

ZOUT HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, zout is een heel bijzonder goedje. Zo kruidt het ons eten op een pittige manier en maakt het smakelijk. Zonder zout kan een gerecht bijzonder flauw smaken. Maar als er teveel van wordt gebruikt, kan het gerecht ook oneetbaar worden. Als Jezus in de bijbel dan in maar liefst drie evangeliën de kinderen Gods vergelijkt met het zout der aarde, ligt het voor de hand dat hier belangrijke geestelijke betekenissen aan zijn verbonden. Ook apostel Paulus maakte in dit verband een opmerking in een van zijn brieven. De relevante schriftgedeelten zijn de volgende:

Matth. 5:13 – *“Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden.”*

Mark. 9:49-50 – *“Want een ieder zal met vuur gezouten worden, en iedere offerande zal met zout gezouten worden. Het zout is goed; maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelfen, en houdt vrede onder elkander.”*

Luk. 14:34-35 – *“Het zout is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen, die hore.”*

Col. 4:6 – *“Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.”*

De eerste opmerking die ik in dit verband wil maken is, dat Gods Woord enerzijds over ons verklaart dat wij het zout der aarde **zijn**. Het betreft dus een toestand waarin wij verkeren, althans (als het goed is!) zouden moeten verkeren. Anderzijds echter verlangt Gods Woord van ons ook **actie**, namelijk om de aarde te zouten, om onze offeranden met zout te zouten, om zout in ons te hebben en ook onze woorden met zout te besprengen.

Wat zijn eigenlijk de eigenschappen van zout? Het ligt immers voor de hand dat Jezus hierop doelde, toen Hij zei dat wij het zout der aarde zijn? Zout heeft eigenschappen, die zó belangrijk zijn, dat er in onze taal vele spreekwoorden en gezegden aan zijn gewijd. Ter verduidelijking zal ik ook deze aanhalen.

1^e Zoals hiervoor reeds opgemerkt, maakt zout een gerecht kruidig en smakelijk (Job 6:6). *Hij verdient nog niet het zout in de pap*, d.w.z. hij verdient heel weinig.
Vriendschap is het zout des levens, d.w.z. vriendschap maakt het leven aangenaam.
Zo zout heb ik het nog nooit gegeten, d.w.z. zo iets gek, brutaals heb ik nooit meegemaakt.
Een zouteloos gesprek voeren, d.w.z. een gesprek zonder pit voeren.

2^e Voorts heeft zout genezende werking. Wellicht is het beter om te zeggen dat zout een reinigende werking heeft (Ezech. 16:4). Zo was het vroeger gebruikelijk om de mond te spoelen met zout water als men gekweld werd door een tandontsteking of een abces. Hetzelfde deed men als men een neusontsteking had opgelopen. Blijkbaar verwijdert zout verontreinigingen in een wond, zodat deze eigenschap verband heeft met de 3^e eigenschap.

3^e Wellicht de belangrijkste eigenschap is, dat zout bederf weert. Varkenshammen en ook ander vlees worden gezouten (gepekeld) om heel lang te kunnen bewaren. Hetzelfde doet men met name in de warmere streken met vis. En ook andere gerechten worden vaak met zout geconserveerd (ingemaakt) om lang te kunnen bewaren.
Iets in het zout leggen, d.w.z. iets voor de toekomst bewaren.
Een zak zout met iemand eten, d.w.z. lang met iemand omgaan.

Wat wilde Jezus met Zijn vergelijking nu aan ons duidelijk maken? Hij wil dat wij voor de mensen in onze omgeving in geestelijke zin aangenaam en smakelijk zijn. De mensen

moeten ons kunnen proeven als kinderen Gods met liefde in het hart voor de naasten. Prettig in de omgang en in woorden, vriendelijk, oprecht, belangstellend, tot hulp bereid. En als wij offers brengen aan God of in het helpen van anderen, dan doen we dat altijd met blijdschap en niet met een treurig gezicht. Wij mogen hierbij best wel pittig zijn, doch nooit zódanig dat het tégen ons gaat werken en de mensen zich tegen ons gaan afzetten. Dan brengen we juist onvruchtbaarheid teweeg (Richt. 9:45; Jer. 17:6; Ezech. 47:11).

Kinderen Gods dragen ook de eigenschappen van zout uit, als zij bereid zijn om verontreinigingen in hun omgeving weg te nemen. Stel er wordt gevloekt! Zeggen we daar wat van? Of iemand vertelt een schuine mop! Zeggen we er wat van? Of mensen zijn in paniek over bepaalde moeilijke en problematische situaties! Door ziekten of financiële schulden? Tonen we hen dan het juiste perspectief in Christus?

Door zo te handelen en ernstig voor de mensen in onze omgeving en voor de verloren wereld te bidden, houden wij het om zich heen woekerende bederf in de wereld tegen. De wereld holt naar z'n eigen ondergang toe. Maar op deze wijze strijden we tegen de demonische machten in de lucht, die de mensen in het verderf willen storten. We brengen dan veranderingen tot stand. Gods engelen worden dan actief en gemobiliseerd. En de Heilige Geest, Die in ons woont en door ons werkt, wederstaat dan de boze machten.

Hoe worden wij zout der aarde, broeders en zusters? Door ons met het vuur van de Heilige Geest te laten zouten. Hij wil ons met vuur zouten, waardoor wij aangenaam en smakelijk en bederfwerend worden. Maat het proces dat daarvoor noodzakelijk is, is niet fijn. Het doet pijn. Daarom is het immers ook vuur. Omdat zout strooibaar moet zijn en in de juiste doses moet kunnen worden aangewend en ingewreven, moet het zout heel fijn worden gemalen. Als de Heilige Geest in ons leven de gelegenheid krijgt om ons met Zijn vuur te zouten, dan verbrijzelt Hij ons zodanig, dat Hij ons als zoutend zout kan gebruiken.

Dit deed de eeuwige God ook met Elisa, die zijn meester Elia dwars door alle moeilijkheden heen was gevolgd. Toen Elia op een zeker ogenblik in de hemel werd opgenomen, ontving Elisa twee delen van Gods Heilige Geest. Toen hij vervolgens in de stad Jericho aankwam, gebeurde er het volgende. 2 Kon. 2:19 – *“En de mannen der stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de woning dezer stad is goed, gelijk als mijn heer ziet; maar het water is kwaad, en het land onvruchtbaar.”*

Het bleek dat het water in Jericho ondrinkbaar was en het land onvruchtbaar. Net zoals het verderf in de maatschappij en de mensen om ons heen kan hebben toegeslagen. Waardoor in geestelijke zin sprake is van volkomen onvruchtbaarheid. Maar laten we lezen hoé Elisa door de werking van de Heilige Geest in zijn leven reageerde. 2 Kon. 2:20-21 – *“En hij zeide: Brengt mij een nieuwe schaal, en legt er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel, en wierp het zout daarin, en zeide: Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond, tot op dezen dag, naar het woord van Elisa, dat hij gesproken had.”*

Elisa was in het bezit van het nieuwe hart, dat ieder wedergeboren kind van God mag ontvangen (2 Cor. 5:17). Daarom zei Elisa: *“Breng mij een nieuwe schaal.”* En uit genade was Elisa zelf tot smakelijk zout geworden. Daarom zei hij: *“Leg zout in die nieuwe schaal.”* Vervolgens hij ging naar de waterput in de stad en wierp dat zout in de put, waarna het water gezond werd.

Geliefde broeders en zusters, als wij Gods Geest in ons nieuwe, wedergeboren hart hebben ontvangen, worden wij het smakelijke zout der aarde. Daardoor zal onze omgeving vruchtbaar worden. Hallelujah! In ons oude leven waren we onaangenaam en smakeloos, maar nu niet meer. Nu zijn we uit genade aangenaam geworden en bidden voor onze omgeving.

Prijst Gods wondervolle Naam!

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.