

ZIEN OP JEZUS HJM Sales, 06-08-2017

Geliefde broeders en zusters, menig christen meent dat nieuwe zielen eerst méér over Jezus en het Evangelie moeten horen, voordat zij rijp zijn om in heiligmaking onderwezen te worden. In deze preek laat ik het tegendeel zien. Het Evangelie onderwijst ook heiligmaking.

Hebr. 1:1 – *“God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaders gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;”* Predikers en profeten onder het Oude Verbond spraken in schaduwbeelden en vanuit de Wet over de Redder, de Messias, Die God op een dag zou zenden. En zij leerden: *“Doe dit of doe dat, of doe dit niet”*, omdat de mensen slechts dán voor God zouden kunnen worden gerechtvaardigd. M.a.w. rechtvaardiging op grond van werken! Maar nú is alles anders geworden. Jezus is geboren temidden van de mensen. *“Zie het Lam Gods!”* (Joh. 1:29).

De Redder is nu Zelf aanwezig en niet Zijn schaduwbeeld. Het gaat nú om Jezus Zelf, niet om Zijn schaduwbeeld, hoe mooi ook! Hij vervulde in Zijn volmaakte Offer aan het kruis de profetie over het Zaad van de vrouw, dat de kop van de slang zou vermorzelen (Gen. 3:15), en Hij rechtvaardigt mensen voor God op grond van hun geloof in Zijn Kruisoffer. En Hij schrijft voortaan Gods wil door Gods Geest in de harten en niet meer op stenen tafelen. Hebr. 8:10 – *“Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.”*

Dit betekent dat een wedergeboren kind van God vanuit zijn/haar nieuwe natuur door Gods Geest innerlijk wéét wat goed en wat slecht is. Door voortdurende ontmoeting met de gekruisigde Jezus! Het weet dat God niet wil dat men steelt, overspel pleegt, liegt, bedriegt, etc. Het weet van binnenuit wat goed en slecht is. Uit Genade en door Gods Geest, Die dieper gaat dan de Wet. Hij leert bijvoorbeeld om te geven, wat méér is dan niet andermans bezit begeren. Hij zegt om je vrouw lief te hebben, wat méér is dan geen overspel plegen. Paulus zei daarom, dat hij met de mensen alleen wil spreken over de gekruisigde Jezus. 1 Cor. 2:2 – *“Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.”* Het gaat slechts om Jezus! Hij alleen! *“Hoor Hem!”*, zei God in Matth. 17:5,8.

Wat zo mooi is én een bevestiging, is dat ook de Wet en de profeten hiervan getuigen.

Rom. 3:21-24 – *“Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is”*

We lezen dat de rechtvaardigheid Gods op grond van geloof gratis is en uit Genade. Zowel Wet als profeten getuigen hiervan. De Wet zegt amen op de Genade! Omdat de Wet alleen tot taak heeft om de mens zijn hopeloze zondestaat te doen inzien en wéét dat de mens uit zichzelf Gods wil niet kan doen. De mens *‘derft’* (Gr. *‘huste’rio’* – *‘verstoken zijn van’*) Gods heerlijkheid. Er is méér nodig: Genade in de Persoon Jezus! Genade doet de mens God Zélf kennen en het Woord van Genade is machtig om de mens op te bouwen (Hand. 20:32)!

Weet Gods kind nu automatisch álles over Gods wil? Neen, het moet groeien in Christus. Daarvoor is een voortdurende nauwe band met Jezus noodzakelijk. Wij moeten eten van het hemelse Brood, Gods Woord. En hoe leren wij dan? Door het Woord dat voedt. Door daarin Jezus in Zijn Liefde en Genade te aanschouwen (Hij is het Brood – Joh. 6:48), waarbij de Geest uitlegt, onderwijst en in het hart schrijft. Elke dag thuis en onder elke preek mogen wij Jezus aanschouwen, waarbij Gods Geest in actie komt en onderwijst en ons op het juiste moment in herinnering brengt (Joh. 14:26 en 16:13-15).

Jezus laat er geen twijfel over bestaan, dat wij Hem moeten aanschouwen. Joh. 6:40 – *“En*

dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.” Joh. 17:24 – *“Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.”*

Eens verstoken van Gods heerlijkheid wil Jezus dat wij die nu aanschouwen. Welke heerlijkheid? Hij wil dat we Zijn Genade en Waarheid aanschouwen. Joh. 1:14 – *“En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.”* Door Jezus in Zijn heerlijkheid van Waarheid en Genade te aanschouwen, veranderen wij. 2 Cor. 3:18 – *“En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.”* De heerlijkheid op Jezus zegt: *“Je hebt gezondigd, maar er is voor jou Genade en herstel op grond van Mijn vergoten Bloed.”*

Genade s c als onverdiende gunst, zoals mensen er normaliter tegen aankijken, is niet iets wat leeft en uit zichzelf iets kan ondernemen. Maar Genade G ds is een Persoon, Die leeft. Jezus is de Genade Gods gepersonifieerd. Hij kan w l iets ondernemen. Hij kan onderwijzen. Tit. 2:11-12 – *“Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;”* De Genade Gods in Jezus onderwijst ons, zodat Gods Woord (Gods wil) in onze harten wordt geschreven. Begrijpt u nu hoe belangrijk het is om Jezus te aanschouwen?

Jezus is z  goed, dat Hij zich steeds weer aan je in de juiste context toont waarin je Hem nodig hebt. Heb je lichamelijke of geestelijke honger? Jezus zegt: *“Ik ben het Brood des Levens”* (Joh. 6). Heb je leiding nodig? Hij zegt: *“Ik ben de Weg”* (Joh. 14). Heb je veiligheid en bescherming nodig? *“Ik ben de Deur. Ik ben de goede Herder”* (Joh. 10). Ben je geestelijk of lichamenlijk blind? *“Ik ben het Licht der wereld”* (Joh. 8, 9). Heb je geloof nodig? *“Ik ben de Zoon van God”* (Joh. 9). Heb je nieuw leven, nieuwe levensmoed en kracht nodig? *“Ik ben het Leven, Ik ben de Opstanding”* (Joh. 11).

Onder het Oude Verbond waren de schaduwbeelden van Jezus al zo duidelijk en leerzaam. Giftige slangen verschenen massaal in het kamp van de Isra lieten en velen werden gebeten en stierven. Dat was ten gevolge van hun verwerping van het Manna. Maar God beval Mozes om een koperen slang te maken, die aan een paal te hangen en op te richten. Ieder die gebeten werd en naar die koperen slang keek, zou worden gered (Num. 21:1-9). Jezus zei in Joh. 3:14-15 met zoveel woorden: ‘Die koperen slang ben Ik’: *“En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, also moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”* De redding van die zieke en stervende Isra lieten zat in het zien van en naar de koperen slang (Num. 21:8). Nergens anders in!

Zien op Jezus onder het Nieuwe Verbond brengt mensen tot bekering. Maar dan niet het soort bekering wat de mensen er gewoonlijk onder verstaan, maar bijbelse bekering welke betekent *“verandering van gedachten”* (Gr. *‘metanoia’*). Je gedachten over Jezus (en jezelf) moeten veranderen! In Jezus gaan geloven! Bijbelse voorbeelden uit de evangeli n te over!

Hoe duidelijk zien we dit ge llustreerd in het verhaal over de eerste ontmoeting tussen Petrus en de Here Jezus. Jezus mocht van de boot van Petrus gebruik maken om van daaruit tot de menigte te prediken aan de oever van het meer van Galil a. Na de preek zei Jezus tegen Petrus om af te steken naar de diepte en de netten uit te werpen. Petrus gehoorzaamde op het Woord van Jezus. En hij ving een geweldige hoeveelheid vis, terwijl hij eerder de hele nacht tevergeefs had gevist. Wat zei Petrus tot Jezus? Hij viel neer aan Diens voeten en zei: *“Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens.”* (Luk. 5:1-11). Aanschouwing van Jezus’

majesteit had hem een blik op zijn eigen zondestaat gegeven. Jezus aanschouwen in Zijn Liefde en Genade maakt dat mensen in Hem gaan geloven en zichzelf gaan zien.

Maar de schijnheilige farizeeërs en schriftgeleerden verlieten Jezus, toen zij tot besef van hun zonden kwamen. Echter, de overspelige vrouw ging niet weg, terwijl zij toch onderwerp van het dispuut was en zeker zij nu besef van zonde had. Waarom niet? Omdat Jezus haar zonden had vergeven! Jezus zei niet: *“Vrouw, door je overspel heb je vreselijk gezondigd!”* Hij beschuldigde haar niet (Joh. 8:1-11). Waarom eigenlijk niet? Omdat Hij haar gehele zondeschuld aan het kruis zou betalen. Dit is de reden waarom Jezus ons en welke zondaar dan ook nooit beschuldigt. Jezus nam de grote zondeschuld van verachtelijke zondaren als wij op Zich en betaalde die met de meest ontzaglijke, kostbare prijs ooit. Hij betaalde met Zijn leven en Zijn eigen Bloed. En Hij betaalde eigenlijk véél te veel. En juist omdat Hij onze schuld heeft voldaan, zal Hij ons nooit beschuldigen. Wél zei Hij: *“Zondig niet meer!”*

De hoofdman over honderd, waarschijnlijk een Romein, wiens knecht ziek was, vond de weg naar Jezus en vroeg om hulp. Hij kwam tot besef van zijn eigen onwaardigheid en tot geloof toen hij Jezus zag: *“Heer, ik ben niet waardig dat U onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal gezond worden.”* (Matth. 8:5-13; Luk. 7:1-10).

Een andere hoofdman over honderd, die de leiding had over de soldaten die Jezus hadden gekruisigd, en staande onder het kruis Jezus zag sterven, zei: *“Waarlijk Deze was Gods Zoon!”* en hij verheerlijkte God (Matth. 27:54; Luk. 23:47).

In Luk. 7:36-50 is sprake van een zondige vrouw, die tot Jezus kwam. Met haar tranen waste zij Zijn voeten en droogde ze af met haar haren. Daarna zalfde zij Zijn voeten met dure zalf. Haar haren zijn de eer van de vrouw, zegt de Corinthebrief. Zij openbaarde zichzelf op deze wijze in diepe nederigheid aan Jezus. Jezus beschuldigde ook haar niet, maar zei wel tegen Simon, de farizeeër: *“Haar vele zonden zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief”*. Wie veel vergeven is, die heeft veel lief! Jezus zei haar: *“Uw zonden zijn vergeven, uw geloof heeft u behouden. Ga in vrede!”*

De Emmaüsgangers verlieten Jeruzalem, teleurgesteld over de kruisiging van Jezus. Ze dwaalden geestelijk af. Maar onderweg ontmoetten zij Jezus. Hij onderwees hen vanuit de Schrift over Zichzelf. Dat Hij moest lijden en gekruisigd worden! En toen Jezus in hun huis het brood brak, herkenden en aanschouwden ze Hem. En toen begonnen hun harten voor Hem te branden en was daar de bekering. En metéén keerden zij terug (Luk. 24:13-35).

Nog een voorbeeld. Openb. 21:8 rangschikt vrees en ongelooft onder de grootste zonden en noemt ze als de eerste zonden van degenen die in de hel zullen worden geworpen. En uit Joh. 16:9 blijkt zelfs dat ongelooft met nadruk dé zonde is!

De discipelen waren vól vrees. Zij renden niet alleen angstig weg bij Jezus' arrestatie, maar ook ná Zijn kruisdood en Zijn Opstanding uit de dood waren zij bang. Maar lees hoe Jezus hen tegemoet trad. Joh. 20:19-22 – *“Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkterwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.”* We lezen niet dat Jezus hen beschuldigt, dat zij i.v.m. hun vrees in de hel terecht zouden komen. Neen, tot tweemaal toe gaf Hij hen Zijn vrede. En Hij toonde hen de wonden in Zijn handen en zijde. En toen de discipelen dat aanschouwden, kwam er grote blijdschap in hun harten. Waarna zij de Geest der wedergeboorte ontvingen. Broeders en zusters, zie toch op Jezus!

Het verhaal van Thomas dan? Vol van ongelooft waardoor hij in de hel zou komen?

Joh. 20:24-28 – *“En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden! Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!”*

Opnieuw geen veroordeling door Jezus van de grote zonde van Thomas, maar slechts het toewensen van vrede en het tonen van Zijn wonden. En hiërdoor werd Thomas behouden. Dát is de taak van Jezus: de zielen van mensen behouden en niet verderven (Luk. 9:56). De ongelovige krijgt gedurende zijn leven altijd gelegenheid tot bekering, zonder veroordeling!

Tot slot wil ik vertellen over Petrus. Hij verloochende Jezus driemaal. Het was in die nacht waarin Jezus was gearresteerd en gevangen genomen. Petrus was zo bang voor zijn hachje, dat hij niet alleen loog over zijn discipelschap, maar zelfs ontkende dat hij Jezus kende. Lees Joh. 18:17-27; Luk. 22:54-62; Mark. 14:66-72; Matth. 26:69-75. En dat deed hij vloekend en zelfs zwerend. De wortel van Petrus' verloochening was zijn ego: eigen kracht en zelfgerechtigheid. *“Heer, ik zal U nooit verlaten, al doen anderen dat wel!”* had hij eerder vol overtuiging tegen Jezus gezegd, toen Deze hem waarschuwde (Matth. 26; Luk. 22; Joh. 13).

Maar dit betekende niet, dat Jezus Petrus nu had afgeschreven. Luk. 22:60-62 – *“Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet, wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.”*

Toen Petrus Hem de derde maal verloochende en de haan kraaide, draaide Jezus Zich om en keek met Zijn liefdevolle ogen diep in de ziel van Petrus. Wat gebeurde er? De blik in Jezus' ogen bracht hem tot zondebesef: *“Oh, wat heb ik toch gedaan?”* Van Jezus kwam geen verwijt of beschuldiging, maar enkel Liefde. En ook Genade! Hoe ik dat weet?

De bijbel vertelt in 1 Cor. 15:5 dat Jezus na Zijn Opstanding uit de dood alleréérst verscheen aan Petrus (Gr. *Céfas*). Maar daar lees je in de evangeliën niets over! Jezus verscheen aan Petrus blijkbaar privé! En in die intieme ontmoeting herstelde Hij Petrus volkomen. En prijst God, Petrus leerde nu bescheidenheid. Want later in Joh. 21:15-17 vroeg Jezus aan Petrus driemaal: *“Heb je mij lief?”*. Jezus gebruikte twee keer het woord *“achapáo”* voor vurig goddelijke liefde. Maar Petrus antwoordde driemaal: *“Ik heb u lief met vriendschapsliefde (“filéo”), want Heer, U weet alles. U weet dat ik U liefheb als van een vriend”*.

Geliefde broeders en zusters, Jezus houdt net zoveel van u en mij als van Petrus. Ook wij mogen Hem ontmoeten in Gods Woord en dan mogen we Hem aanschouwen. En Hij zal ons niets verwijten, maar overvloed van Liefde en Genade schenken. Als u komt met geloof zal Hij u belonen. Hebr. 11:6b – *“..... die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.”* Hallelujah!

Moge Hij u en mij deze week zegenen. Amen.