

## CHRISTENEN LETTEN OP HUN WOORDEN HJM Sales, 22-09-2017

Geliefde broeders en zusters, het spreekt voor zich dat Gods wedergeboren kinderen op hun woorden letten. Want zij weten heel goed, dat de soms profane woorden die zij in hun oude leven hebben gebezigd, niet passen voor een christen met een nieuw leven. Ook beseffen zij dat verkeerde en/of stekende woorden erg kwetsend voor anderen kunnen zijn. Want beslist zullen zij wel eens Efez. 4:29a hebben gelezen: *“Geen vuile rede ga uit uw mond,.....”* (SV).

In deze korte bijbelverkondiging wil ik wat dieper op dit vers ingaan en het in de juiste context plaatsen, opdat begrepen wordt wat er hier werkelijk wordt bedoeld. Efez. 4:29 staat geïsoleerd van vers 28, zodat ik niet op dit vers zal ingaan, maar heeft wel verband met vers 30 door het woordje *‘en’* waarmee dit vers aanvangt. Efez. 4:29 houdt voorts ook nog verband met de verzen 31-32, waarin een algemene houding jegens onze naasten wordt beschreven.

Efez. 4:29-30 – *“Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die dezelve horen. En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.”*

Efez. 4:31-32 – *“Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid; Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.”*

De opdracht *“Geen vuile rede ga uit uw mond”* is alle reden voor de christen om geen onreine, sexueel getinte opmerkingen te maken. Dat is goed. Dat is zelfs heel goed. Zo hoort het! Dat is prima! Want zulke woorden horen niet bij de christen die Jezus liefheeft. Want een christen is immers ánders dan de ongelovige in de wereld. In Efez. 4:20 zegt de NBG-vertaling: *“Maar gij geheel anders”*. De SV zegt: *“Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd”*. De Herziene SV: *“Maar u hebt Christus zo niet leren kennen.”*

Het in de grondtekst gebruikte Griekse bijvoeglijk naamwoord, dat met *“vuil”* is vertaald, heeft echter toch een wat andere betekenis. Het Griekse woord luidt *“sap’ros”*. Volgens de Expository Dictionary van W.E. Vine M.A. betekent *“sap’ros”* *“slecht, onecht, verknoeid, bedorven, corrupt, omkoopbaar”*. Volgens de Strongs Concordance betekent het *“vermolmd, bouwvallig, verrot, stinkend, vuil, van slechte kwaliteit, slecht, gemeen, lelijk, ongezond, waardeloos”*. Dit alles zowel in letterlijk als in moreel opzicht! Wat een negatieve opsomming! De Amplified Bible, die tracht de grondtekst te omschrijven, citeert Efez. 4:29a als *“Let no foul or polluting language, nor evil word, nor unwholesome or worthless talk come out of your mouth.....”*, m.a.w. *“Laat geen vuile of verontreinigende taal, noch boos woord, noch ongezonde of waardeloze rede uit uw mond komen”*.

Al deze betekenissen van *“sap’ros”* op een rijtje zettend, kunnen we slechts concluderen, dat de diepe achterliggende betekenis *“nutteloos, niet opbouwend, niet stichtend”* is. Hiermee wordt Efez. 4:29b, dat zoals gezegd in de context moet worden gelezen, ineens ook duidelijk: *“.....maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die dezelve horen.”*

Als Paulus de gemeenteleden van Efeze vermaant om geen vuile taal te gebruiken, dan bedoelt hij te zeggen, dat hun woorden nuttig en stichtend moeten zijn en gevuld met genade. Zij behoren de broeders en/of zusters of de nog onbekeerde personen met wie zij in gesprek zijn geestelijk op te bouwen en hen genade betonen. Zij moeten hen niet afkraken of met de tien geboden om hun oren slaan.

Gods liefde, genade en barmhartigheid, welke Hij ons heeft gegeven, duren eeuwig. Zijn Zoon Jezus, Die Mens werd, is ook rijk in genade en barmhartigheid. En Hij verlangt dat wij

Hem in Zijn voetstappen navolgen. Net als Hij behoren we genadevolle, stichtende woorden te spreken. Geen vleierijen of afbrekende woorden.

Ja maar, broeder, zegt u wellicht, soms moet ik wel corrigerend zijn. Dat kan! Dat moet soms ook beslist! Maar voorzie uw woorden dan van genade. We zijn immers niet meer onder de Wet, welke van ons eist, maar onder de Genade, op grond waarvan ons rechtvaardigheid wordt geschonken en onverdiende gunsten worden verleend. Wij leggen nu niet meer nadruk op hetgeen die mensen verdienen (de straf), maar spreken woorden van liefde en genade welke zij niet verdienen. Uit genade zijn wij door Jezus gered.

Laten wij ons nooit beter voelen dan onze medebroeders en –zusters en andere medemensen. Laten wij jegens hen niet zelfgerechtigd zijn. Jezus zei de volgende woorden tegen zelfgerechtigde overpriesters en ouderlingen: “..... Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.” (Matth. 21:31b). Dit betekent niet dat tollenaars en hoeren maar hun gang kunnen gaan in het zondigen. Neen! Het betekent wel dat zij van zichzelf absoluut geen recht hebben om in Gods Koninkrijk te komen, maar volledig voor de volle honderd procent afhankelijk zijn van Gods Genade. En als zij die gratis Genade in hun leven ontvangen, geloven en Jezus' Offer aanvaardden voor zichzelf, dan mogen zij wél ingaan. Zo goed is onze Jezus!

Geliefde broeders en zusters, God voorzag in Genade voor ons mensen, die het absoluut niet verdienen. Wij hebben er geen recht op. Maar Hij deed dit op basis van de kruisdood van Jezus, waardoor al onze zondesschuld is afbetaald.

Moge God de Vader u en mij deze week overvloedig Zijn genade schenken. Amen.