

HEB HET WOORD LIEF

hjms

Geliefde broeders en zusters, in deze prediking wil ik mij in het bijzonder richten tot de jongere mensen. Tot hen die jong in Christus zijn, tot hen die jong van leeftijd zijn en tot hen die zich nog jong voelen. Dus eigenlijk tot allemaal, niet? Eigenlijk is deze prediking dan ook voor ons allen bestemd.

Laten we samen eerst 1 Joh. 2:14b lezen: *“..... Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en gij hebt den boze overwonnen.”*

In dit schriftgedeelte lezen we drie belangrijke zaken:

- de jongeren zijn sterk, althans zij zouden (geestelijk) sterk kúnnen zijn;
- daardóór overwinnen zij de boze, althans zouden zij de boze kúnnen overwinnen;
- en deze overwinning kan worden behaald doordat het Woord in hen blijft.

Het is dus blijkbaar heel belangrijk, althans wanneer wij de boze op alle fronten in ons leven willen verslaan, dat het Woord van God in ons blijft. M.a.w. dat we het Woord van God onderzoeken, bewaren en liefhebben. Dán zal het Woord in ons blijven. Dán zal de Drie-enige God in ons komen wonen, zodat wij sterk zijn. Dit zullen wij dadelijk lezen.

Het bewaren van dit kostbare Woord van God is nauw verbonden met het liefhebben van Jezus. Dit is beter te begrijpen als wij bedenken, dat Jezus het vlees (mens) geworden Woord van God is, Dat onder de mensen kwam wonen (Joh. 1:14).

Joh. 14:15-17,21,23,24a – *“Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. ... Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren..... Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet;*”

Door Zijn Woord te bewaren, wordt ons hart gevoelig voor de Heilige Geest en wordt Gods Liefde in ons hart uitgestort (Rom. 5:5). Vader, Zoon en Geest komen in ons wonen. Zo zijn we toegerust om de boze te verslaan.

God had ons zó lief, dat Hij Jezus, Zijn eniggeboren Zoon Die het Woord Zelf is (Joh. 1:1), voor ons naar het kruis van Golgotha zond om onschuldig voor al onze zwarte, vieze zonden te sterven. Zodat wij het eeuwige verderf in de hel konden ontvluchten en voor altijd verlost en vrij konden zijn.

Maar omdat God ons zo vurig liefhad, kan de goddelijke toets op onze levens niet anders zijn dan de vraag of ook wij Hem (en Zijn Woord) werkelijk met ons hele hart liefhebben.

Daarom luidt het gebod in Matt. 22:36-40 – *“Meester! welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”*

Wij leven nu in de eindtijd, waarin de gevolgen van het niet bezitten van die liefde uitermate pijnlijk kunnen zijn. We kunnen van alles voor Hem doen, hoe mooi ook! Maar toch kijkt Hij slechts naar de liefde voor Hem in ons hart. Openb. 2:2-5 – *“Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars*

bevonden; En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert."

Uiteindelijk zal Jezus het licht in onze levens doven, als die vurige eerste liefde voor Jezus en Zijn Woord in onze harten blijft ontbreken. In Openb. 3:15-16 kunnen we zelfs lezen, dat Hij lauwe christenen (die dus niet vurig zijn en nóg verder zijn afgedwaald) uit Zijn mond zal spuwen.

Broeders en zusters, laten wij terugkeren naar het kruis van Golgotha en een nieuwe blik op Jezus slaan. Aanschouw wat het Hem heeft gekost om ons te verlossen.

Niemand op de wereld was in staat om ons uit het ravijn van verderf te verlossen. Niemand was in staat om de losprijs van onze vrijmaking te betalen. Door onze schuldelast van talloze zonden waren wij allemaal gedoemd om de eeuwige dood te sterven. Want de ziel die zondigt, zal sterven (Ezech. 18:4b; Rom. 6:23a).

Totdat Jezus kwam om ons vrij te kopen!

Niemand had zelfs ook maar enige aandacht voor ons. Wie ooit diep in de put terecht komt, bijvoorbeeld in putten van zonden, van zorgen, van verslavingen, van ziekten, van diep verdriet, zal bemerken dat er maar héél erg weinig mensen zijn die zich om je bekommeren. Zo lang je met de menigte meeloopt en doet wat in hun straatje te pas komt, dan is alles oké en koek en ei. Maar wie afwijkt van de menselijke norm, zal worden alleen gelaten. Dan wordt je veracht en weggeworpen. Of nog erger, dan wordt je gesmaad of vertrappt. Want je bent onnuttig en onbruikbaar, waardeloos volgens hun menselijke oordeel.

Maar onze Heiland is heel anders!

Zit u diep in de put vanwege ziekten? Vanwege zonden? Heeft iedereen u verlaten? Bent u uitgespuwd? Jezus is tóch op zoek naar u, want Hij houdt van u.

Ezech. 16:4-6,9-12 – "En aangaande uw geboorten: ten dage, als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden; en gij waart niet met water gewassen, toen Ik u aanschouwde; gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windselen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen; maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dage, toen gij geboren waart. Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef! Daarna wies Ik u met water, en Ik spoelde uw bloed van u af, en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en Ik schoeide u met dassenvellen, en omgordde u met fijn linnen, en bedekte u met zijde. Ook versierde Ik u met sieraad, en deed armringsen aan uw handen, en een keten aan uw hals. Desgelijks deed Ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht, en oorringsen aan uw oren, en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd."

Jezus zag ons daar liggen. Naakt en vertrappt. Bedekt met het bloed, de modder en de onreinheid van onze zonden. Hij zag dat er niemand was die zich om ons bekommerde. Dat niemand medelijden met ons had. Omdat wij er eigenlijk walgelijk voor die mensen uitzagen. Maar niet voor Hem!

Onder die vieze smurrie waarmee wij bedekt waren, zag hij onze verborgen schoonheid. Hij zag dat Hij ons tot iets moois en kostbaars zou kunnen vormen, zoals een kunstenaar uit een onooglijk stuk hout of steen een prachtig beeld kan maken. En Hij waste ons rein en kleepte ons. Hij deed ons zelfs sieraden om.

Wat een liefde van Jezus!

En zelfs toen wij op een gegeven ogenblik weer van Hem afdwaalden om ons toch weer tot de zonden te begeven, ook toen nog bleef God ons Zijn grote Liefde tonen.

Jes. 65:2 zegt dat God Zijn handen de gehele dag heeft uitgestrekt tot een rebellerend volk.

En Hos. 11:4a verklaart dat Hij ons probeerde te trekken met touwen van liefde. Wie zal ooit de grote Liefde van God voor onze miserabele levens kunnen begrijpen. Dit allergrootste geheim van de Bijbel zullen wij nooit verstaan.

Denkt u toch aan Jezus. Hoe diep vernederde Hij Zich voor Judas, die Hem zou verraden, en voor Petrus, die Hem zou verloochenen. Als een slaaf waste Jezus hun voeten (Joh. 13).

Ik wil u nog een klein voorbeeld geven van de grote Liefde van Jezus.

Petrus was Jezus na Zijn gevangenneming gevolgd in het huis van de hogepriester waar Hij zou worden verhoord. En Petrus warmde zich lekker bij het houtvuurtje van de wereldlingen. Totdat hij met betrekking tot zijn geloof in Jezus op de proef werd gesteld. *“Zeg, jij was toch óók altijd samen met die Jezus?”* En tot driemaal toe ontkende Petrus dat Hij Jezus kende. Laten we Luk. 22:60-61a lezen: *“Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet, wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan;.....”*

Petrus, altijd vol bravoure, verloochende zijn Heer. Maar is het geen geweldige genade, dat hij juist op dat ogenblik in de ogen van Jezus mocht zien?

Zou er een verwijt of een beschuldiging in Jezus' ogen zijn geweest? Ik denk het niet!

Zou er droefheid in Jezus' ogen zijn geweest? Misschien!

Maar ik weet zeker dat er ook diepe liefde voor Petrus in Jezus' ogen is geweest, want meteen kwam Petrus tot berouw!

Luk. 22:61b-62 – *“..... en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.”*

Ja, broeders en zusters, altijd is Jezus bezig om ons vol liefde tot Hem te trekken. Totdat wij gered zijn. Ook vandaag staat Hij bij de deur van ons hart, klopt en wil binnen komen.

Openb. 3:20-22 – *“Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.”*

Jezus zoekt gemeenschap met ons. En deze gemeenschap met Hem mogen wij juist ervaren als wij Zijn Woord ernstig onder de leiding van de Heilige Geest onderzoeken. Tótdat wij in dat Woord de Rotssteen Jezus Christus ontdekken en ons door Hem laten corrigeren om daarna ons geestelijk huis op Hem te bouwen. Als u vandaag Zijn stem heeft gehoord, laat Hem dan binnen in uw hart. Moge de Heer u rijkelijk zegenen. Amen.