

## DE PRIESTERWIJDING (1) - Inleiding HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, zodra wij Jezus aannemen en Hem met ons gehele hart kronen en willen volgen als onze Redder, Heer en Meester gebeurt er een geweldig wonder. Dan worden wij wedergeboren als nieuwe schepselen. Dan worden wij kinderen Gods. Er gebeurt echter nog iets anders. Volgens Openb. 1:5-6 en 5:9-10 worden wij dan tevens gemaakt tot koningen en tot priesters van God. Aan het laatste is deze inleiding gewijd. Openb. 1:5-6 – *“En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.”*

Onder de bedeling van het Oude Testament konden in Israël alleen leden van de stam van Levi priester zijn. Leden van de andere elf stammen konden geen priester worden. Maar, hallelujah, onder de bedeling van het Nieuwe Testament is alles anders geworden en wel, zoals hierboven reeds opgemerkt, door het volbrachte Verlossings- en Verzoeningswerk van onze lieve Heiland, onze Here Jezus Christus. Voortaan is ieder lid van Gods volk, ieder kind van God, automatisch óók een priester van God. Of ieder kind van God zijn Verlosser ook werkelijk dient of wil dienen is overigens een geheel ander verhaal.

De schrijver van de Hebreeënbrief merkte dan ook op: *“Want het priesterschap veranderd zijnde,.....”* (Hebr. 7:12a). Het priesterschap is door Jezus veranderd. Elke echte christen is Gods priester. Jezus werd daarbij onze Hogepriester (Hebr. 5:5-6), terwijl Hij notabene uit een andere stam, de stam Juda, afkomstig was. En ook zelfs het hele onvolmaakte systeem van het offeren van dieren tot verzoening van de zonden van Gods volk werd veranderd. Omdat het bloed van geslachte stieren en bokken de zonden niet werkelijk kon wegnemen (Hebr. 10:4). Dat kon alleen het smetteloze Bloed van het volmaakte, zonde-loze, onschuldige Offerlam Jezus. Dáárom wilde God de Vader, dat Jezus Zichzelf voor het verloren mensdom zou opofferen (Hebr. 10:5-12).

De oudtestamentische priesters moesten vele dieren offeren. Voor henzelf en voor het volk. Maar Jezus heeft met één Offerande alles, maar dan ook alles, volbracht. Hallelujah! Hebr. 10:12,14 – *“Maar Deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods;..... Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.”* (nadruk van mij, hjms)  
Dit alles neemt niet weg dat wij toch veel kunnen leren van de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de oudtestamentische priesters God dienden. Als we maar steeds in ons achterhoofd houden, dat het hier voor ons een blauwdruk betreft en geen wet.

In voorgaande studies kwamen reeds vele aspecten van de historische, oudtestamentische Tabernakel aan de orde. God woonde daar in het Allerheiligdom, tronend op de Arke des Verbonds, temidden van Zijn volk Israël. Terwijl de Levitische priesters in het Tabernakel-complex dienden. Uit de titel van deze bijbelverkondiging blijkt, dat ik thans met name wil ingaan op de wijding van de priesters.

### Priesters bemiddelen

Wat deden deze priesters, wat deden zij om God te dienen? Het gaat veel te ver om al hun afzonderlijke taken te behandelen, maar uit de betekenis van het Hebreeuwse woord voor priester kunnen wij ruim voldoende voor ons leven als Gods kinderen en Gods priesters afleiden. Het Hebreeuwse woord voor priester is *“kohen”* ( כֹּהֵן ), hetgeen is afgeleid van het werkwoord *“kaahan”* ( כָּהַן ), dat *“bemiddelen”* betekent. Een priester bemiddelt tussen God

en het volk. Hij staat tussen God en het volk. Dat wil zeggen, dat hij Gods woorden bekend maakt en aan het volk verkondigt, terwijl hij de behoeften, de verlangens en de noden van het volk aan God bekend maakt. Priesters moesten ook in staat zijn om de zonden van het volk bij God te brengen, er vergeving voor te vragen en Hem te vragen om clementie. Zij moesten dus voor het volk kunnen pleiten en smeken, zoals ooit Abraham bad en pleitte voor het behoud van de bevolking van Sodom (Gen. 18:23-33), zoals Mozes pleitte voor het behoud van het volk van Israël (Ex. 32:30-34) en zoals Daniël eveneens bad voor Israëls behoud (Dan. 9:1-23). Abraham, Mozes en Daniël waren hiertoe alleen maar in staat, omdat hun harten innerlijk met ontferming waren bewogen voor het (toekomstige) leed van hun broeders en zusters.

We zien hier dat er slechts sprake kan zijn van ware toewijding aan God, als onze harten innerlijk en vol liefde worden bewogen voor verloren zondaren. Zondaren die zonder Jezus veroordeeld zouden zijn tot een eeuwig verderf in de hel. Het was door Gods liefde en Zijn bewogen hart, dat Hij Jezus zond om ons te redden (Joh. 3:16). Het was deze innerlijke ontferming die Jezus dreef om zielen te redden.

Eenzijds getuigt de priester dus en verkondigt hij het Evangelie, de Woorden van God, aan het volk. Anderzijds is de priester een voorbidder en een pleiter voor het volk. Talloze teksten in het Nieuwe Testament roepen daartoe dan ook op.

### Priesters moeten worden geheiligd

Levitische priesters konden God niet zo maar dienen. Zij moesten worden geheiligd tot de bediening van hun priesterambt. Dat was een harde voorwaarde van God. Omdat onze God heilig is en onveranderlijk (Jak. 1:17), is het niet moeilijk te begrijpen dat deze voorwaarde ook nog steeds voor ons geldt als priesters van de nieuwtestamentische bedeling.

1 Petr. 1:16 – *“Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.”*

Om heilig te kunnen zijn, moesten de Levitische priesters nogal wat doen. Het geweldige nieuws voor ons is echter, dat Jezus met één volmaakte Offerande alles reeds voor ons heeft volbracht. Blijft echter wel, dat wij Hem van heel dichtbij zullen moeten blijven volgen, ons aan Hem vastklampen en ons door Hem laten veranderen.

Teneinde voldoende heilig te zijn om God in het priesterambt te kunnen dienen, moesten de Levitische priesters onder andere:

- a) met bijzondere kleding worden gekleed. Ex. 28:1-3 – *“Daarna zult gij uw broeder Aäron, en zijn zonen met hem, tot u doen naderen uit het midden der kinderen Israëls, om Mij het priesterambt te bedienen: namelijk Aäron, Nadab en Abihu, Eléazar en Ithamar, de zonen van Aäron. En gij zult voor uw broeder Aäron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad. Gij zult ook spreken tot allen, die wijs van hart zijn, die Ik met den geest der wijsheid vervuld heb, dat zij voor Aäron klederen maken, om hem te heiligen, dat hij Mij het priesterambt bediene.”*
- b) met water worden gewassen. Ex. 29:4 – *“Alsdan zult gij Aäron en zijn zonen doen naderen aan de deur van de tent der samenkomst; en gij zult hen met water wassen.”*
- c) gezalfd worden met heilige zalfolie. Ex. 30:30 – *“Gij zult ook Aäron en zijn zonen zalven, en gij zult hen heiligen, om Mij het priesterambt te bedienen.”* Lees ook Ex. 28:41; 29:7,21.
- d) een drievoudig spijsoffer brengen. Ex. 29:2 – *“En ongezuurd brood, en ongezuurde koeken, met olie gemengd, en ongezuurde vladen, met olie bestreken; van tarwemeel-bloem zult gij dezelve maken.”*
- e) drie bijzondere dierenofferanden brengen. Ex. 29:1 – *“Dit nu is de zaak, die gij hun doen zult, om hen te heiligen, dat zij Mij het priesterambt bedienen: neem een var, het jong eens runds, en twee volkomen rammen;”*

Ad a) Geestelijke kleding wijst op levenswandel. Openb. 16:15 – *“Ziet, Ik kom als een dief.”*

*Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.”*

De voorheen naakt, doch rein, op aarde wandelende Adam en Eva bedekten zich na hun zonde en rebellie tegen God met vijgenbladeren van eigen kracht, eigen inzicht en menselijke oplossingen. Desalniettemin waren zij in geestelijke zin tóch naakt voor de allesziende ogen van God, waarna Hij hen genadevol kleedde met de vellen van geslachte dieren. Het is Gods verlangen dat de zondige mens wordt gereinigd door het kostbare Bloed van het goddelijke Offerlam Jezus Christus en wordt gekleed in Diens “Lamsvel”.

De bijzondere kleding waarin de priesters werden gekleed, wijst dan ook op de volle rechtvaardigmaking die ieder kind van God ontvangt. Zodra wij worden wedergeboren, worden wij gekleed in het smetteloze, onberispelijke kleed van de gerechtigheid van onze Here Jezus. Rom. 5:1,17 – *“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.”* Rom. 13:14a *“Maar doet aan den Heere Jezus Christus,.....”*

Eigenlijk spreekt het voor zich, dat ieder die God wil dienen, gekleed moet zijn in de reine klederen van Jezus' gerechtigheid. Voor meerdere verdieping verwijs ik u naar de studies [“KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER”](#), welke u eveneens op deze website kunt vinden.

Ad b) De Levitische priesters moesten met water worden gereinigd alvorens zij God gingen dienen. Dit voorschrift gold voor alle taken, zowel in het Heiligdom van de Tabernakel als in de Voorhof. Ex. 30:17-21 – *“En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Gij zult ook een koperen wasvat maken, met zijn koperen voet, om te wassen; en gij zult het zetten tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar, en gij zult water daarin doen; Dat Aäron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en voeten. Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij tot het altaar naderen, om te dienen, dat zij het vuuroffer den HEERE aansteken; Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven; en dit zal hun een eeuwige inzetting zijn, voor hem en zijn zaad, bij hun geslachten.”*

Hogepriester Aäron en zijn zonen, de priesters, moesten hun handen en voeten wassen in het koperen Wasvat en wel vóórdat zij de Tent der Samenkomst (het Heiligdom van de Tabernakel) binnengingen, opdat zij niet zouden sterven. Maar óók vóórdat zij bij het Brandofferaltaar dienden en het vuuroffer voor de Heer aanstaken.

De wassing was een voorbereiding op de dienst aan God en verwijst in geestelijke zin naar onze waterdoop. Een nadere uitleg vindt u in de studies [“WASVAT van de Tabernakel – het”](#), te vinden op deze website. En ik wil benadrukken dat het voorschrift een eeuwige inzetting, een eeuwig voorschrift, was. Hiermee wordt duidelijk dat ook nieuwtestamentische priesters van God, u en ik dus, in het geestelijke wasvat van de waterdoop moeten worden gereinigd vóórdat wij God gaan dienen. Leest u Rom. 6:1-12, waaruit blijkt dat door onze vereenzelving met Jezus' kruisdood en onze aansluitende waterdoop de macht van de zonde in ons leven wordt verbroken. Deze schakel in de ketting van geestelijke opgang is zó belangrijk, dat ook Jezus de waterdoop absoluut wilde ondergaan. Matt. 3:13-16a – *“Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. En Jezus, gedoopt zijnde,.....”*

Ad c) De Levitische priesters moesten met heilige zalfolie worden gezalfd. Dit wijst ons op de zalving met de Heilige Geest. Het is deze Geest, Die overvloedig op Jezus rustte (Jes. 61:1; Luk. 4:18) teneinde Hem te helpen, te leiden en toe te rusten in Zijn aardse bediening om het Evangelie te verkondigen en de mensen te verlossen. Deze zelfde Geest ontvangen wij

allereerst bij onze wedergeboorte teneinde de Here God als Zijn priesters te kunnen dienen en het Evangelie verkondigen. Dit is de Geest der wedergeboorte, de Geest der aanneming tot kinderen Gods.

Joh. 20:22 – *“En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.”*

Rom. 8:15 – *“Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!”*

Vervolgens mogen wij de Geestesvolheid ontvangen als wij met de Heilige Geest worden gedoopt. Hand. 2:1-4 – *“En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”*

God acht het zó nodig, dat wij gedoopt worden met de Heilige Geest, dat Jezus zelfs Zijn discipelen beval om nét zo lang in Jeruzalem te wachten, totdat zij met kracht uit de hoogte (de kracht van de Heilige Geest) zouden worden aangedaan. Luk. 24:49 – *“En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.”* Ook in Hand. 1:4 kunt u dit lezen.

Broeders en zusters, als wij wérkelijk goed wedergeboren zijn, zal de doop met de Heilige Geest niet lang op zich laten wachten. Want reeds tien dagen na Jezus' Hemelvaart werden Jezus' discipelen, die vol verwachting én toebereid waren, met de Heilige Geest vervuld.

Betekent dit dat u tussen uw waterdoop en vervulling met de Heilige Geest absoluut niets voor Jezus mag doen? Neen, want door de wedergeboorte woont de Heilige Geest reeds in uw hart. En gedurende de tien dagen waren ook de discipelen bezig met de voorbereiding van hun harten, waarbij zelfs Matthias nog in een ambt werd benoemd (Hand. 1:15-26; 2:1). Maar Jezus wilde met Zijn bevel benadrukken, dat voor een succesvolle verkondiging van het Evangelie de volle kracht van de Heilige Geest in onze levens beslist onontbeerlijk is.

Ad d) De priesters moesten voor hun heiliging ook spijsoffers brengen. Dit van tarwemeelbloem vervaardigde drie-voudige spijsoffer (het bestond uit ongezuurd brood, met olie gemengde ongezuurde koeken, en met olie bestreken ongezuurde vladen) verwijst naar onze gemeenschap, intimiteit en vereniging met Jezus. Jezus is het levende Brood uit de hemel. Hij is het Brood des levens, waarmee Hij ons geestelijk wil voeden. Met andere woorden, Hij wil ons voeden met Zichzelf. En omdat Jezus ook het levende Woord Gods is, wordt hiermee duidelijk dat wij met Hem gemeenschap en intimiteit genieten als wij ons verdiepen in Zijn Woord, bereid zijn om ons innerlijk te laten corrigeren, en aan de Heilige Geest alle gelegenheid bieden om Jezus aan ons te verklaren en te openbaren.

Joh. 1:1,14 – *“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. .... En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.”*

Joh. 6:35,56 – *“En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. .... Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. “*

Ad e) Voordat zij God mochten dienen, moesten de priesters drie bijzondere dierenofferanden brengen, namelijk een jonge var en twee volkomen rammen. Dierenoffers wijzen ons in geestelijke zin op de vergeving van zonden en van schuld. Ik verwijs u onder andere naar de studies [“BRANDOFFERALTAAR van de Tabernakel – Het”](#). In de volgende delen van deze studies zal ik de betekenissen van de jonge var en de twee rammen bespreken.

Geliefde broeders en zusters, tot besluit van deze inleiding wil ik benadrukken, dat de door

God gestelde voorwaarden tot heiliging van de oudtestamentische priesters (vóórdat zij Hem mochten gaan dienen) zeer adequaat waren en voor ons bijzonder verhelderend zijn. Want als wij hier goed over nadenken en e.e.a. laten inwerken in ons hart, ontdekken wij dat Gods voorwaarden ook gelden voor nieuwtestamentische priesters, zij het uiteraard de geestelijke schaduwbeelden van deze voorwaarden. Maar waar oudtestamentische priesters voor hun heiliging allerlei offeranden moesten brengen, heeft Jezus met Zijn éne volmaakte Offerande ons, Gods priesters die geheiligd worden, voor eeuwig volmaakt. Hebr. 10:14 – *“Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.”* Waarbij geldt, dat als onze wedergeboorte goed is, de vervulling van al de besproken voorwaarden tot heiliging welhaast automatisch plaatsvindt.

Moge de Heiland u en mij deze week zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)