

## WAAKZAAM ZIJN HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, verschillende malen sprak onze Here Jezus Christus in de evangelieën over waakzaam zijn en wel in verschillende contexten. Ook in de andere boeken van het Nieuwe Testament wordt regelmatig over het waken gesproken. Zo riep de apostel Paulus de kinderen Gods op in 1 Thess. 5:6 – *“Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.”*

Hét kenmerk van een wedergeboren christen is, dat zijn door de zonde eens morsdode geest nu weer leeft en in gemeenschap met God is. Maar er valt nog wel een strijd te voeren met de boze geestelijke machten in de lucht (Efez. 6:12). Een slapende en niet wakende houding is daarmee niet te rijmen! De apostel Paulus beschreef in Efez. 6:13-17 de geestelijke wapenrusting, die de kinderen Gods moeten aantrekken. Maar vervolgens riep hij in Efez. 6:18 op om wél te waken. Het heeft immers geen effect om gekleed te zijn met de hele wapenrusting van God, maar vervolgens in slaap te vallen. Ook dan is men machteloos.

Het lijkt mij goed om eens te bezien in welk(e) opzicht(en) Gods kinderen moeten waken.

### Waken om gereed te zijn als Jezus komt

In gelijkenis sprak Jezus tot Zijn discipelen dat zij (en wij) wakende moesten zijn, opdat zij de deur van hun hart onmiddellijk zouden kunnen openen voor Hem als Hij terug zou komen op aarde. Dit is het waken in meest algemene zin, waarvan de andere vormen van waken in feite zijn afgeleid. Zijn wij wel geestelijk wakker, broeders en zusters? Zijn onze harten schoon en rein door Jezus' Bloed? Waken wij, zijn wij gereed als Jezus onverwachts komt? Luk. 12: 35-37a – *“Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden.....”*

Mark. 13:33-37 – *“Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is. Gelijk een mens, buiten 's lands reizende, zijn huis verliet, en zijn dienstknechten macht gaf, en elk zijn werk, en den deurwachter gebod, dat hij zou waken; Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den morgenstond); Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde. En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt.”*

### Waken opdat satan ons niet kan beroven

Als wij in algemene zin gereed willen zijn voor Jezus, onze komende Hemelbruidegom (Openb. 19:7-8; 21:2), dan moeten we er allereerst voor waken dat die stiekeme dief satan, die komt om te roven, te stelen, te slachten en te verderven, ons niet zal kunnen benadelen. Joh. 10:10 – *“De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.”*

Jezus kwam om de mensen te verlossen en hun eeuwig leven en overvloed te geven. De satan is er alleen maar op uit om zoveel mogelijk mensen in het verderf te storten.

Matth. 24:42-44 – *“Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.”*

Leest u tevens Luk. 12:39. Wat is dat huis waarover Jezus spreekt, broeders en zusters? Dat huis is ons hart, ons persoonlijke geestelijke leven, maar ook ons huwelijk en ons gezin, en ook onze gemeente. Laten we waken over dat huis!

De duivel zet in deze dagen alles op alles om nog zo veel mogelijk mensen van Jezus af te houden. Hij is door Jezus' Verlossingswerk op het kruis een verslagen vijand, maar hij brult nog steeds en probeert de mensen nog steeds angst aan te jagen.

1 Petr. 5:8 – *“Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;”*

Satan handelt als een rover en als een dief, maar ook als een slager. In een onbewaakt ogenblik zal hij proberen om ons geestelijk op te vreten of om ons huis binnen te sluipen en ons te beroven van al het goede dat wij van God hebben ontvangen. Hij probeert ons zelfs te beroven van het schitterende, witte bruiloftskleed dat wij van Jezus hebben ontvangen (Openb. 19:8). Dit mogen wij absoluut niet laten gebeuren, want ook Jezus zal net als de duivel onverwachts komen. Jezus komt spoedig terug, maar helaas voor velen op een totaal onbewaakt ogenblik. Openb. 16:15 – *“Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.”*

### Waken in onmiddellijke gehoorzaamheid aan Gods Woord

Broeders en zusters, indien wij niet willen dat de satan ons berooft of verslindt, dan is het belangrijk dat wij ons meteen voor honderd procent bekeren als het Woord van God bepaalde zonden of misstanden in ons hart of in onze geestelijke levens openbaart. Dan moeten wij in deze zin waakzaam zijn, omdat de mens nu eenmaal geneigd is om geestelijk te knikbollen en te verslappen. Neen, laten we ons onmiddellijk bekeren, zodra het Woord van God ons aanspreekt en ongerechtigheid in ons hart constateert. Dan hoeven wij ook niet bang te zijn dat Jezus totaal onverwachts terugkomt. Openb. 3:3 – *“Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.”*

### Waken in de strijd tegen het vlees

We zullen ook moeten waken met betrekking tot het strijden tegen ons vlees en ons oude, boze karakter dat altijd maar weer de boventoon in onze levens wil voeren. Nooit zullen wij hierin mogen verslappen. Ons vlees moet afsterven. Het is bittere noodzaak.

1 Cor. 15:50 – *“Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijke beërft de onverderfelijke niet.”*

Door de wedergeboorte sterft de oude mens met zijn zondige natuur samen met Christus (Rom. 6:2-12). Maar als men vervolgens niet dicht bij de Heer leeft en onder de controle van de Heilige Geest, dan zal het eigen ik en het vlees met al zijn zondige begeerten weer terug verlangen naar het oude leven met al z'n uitpattingen (Gal. 5:17; Rom. 7:13-26). Zodra de bekeerde, wedergeboren mens terugvalt op eigen kracht en eigen wil, zal zijn oude natuur zich weer in hem openbaren en zal hij opnieuw aan de oude mens worden onderworpen. Dan wordt hij een vleselijke christen (1 Cor. 3:1-3).

Zelfs Jezus streed vlak voor Zijn kruisdood in de Hof van Getsemané een geestelijke strijd met Zijn vlees (met Zijn eigen wil). Uiteindelijk overwon Hij in deze hevige gebedsworsteling. Maar Jezus verlangde gebedssteun van enkele discipelen, welke Hij echter niet kreeg. Ik denk dat de discipelen best van goede wil waren, maar zij waren niet waakzaam.

Matt. 26:38-41 – *“Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”*

Dit waren Jezus' woorden tot met name de discipel Petrus. Ook in Mark 14:34-38 kunnen we hierover lezen. Hij riep Zijn discipelen op om in de gebeden te strijden tegen het zwakke vlees. Jezus wist dat hun geest best gewillig was, maar Hij kende ook de zwakte van hun vlees. Hij wist dat de boze machten in de lucht alles zouden doen om hun vlees te controleren, want dan zouden ze beslist afvallen in de tijden van verzoeking. En zo gebeurde het ook! Het éne moment waren ze vol goede moed om samen met Jezus in de gebeden te

strijden, hoewel ze in slaap vielen. Enkele ogenblikken later vluchtten zij in paniek weg, toen Jezus in diezelfde Hof van Getsemané werd gearresteerd (Matt. 26:56). Notabene terwijl Hij hen vlak daarvoor had gewaarschuwd. Matt 26:31 – *“Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd worden in dezen nacht; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden.”*

En enkele uren later verloochende Petrus Zijn Heiland tot driemaal toe (Matt. 26:69-75), hoewel Jezus ook hem uitdrukkelijk had gewaarschuwd. Matt. 26:34 – *“Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.”*

Begrijpt u nu, mijn broeders en zusters, waarom wij voortdurend geestelijk waakzaam moeten zijn en heel dicht bij Jezus leven? Omdat wij ons verraderlijke vlees absoluut niet kunnen vertrouwen. Al doen wij nog zo ons best, ook al hebben we vlak daarvoor nog de waarschuwingen van Gods Woord gehoord, als wij niet dagelijks in gemeenschap met de Heer vertoeven (in gebed en met het Woord) en ons laten leiden door de Heilige Geest, zal ons oude karakter zijn lelijke kop opsteken en zullen wij falen. Dáárom waarschuwde Jezus Zijn discipelen. En wij zijn beslist niet beter dan de discipelen.

### Waken dat we ons niet zullen overgeven aan een werelds leven

Jezus riep Zijn discipelen ook op om te waken, dat ze zich niet zouden overgeven aan brasserijen, dronkenschap en zorgvuldigheden van dit leven. En Hij verbond dit leven in overdadigheid juist met de tijd van Zijn Wederkomst. Luk. 21:31-36 – *“Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. En wacht uzelfen, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkome. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn. Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.”*

Broeders en zusters, het is niet zo dat Jezus zegt, dat wij niet zouden mogen genieten van de zegeningen die ons ten deel kunnen vallen. Maar Hij waarschuwt ons wél, dat wij ons er niet aan overgeven en dat wij er niet ons hart inleggen. Ons hart is van Jezus en ons leven is van Jezus. Hij kocht ons vrij met Zijn Bloed. Voor Hem leven wij voortaan en niet voor allerlei genietingen. Jezus maakte ons vrij. Dat wilde Hij. Wij moeten oppassen dat wij ons niet opnieuw laten binden door allerlei dingen met betrekking tot dit aardse leven.

Jezus waarschuwde Zijn discipelen ook in andere bewoordingen voor zo'n levenshouding en opnieuw legde Hij verband met de tijd vlak voor Zijn Wederkomst. Hij waarschuwde dat dit een tijd zal zijn waarin de mensen zich zullen overgeven aan en alleen nog maar leven voor hun pleziertjes, geld verdienen en vleselijke genietingen als sex, eten en drinken. Voor God zal er in hun levens geen enkele plaats meer zijn.

Luk. 17:26-30 – *“En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verloorf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verloorf ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.”*

Ook in de dagen van Noach en Lot hadden de mensen deze levenshouding. En ze hadden in het geheel niet in de gaten dat Gods oordeel voor de deur stond. En toen het oordeel ook daadwerkelijk losbarstte, was het te laat!

Wat een ernstige waarschuwing, ook voor ons, broeders en zusters. Daarom waakt en bidt.

### Waken opdat we voldoende olie van de Heilige Geest zullen bezitten

Jezus verklaarde middels een gelijkenis, dat wij eveneens waakzaam moeten zijn in het in voldoende voorraad hebben van de olie van de Heilige Geest. En direkt hiermee in verband staat, dat we moeten waken in het laten branden van onze lampen, dus het schijnen en verspreiden van het Licht van Jezus. Dit verband is logisch, omdat onze lampen slechts kunnen branden en Jezus' Licht verspreiden op de olie van de Heilige Geest. Het is heel belangrijk dat wij overvloeierend vol zullen zijn van de Heilige Geest.

Matt. 25:1-13 – *“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.”*

Zodra Jezus, onze Hemelbruidegom, de nieuwe woning voor Zijn Bruid heeft voltooid, komt Hij terug op aarde om haar op te halen (Joh. 14:2-3). En dan wenst Hij één ding, namelijk dat zij gereed is. Niet alleen gekleed in het reine bruiloftskleed, maar ook met een brandende lamp, dus met een brandend en licht verspreidend hart voor Jezus. Dus niet met een hart, waaruit het Licht van Jezus is verdwenen. Het is dáárom, dat Jezus degenen wiens lampen zijn gedoofd omdat de olie van de Heilige Geest is opgebraakt, dwazen noemt. Zij zijn dwazen, omdat zij de boot missen. Dwazen, omdat zij op het laatste moment de strijd niet hebben kunnen voltooien. Dwazen, omdat de deur voor hun neus werd gesloten. Oh, mijn broeders en zusters, dat deze tragedie ons toch niet zal overkomen.

### Waken in voortdurende gebeden

Het waken in de voortdurende gebeden voor onszelf en voor onze broeders en zusters, in het bijzonder voor de zwakken onder ons, is eveneens heel belangrijk. Uiteraard moeten wij ook steeds bidden voor de mensen, die Jezus nog niet kennen en hebben aangenomen. Gebed houdt ons alert en het activeert de liefde in onze harten voor onze naasten. Door onze voorspraakgebeden komt de Heilige Geest in actie voor degene voor wie wij bidden. Gebed is als geestelijke ademhaling. Het is ook een teken van geestelijk leven. En het brengt ons in gemeenschap met onze hemelse Vader.

Mark. 13:33 – *“Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is.”*

Efez. 6:18 – *“Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;”*

Col. 4:2-3a – *“Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelfde met dankzegging; Biddende meteen ook voor ons, .....*”

1 Petr. 4:7-8a – *“En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; .....*”

Openb. 3:2-3 – *“Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.”*

Waken dat we bezig zijn met het verkondigen van het Woord van God

Het laatste punt van waakzaamheid, dat ik met u wil delen, betreft het waken in het verkondigen van het Evangelie aan de mensen, die Jezus nog niet hebben aangenomen. Hieronder valt ook het uitdelen van het Brood des hemels, dus het verkondigen van het Woord van God, aan onze mede-dienstknechten, dus aan onze broeders en zusters in de gemeente. Meer in het algemeen betreft het hier het dienen van Jezus in de specifieke, individuele taken die we hebben gekregen. De een verkondigt het Evangelie aan de zondagsschoolkinderen. De ander is een geweldige getuige in de straat. De ene verkondigt het evangelie middels zang, de ander is bijvoorbeeld ouderling of betrokken bij het jeugdwerk. Broeders en zusters, Jezus wil niet dat wij niets doen en slapen. Hij wil dat wij allemaal bezig zijn met die belangrijke taak van het redden van zielen. Al onze bezigheden in de gemeente, hoe divers ook, moeten zich hiernaar richten. Tótdat Jezus komt.

Matt. 24:42-46 – *“Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.”*

Mark. 13:33-37 – *“Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is. Gelijk een mens, buiten ‘s lands reizende, zijn huis verliet, en zijn dienstknechten macht gaf, en elk zijn werk, en den deurwachter gebod, dat hij zou waken; Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den morgenstond); Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen: Waakt.”*

Tot slot

U ziet, mijn broeders en zusters, dat er juist nu in deze eindtijd vlak voor Jezus' Wederkomst een zware wissel wordt getrokken op onze geestelijke levens. Onze persoonlijke verantwoording voor onszelf, voor ons huwelijk, voor ons gezin, voor onze naasten om ons heen, weegt zwaar. De tijden worden steeds ernstiger en ernstiger. Het wordt steeds donkerder. De zonden van de mensheid zijn ten top gerezen. Nog even en dan móét God wel reageren, hoewel Hij onbegrijpelijk lankmoedig en geduldig is. Nog even, dan zal Zijn toorn losbarsten. Nog even en dan zal ook de Bruid van Jezus zichzelf hebben gereed gemaakt. Nog even en dan is haar hemelse woning gereed. Nog heel even en dan komt Jezus terug om Zijn Bruid tot Zich te nemen.

Het is vanwege Jezus' grote liefde, dat Hij Zijn Bruid, de Gemeente bestaande uit wedergeboren Joden en heidenen, zo indringend waarschuwt. Waakt en bidt! Waakt en maak jezelf gereed. Waakt en doe je best voor Mij. Waakt dat je geen werelds leven leidt. Waakt tegen de verleidingen van het vlees.

Broeders en zusters, waakt! Want Jezus' Wederkomst zal onverwachts zijn. Hij zal voor Zijn Bruid als een dief in de nacht komen. De Heer zegene u. Amen.