

WAAKT EN BIDT hjms

Geliefde broeders en zusters, voelt u aan de liefdeloze, egoïstische en gewelddadige atmosfeer in de wereld om u heen, aan de gruwelijke zonden die haast niet meer erger kunnen worden, aan de vreselijke dingen die er overal in deze tijd gebeuren, dat Jezus spoedig terugkomt om Zijn kinderen tot Zich te nemen? Nog even en Hij komt. Spoedig zal de Opname plaatsvinden. Maar de vraag is of wij er ook bij zullen zijn. Laten we Matt. 26:36-46 lezen. Hier lezen we over de gebedsrijd van Jezus in Getsemané. Dit gebeurde op de avond van het Paschafeest waarop het Paaslam was geslacht en werd gegeten ter herinnering aan de uittocht uit Egypte van het volk van Israël. Het is ons bekend dat dit Paaslam een beeld is van onze lieve Heiland Jezus Christus.

Maar waar het in deze prediking om gaat, is het volgende. Meerdere malen vermaánde Jezus Zijn discipelen om te waken. Matt. 26:40-41 – *“En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”*

Heeft u zich nooit afgevraagd waarom de discipelen moesten waken? En wat precies de reden was, waarom zij moesten en wij moeten waken?

Natuurlijk moesten zij onder andere waken om Jezus met hun gebeden te ondersteunen, opdat Jezus zou overwinnen in Zijn gebedsrijd om de drinkbeker die gevuld was met onze gruwelijke zonden leeg te kunnen drinken. Matt. 26:37-39 – *“En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeus, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.”*

Maar er was nóg een reden waarom zij moesten waken en deze reden is voor ons, kinderen Gods, heel erg belangrijk. Omdat de nacht van Pascha een speciale nacht van waken was! Ex. 12:42 – *“Dezen nacht zal men den HEERE op het vlijtigst houden, omdat Hij hen uit Egypteland geleid heeft; deze is de nacht des HEEREN, die op het vlijtigst moet gehouden worden, van al de kinderen Israels, onder hun geslachten.”*

Deze nacht moest *“op z'n vlijtigst worden gehouden”*, d.w.z. in het Hebreeuws *“sjiemoer”* (שמר). Dit woord is afgeleid van het werkwoord *“sjaamar”* (שמר) dat *“bewaken, bewaren, beschermen, vasthouden, zich onthouden van, observeren”* betekent. Het drukt een actieve en ijverige, maar wel voorzichtige oplettendheid uit.

Maar hoé kon men dan oplettend zijn, geliefde broeders en zusters? Wat werd er dan voor een goede oplettendheid vereist? Moest men met een zwaard buiten het huis gaan zitten om de deur te bewaken, zodat niemand binnen kon komen? Of moest er aan andere, specifieke voorwaarden worden voldaan?

Laten we Ex. 12:4b,6b,7-8,11,22b lezen: *“(4b); gij zult rekening maken naar het lam.; (6b) en de ganse gemeente der vergadering van Israel zal het slachten tussen twee avonden. (7-8) En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in denzelfden nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden; zij zullen het met bittere saus eten. (11) Aldus nu zult gij het eten: uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw hand; en gij zult het met haast eten; het is des HEEREN pascha..... (22b).....; doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis, tot aan den morgen.”*

We lezen dat men aan een aantal bijzondere voorwaarden moest voldoen, teneinde de hoogste graad van waakzaamheid te bereiken.

Maar éérs zullen we de teksten lezen waaróm men zo waakzaam moest zijn.

Ex. 12:12-13,23 – *“Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE! En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verdere zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal*

(23) Want de HEERE zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien zal aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE de deur voorbijgaan, en den verdere niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.”

Men moest waakzaam zijn, opdat de doodsengel niet binnen zou komen. Want in deze nacht zouden in Egypte alle eerstgeborenen worden gedood. God zou met dit vreselijke oordeel over Egypte komen, dat Zijn geliefde volk Israël honderden jaren lang had geknecht in slavernij en hen nóg steeds niet vrij wilden laten gaan naar hun Beloofde Land. Broeders en zusters, houdt u nu in uw achterhoofd dat ook wij, kinderen Gods, wachten op onze reis naar de hemel, ons Beloofde Land.

Broeders en zusters, wat waren nu precies de voorwaarden voor een goede oplettendheid?

1. De belangrijkste voorwaarde was dat zij met het Lam rekening moesten houden. Zij moesten het Lam slachten. Zij moesten het bloed van het Lam aan de beide zijposten en aan de bovendorpel van de deur strijken. En zij moesten het vlees eten met bittere saus en ongezuurde broden.

U weet allemaal, dat het Paaslam verwijst naar Jezus, Die als het goddelijke Offerlam voor onze zonden aan het kruis stierf. Rekening houden met het Lam betekent daarom, dat wij Jezus moeten aannemen, onze zonden aan Hem moeten belijden, opdat wij van Hem vergeving mogen ontvangen. Hij stierf in onze plaats. Maar óók dat wij in ons dagelijkse leven Jezus in ons hart moeten bewaren en Hem moeten volgen en dienen.

Vervolgens moest het bloed aan de deur van elk Israëlitisch huis worden gestreken, zodat de doodsengel in die nacht zou weten, dat hij hier niet binnen mocht komen. Daarom moet het Bloed van Jezus ook aan ons hart gevonden worden, zodat de eeuwige (geestelijke) dood aan ons leven voorbij zal gaan. Wie in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven (Joh. 3:15-16)! Maar het strijken van het bloed aan de deur verwijst ook naar ons uiterlijke getuigenisleven voor Jezus. Iedereen moet aan ons kunnen zien: Jij bent een kind van God.

Het eten van het Lam met ongezuurde broden en bittere saus verwijst naar onze innerlijke gemeenschap met het Lam van God. Daarvoor is tevens vereist dat wij ongezuurd zijn, dus onze boze zonden hebben beleden en voortaan nalaten (1 Cor. 5:8) én de bitterheid van de dood van Jezus ervaren, omdat Hij in onze plaats stierf, terwijl wij zo'n nutteloos, zondig slavenleven in de wereld hebben geleefd.

2. De tweede voorwaarde was dat zij zich reisvaardig moesten maken en gereed moesten zijn om op elk moment te kunnen vertrekken onder leiding van Mozes en Aäron. De vrijheid in het Beloofde Land Kanaän tegemoet. Mozes en Aäron zijn schaduwbeelden van respectievelijk Jezus (het Woord) en de Heilige Geest.

Ook wij, broeders en zusters, moeten gereed zijn om op elk moment te kunnen vertrekken onder de leiding van Jezus en de Heilige Geest. De Opname (sommige denominaties noemen het de Wegname) van kinderen Gods staat voor de deur. Elk moment kan het gebeuren. En dan zullen ook wij voor altijd vrij zijn, geen zonden meer, geen verdriet, tranen of zorgen meer.

Hun lendenen moesten zijn opgeschort, dus aangekleed zijn voor de reis. In Efez. 6:14 staat geschreven dat onze lenden met de waarheid omgord moeten zijn. D.w.z. dat wij in de Waar-

heid van het Woord van God moeten staan. Dus geen leugens, geen zonden, geen verborgenheid en geen geveinsdheid meer in onze levens.

Hun schoenen moesten aan de voeten zijn. In Efez. 6:15 staat geschreven dat wij ten allen tijde bereid moeten zijn om het Evangelie des vredes uit te delen, om te getuigen van Jezus.

En hun wandelstaf moest in hun hand zijn. De staf verwijst ons naar de Heilige Geest (Ps. 23:4). Wij moeten ten allen tijde bereid zijn om ons door de Heilige Geest te laten leiden, Die ons vaak juist dáár zal brengen, waar wij zelf het niet zo leuk vinden (Joh. 21:18b).

3. De derde belangrijke voorwaarde was dat zij tot aan de morgen in huis moesten blijven. Deze voorwaarde is logisch, want wanneer zij naar buiten de nacht in zouden gaan, zouden zij een prooi voor de doodsengel kunnen worden die alle eerstgeborenen zou slaan. Eerstgeborenen zijn een schaduwbeeld voor wedergeborenen kinderen Gods (Hebr. 12:23). Broeders en zusters, wij leven nu in zeer duistere tijden in het midden van een gitzwarte, geestelijke nacht vol gruwelijke zonden. Ook wij moeten in ons veilige, geestelijke huis blijven, namelijk in het Lichaam van Christus, dat een tempel is van de Heilige Geest (1 Cor. 3:16). Wij moeten in het Heiligdom van de Tabernakel blijven, totdat de Morgenster Jezus opkomt. Het Heiligdom van de Tabernakel was bedekt met vier dekkleden, waarvan het buitenste dekkleed, dat grauwe, oersterke dassenvellenkleed, verwijst naar Jezus Christus. Jezus heeft voor ons reeds het volle oordeel van de toorn van God over onze zonden gedragen. Onder Zijn bescherming zijn wij veilig, want de satan zal alles op alles zetten, opdat u uw wedergeboorte net als Ezaú zult verkwanselen door de zonden. Opdat u het moment van de vrijheid, van de Opname, zult missen.

Blijven in het Heiligdom verwijst naar ons leven van heiligmaking. In het Heiligdom waren er drie belangrijke, onmisbare objecten. Er was de Tafel der Toonbroden welke verwijst naar onze gemeenschap met het Woord van God. Er was de gouden Kandelaar welke verwijst naar ons getuigenisleven en het dragen van vruchten. En er was het gouden Wierookaltaar welke verwijst naar onze aanbidding. Aanbidding mag in het leven van een kind van God niet worden gemist. Want aanbidding staat in nauw verband met onze liefde voor God. Het ontbreken van liefde doet alles in ons leven teniet (1 Cor. 13:1-3). Ook al had ik al het geloof en alle gaven van de Heilige Geest; zonder de liefde heeft het geen enkele waarde. Ook de gouden Kandelaar en de Tafel der Toonbroden in ons leven hebben, zonder de aanwezigheid van de eerste liefde in ons hart voor Jezus, géén waarde, omdat zij dan slechts uitingen van een stereotiepe godsdienst zijn (Openb. 2:4).

Als wij het gouden Wierookaltaar in ons leven missen, dan zullen wij ook de Opname (Wegname) missen en achterblijven in de grote Verdrukking. Openb. 12:17 – *“En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.”*

In Openb. 12:1 e.v. lezen wij over een prachtige Vrouw, de Bruid van het Lam, die bij de aanvang van de grote Verdrukking naar een veilige plaats in de woestijd wordt gevoerd. Zij heeft zojuist een mannelijke zoon gebaard, d.w.z. zij heeft het overblijfsel van Israël tot het geloof in Jezus Christus gebracht (Rom. 11:11,14,31). Op één dag zijn de zonen Israëls geboren (Jes. 66:8; Openb. 7:1-8). De satan faalde om de Vrouw te pakken te nemen en gaat op weg om krijg te voeren tegen de kinderen Gods die achter zijn gebleven en de Opname hebben gemist, omdat zij de aanbidding in hun leven misten (d.w.z. het gouden Wierookaltaar). Deze achtergeblevenen hadden echter wel de geboden Gods in hun leven (de Tafel der Toonbroden) en het getuigenis van Jezus (de gouden Kandelaar).

Nu zullen zij die vreselijke doodssfeer in de grote Verdrukking moeten meemaken, waar alle kinderen Gods die achter zijn gebleven hun leven moeten afleggen, indien zij Jezus trouw willen blijven en de Antichrist niet willen aanbidden.

Oók in Openb. 20:4 zien we dat deze achtergeblevenen juist de aanbidding van Jezus in hun leven hadden gemist: *“En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en*

om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.”

Geliefde broeders en zusters, laten we alles op alles zetten om waakzaam te zijn. Elk moment kan het moment er zijn, dat Hij Zijn kinderen in veiligheid brengt. Zorgt u ervoor dat u aan alle voorwaarden voor een oplettende waakzaamheid zult voldoen.

Laten we Luk. 12:36-37a,40 lezen: *“En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meen , zal de Zoon des mensen komen.”*

Waakt en bidt! Amen.