

## VOORTAAN EEN CHRISTEN HJM Sales, 12-10-2015

Geliefde broeders en zusters, wie de Here Jezus Christus, Gods Zoon, aanneemt en gelooft in Zijn Offer aan het kruis voor de diep verloren mensheid, die wordt een kind van God. U, hij of zij, wordt een christen. Wat betekent dat eigenlijk?

Het houdt in, dat u anders bent geworden. Het houdt in, dat u voortaan anders bent dan de mensen om u heen. Veel mensen leiden een zelfgericht, egoïstisch leven. Vloeken en onbetamelijke taal uitkramen, is heel normaal en breed geaccepteerd. Onreinheid, ontucht en overspel zijn aan de orde van de dag en worden via de media zelfs breed de huiskamers binnengeslingerd. Liefde is vaak berekend! Voor wat, hoort wat! Of is gebaseerd op tijdelijke, hevige emoties. En de echte liefde die mensen nog wel uitdragen, is vaak selectief en met name bedoeld voor familieleden, vrienden en bekenden.

Waar komt de naam christen vandaan? De naam christen werd op een gegeven moment door de toenmalige maatschappij gegeven aan de leden van de eerste gemeenten, enkele jaren nadat Jezus weer naar de hemel was teruggekeerd. In de bijbel, in het boek Handelingen, hoofdstuk 11, vers 26, lezen we voor het eerst deze naam: *“En het is geschied, dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochië Christenen genaamd werden.”* De naam christen is afgeleid van Christus. De Here Jezus, Die voor ons stierf, was ook ‘de Christus’, d.w.z. ‘de door God Gezalfde’. Jezus was de Christus: de Gezalfde. De mens die Jezus volgt en dient is een christen, d.w.z. óók een door God gezalfde.

Dit legt een zware verantwoording op u en op mij. In het bijbelboek Efeze, hoofdstuk 4, vers 20 (NBG-vertaling) staat geschreven: *“Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen”*. De verantwoordelijkheid van de christen is om voortaan geheel anders te zijn. Anders dan de ongelovige mensen in uw omgeving!

Een christen is een volgeling van Jezus, hetgeen betekent dat de christen Hem als het ware op aarde representeert. Jezus Christus, Gods Zoon keerde na Zijn Opstanding uit de dood en het graf terug naar de hemel. En zijn volgelingen vertegenwoordigen Hem nu op aarde. In hun manier van leven, in hun gedragingen, in hun karakters, tonen zij nu aan de mensen, Wie Jezus in feite was. Zij laten zien, dat Jezus heilig, rein, eerlijk en rechtvaardig was. Zij laten zien, dat Zijn hart altijd openstond voor mensen in nood en dat Hij hulpvaardig en dienstbaar was. Zij laten zien, dat Hij geen compromissen sloot met de zonde. Zij tonen Jezus' karakter! Niet alleen als alles in het leven op rolletjes loopt, maar ook als de omstandigheden tegenwerken. Zij zijn verdraagzaam en hebben ook hun tegenstanders lief. Zij zijn niet wraakzuchtig, zelfs niet als andere mensen kwade dingen van hen spreken.

Wie de vier evangeliën in de bijbel heeft gelezen, wéét dat dit Jezus' karakter ten voeten uit was. In de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 2, de verzen 19-23, schrijft hij: *“Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwaarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; Die, als Hij gescholden werd, niet wedschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;”*

Geliefde broeders en zusters, als we hier rustig over nadenken met een hart dat op God is gericht, dan beseffen we dat het uitdragen van Jezus' karakter beslist niet altijd gemakkelijk is. Maar het is de keuze die we hebben gemaakt. We volgen Hem. Omdat wij Hem liefhebben. Hij had ons immers het eerst lief en gaf Zijn leven voor onze redding. Moge Jezus Christus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.