

DE VIER UITTOCHTEN (2)

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, we vervolgen met de derde en vierde uittocht van het volk Israël. We kunnen er veel van opsteken voor ons eigen, geestelijk leven (1 Cor. 10:11)

De derde uittocht – uit Babylon

De derde uittocht betekent voor ons, Gods kinderen, dat wij ons niet met de wereld moeten vermengen. Met name als het gaat om seksualiteit en meer in het bijzonder om het huwelijk.

God had Israël gewaarschuwd, dat Hij hen zou verstrooien onder de volken, indien zij in ongehoorzaamheid zouden volharden (Deut. 4:23-27; 28:64; Neh. 1:8). En nadat Hij eeuwenlang geduld had gehad, was het zo ver. Israël dat inmiddels was opgesplitst in twee afzonderlijke koninkrijken, één van tien stammen en één van twee stammen, werd in ballingschap gevoerd. Eerst werd de bevolking van het Tienstammenrijk door de Syriërs weggevoerd. Wat er van hen geworden is, is niet bekend. Daarna werd de bevolking van het Tweestammenrijk (Juda en Benjamin) door de Babyloniërs weggevoerd. Zij keerden na een ballingschap van zeventig jaar onder leiding van Ezra, Nehemia en Zerubbabel terug. Mede op grond van de gebeden van de profeet Daniël die God aan Zijn belofte herinnerde, dat de ballingschap niet langer dan zeventig jaar zou duren (Jer. 25:11-12; 29:10; Dan. 9:2-3)!

Maar weet u wat zo tragisch was? Van de honderdduizenden leden van de stam Juda en Benjamin (eeuwen daarvoor telde Juda reeds 500.000 strijdbare mannen – 2 Sam. 24:9) die in ballingschap waren gevoerd, kwamen er slechts 42.360 terug met ook nog 7.337 slaven (Ezra 2:1-2,64-65; Neh. 7:5-6,66-67). De rest van hen bleef liever in Babel of ook genaamd Babylon wonen, dat de leidende en ook economische wereldmacht in die tijd was. Zij hadden daar vaak een goed en rijk leven, er was geen slavernij en met de verdrukking viel het heel erg mee. Men kon ook volop deelnemen aan het Babylonische handelsleven en de individuele talenten ontplooiën (Jer. 29:4-7). Vaak was er zelfs ook grote waardering voor hen.

Heel Israël riep om bevrijding uit de slavernij in Egypte (Ex. 3:7). Maar niet toen het ging om de Babylonische ballingschap. Zij hadden geen zin om terug te keren naar de soms zware levensomstandigheden in Israël. De meeste Joden wilden niet terugkeren naar het beloofde land. Ze bleven liever in Babylon. Het leven beviel hen te goed. En dit is voor ons een ernstige waarschuwing! Zijn wij wel bereid om Babylon los te laten?

Maar hoe kwam dit? Wat is hier de geestelijke achtergrond?

De Hebreeuwse naam Babel (“bavel” – בבל) betekent “*verwarring (door vermenging)*” en de Griekse naam Babylon (van het Sumerische Bab-ilani) betekent “*poort der goden*”. Dit maakt veel duidelijk.

1. Omdat men door een poort naar binnen gaat. Jijzelf, maar ook ongewenste personen als demonen en andere verkeerde geesten die dan vrij spel krijgen. Zeker bij hen die ook nog eens in verwarring zijn. Hun poort stond wijd open voor de afgoden en demonen.
2. Omdat de (stads-)poort in die dagen voorts dé plaats was waar de leiders zaten, recht spraken en adviseerden in zaken die het alledaagse leven betroffen. Doch die leiders waren afgodisch geïnspireerd. Zij dachten heel anders dan de Joden. Zij waren afgodendienaars en dachten heel anders over reinheid voor het huwelijk, etc. Het was bijvoorbeeld normaal om tempelprostituee's te bezoeken om aldus geestelijk geïnspireerd te worden. Het Joodse volk nam zodoende steeds meer over van dit Babylonische denken.

Dit was dan ook de grote klacht van de priester Ezra, toen hij dit te horen kreeg bij aankomst in het land Israël. Ezra 9:1-6 – *“Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: Het volk Israëls, en de priesters, en de Levieten, zijn niet afgezonderd van de volken dezer landen, naar hun gruwelen, namelijk van de Kanaänieten, de Hethieten, de*

Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amoriëten. Want zij hebben van hun dochteren genomen voor zichzelf en voor hun zonen, zodat zich vermengd hebben het heilig zaad met de volken dezer landen; ja, de hand der vorsten en overheden is de eerste geweest in deze overtreding. Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel; en ik trok van het haar mijns hoofds en mijns baards uit, en zat verbaasd neder. Toen verzamelden zich tot mij allen, die voor de woorden van den God Israëls beefden, om de overtreding der weggevoerden; doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid, als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had; en ik boog mij op mijn knieën, en breidde mijn handen uit tot den HEERE, mijn God; En ik zeide: Mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood, om mijn aangezicht tot U op te heffen, mijn God; want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan den hemel.”

Wat een genade, broeders en zusters, dat wij hieruit mogen leren. Dat wij onze zonden mogen belijden en afstand mogen nemen van het gedachtengoed van de ongelovige wereld. Een wereld die met haar opvattingen over reinheid, sex, huwelijk, abortus, euthanasie, etc. lijnrecht ingaat tegen Gods Woord. Breng deze niet in Gods Koninkrijk! Daarom waarschuwt God, dat we ons niet zullen vermengen. Enkele belangrijke schriftgedeelten wil ik citeren.

1 Cor. 6:12,19-20 – *“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar (HJMS: nuttig); alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen..... Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.”* Indien wij ons vermengen, is er een grote kans dat we onder de macht van een of andere boze geest komen. Daarnaast verontreinigen wij dan ons lichaam, waarin niet alleen wijzelf wonen, maar waarin ook de Heilige Geest woont.

2 Cor. 6:14-18 – *“Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.”*

Jak. 4:4 – *“Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.”*

Leest u ook 1 Cor. 5:9-10 en 1 Cor. 10:21-22.

De vierde uittocht – uit de gehele wereld

Er is in de bijbel ook nog sprake van een vierde uittocht van het Joodse volk uit alle landen van de gehele wereld, welke op dit moment gaande is, maar reeds z'n voltooiing nadert. Deze vierde uittocht betekent voor ons, Gods wedergeboren kinderen, dat wij ons nu haastig moeten afscheiden van de ons vijandige wereld, waaruit ook het Joodse volk wegtrekt, omdat Gods oordelen nu heel spoedig over de wereld zullen komen.

Hiervoor kwam reeds ter sprake, dat God Israël zou verstrooien onder de volken, indien zij zouden volharden in ongehoorzaamheid (Deut. 4:23-27; 28:64; Neh. 1:8). Zo gebeurde het! God voerde het volk in ballingschap. Uit genade mochten de Babylonische ballingen terugkeren. Maar toch bleef men volharden in ongehoorzaamheid, waarna God opnieuw dit oordeel aan hen moest voltrekken. Dit gebeurde in de jaren 70 en 135 ná Christus, toen de Romeinen hen over de hele toen bekende wereld verspreidden na twee bloedige oorlogen.

Maar toch liet God hen niet in de steek, want Zijn beloften zijn onberouwelijk (Rom. 11:29), ter wille van Zijn grote Naam. God beloofde dat Hij hen, inclusief de Syrische ballingen, ook uit deze wereldwijde ballingschap zou terughalen en dat Hij dán Zelf hun harten zou besnijden, waarna zij zich zouden bekeren. Deut. 30:1-8 – *“Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft; En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaders erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaders. En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet. En de HEERE, uw God, zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die u vervolgd hebben. Gij dan zult u bekeren, en der stemme des HEEREN gehoorzaam zijn, en gij zult doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede.”*

Broeders en zusters, zoals gezegd is dit proces van terugkeer nu gaande en nadert de voltooiing. De Joden verlaten in verband met het steeds meer toenemende antisemitisme de landen om naar Israël te gaan, het enige land waar zij welkom zijn. De bijbel zegt dan ook, dat jagers hen in deze dagen zullen jagen (Jer. 16:16). Maar gelukkig zijn er ook vissers, die hen opvissen en naar Israël begeleiden. En als het proces voltooid is en Israël zich heeft bekeerd, waarbij God Zélf hun hart zal besnijden, zal Hij de wereld oordelen, waarna het grote 1000-jarige Koninkrijk van Koning Jezus zal beginnen. Dan zal Hij de wereld regeren. Jer. 23:5-8 – *“Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID. Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat zij niet meer zullen zeggen: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd. Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd, en Die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, en uit al de landen, waarheen Ik ze gedreven had! want zij zullen wonen in hun land.”*

Jer. 30:3,10-11 – *“Want zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik de gevangenis van Mijn volk, Israël en Juda, wenden zal, zegt de HEERE; en Ik zal hen wederbrengen in het land, dat Ik hun vaders gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten..... Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt de HEERE, ontzet u niet, Israël! want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land hunner gevangenis; en Jakob zal wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn, die hem verschrikke. Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen; want Ik zal een voleinding maken met al de heidenen, waarheen Ik u verstrooid heb; maar met u zal Ik geen voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met mate, en u niet gans onschuldig houden.”*

God zal een voleinding maken met de heidenen. Hij zal hen oordelen en gaan regeren. Daarom roept Hij het Joodse volk terug naar Israël. En daarom roept Hij ook Zijn Bruid, Zijn Gemeente, toe om zich zo snel mogelijk af te scheiden van de in de eindtijd heersende geesten in de wereld. Want Zijn oordeel komt en daarna kan Zijn Koninkrijk aanvangen.

In Openb. 17 en 18 wordt over een overspelige hoer gesproken, die volledig door de duistere machten is bezeten. Zij representeert een lichaam van geveinsde schijnchristenen die de wereld eigenlijk liefhebben, doch Joden en echte, vurige (zgn. fanatieke) christenen haten, en volop meedoen met het egoïstische, corrupte, wereldsysteem in de eindtijd. Bedekt haten

zij God en dus ook Joden en kinderen Gods. Een verzameling boze geesten woont in hen. Het betreft mensen die zich christenen noemen, doch in Gods ogen overspelig zijn. Daarom wordt hier gesproken over een hoer. En deze hoer wordt ook Babylon genoemd.

Openb. 17:1-6 – *“En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarden, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenschap; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.”*

Deze hoer, dit lichaam, deze eenheid van schijnchristenen en egocentrische ongelovigen, is zó corrupt, dat Gods oordeel niet meer kan uitblijven. En daarom roept Hij ons, Zijn geliefde Bruid, om zo snel mogelijk uit te gaan. Dus kleur bekennen en niet met de wereld meedoen! Openb. 18:2-5 – *“En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden.”*

Geliefde broeders en zusters,

1° God verlangt dat wij afstand doen van het gedachtengoed van de ongelovige, wereldse mensen in onze omgeving en;

2° dat wij afstand doen van het verlangen naar vlees en wereld (deel 1).

3° Hij wil niet, dat wij ons met de wereld vermengen, met name als het gaat om het huwelijk.

4° En Hij wil dat we snel het geveinsde, corrupte wereldse systeem loslaten, want Zijn oordelen zullen spoedig over de aarde gaan.

Moge Jezus u en mij daarbij helpen en deze week zegenen. Amen.