

HET VLEES VERSUS GODS GEEST

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, het is bijzonder belangrijk om het Licht van Jezus in ons hart, in ons innerlijke, te dragen. Om meerdere redenen. Onder andere:

1. Opdat wij met dat Licht andere mensen bereiken, waardoor ook zij door Jezus gered kunnen worden. Jezus zei van Zichzelf: *“Ik ben het Licht der wereld”* en het is goed in dit verband te weten, dat de Joodse schriftgeleerden de gouden Kandelaar in de tempel *“het licht der wereld”* noemden (Joh. 8:12; 9:5; 12:46; 1 Joh. 1:5). Maar ook wij zijn licht (Efez. 5:8). Ook wij moeten gouden kandelaren zijn en het Licht van Jezus verspreiden. Matth. 5:14 – *“Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.”*
2. Als wij het Licht van Jezus verspreiden, wandelen wij zelf automatisch ook in dat Licht, waardoor gemeenschap met andere kinderen Gods mogelijk wordt en bovendien Jezus' Bloed ons van elke zonde zal reinigen. 1 Joh. 1:7 – *“Maar indien wij (voortdurend) in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij (voortdurend) gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons (voortdurend) van alle zonde.”* ‘Voortdurend’ in verband met de hier gebruikte, bijzondere Griekse werkwoordsvorm!
3. Teneinde gereed te zijn op het onverwachte moment, dat Jezus als Hemelbruidegom terugkomt om Zijn Bruid te halen, moeten onze lampen branden (Matth. 25:1-13).

In deze bijbelverkondiging wil ik ingaan op één van de grote oorzaken, waardoor het Licht van Jezus in ons zal uitdoven, namelijk een vleselijk leven. Een leven in het vlees!

Wij dienen allereerst te verstaan, dat zolang wij leven, wij met het vlees te maken zullen hebben. Onze woning is immers een vleselijk lichaam. Wij kunnen nooit 100% om de werkingen van het vlees heen, maar met behulp van de Heilige Geest kunnen we leren om het vlees in bedwang te houden. Daarbij dienen we ook te weten, dat ons vlees zich altijd tégen de Geest van God zal opstellen. Gods Geest strijdt Zelf óók altijd tégen het vlees. Waarom gebeurt dit steeds? Omdat vlees en Geest aartsvijanden van elkaar zijn. Gods Geest maakt immers levend, terwijl het vlees niet nuttig is, zoals Jezus zei in Joh. 6:63. Het vlees zal dan ook geen toegang tot de hemel hebben (1 Cor. 15:50).

Wat is hier de oplossing? Ik zei het reeds, we dienen te leren om het vlees in bedwang te houden met hulp van de Heilige Geest. Wijlen voorganger, br. L.F. Noll, zei altijd: *“Beschouw het vlees als een zwarte hond en de Heilige Geest (met permissie zonder oneerbiedig te zijn) als een witte hond. Als je wil, dat de witte hond gaat heersen over de zwarte, dan dien je deze goed te voeden en de zwarte hond uit te hongeren.”*

Daarom lezen wij in Gal. 5:16-17 – *“En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.”*

Broeders en zusters, het is uitermate belangrijk dat wij ons in deze strijd tussen vlees en Geest overgeven aan die Geest van God, Die ons wil helpen. Terwijl satan juist misbruik tracht te maken van de begeerten in ons vlees! Daarom zijn de consequenties van de uitkomst van die strijd dramatisch. Rom. 8:1,5-8,12-13 – *“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest..... Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is. Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet*

behagen..... Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.”

Wat een tegenstelling! Óf we zullen leven, óf we zullen sterven! Hoe belangrijk is het daarom om door de Heilige Geest geleid te worden en in en door Hem te wandelen en te leven. Want door Hem zullen we de overwinning behalen. Immers lasen we in Rom. 8:13: *“indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.”*

Gods Woord stelt glashelder, dat we door de Geest de werkingen van ons lichaam moeten dóden. Met andere woorden, het zal er keihard aan toe moeten gaan. Er zullen geen zoete broodjes mogen worden gebakken. Gal. 5:24 spreekt dan ook zelfs over het kruisigen van ons vlees: *“Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.”* Alle verkeerde bewegingen en begeerten in ons moeten zonder pardon en zonder medelijden met onszelf aan het kruis worden genageld. En God maakt ook geen onderscheid. *“Oh, jij bent de voorganger, voor jou zal Ik wat milder zijn”.* Neen, dat is Hij juist niet! De grote apostel Paulus werd zelf genadeloos met deze strijd in zijn vlees geconfronteerd en hij verzuchtte in Rom. 7:24-26 – *“Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.”*

Hoe gaat het proces van vleselijke verzoeken in z'n werk?

Dat lezen we in Jak. 1:14-15 – *“Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood.”*

We lezen hier over eigen begeerlijkheid. Met andere woorden, de verkeerde begeerte komt op uit onszelf en uit ons eigen vlees te voorschijn! En dan lezen we, dat we van onze eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt worden. Dit vindt plaats middels onze gedachten. We gaan in onze gedachten die verkeerde begeerten koesteren en overwegen. Rom. 8:5-7 benadrukt daarom dat het gaat om het 'bedenken des vleses'. Als we vervolgens te lang de verkeerde begeerte in onze gedachten koesteren, dan ontvangen we die begeerte in ons hart. Met andere woorden, de verkeerde begeerte heeft vaste voet in ons gekregen. En nu kan niets ons meer tegenhouden om die verkeerde begeerte na te jagen en te realiseren. Met de zonde en de dood tot gevolg.

Hoe dienen wij in de praktijk hier tegen te strijden? Als koopziekte mijn vleselijke zwakheid is, dan dien ik elke keer als die begeerte middels een gedachte in mij opkomt, deze gedachte gevangen te nemen en onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus te brengen. Dan dien ik die begeerte in Jezus' Naam te binden en dekking onder Jezus' Bloed te vragen. Hetzelfde doe ik als onreinheid mijn vleselijke zwakheid is. Of luiheid, etc. En noemt u verder maar op. 2 Cor. 10:4-5 – *“Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten; Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;”*

En uiteraard slaan wij satan dan ook met het zwaard des Geestes, Gods Woord (Efez. 6:17) om de oren, precies zoals ook Jezus deed toen Hij door satan werd verzocht (Luk. 4:1-14).

Dit alles is niet eenvoudig. Het is een moeilijk, maar noodzakelijk proces. Want het gaat om het neerwerpen van sterke bolwerken. Het zal ook een langdurig proces zijn. Daarvoor hoeven we ons maar te bepalen bij de uittocht van het volk van Israël uit de slavernij in Egypte. Egypte typeert de wereld, de zonde, het vlees! God had slechts één dag nodig om hen uit de greep van Egypte te verlossen. Maar het kostte God maar liefst veertig jaar om Egypte uit de harten van het volk te halen. Want terwijl zij door de woestijn trokken, op weg naar het Beloofde Land, was Egypte nog steeds in hun hart. Zij verlangden nog steeds naar de vleespotten in Egypte (Ex. 16:3). God had veertig jaar nodig om hen hiervan te verlossen. Waarbij de gehele oude generatie van Israël het Beloofde Land niet bereikte.

Met andere woorden, God heeft slechts één moment nodig om ons te verlossen uit de greep van zonde, wereld en vlees, maar een hele generatie, dus een héél leven, om het vlees uit ons te halen.

Jezus gaf daarom enkele belangrijke adviezen in verband met het verspreiden van licht en de werkingen van ons vlees.

Matth. 5:14-16 – *“Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koormaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”*

Luk. 8:16 – *“En niemand, die een kaars ontsteekt, bedekt dezelve met een vat, of zet ze onder een bed; maar zet ze op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen.”*

Juist omdat wij het licht der wereld zijn, moeten wij dat licht niet verbergen onder een korenmaat, een vat of onder een bed, zegt Jezus. Hiermee typeert Hij vleeselijke verzoeking en onmatig eten, drinken en sexuele gemeenschap. En juist in de tijd vlak voor Zijn Wederkomst zal dit schering en inslag zijn. Matth. 24:37-39 – *“En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welchen Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.”*

Geliefde broeders en zusters, wellicht verzucht u nu in uzelf: *“Die strijd win ik nooit, want te vaak ben ik juist verliezer!”* Bedenk dan wat de oudtestamentische hogepriester onder andere deed op de jaarlijkse Grote Verzoendag als hij verzoening deed voor de zonden van het volk van Israël. Met het bloed van het offerdier ging hij het Allerheiligdom binnen en sprenkelde het bloed zevenmaal op het Verzoendeksel van de Ark des Verbonds, maar óók zevenmaal vóór het Verzoendeksel, met andere woorden op de aarde (Lev. 16:14-16). Het bloed drong de aarde binnen en reinigde in geestelijke zin die aarde. Aarde typeert het vlees, want de mens werd door God van aarde gemaakt. Schieten wij tekort in de strijd tegen het vlees om met de hulp van Gods Geest te overwinnen? Dan zal Jezus als onze Hogepriester met Zijn eigen Bloed ons reinigen van elke zonde. Elke nederlaag wist Hij uit. Onbegrijpelijke genade, maar toch is dat Zijn garantie! Hallelujah!

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.