

DE VERDRUKKINGEN IN DE EINDTIJD MOETEN KOMEN

hjms

Geliefde broeders en zusters, Gods Heilige Geest heeft het zo geleid, dat ik op deze website opnieuw aandacht zal schenken aan de verdrukkingen in de eindtijd.

De bijbel spreekt er duidelijk over, dat zich in de eindtijd, dat wil zeggen de laatste jaren vlak voor de Wederkomst van Jezus, vreselijke verdrukkingen zullen voordoen. Het zullen de jaren zijn waarin de Antichrist over de wereld zal regeren en waarin de christenen en ook de Joden ernstig zullen worden vervolgd.

Christenen zijn soms wel enigszins op de hoogte dát er verdrukkingen zullen komen, maar het precieze ervan ontgaat velen van hen helaas. Wellicht omdat het een gevoelig en zeker geen populair onderwerp is.

In de eerdere studie "[VERDRUKKINGEN – in de eindtijd](#)" op deze website kwam reeds ter sprake, dat God een bedoeling heeft met het toelaten van verdrukkingen. In deze bijbelverkundiging zal ik hier opnieuw aandacht aan schenken. Ik zal aan de hand van het conflict tussen het goede en het kwade (dus het conflict tussen God en satan) proberen duidelijk te maken dat de eindtijdverdrukkingen niet uit kunnen blijven en in zekere zin noodzakelijk zijn.

Er komen verdrukkingen in de eindtijd

De grote profeet Daniël zegt dat er tijden van benauwdheid zullen komen zoals er nog nooit geweest zijn. Dit is dé "grote Verdrukking", een term welke de kinderen Gods zeker niet onbekend zal zijn. Dan. 12:1-2 – *"En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelfen tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing."*

"Tijd der benauwdheid" is de vertaling van het Hebreeuwse "eet tsara" (עַת צָרָה), dat "tijd van ellende, benauwdheid, nood, verdriet, onrust, moeilijkheden" betekent.

En in deze ellendige tijd zal Michaël, die blijkbaar de beschermengel van Daniëls volk Israël is, opstaan en zal Israël verlost worden, namelijk een ieder die in het boek (des levens) geschreven is. Dit zal geschieden in de tijd dat de doden zullen opstaan ten eeuwigen leven of ten eeuwigen dood. Dat wil dus zeggen, dat het in de tijden vlak voor de Wederkomst van Jezus zal geschieden.

Nog even twee opmerkingen vooraf.

Omdat Daniëls profetieën vaak de toekomst van zijn volk Israël betreffen, menen vaak velen ten onrechte dat de grote Verdrukking uitsluitend Israël zal aangaan. De bijbel spreekt er duidelijk over, hetgeen ook helder uit de context van Openb. 13 blijkt, dat de grote Verdrukking zich over de gehele wereld zal uitstrekken. Wel doen zich dan in dit verband twee vragen voor. Ten eerste, in hoeverre moet de Gemeente (bestaande uit de in Jezus gelovende en ook bekeerde Joden en heidenen) de grote Verdrukking meemaken. Ten tweede, in hoeverre moet het door God uitverkoren (etnische) volk Israël (dat dus nóg niet in Jezus gelooft) de grote Verdrukking meemaken. U raadt het al, over de antwoorden bestaat onder de christenen groot verschil van mening. In het kader van deze studie zal ik niet ingaan op deze vragen en antwoorden.

De tweede opmerking vooraf betreft de omschrijving "grote Verdrukking". Omdat volgens vele christenen de zeventigste jaarweek (Dan. 9:27) geheel op de tijd van eindtijdverdrukkingen slaat, stellen zij dat de eindtijdverdrukkingen zeven jaren zullen duren en geven zij aan deze gehele tijd de naam "grote Verdrukking", hoewel uit Dan. 9:27 een zekere toename in de verdrukking kan worden afgeleid. Er zijn ook christenen die stellen, dat er eerst een niet

precies bepaald aantal jaren van vóórverdrukkingen zullen zijn. Er zal tevens een toename, een hoogtepunt van verdrukkingen zijn, welke drieëneenhalf jaar zal duren (Openb. 11:3; 12:6,14). Dát noemen zij de grote Verdrukking.

Ook Jezus spreekt in duidelijke taal over verdrukkingen in de eindtijd. Leest u bijvoorbeeld Matt. 24:5-13. Maar in Matt. 24:15-21 spreekt Jezus vervolgens over een “grote Verdrukking”, die de andere verdrukkingen in de schaduw stelt. De in de eerdere verzen door Hem beschreven verdrukkingen zijn daarom blijkbaar slechts vóórverdrukkingen. Matt. 24:21 – *“Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.”* Het woordje “verdrukking” is de vertaling van het Griekse “*thlipsis*”, dat “*drukken, samenspieren, kwellen, druk*” en metaforisch “*verdrukking, kwellen, benauwdheid*” betekent.

Tijdens deze voorverdrukkingen zullen eerst zeven zogenaamde zegelordelen en daarna nog eens zeven bazuinoordelen over de aarde razen om de mensen alsnog tot bekering te bewegen (Openb. 6:1-11:19). Terwijl tijdens de grote Verdrukking ook nog eens zeven fielenoordelen worden uitgesproken om de toorn Gods over de zonden tot uitdrukking te brengen (Openb. 15:1-18:24).

Verdrukkingen zijn noodzakelijk voor de laatste reinigingen van de Gemeente

Op deze website vind u enkele studies over het herstel van Gods volk Israël in de eindtijd (“[BALLINGSCHAP EN HERSTEL van Israël \(1 en 2\)](#)”). Maar in de eindtijd zal ook de Bruid, de Gemeente van gelovige heidenen en Joden geestelijk worden hersteld en geheel worden vrijgemaakt en klaargemaakt voor Jezus. Maar óók om te getuigen van Zijn liefde. Maar geliefde broeders en zusters, wij kinderen Gods zijn deelnemers aan een geweldige geestelijke strijd die voornamelijk onzichtbaar om ons heen in de lucht plaatsvindt (Efez. 6:11-13). Wij nemen deel aan de strijd tussen God en Zijn grote vijand satan. Gelukkig staan wij aan Gods kant en is de overwinning uiteindelijk verzekerd.

Grootschalige wonderen van vrijmaking van de Gemeente gaan daarom altijd gepaard met oordeelsteken (over de wereld), omdat de boze, satanische en duistere machten zichzelf tégen Gods liefde hebben gesteld en zich verzetten. Satan strijdt tegen God. De strijd tussen het goede en het kwade is daarom onvermijdbaar en zal zeker escaleren. Het zal escaleren in een vreselijke verdrukking als Gods kinderen een bepaald hoog geestelijk niveau hebben bereikt. Want satan zal dit niet tolereren en in woede uitbarsten (Openb. 12:12). Daarom kunnen we ook een zeker patroon in dit conflict ontdekken. Over dit escalerende conflict in de eindtijd tussen het goede en het kwade werd door Jezus geprofeteerd in Matt. 24, Mark. 13 en Luk. 21. Ook de profeet Joël profeteerde eens over de eindtijd in Joël 2-3. De profetieën van zowel Jezus als Joël volgen grotendeels dezelfde lijn.

Op deze website heeft u ook reeds kunnen lezen (in onder andere “[TABERNAKEL – het belang van de](#)”), dat de studie van de oude Israëlitische Tabernakel een sleutel biedt tot het verstaan van vele zaken uit Gods raadsplan. Zowel Matt. 24, Mark. 13 als Luk. 21 staan in het licht van deze studie geschreven in het teken van de Arke des Verbonds. Het is daarom belangrijk om Jezus’ woorden in Matt. 24, Mark. 13 en Luk. 21 over de eindtijdverdrukking in verband met de Arke des Verbonds te brengen.

De Arke des Verbonds, afgedekt met het gouden Verzoendeksel met daarop twee gouden Cherubim, stond in het Allerheiligdom van de Tabernakel en was een schaduwbeeld van de toekomstige huwelijksverbintenis tussen de Bruid en Jezus Christus. Alléén de hogepriester van Israël mocht slechts éénmaal per jaar door de Voorhang gaan om dit Allerheiligdom te betreden, namelijk op de grote Verzoendag, om verzoening te doen voor zijn eigen zonden en voor de zonden van het volk Israël in het afgelopen jaar. In zijn ene hand had de hogepriester dan een schaalje met bloed genomen van het koperen Brandofferaltaar waar

een offerdier was geslacht. In zijn andere hand had hij een wierookvat met geurige, brandende specerijen genomen van het gouden Wierookaltaar. Met de brandende specerijen bewierookte de hogepriester de Arke des Verbonds in het Allerheiligdom als een schaduwbeeld van aanbidding en verbranding van het eigen ego. Met het bloed verrichte hij een aantal noodzakelijke reinigingen, namelijk de zeventvoudige bloedbesprenkeling vóór de Arke des Verbonds en de zeventvoudige bloedbesprenkeling óp de Arke des Verbonds (Lev. 16:12-16). En u weet dat de geestelijke reinigingen altijd plaats moesten vinden met bloed (Hebr. 9:22), hiermee aangevend dat ons hart uitsluitend door het Bloed van Jezus kan worden gereinigd.

Prijst God, dat Jezus, onze hemelse Hogepriester, nu een levende weg voor ons geopend heeft, dwars door de Voorhang heen om verzoening te doen voor onze zonden met Zijn eigen, heilig Bloed. Hierdoor mogen wij nu op elk moment de troon van God benaderen in onze gebeden. De weg is vrij (Hebr. 10:19-22). Maar het kostte Jezus álles, om Zijn eigen wil neer te leggen en Zijn vlees te laten kruisigen.

Het voorgaande betekent dus dat de eindtijdverdrukkingen in verband staan met reinigingen door het Bloed van Jezus. In de eindtijd gaat het om de allerlaatste en noodzakelijke voorbereidingen en reinigingen van het hart om als Bruid van Christus in het huwelijk te kunnen treden met Jezus, de Hemelbruidegom. Daartoe zijn de verdrukkingen noodzakelijk. Zoals Jezus' wil én vlees gekruisigd moest worden om dóór de Voorhang te kunnen gaan met Zijn eigen Bloed, zo zal ook de Gemeente dwars door het voorhangsel van haar eigen vlees moeten gaan om haar positie als Bruid in te nemen. De Bruid zal moeten treden in de voetschappen van haar Hemelbruidegom (1 Petr. 2:19-24). Haar karakter, haar vlees en haar eigen wil zullen moeten worden gekruisigd en onder het Bloed van Christus moeten worden gebracht. Want de Bruid moet in het Allerheiligdom ingaan mét het teken van het Bloed van Jezus aan haar hart. Maar óók moet zij ingaan met het wierookvat van aanbidding. Zonder een volkomen gereinigd karakter en zonder aanbiddingsleven zal de Bruidsgemeente de verdrukkingen die aanstaande zijn niet kunnen verdragen.

Hiervoor merkte ik op dat ik in déze studie niet wil ingaan op de vraag in hoeverre de Gemeente de eindtijdverdrukkingen zal moeten meemaken. Met andere woorden, op welk tijdstip de Gemeente zal worden opgenomen. Vaststaat dat zij de toorn van God in Zijn zeven fielenoordelen niet zal hoeven te ondergaan. Vele bijbelteksten spreken hiervan. Er zijn echter heel veel christenen, die op grond van Dan. 9:27 van mening zijn, dat zélf de voorverdrukkingen aan de Gemeente voorbij zullen gaan en dat vóóraf de Gemeente zal worden opgenomen. Eerlijk gezegd betwijfel ik dat, omdat bepaalde verdrukkingen noodzakelijk zijn om ons op een zeker geestelijk peil te brengen. Zij horen als het ware bij het leven van een kind van God (2 Tim. 3:12; 1 Petr. 4:12). Zoals ook het goud gelouterd moet worden om de hoogste graad van zuiverheid te bereiken. We mogen niet vergeten dat Jezus voor Zichzelf een heilige, onberispelijke Bruid zoekt (Efez. 5:27). Welk het tijdstip van de opname ook zij, elk moment zullen we gereed moeten zijn om Jezus te ontmoeten.

In dit verband mogen we ook niet vergeten, dat de Arke des Verbonds in het afgescheiden Allerheiligdom was geplaatst en alleen te bereiken was dóór de Voorhang. En het Allerheiligdom is een schaduwbeeld van het 1000-jarige Vrederijk, dus van het toekomstige Koninkrijk van Jezus. Willen wij straks dat heerlijke Koninkrijk binnengaan als Zijn Bruid, dan móeten wij net als Jezus bij Zijn kruisdood dwars dóór het voorhangsel van ons eigen vlees en karakter gaan. Ons vlees moet óók gekruisigd worden. En als wij dan dit Allerheiligdom ingaan, dan dienen er nog een aantal reinigingen van uiterst hardnekkige besmettingen aan ons hart plaats te vinden, namelijk de tweemaal zeventvoudige bloedbesprenkelingen. Het zijn de vrijmakingen van de laatste stuiptrekkingen van ons vlees.

Ook de reis van het volk van Israël uit Egypte is voor ons niet alleen een voorbeeld, maar ook een schaduwbeeld van ons geestelijk leven (1 Cor. 10:6,11). U leest in 1 Cor. 10:1-4 dat

Israël na de verlossing uit Egypte (het beeld van de wereld) uit de slavernij (van de zonden) door de Rode Zee moest trekken (het koperen Wasvat, cq. de waterdoop) en dwars door de woestijn gaan (de weg van heiligmaking), terwijl men de geestelijke spijs van het Manna at (Tafel der Toonbroden, cq. het Woord van God) en de geestelijke drank van het levende Water dronk (de ervaringen in de Heilige Geest). En ál die tijd vertoefde men tevens onder de wolk, na ook te zijn gedoopt in die wolk (de Deur van het Heiligdom, cq. de vervulling met de Heilige Geest). En tenslotte moest men de Jordaan oversteken (als beeld van de Voorhang). Maar zelfs in het Beloofde Land Kanaän (het beeld van het Koninkrijk en het Allerheiligdom) moest men nog strijd leveren. En deze strijd verwijst naar de tweemaal zeven bloedbesprenkelingen voor en op de Arke des verbonds.

Nogmaals, geliefde broeders en zusters, indien wij als Jezus' Bruid het Allerheiligdom van het Koninkrijk binnen willen gaan teneinde in het huwelijk met Jezus te treden, dan moet wij óók bereid zijn om dóór de Voorhang, als het schaduwbeeld van onze vleesscheuringen en de verdrukkingen gaan.

Dáárom deed Paulus ook de volgende uitspraken:

Hand. 14:22 – *“Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods.”*

2 Thess. 1:4-5 – *“Alzo dat wij zelve van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt; Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk gij ook lijdt;”*

In de nu volgende paragraaf zal ik kort het patroon van de strijd tussen het goede en het Kwade In de eindtijd beschrijven. De Messiaans-Joodse schrijvers Dan Juster en Keith Intrater deden dit heel verhelderend in hun boek *Israel, the Church and the Last Days*.

Het patroon van het conflict tussen goed en kwaad in de eindtijd

Zoals reeds door mij werd opgemerkt, profeteerde onze Here Jezus over dit conflict in Mark. 13, Matt. 24 en Luk. 21. Ik wil mij uitsluitend bepalen bij het evangelie van Markus.

Mark. 13:5-8 – *“En Jezus, hun antwoordende, begon te zeggen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zullen velen verleiden. En wanneer gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt; want dit moet geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden wezen, en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen der smarten.”*

Jezus maakt in dit verband een héél belangrijke opmerking, namelijk dat deze verdrukkingen geschieden moéten (Mark. 13:7; Matt. 24:6; Luk. 21:9). Waarom? Omdat zij deel uit maken van een natuurlijke ketting van oorzaak en gevolg.

En dan maakt Jezus in dit verband in Mark. 13:8 nóg een belangrijke opmerking. Hij zegt dat de verleidingen door valse christussen (lees ook Mark. 13:22), de natuurrampen, de (burger)oorlogen, het sociale oproer en de hongersnoden en aardbevingen, etc. die wij nu in onze tijd reeds ervaren, nog slechts het begin (het begin) der smarten en verdrukkingen zijn (Matt. 24:8). Met andere woorden, Jezus benadrukt dat er nog véél ergere dingen gaan gebeuren.

“*Smarten*” komt van het Griekse “*odin*”, dat “*geboorteweeën*” betekent. De Joodse schriftgeleerden stellen, dat verdrukkingen in de “*tijd van benauwdheid*” (de “*eet tsara*” - עת צרה) noozakelijk zijn om het nieuwe stralende leven dat God scheidt, te kunnen ervaren. Geboorteweeën veroorzaken veel pijn, maar zijn noodzakelijk voor een vreugdevol gevolg, namelijk om een prachtig nieuw leven, een baby, in ontvangst te nemen. Maar geboorte-

weeën hebben ook een kenmerk. Ze beginnen langzaam met in zekere zin behoorlijke tussenpozen, terwijl de pijn nog te verdragen is. Maar dan neemt de frequentie en de pijn toe. De weeën volgen elkaar steeds sneller op en de pijn neemt zodanig in hevigheid toe, dat het nauwelijks meer te verdragen is. En pas als de pijn door de moeder niet meer te verdragen is, vindt de geboorte van het nieuwe leven plaats.

Dus Jezus leert ons dat de eindtijdverdrukkingen als kenmerk hebben, dat ze elkaar steeds sneller opvolgen én in hevigheid toenemen. Dit is precies wat er in de laatste eeuw is gebeurd. Natuurlijk hebben er altijd wel oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en andere rampen plaatsgevonden. Maar de statistieken laten ons zien dat de frequentie en intensiteit van deze rampen thans enorm toenemen.

Het woordje *“beginsel”* is vertaald van het Griekse *“ar’che”*, dat in dit verband o.a. betekent: *“begin, oorsprong; persoon of ding dat begint, eerste persoon of ding in een reeks; dat waardoor iets begint te zijn, de oorsprong, de actieve oorzaak.”*

De rampen en verdrukkingen die nú dus (reeds) over de wereld komen, zijn het begin en de oorsprong van een reeks van smarten en verdrukkingen die daarná nog zullen volgen. Zij maken deel uit van die reeks van geboorteweëën. En deze verdrukkingen zullen dus móeten geschieden. Ze zijn onderdeel van een reeks gebeurtenissen van oorzaak en gevolg.

Er zijn wel enkele redenen te geven, waarom deze verdrukkingen moeten geschieden:

- Zoals ik in de paragraaf hiervoor reeds besprak, om de laatste voorbereidingen te treffen om tot de Bruid van Christus te kunnen behoren, met Hem in het huwelijk te treden en het Koninkrijk binnen te kunnen treden. Voorbereidingen tot verandering van het karakter van de kinderen Gods en hun overgave aan Hem. Het vlees moet gekruisigd worden, zoals ook het vlees van Jezus werd gekruisigd. Wie zijn wij om te denken, dat dit aan ons voorbij zal gaan, als zelfs Gods Zoon gehoorzaamheid moest leren uit het lijden (Hebr. 5:7-9)?
- Omdat kinderen Gods de grote verkwikking van de gemeenschap met Jezus (2 Thess. 1:7-10), maar óók Zijn dood en Opstanding moeten leren kennen (Fil. 3:10-11). Gemeenschap met Zijn lijden, en als het goed is ook met Zijn Opstanding, ervaren wij niet als alles nog van een leien dakje gaat, maar pás als ook wij verdrukt worden. Daarbij zal een verstandige bruid toch niet in het huwelijk treden met een man die zij nauwelijks kent? De Bruid van Jezus Christus kan Hem in álle aspecten nauwkeurig beschrijven (Hoogl. 5:10-16).
- Omdat God verdrukkingen ook toelaat om de kinderen Gods wakker te schudden, als zij geestelijk zijn ingeslapen (1 Thess. 5:1-6).
- Omdat God weet, dat vervolgens satan en zijn demonen (met hun wereldsysteem) weer tegen de kinderen Gods zullen ageren en hen zullen aanvallen, indien zij een waarachtig geestelijk leven leiden en vast blijven staan in de beproevingen. En hier zien we dan het patroon in de verdrukkingen ontstaan. Oorzaak en gevolg! God weet, dat verdrukking de kinderen Gods tot meerdere reiniging zal brengen (Jak. 1:2-3,12). Satan zal uit woede reageren met nóg meer verdrukkingen. De kinderen Gods reinigen zich nóg meer. Vervolgens zal satan reageren met een grote Verdrukking!

We zullen nu vervolgen met het onderzoeken van Jezus' woorden in Mark. 13.

Mark. 13:9-11 – *“Maar ziet gij voor uzelfen toe; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in de synagogen; gij zult geslagen worden, en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden, om Mijnentwil, hun tot een getuigenis. En het Evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt te voren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet; maar zo wat u in die*

ure gegeven zal worden, spreekt dat; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broeder zal den anderen overleveren tot den dood, en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden. En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.”

Tegelijkertijd met het begin van de verdrukkingen wordt het Evangelie tot aan het uiterste der aarde gepredikt. In dat opzicht verlenen de moderne communicatiemiddelen geweldige diensten. Deze prediking van het Evangelie is de geestelijke reactie van de kinderen Gods op de verdrukkingen door oorlogen, natuurrampen en hongersnoden. Zij voelen aan dat de tijd dringt en willen niet dat er miljoenen onbekeerde mensen sterven en verloren gaan. Maar vervolgens zal satan óók reageren op deze wereldwijde Evangelieprediking. Hij zal trachten de kinderen Gods in diskrediet te brengen. Uiteindelijk zullen de ware gelovigen zelfs voor de kerkleiders en voor politieke leiders gesteld worden om verantwoording af te leggen. Dit is nu in onze tijd al aan de gang. Het Evangelie wordt overal gepredikt, maar hardnekkige zondaren kunnen de woorden van oproep tot bekering niet verdragen. Ware gelovigen moeten reeds in veel landen verantwoording afleggen aan regeringen, wereldse rechters en de media over hun zogenaamde “fanatisme” en hun zogenaamde “fundamentalistische” ideeën. Ja, zij worden reeds over één kam gescheerd met terroristen. Ook moet soms verantwoording aan de kerkleiders van orthodoxe kerken worden afgelegd. In vele landen zijn orthodoxe kerken staatskerken geworden met het monopolie op de verkondiging van het christelijk geloof en zij roepen vaak de evangelische christenen ter verantwoording en vervolgen hen zelfs. De vervolging zal zo groot worden, dat zelfs christenen elkaar aan de rechter overleveren. Zelfs in familieverband zal men elkaar verraden. Alsdan is het beginsel der smarten waar Jezus over in vers 8 sprak, langzaam uitgegroeid tot een grote Verdrukking (vers 13 en 19).

Die tijd zal voor de christenen zeer moeilijk zal zijn. Maar er komt gelukkig met de Wederkomst van Jezus (Mark. 13:26) ook een eind aan deze grote Verdrukking, die zó moeilijk is dat God de dagen zal verkorten, teneinde het einde te versnellen.

Mark. 13:19-20 – *“Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook niet zijn zal. En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.”*

Leest u in gelijke zin Matt. 24:21-22.

Het traditionele en lauwe christendom zal in deze tijd volledig geestelijk in elkaar storten en uitgroeien tot de grote geestelijke hoer van Babylon (Jak. 4:4; Openb. 17:3-6). Grote staatskerken en denominaties zullen pretenderen het antwoord op de grote levensbeschouwelijke vragen te hebben en zullen een schijn van moraliteit en theologie aannemen, welke lijnrecht tegenover Gods Woord zal staan. In onze tijd zijn in Nederland de traditioneel-kerkelijke discussies over homohuwelijken, abortus en euthanasie zelfs reeds gevoerd. U bent op de hoogte van de uitkomsten. Alles kan, alles mag!

Ja, zegt men, de Opstanding van Jezus moeten we niet letterlijk opvatten. Neen, zegt men, er wordt hier slechts een geestelijke opstanding bedoelt. Men discussieert zelfs of de kruisgedachte nog wel in de moderne bijbel van onze tijd thuishoort. Terwijl een godsdienst zonder het Bloed van Jezus in Gods ogen een gruwel is.

Iedere christen zal door de verdrukkingen gedwongen worden om óf heet óf koud te zijn, óf vurig en getrouw te zijn aan Hem, óf koppig en rebellerend tegen de stem van God.

Waarom is die verdrukking zo groot en intens? Omdat God in de eindtijd alles op alles zal zetten om zelfs de allerlaatste zielen nog te behouden en om de demonische machten die deze zielen gevangen houden te vernietigen. En daarom zal satan met zijn horden van demonen ook furieus en intens reageren tegen de christenen.

Geliefde broeders en zusters, de woorden van Jezus tonen ons dus zoals reeds gezegd een patroon! Er is een begin van noodzakelijke verdrukkingen om de kinderen Gods te reinigen, gevolgd door zelfreiniging en wereldevangelisatie, waarna er nóg meer verdrukkingen komen die uitmonden in de grote Verdrukking, gevolgd door Jezus' Wederkomst (Mark. 13:24-27). Het gaat er echter niet om hoé het specifieke schema (volgorde) van de eindtijdgebeurtenissen er precies uitziet. God is immers genadig en autonoom. Weest u echter gereed! Christengroeperingen met ieder hun eigen bijbels gefundeerde mening verspillen vaak tijd en energie aan het te lang oeverloos discussiëren over de volgorde en het tijdstip van de grote Verdrukking, de grote Opwekking, de Opname en de Wederkomst. Zij gaan hierbij voorbij aan het feit, dat deze zaken door God verborgen kunnen worden gehouden tot het moment dat Hij het noodzakelijk acht om iets te openbaren (Dan. 12:4). De wetenschap over de eindtijd-gebeurtenissen zal in onze tijd echter nu wél vermenigvuldigen. De kinderen Gods moeten zich realiseren, dat de tijd nu zéér snel gaat en dat de ene eindtijdgebeurtenis de volgende gebeurtenis als het ware automatisch oproept.

Broeders en zusters, er is in dit verband in Mark. 13:28-29 nog een belangrijke opmerking van Jezus te lezen, welke ik u zeer beslist niet wil onthouden, namelijk: *“En leert van den vijgeboom deze gelijkenis; wanneer nu zijn tak teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het nabij, voor de deur is.”*

Jezus legde in deze opmerking direkt verband tussen de eindtijdgebeurtenissen en de vijgeboom. En met de vijgeboom wordt in bijbelse taal Israël bedoeld (Hos. 9:10, Joël 1:6-7). Met andere woorden! Jezus zei: *“let op Israël, let op de gebeurtenissen, wéét en herkén dan, dat het nabij is en waakt.”* Er is dus verband tussen de vervolgingen, verdrukkingen en oordelen over de wereld en de gebeurtenissen in Israël. Uiteraard staan deze dus ook in verband met het tijdstip van de Opname van de Gemeente en de Wederkomst van Jezus.

Geliefde broeders en zusters, waarom zei Jezus dat? Omdat Hij niet wil dat wij onverwachts overvallen worden door Zijn komst om Zijn Bruid naar Zijn hemelse woning te brengen. Hij wil niet dat wij het doel missen. Hij wil niet dat wij slapen (Mark. 13:36), maar dat wij zullen werken om de zielenoogst binnen te halen. Jezus wil dat wij de eindtijdgebeurtenissen herkennen en geestelijk reageren. Als het echter gaat om het exacte tijdstip van alles en van Zijn Wederkomst, dan hoeven wij dat niet precies te weten (Mark. 13:32). Alleen God de Vader weet dat! Maar wij moeten geestelijk waken én gereed zijn. Voor Hem, onze Hemelbruidegom. Moge Hij u rijkelijk zegenen. Amen.