

## NOGMAALS HET TWEESNIJDENDE ZWAARD VAN GODS WOORD HJM Sales, 28-06-2018

Geliefde broeders en zusters, vrij recent heb ik aandacht besteed aan het tweesnijdende zwaard van Gods Woord. Vandaag doe ik dat opnieuw want Gods Woord ontleent ook kracht aan herhaling. Daarom is het Woord ook dat tweesnijdende zwaard. Wat is het een zegen, dat ook in onze tijd nog vele gezegende (ook televisie-)predikers, waaronder Joseph Prince, het enorme belang van Gods Woord onderwijzen en Jezus centraal stellen. We kunnen veel van hen leren. Door Gods Woord te lezen en Jezus te aanschouwen, vinden in ons leven de veranderingen ten goede plaats. 2 Cor. 3:18 – *“En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.”* Prijst God!

Maar Gods Woord onderwijst ook een bijzondere wijze van lezen, waardoor we nog meer profijt van dat Woord mogen hebben. Het is een wijze van lezen welke wij gewoonlijk missen, omdat wij a. geen Hebreeuws kennen en b. op westerse wijze studeren. In het westen lezen we verstandelijk. We zien de woorden in de bijbel natuurlijk wel, maar we spreken ze niet uit. We zeggen niets, maar lezen verstandelijk! Zeg maar, op de manier waarop we voor ons plezier ook een roman zouden lezen.

Dit is niet de juiste wijze! Gods Woord moet hóórbaar worden uitgesproken! Geef het Woord de belangrijkste plaats en de hoogste prioriteit op de dag. God verlangt het beste en niet de klikjes van ons leven. Lees Gods Woord als u (nog) fris bent als voedsel en lees het hoorbaar. Realiseer dat dit Woord de hemelse voeding voor uw ziel is. Het is uw contact met God op die dag. Want het Woord is geademd door God en komt van de hemel. Hierna zult u in de prediking zien, dat het Woord juist door het uit te spreken het tweesnijdende zwaard wordt.

Deut. 32:46-47 – *“Zo zeide hij tot hen: Zet uw hart op al de ‘woorden’ (Davar – rbd), die ik heden onder ulieden betuige, dat gij ze uw kinderen gebieden zult, dat zij waarnemen te doen al de ‘woorden’ (Davar – rbd) dezer wet. Want dat is geen vergeefs ‘woord’ (Davar – rbd) voor ulieden; maar het is uw leven; en door ditzelve ‘woord’ (Davar – rbd) zult gij de dagen verlengen op het land, waar gij over de Jordaan naar toe gaat, om dat te erven.”*

Gods Woord is geen vergeefs, d.w.z. ijdel Woord, maar is ons léven. Door het **uitgesproken** Woord zullen wij onze dagen, dus ons leven, verlengen. Zet uw hart op het Woord. Het Hebreeuwse woord *“davar”* ( rbd ) is niet enkel een geschreven woord of verstandelijk idee, maar het betekent *“een uitgesproken uiting of woord”*. Davar houdt spreken in. De allereerste keer, dat het woordje davar in de bijbel werd geschreven, was toen God over de mensen rond de toren van Babel zei: *“Ze zijn van één ‘spraak’ (davar)”* (Gen. 11:6). Davar is spreken! Het uirgesproken Woord is leven, lezen we. We zullen onze dagen verlengen als we het Woord uitspreken. Gods Woord uitspreken is geen vergeefs, ijdel iets, want het zal ons leven gezond en lang maken. Dus wat God hier duidelijk wil maken is, dat we het Woord niet enkel verstandelijk innerlijk dienen te lezen, maar het ook werkelijk uitspreken. Om daarna ons hart op die uitspraken te zetten. Door het gesproken Woord zullen we leven. We hebben zo een stem aan Gods Woord gegeven. Hoorbaar in de geestelijke, bovennatuurlijke wereld!

Spr. 4:20-22 – *“Mijn zoon! merk op mijn ‘woorden’ (Davar: uitgesproken woorden), neig uw oor tot mijn ‘redenen’ (Emer – rma: uitgesproken uitingen, woorden, gezegdes). Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten. Want zij zijn het leven (chajiem – Myyx: leven in elk aspect en in alle volheid) dengenen, die ze ‘vinden’ (matsa – aum: vinden, beschikken, uitbrengen, leveren, presenteren, aantreffen), en een medicijn voor hun gehele vlees.”* NB, het Hebreeuws kent behalve davar nog andere woorden voor ‘gesproken woord’.

Gods Woord is een tweesnijdend scherp zwaard. Hebr. 4:12a – *“Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, ..... In het Grieks is “tweesnijdend zwaard” letterlijk “twee monden zwaard”. Zie ook de preek “ZWAARD van Gods Woord – Het tweesnijdend” op deze website. Waarom twee monden? Omdat het Woord alleréérst Gods mond verlaat, waarna het tweesnijdend scherp wordt als wij dat Woord ook gaan uitspreken. Dán wordt het krachtig! Het is Davar! Jes 55:11 – “Alzo zal Mijn Woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.”* Hoe keert het door Gods mond uitgesproken Woord tot Hem terug? Het keert terug als wij dat Woord op onze beurt eveneens gaan uitspreken. En dan zal het wonder geschieden. Dan zal Gods Woord niet nutteloos en krachteloos blijken.

Er zit geen kracht in het met ons verstand wéten van dit alles. In droge kennis! De kracht zit in het spreken van Gods Woord door Gods Geest. 2 Cor. 3:6b – *“..... want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.”* Jezus vocht niet mentaal met de duivel, maar Hij sprak het Woord uit. Jezus zei: *“Er staat geschreven.....”* én Hij sprak dat Woord vervolgens uit (Matth. 4:1-11). Jezus liet Zijn gedachten niet de vrije loop. Hij pushte Zijn gedachten niet. Hij sprák het Woord en dáárom leed de duivel de nederlaag. Satan kan niet tegen Gods Woord.

Neem bijvoorbeeld vrees. Dat kunnen wij niet wegredeneren met ons verstand als wij er last van hebben. Maar we kunnen Gods Woord uitspreken. Dán zal de vrees verdwijnen. Want er is kracht in Gods Woord. Spreek dan bijvoorbeeld 2 Tim. 1:7 uit. Dan zal de duivel wijken. Hoe meer wij Gods Woord uitsprekend toepassen, hoe meer wij zullen leven en onze dagen verlengen. Geef aandacht aan elk door God gesproken Woord en spreek het vervolgens zelf uit. Neig uw oren tot Gods uitgesproken Woord. Houd zelf uw ogen er op gericht. Bewaar ze in het midden van uw hart en dus niet ergens in een hoekje. En Gods Woord zal leven worden voor uw hele vlees. Dat behelst uw lichaam en houdt dus gezondheid in. Leven in z'n essentie en in alle volheid! De door ons uitgesproken woorden Gods worden léven voor ons gehele vlees. Léven voor hen die Gods Woorden vinden en ze vervolgens uitspreken.

Broeders en zusters, het Joodse volk las vroeger en leest Gods Woord ook nu doorgaans nog hardop. D.w.z. verstaanbaar uitsprekend of mompelend. Niet schreeuwend. Omdat de bijbel zegt, dat zij die dit doen, leven vinden en gezondheid voor hun hele vlees. Het Joodse volk gelooft dit. NB, gezondheid is beter dan genezing! Dit betekent, dat ook wij bijbelse genezingsteksten met resultaat kunnen gaan proclameren en citeren als we bijvoorbeeld genezing willen. En natuurlijk ook teksten op het gebied van andere zorgen die ons plagen. Gods Woord *“vinden”* (Spr. 4:22 – *“Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees.”*) wil letterlijk zeggen *“naar buiten brengen, presenteren”*. We brengen Gods Woord naar buiten. Wij presenteren het. We spreken het uit op verstaanbare wijze. Want we hebben vertrouwen in het volbrachte werk van Jezus. We vertrouwen niet op de wereld of andere dingen. We bouwen op Hem, Die ons overvloed van Genade schenkt.

In verband met het omgaan met Gods Woord staat er een andere opmerkelijke tekst in Spr. 5:1-2 – *“Mijn zoon! merk op mijn wijsheid, neig uw oor tot mijn verstand; Opdat gij alle bedachtzaamheid behoudt, en uw lippen wetenschap bewaren.”* De vraag is dan hoe lippen wetenschap kunnen bewaren? Wetenschap slaat hier gezien de context op Gods Woord (Mijn wijsheid, Mijn verstand). Onze lippen bewaren wetenschap door het Woord uit te spreken. Wij spreken het Woord tot onszelf, we spreken zachtjes en horen zo natuurlijk het gesproken Woord en bewaren het dan in geloof in het midden van ons hart. Rom. 10:17 – *“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,”* Op deze wijze gaan we Gods Woord ook gemakkelijker onthouden. En op het juiste moment (bijvoorbeeld in een moment van beproeving) komt het terug in onze gedachten en kunnen we de tekst succesvol proclameren. In geloof! Dus nogmaals, het gaat er niet om dat wij een bepaalde tekst kennen en er van weten. Het gaat er om die tekst in geloof uit te spreken. Zo verslaan wij satan. Zodra we aan satan duidelijk maken: *“Er staat geschreven,.....!”*, dan doen we

hem pijn en moet hij afhaken. Op deze manier wederstond Jezus hem. Jak. 4:7 – *“Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.”*

Gods (uitgesproken) Woord is ons léven, waarmee we onze dagen verlengen! Zaai het Woord door het uit te spreken. Er gebeurt iets in de onzienlijke, geestelijke wereld door het Woord te proclameren. We zaaien en het plantje van genezing gaat groeien. De gezondheid komt. Vast en zeker (Deut. 7:15; Ex. 15:26; Ps. 107:19-20; Jes. 53:4-5; 1 Petr. 2:24; Jer. 30:17). Verwar deze geleidelijke genezing niet met een onmiddellijke genezing waar aan ons de speciale gift van een wonder wordt geschonken. Genezing door regelmatige proclamatie is voor ons allemaal. Voor alle christenen! God wil dat Zijn kinderen gezond zijn.

God droeg ook Jozua, Israël's leider als opvolger van Mozes, op om op bijzondere wijze met Zijn Woord om te gaan. Die opdracht gaf Hij aan Jozua vlák voor het binnengaan (misschien is het beter om het woord 'veroveren' te gebruiken) van het Beloofde Land Kanaän.

Joz. 1:8 – *“Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen.”*

God zei niet dat het Woord in Jozua's verstand, in zijn hersenen, in zijn hoofd, moest blijven en dat hij het nooit mocht vergeten. Neen, God zei dat het Woord niet van zijn mond mocht wijken! Dat kan enkel betekenen dat Jozua het Woord moest (uit)spreken. God zei ook aan Jozua dat hij het Woord dag en nacht moest overleggen. Het woord “overleggen” wordt vaak in de bijbel vertaald met “mediteren”. Overleggen is inderdaad een vorm van mediteren. Maar het in de grondtekst gebruikte woord is “hagkah” ( hgh ), d.w.z. volgens de Strongs Concordantie “*kreunen, grommen, uiten, overleggen, mediteren, overwegen, overpeinzen, zich voorstellen, mompelen, plannen maken, spreken, uiten*” betekent. Het door God hier voorgeschreven overleggen en mediteren is wederom een vorm van het hoorbaar uitspreken van Gods Woord. Hebreeuws mediteren is zacht mompelen! Door het Woord hoorbaar uit te spreken, wordt ook in het eigen hart geloof opgebouwd. Want geloof komt zoals we net lazen door het horen van Gods Woord (Rom. 10:17). Dit alles neemt uiteraard niet weg, dat het heel goed is om Gods Woord tevens biddend te overdenken.

Indien wij Gods Woord hoorbaar uitspreken, wordt Gods kracht vrijgezet! Dan worden onze wegen voorspoedig. En dat doen we zélf! Niet God! Door het uit te spreken, zetten wij zélf de kracht vrij. Want God zei tegen Jozua in Joz. 1:8: “..... want alsdan zult **gij** uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult **gij** verstandelijk handelen.” God zei niet: “Dan zal **Ik** uw wegen voorspoedig maken”.

Zoekt u hulp voor uw huwelijk? Proclameer in geloof de teksten over Gods gezondmaking van het huwelijk. Wilt u als eventueel kinderloos echtpaar graag een baby? Zoek de teksten en proclameer ze. Zoekt u financiële hulp? Proclameer in geloof eveneens Gods Woord. Wilt u genezing van een ziekte? Proclameer in geloof de teksten over genezing.

Ps. 1:1-3 – *“Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.”* De vruchtbare, voorspoedige man (of vrouw), die zich niet op zondige wegen begeeft, is iemand die Gods Woord (dag en nacht) overdenkt. Het woord “overdenken” hier is opnieuw het woord “hagkah” ( hgh ).

Broeders en zusters, de westerse stijl van mediteren is overdenken, maar Gods stijl is Zijn Woord uitspreken. Hoe meer we het Woord uitspreken, hoe meer we begrijpen. En we zullen vruchtbaar worden zoals in Ps. 1 wordt beschreven. Gods weg is Zijn Woord lezen, het uitspreken en dan in geloof rusten. Dan zal de H. Geest vrucht geven. Hoe? Dat weten we niet en hoeven we ook niet te weten. Mark. 4:26-29 – *“En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp; En voorts sliep, en opstond, nacht en dag; en*

*het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist, hoe. Want de aarde brengt van zelve vruchten voort: eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.”*

Een bijzondere tekst als het om goddelijke zegeningen gaat, lezen we ook in Deut. 17. Hier lezen we wat Israël's koning (vers 15) moest doen. Wat God zijn verantwoordelijkheid achtte! Deut. 17:18-20 – *“Voorts zal het geschieden, als hij op den stoel zijns koninkrijks zal zitten, zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen voor het aangezicht der Levietische priesteren is; En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens; opdat hij den HEERE, zijn God, lere vrezen, om te bewaren al de woorden dezer wet en deze inzettingen, om die te doen; Dat zijn hart zich niet verheffe boven zijn broederen, en dat hij niet afwijke van het gebod, ter rechterhand of ter linkerhand; opdat hij de dagen verlange in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, in het midden van Israel.”* De koning moest **zélf** voor zichzelf een kopie van Gods Wet schrijven en dan bij zich houden en daar elke dag uit lezen. Hij mocht geen dienstknecht aanwijzen om het voor hem te schrijven. God wilde dat de koning het zelf schreef en elke dag las, omdat Gods Woord leven is voor wie het vindt. En het Hebreeuwse woord voor “lezen” (vs 19) is “kara” ( אָרָא ) wat “roepen, uitroepen, opzeggen, lezen, uitschreeuwen, verkondigen” betekent. De koning moest het Woord hoorbaar uitspreken. Waarom? Opdat de koning zou leren om 1) God te vrezen (het beginsel der wijsheid), om 2) Gods Woord te bewaren en te doen (gehoorzamen), om 3) zich niet te verheffen (hoogmoed) en om 4) zijn dagen te verlengen. En deze zegen strekte zich niet alleen uit naar de koning, maar ook naar zijn zonen, de kinderen.

Zoals gezegd betekent het Hebreeuwse ‘Davar’ Gods gesproken Woord. In het Nieuwe Testament zijn er twee (Griekse) woorden voor het Woord, nl. ‘Logos’ en ‘Rhema’.

*“In de beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God” (Joh. 1:1). Woord hier is steeds Logos. Jezus is de Logos, Hij is het levende Woord. De gehele bijbel is Logos! Joh. 8:31-32 – “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn Woord (Logos) blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.”* Logos is Gods gehele Woord.

Maar wat is Rhema? Rhema is in de bijbel het door Jezus uitgesproken Woord. En als wij zelf een belofte uit de bijbel nemen en uitspreken, dán wordt het ook Rhema. Dan wordt dit het uitgesproken Woord. Zo zei Jezus bij het Laatste Avondmaal tegen Zijn discipelen in Joh. 15:7 – *“Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden (Rhema) in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.”* Dus wat in het Oude Testament het gesproken Woord is (Davar), is in het Nieuwe Testament Rhema.

Rhema, het gesproken Woord van God, is ons wapen in de strijd tegen satan. Efez. 6:17 – *“En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord (Rhema).”* Hoe gebruikte Jezus dat zwaard, het uitgesproken Woord Gods? Jezus pareerde elke verleidende aanval (verzoeking) van satan in de woestijn met: *“Er staat geschreven....”* en daarna sprak Hij vervolgens het van toepassing zijnde schriftgedeelte uit. Dáárvóór moest de satan wijken. Dáár kon hij niet tegenop. Als wij Gods Woord wel kennen, maar niét uitspreken, dan wordt het géén Rhema. Dan wordt het géén zwaard des Geestes, welke wij juist als onderdeel van onze wapenrusting in de verzoeking moeten hanteren.

Deut. 30:14 – *“Want dit woord (Davar) is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.”* Gods gesproken Woord (Dabar of Rhema) moet zeer dicht bij ons zijn. Éérst uiteraard in onze mond, want het gaat om het gesproken Woord en dáárna valt het als zaad in ons hart. Daar moet het zijn, willen we in geloof Gods wil doen. Dan wéten we door de H. Geest of én wat we moeten doen. Dan weten we omdat we wéten. We wéten het! Paulus sprak over Deut. 30:14 in Rom. 10:8 – *“Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord (Rhema), in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord (Rhema) des geloofs, hetwelk wij prediken.”*

Uiteraard is het goed, dat wij ons de uitspraken van Gods Woord herinneren, doch dat is slechts de eerste stap tot het in geloof uitspreken van het Woord. Dáármee wordt het dan het tweesnijdende zwaard waarmee we satan zullen verslaan.

Het voorgaande is ook de wijze waarop God normaliter tot ons wil spreken. Via Zijn Woord in de bijbel, dat wij in geloof uitspreken (Rhema). Niet via de manier die sommige christenen aanhangen: *“De Heer heeft gisteren of zonet direkt tot mij gesproken!”* Of: *“De Heer heeft vannacht in een droom tot mij gesproken!”* De bijbel is er bij hen vaak niet eens bij betrokken. Maar vaak doen zij dit (onbewust) om hun eigen zienswijze door te drukken. Het zijn meestal ook dezelfde personen die hiermee argumenteren en het gaat er meestal om om op deze wijze hun persoonlijke visie kracht bij te zetten.

Natuurlijk kan de Heer best wel eens rechtstreeks tot mensen spreken of Zijn wil middels een droom of een visioen aan iemand duidelijk maken, maar dat is niet de algemene wijze. Want God gaf Zijn Woord in de bijbel om tot ons te spreken. Via Zijn Zoon Jezus Die in de bijbel wordt geopenbaard.

Hebr. 1:1 – *“God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaders gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;”*  
Luk. 24:25-27 – *“En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.”*

Rhema is het Woord dat uit de bijbel innerlijk tot ons komt en niet direkt via een stem.

Rhema is het Woord waardoor we ons persoonlijk aangesproken voelen. Zoals gezegd spreekt Hij niet via een hoorbare stem tot ons, hoewel er uitzonderingen zijn.

De bijbel zegt, dat die de Heer aanhangt, één geest met Hem is. En Gods Geest werkt via een impressie, een indruk in ons innerlijke. We hebben regelmatig het Woord gelezen en we wéten innerlijk gewoon wat te doen aangaande een broeder of een zaak. Zo staat er in Joh. 21:18 – *“Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelf, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt.”* Die Andere is de Heilige Geest, Die ons met zachte aandrang Zijn weg op wil duwen. En die weg is altijd dienstbaarheid. God dienen of een broeder of zuster. ‘Gorden’ spreekt immers van dienen.

Ten overvloede nogmaals Efez. 6:17 – *“Neem het Zwaard des Geestes, hetwelk is het (Rhema: uitgesproken) Woord van God”*. Hoe kon Jezus dat doen, toen Hij in de woestijn door satan werd verzocht? Omdat Hij vlak dáárvoor de hoorbare stem van God de Vader had gehoord, toen Hij werd gedoopt: *“U bent Mijn geliefde Zoon in Welke Ik Mijn welbehagen heb”*. Meteen daarna ging Jezus naar de woestijn om te bidden en vasten, waarop de satan aan het einde van Zijn vastenperiode Hem probeerde te verzoeken: *“Als U de Zoon van God bent, dan.....”* Satan liet ‘geliefde’ uiteraard met een bedoeling weg.

Jezus had kunnen zeggen: *“Duivel, was jij niet aanwezig daar bij de Jordaan en wat heb jij daar gehoord?”* Maar Jezus reageerde eenvoudigweg met: *“Er staat geschreven, er staat geschreven,.....”* Ik herhaal het nog eens! Jezus reageerde met Gods Woord uit de bijbel. Jezus reageerde met Rhema, dus met een vers of schriftdeel uit de bijbel. En Hij toonde ons zó de manier, hoe wij het Zwaard des Geestes moeten hanteren. Spreek het Woord zodat het een Zwaard wordt.

Geliefde broeders en zusters, het is zó belangrijk om Gods Woord te spreken en te citeren. Onderwijs dit ook aan uw kinderen (Deut. 31:10-13). Het Licht van Jezus en Zijn heerlijkheid zullen ons ten deel vallen. Jes. 59:21;60:1 – *“Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die **zullen van uw mond niet wijken**, noch van den mond van uw zaad, **noch van den mond van het zaad uws zaads**, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.”*

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.