

## HET TWEESNIJDEND ZWAARD VAN GODS WOORD HJM Sales, 05-02-2018

Geliefde broeders en zusters, mijn aandacht werd gevestigd op Joh. 17:11,16 en14. In deze volgorde! Jezus was hier zo zorgzaam en liefdevol voor Zijn discipelen. Wonderlijk!

Vers 11 – *“En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.”* Jezus, Die hier aan het woord is, zei tegen Zijn Vader in de hemel: *“Ik ben niet meer in de wereld (NB, Hij stond immers vlak voor de kruisdood), maar Mijn discipelen (nog) wel.”* En Hij vervolgde Zijn gebed met de smeekbede: *“Vader, bewaar ze in Uw Naam, want U hebt ze aan Mij gegeven.”* De conclusie is dus dat Zijn discipelen, en daarmee dus ook wij die Hem hebben aangenomen, van Jezus zijn. En Hij verlangt zo, dat we veilig zijn en één.

In vers 16 staat vervolgens geschreven: *“Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.”* In vers 11 zei Jezus eerst, dat Hij niet meer in de wereld is. Nu zei Hij, dat Hij niet ván de wereld is en dat Zijn discipelen, wij, niet van de wereld zijn. Zowel Jezus als ook wij zijn niet van de wereld. Zo zei Hij.

Dit levert wat ons betreft een probleem op. Want Jezus is niet meer in deze wereld, maar wij nog wel. Daarom smeekte Jezus in vers 11 allereerst *“Vader, bewaar ze in Uw Naam”*. Geloof mij, broeders en zusters, dat is een geweldige bescherming! Als God voor ons is, laat staan als God als onze eigen hemelse Vader voor ons is, wie zou dan tegen kunnen zijn? Dan zijn we zeker veilig. Maar dit was wat Jezus betreft nog onvoldoende. Want in vers 14 zei Hij: *“Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.”* Jezus gaf ons Gods Woord. En juist dit Woord komt ons geweldig van pas, levende in een wereld die ons haat, omdat wij aan Jezus toebehoren en niet aan de wereld.

Waarom gaf Jezus Gods Woord aan ons? Omdat Gods Woord ons geestelijk voedsel is!

Jezus is Zelf het vleesgeworden Woord van God en Hij is het Brood des Levens.

Joh. 6:48,50-51 – *“Ik ben het Brood des levens.....Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve. Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”* Jezus, Gods Woord, geeft ons leven. Hij is ons dagelijks, ja, beslist dágelijks, geestelijk voedsel.

Maar waar ik in deze korte bijbelverkondiging naar toe wil is, dat het Woord ook een wapen is, namelijk een tweesnijdend Zwaard. Efez. 6:17 leert, dat het Woord van God voor ons het Zwaard des Geestes is, dat volgens Efez. 6:11 tot onze persoonlijke wapenrusting behoort. Met andere woorden, we dienen dit Zwaard te hanteren en gebruiken in de geestelijke strijd die wij allemaal van tijd tot tijd voeren: *“En neemt den helm der zaligheid, en het Zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.”*

In dit verband is het nodig te weten, dat er in het Grieks waarin het Nieuwe Testament is geschreven, twee woorden bestaan voor Gods Woord, namelijk ‘Logos’ en ‘Rhema’. Volgens W.E. Vine in Expository Dictionary of New Testament Words is Logos de expressie van Gods gedachten, Zijn geopenbaarde wil en Zijn persoonlijke manifestatie. Met name in het Oude Testament wordt Logos als zodanig tot uitdrukking gebracht, maar de gehele bijbel is in feite Logos, Gods Woord. Rhema daarentegen drukt datgene uit van Gods Woord, van Logos, wat er uitgesproken wordt. In het Nieuwe Testament in het bijzonder door Jezus! Door Jezus gesproken woorden zijn Rhema. Ook Zijn aanhalingen van wat er in het Oude Testament geschreven staat, worden daarmee Rhema. Een voorbeeld is Jezus’ antwoord aan de satan tijdens de verzoeking in de woestijn: *“Er staat geschreven....”*

Ook Gods kinderen, die woordelijk een uitspraak uit de bijbel, bijvoorbeeld een belofte, uitspreken, drukken zich uit in Rhema.

Wat dit nu zo bijzonder maakt, is dat Jezus zei dat met name het gesproken Woord geest is en leven geeft. Joh. 6:63 – *“De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden (‘rhema’), die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.”*

Weet u nog dat Gods Woord het Zwaard des Geestes is? Efez. 6:17 – *“En neemt den helm der zaligheid, en het Zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord (‘rhema’).”* Het Zwaard des Geestes is Gods Woord, dat uitgesproken wordt. Dit bedoelde Jezus! De door Hem uitgesproken woorden (*Rhema*) zijn geest en leven.

En weet u wat er gebeurt, wanneer ook wij Gods Woord gaan uitspreken? Dan wordt dat Zwaard des Geestes een tweésnijdend scherp Zwaard. De woorden die Jezus sprak, dus *Rhema*, zijn een scherp Zwaard, doch met één scherp geslepen snede. Maar zodra wij persoonlijk ook dat Zwaard van Gods Woord gaan hanteren als *Rhema* en dus gaan uitspreken, dan wordt het Zwaard tweésnijdend.

De uitdrukking tweesnijdend Zwaard is bijbels. Het komt zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament voor. Lees Spr. 5:4; Hebr. 4:12. En zowel in de Hebreeuwse grondtekst (OT) als in de Griekse grondtekst (NT) betekent de stam van het woord *“tweesnijdend”* letterlijk *“mond”*. Het Hebreeuwse *“peh”* (  $\text{hp}$  ) én het Griekse *“stoma”* betekenen *“mond”*. De conclusie is dan, dat *“tweesnijdend”* dus letterlijk betekent *“twee monden”*.

De éérste mond die spreekt, is Gods mond. God (Jezus) heeft in Zijn Woord heeft gesproken en heeft daarmee voorzien. De tweede mond die spreekt, is onze mond. Als wij het Woord van God daadwerkelijk hoorbaar gaan uitspreken, dan wordt het daarmee tot *Rhema*, tot het gesproken Woord.

Met het gesproken Woord versloeg Jezus satan in Matth. 4:1-11 en Luk. 4:1-14. Jezus zei: *“Er staat geschreven.....”* en Hij citeerde vervolgens het Woord. Zo werd het tot een Zwaard, dat satan absoluut niet kon wederstaan.

Geliefde broeders en zusters, Jezus was glorieus Overwinnaar. Hij wil dat ook wij overwinnen! Ook nu Hij reeds bij de Vader in de hemel is en wij nog in deze wereld. Dus gaf Hij ons een Zwaard om te gebruiken. Joh. 17:14 – *“Ik heb hun Uw Woord (Logos) gegeven; .....”* Jezus gaf ons Gods Woord als een Zwaard. Wij dienen echter wel te bedenken, dat Jezus ons *Logos* gaf. Wij zélf dienen Gods Woord in geloof uit te spreken, waarmee het *Rhema* wordt, hetgeen de satan niet kan wederstaan.

Tot slot Hebr. 4:12 – *“Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.”*

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.