

DE TAFEL DER TOONBRODEN (1) in het Heiligdom van de Tabernakel hjms

Geliefde broeders en zusters, het laatste object (van de oude Israëlitische tabernakel) dat we op deze website hebben behandeld, was de Deur tot het Heiligdom. Ik verwijs u hiervoor naar de driedelige studie "[DEUR VAN HET HEILIGDOM van de Tabernakel – de](#)", welke eveneens op deze website is te vinden.

Zoals vanzelf spreekt, kwam men via de Deur in het Heiligdom. En zoals we in de studie over de Deur reeds zagen, was in het Heiligdom alles van goud vervaardigd of met goud overtrokken. Goud verwijst ons in geestelijke zin naar de Heilige Geest. Daarom stond in het Heiligdom ook alles onder controle van de Heilige Geest. Want de Kracht waardoor alles in de dienst van God zal worden volbracht, is niet menselijke kracht, maar de Heilige Geest. In dit Heiligdom stonden drie gouden voorwerpen, die stuk voor stuk duiden op de gemeenschap van de Gemeente des Heren met God. Het Heiligdom is het gebied dat verwijst naar het leven in heiligmaking van de kinderen Gods. Heiligmaking, niet in hun eigen kracht, maar alleen uit genade door de kracht en de leiding van de Heilige Geest.

Wat was er nu ondere andere te zien in het Heiligdom? Welke voorwerpen vallen ons op? We zien hier allereerst de gouden Kandelaar en het gouden Tafel der Toonbroden, de twee voorwerpen die het dichtst bij de Deur waren geplaatst.

De gouden Kandelaar verwijst naar de gemeenschap met de Heilige Geest door een vruchtbare getuige van Jezus te zijn en in reinheid elke verzoeking te doorstaan.

De gouden Tafel der Toonbroden verwijst naar de gemeenschap via het Woord met Jezus, de Zoon van God. Het verwijst ook naar het heilig Avondmaal.

Dan was er ook nog het gouden Wierookaltaar, dat áchter in het Heiligdom vlak vóór de toegang tot het Allerheiligdom (het Voorhangsel) was geplaatst. Het gouden Wierookaltaar wijst op de gebedsgemeenschap met God de Vader. Zoals we weten woonde God de Vader op de Arke des Verbonds, welke vlak achter het Voorhangsel was geplaatst.

Broeders en zusters, het spreekt vanzelf dat deze drievoudige gemeenschap met de Drie-enige God in élk kind van God, in elk individu, moet worden gevonden. Maar ook in elke individuele gemeente.

Maar deze drievoudige gemeenschap verwijst ons ook naar de drie wekelijkse diensten, die een levende gemeente minimaal in acht moet nemen. Namelijk een evangelisatiedienst (de Kandelaar), een bijbelstudie (de Tafel der Toonbroden) en een bidstond (het Wierookaltaar).

Geliefde broeders en zusters, in deze drie-delige studie zullen we ons bepalen bij enkele belangrijke aspecten van de Tafel der Toonbroden. Het zal u op voorhand duidelijk zijn, dat ook deze tafel diepe geestelijke betekenissen voor ons in petto heeft. Want als regelmatige bezoeker van deze website weet u inmiddels, dat de tabernakel een schaduwbeeld is voor de geestelijke wandel van het kind van God en van de Bruid van Christus (Openb. 21:2-3).

In deel 1 behandel ik de volgende paragrafen:

- *Een eerste indruk van de Tafel der Toonbroden*
- *Het brood*

In deel 2 komen vervolgens de volgende paragrafen aan de orde:

- *De met goud overdekte tafel van sittimhout*
- *De twee rijen van zes broden*
- *De twee gouden kransen*
- *De wierookschaaltjes*

Tenslotte komen in deel 3 nog aan de orde:

- *De twee gouden handbomen*
- *De Tafel der Toonbroden in het hemelse troongezicht*
- *Slot*

Een eerste indruk van de Tafel der Toonbroden

In het oude Testament kunnen we in Ex. 25:23-30; 37:10-16; 40:22-23 en Lev. 24:5-8 over de Tafel der Toonbroden lezen.

Laten we beginnen met het lezen van de twee belangrijkste schriftgedeelten:

Ex. 25:23-30 – *“23 Gij zult ook een tafel maken van sittimhout; twee ellen zal haar lengte zijn, en een el haar breedte, en een el en een halve zal haar hoogte zijn. 24 En gij zult ze met louter goud overtrekken; gij zult ook een gouden krans daaraan maken, rondom heen. 25 Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een hand breed; en gij zult een gouden krans rondom derzelfer lijst maken. 26 Ook zult gij vier gouden ringen daaraan maken; en gij zult de ringen zetten aan de vier hoeken, die aan derzelfer vier voeten zijn zullen. 27 Tegenover de lijst zullen de ringen zijn, tot plaatsen voor de handbomen, om de tafel te dragen. 28 Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult dezelve met goud overtrekken; en de tafel zal daaraan gedragen worden. 29 Gij zult ook maken haar schotelen, en haar rookschalen, en haar platelen, en haar kroezen (met welke zij bedekt zal worden); van louter goud zult gij ze maken. 30 En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor Mijn aangezicht leggen.”*

Lev. 24:5-8 – *“5 Gij zult ook meelbloem nemen, en twaalf koeken daarvan bakken; van twee tienden zal een koek zijn. 6 En gij zult ze in twee rijen leggen, zes in een rij, op de reine tafel, voor het aangezicht des HEEREN. 7 En op elke rij zult gij zuiveren wierook leggen, welke het brood ten gedenkoffer zal zijn; het is een vuuroffer den HEERE. 8 Op elken sabbatdag gedurig zal men dat voor het aangezicht des HEEREN toerichten, vanwege de kinderen Israels, tot een eeuwig verbond.”*

In deze schriftgedeelten kunnen we lezen, dat er een tafel van goud moest worden gemaakt waarop voortdurend twee rijen van zes broden voor Gods aangezicht moesten worden geplaatst. Op elke rij moest (een schaalje met) zuivere wierook worden geplaatst. De tafel was heel mooi en kunstig. Er waren zelfs twee gouden kransen aan de tafel gemaakt. Aan de hoeken van de tafel bevonden zich vier gouden ringen waardoor twee gouden handbomen werden gestoken teneinde de tafel te kunnen vervoeren.

Blijkbaar had en heeft deze Tafel der Toonbroden een bijzonder belangrijke plaats in Gods raadsplan. Want nádat God aan Mozes in Ex. 25:1-9 de opdracht had gegeven om voor Hem een Heiligdom te bouwen zodat Hij temidden van Zijn volk kon wonen, gaf God vervolgens éérst de opdracht om de Arke des Verbonds te vervaardigen, welke als het allerbelangrijkste object in het Allerheiligdom moest worden geplaatst (Ex. 25:10-22). Maar meteen daarna verordeneerde God de vervaardiging van de gouden Tafel der Toonbroden (Ex. 25:23-30).

We zullen nu eerst eens specifiek op het brood ingaan om te zien of hier een geestelijke betekenis in is verborgen.

Het brood

Geliefde broeders en zusters, wat wij meteen goed voor ogen dienen te houden, is het feit dat de bijbel een geestelijk boek is. Als we dan zien dat God direkt ná de zondeval van Adam en Eva in Jezus' kruisdood Zijn reddingsplan voor de mens presenteert (Gen. 3:15) en vervolgens meteen dáárna (Gen. 3:19) het brood als het voedsel voor de mens bestemde, hoewel de mens daarvoor zou moeten zwoegen, dan heeft ons dat véél te zeggen!

Gen. 3:15,19 – *“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.....In het zweet uws aanschijns zult gij*

brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.”

We ontdekken dus, dat er reeds aan het begin van de bijbel verband werd gelegd tussen de redding door Jezus en het moeizaam te verkrijgen voedsel, het brood.

Met déze gedachte in ons achterhoofd zullen we nu de Tafel der Toonbroden bezien, waarop altijd toonbrood moest liggen (Ex. 25:30; Lev. 24:8). In Lev. 24:5 wordt er overigens over koeken gesproken, doch in Lev. 24:7 weer van brood.

“Toonbrood” is in het Hebreeuws “*lechem*” (לחם) en het betekent gewoon “*brood*”. De toevoeging “toon”(-brood) is dus een eigen aanvulling van de vertaler van de Statenvertaling, wellicht omdat het brood voor het aangezicht van God lag (Ex. 25:30) en dus als het ware aan Hem werd getoond.

Waarop duidt dat brood? Deze vraag zal voor bijbelgetrouwe kinderen Gods niet zo moeilijk zijn. Het Brood is Jezus, Gods Zoon. Immers, onze Heiland Jezus Christus was het tarwegraan, dat in de aarde viel en stierf (Joh. 12:24). Vervolgens werd Hij in het lijdensproces gevoerd, waarin Hij werd gemalen, gekneden en uiteindelijk in het vuur van het kruis van Golgotha werd gebakken om te worden tot het Brood des levens (Joh. 6:27-58).

Ja, broeders en zusters, Jezus is dat ware Brood uit de hemel. Joh. 6:32b-33,35 – “..... maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel. Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft..... En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens;”

Jezus, het Brood des levens, moest dienen als voedsel, als Brood voor verloren zondaren. Dit was het teken waarvan de Engel bij Zijn geboorte sprak. Luk. 2:12 – “*En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.*” Het woordje “*kribbe*” is de vertaling van het Griekse “*phatne*”, dat weer van “*pateomai*” is afgeleid. “*Pateomai*” betekent “*eten*”, en “*phatne*” betekent “*voerbak of kribbe*” maar óók “*broodkist*”. Historici hebben ontdekt dat men in de oude tijd in Israël het brood in een houten kist bewaarde, terwijl men het brood eerst in linnen doeken wikkeld om het vers te houden. Het babytje Jezus, gewikkeld in doeken als een levend Brood, was het teken dat God nu naar Zijn volk had omgezien. Luk. 2:10-11 – “*En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.*”

Ja, broeders en zusters, wie dit Brood eet, zal eeuwig leven. Staat u hier eens bij stil. Eeuwig leven! Hoe is het mogelijk? Wij die door onze ontelbare zonden de dood hebben verdiend, mogen nu eeuwig leven! Onbegrijpelijke Liefde van God. Jezus, Gods Zoon, dient als Voedsel voor de wereld! Prijst God voor deze onverdiende genade.

Hoe eten wij dat Brood? Wij mogen dat Brood nuttigen door gemeenschap te hebben met het Woord van God. Want Jezus is het Woord van God Zelf. Hij werd geboren en werd vlees om de mensen leven te geven (Joh. 1:1,4,14).

Joh. 5:24 – “*Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.*”

Jezus is ons geestelijke Brood en door de gemeenschap met Zijn Woord (door het te horen, te lezen, te onderzoeken én te gehoorzamen) worden wij innerlijk steeds meer veranderd en nemen het eeuwige leven in ons op. Daarom moest dat Brood ook altijd voor Gods aangezicht op de Tafel der Toonbroden liggen.

We zullen in deel 2 van deze studie zien, wat de betekenis van die tafel is.

Broeders en zusters, over dat geweldige Brood des Levens valt nog wat meer te zeggen, want u herinnert zich nog wel dat Adam en Eva hun brood in het zweet des aanschijns moesten verkrijgen! We zullen opnieuw naar de Hebreeuwse grondtekst kijken.

Het Hebreeuwse “*lechem*” (לחם) is afgeleid van het werkwoord “*lacham*” (לחם) dat het volgende betekent: “*vechten, oorlog voeren, strijd voeren, bestrijden, innemen, aanvallen*”. In onder andere de schriftgedeelten Ps. 35,1; 56:2; 2 Sam. 12:29; 1 Kon. 22:32 en 2 Kron. 18:31 wordt dit werkwoord gebruikt.

Nu zult u wellicht zich afvragen: “*Wat heeft brood nu met oorlog voeren en strijd leveren te maken?*”. Toch is dat niet zó moeilijk te bedenken.

Allereerst moeten we geestelijke strijd leveren om het Brood des Levens tot ons te nemen. Wie 's morgens of 's avonds snel even een paar verzen of een hoofdstuk uit de bijbel leest, eet beslist niet van het Woord. Zulk een persoon wordt zeker niet gevoed tot verzadiging! Neen, broeders en zusters, we zullen er tijd voor moeten nemen. We zullen moeite moeten doen om te begrijpen wat het Woord tot ons spreekt. We zullen met een nederig hart moeten spitten, onderzoeken en studeren. “*Onderzoek de Schriften*”, zei Jezus, “*want deze getuigen van Mij*” (Joh. 5:39). We zullen ervoor moeten worstelen in de gebeden. We zullen ons afhankelijk moeten maken van de leiding en de zalving van de Heilige Geest. We zullen moeten verdiepen en graven (Luk. 6:48). We zullen het zweet ons aanschijns moeten prijsgeven. Dán zullen wij de Rots Jezus in het Woord ontdekken. Dán zal het Woord levend voor ons gaan worden. Dán zullen we onze Heiland Jezus beginnen te aanschouwen. Dán wordt Hij voedsel voor ons.

Ten tweede hebben wij in deze studie het Brood vereenzelvigt met Woord van God. Is het Woord van God niet het zwaard des Geestes, dat wij moeten hanteren om oorlog te voeren tegen satan en hem daarmee te overwinnen?

Efez. 6:17b – “*....., en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.*” Leest u ook Hebr. 4:12 en Openb. 1:16 en 2:16.

Met dit zwaard kunnen wij satan en zijn demonen bestrijden. We kunnen met dit zwaard hun aanvallen overwinnen, zoals ook Jezus satan krachtig overwon, toen Hij in de woestijn werd verzocht (Luk. 4:1-14). Maar het zal ons niet van een leien dakje gaan! Neen, broeders en zusters, we zullen geestelijk moeten strijden. Leest u maar Efez. 6:12.

En, geliefde broeders en zusters, we zijn er daarmee nog niet, want in het volgende deel van deze studie zal ons blijken, dat we het Woord beslist in een rein hart moeten bewaren. Amen.

(wordt vervolgd)