

## HET LEVEN IN DE TARWEKORREL

### HJM Sales, 26-06-2015

Geliefde broeders en zusters, recent las ik van twee bekende predikers, mannen Gods, een stukje over de tarwekorrel. De beide stukjes van David Maasbach en van T. Austin Sparks vullen elkaar wondervol aan. Ik wil u de ingesloten zegen niet onthouden.

David Maasbach schreef in zijn dagboek 'Iedere dag met God' het volgende:  
Een Schotse boer plantte in 1881 één enkele graankorrel. Dat enkele zaadje bracht 2 aren voort met 560 graankorrels. In 1882 brachten die 560 korrels een halve schepel voort. (NB. Een schepel is een oude inhoudsmaat voor droge waren van ongeveer 10 liter.) De opbrengst was dus 5 liter aan graankorrels. In 1883 was de oogst 17 schepels, d.w.z. ongeveer 170 liter. In 1884 werden deze graankorrels gezaaid op 17 hectare gronden en brachten een grote oogst voort. In 1885 werden er 100 schepels gezaaid en werden er vervolgens 4 vrachtauto's vol graan geoogst.

Wat een onbevattelijke kiem- en levenskracht zit er in één graankorrel, een schepping Gods!

Als God in 5 jaren tijd zo'n enorme oogst kon geven, zou God dan niet het Zaad van Zijn Woord, dat boordevol goddelijke kiemkracht is, kunnen vermenigvuldigen? Zou God dan niet Zijn beloften kunnen vermenigvuldigen? Zou hij dan niet ook u vruchtbaar kunnen maken?

De bijbel geeft treffende bijbelteksten met betrekking tot Gods vermenigvuldigingskracht. Ik noem er twee:

Luk. 6:38 – *“Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemet worden.”*

Spr. 3:9-10 – *“Vereer den HEERE van uw goed, en van de eerstelingen al uwer inkomsten; Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden, en uw perskuipen van most overlopen.”*

Onze wijze God en Vader heeft onvoorstelbaar grote levenskracht in één enkele graankorrel gelegd. En die levenskracht kan zich geweldig overvloedig, exponentieel vermenigvuldigen.

We mogen ons de vraag stellen: *“Wanneer komt die levenskracht eigenlijk vrij?”* En daaraan gekoppeld de vervolgvraag: *“Wanneer komt die levenskracht in óns vrij?”*

Daarover schreef T. Austin Sparks in zijn boek 'In de leerschool van Christus'. En het is meest wondervol, dat hij in geestelijke zin verwijst naar die éne goddelijke Tarwekorrel Jezus Christus. Het eeuwige leven dat in Hem is, heeft zulk een grote vermenigvuldigingkracht, dat het de gehele aarde kan bedekken. Het verlossingswerk dat Jezus tot stand bracht, is ruimschoots voldoende om miljarden mensen te redden van het verderf.

De relevante bijbeltekst kunnen we lezen in Joh. 12:24 – *“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelfde alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.”*

Bedenkt u, broeders en zusters, de woorden die we in dit vers lezen, zijn de eigen woorden van Jezus. Hoe komt de levenskracht van de tarwekorrel vrij, zodat het zich onvoorstelbaar krachtig kan vermenigvuldigen? Die tarwekorrel wordt vruchtbaar door in de (donkere) aarde te vallen en te sterven. Dat wil zeggen, volkomen af te sterven! En Jezus wees hier in dit schriftgedeelte op Zijn kruisdood, Zijn begravenis en Zijn Opstanding, welke een zeer grote oogst van zielen zouden opleveren.

Die prachtige, stevige, glanzende tarwekorrel die in de grond valt, wordt overdekt met aarde. En vervolgens gaat die korrel langzaam tot ontbinding over. De korrel sterft af en valt uiteen. De korrel geeft zijn eigen mooie verschijning, zijn eigen leven prijs. De korrel rot weg en sterft af. Alle mooie glans is weg en die korrel is onherkenbaar geworden, vies en niet meer om aan te zien. Maar in het gehele proces voltrekt zich een wonder.

Tijdens het afstervingsproces ontstaat er nieuw leven in/uit die korrel, leven dat in de kiem diep verborgen opgesloten was. Hoe? Dat weet slechts God.

Oh, ja, biologen en andere wetenschappers kunnen het precies uitleggen, maar de kern van de zaak, hoé dat nieuwe leven nu wérkelijk ontstaat, wáár het vandaan komt, kunnen zij niet vatten. Het is een wonder van God!

Een scheut van nieuw leven groeit vanuit het innerlijk van de korrel, breekt door de korrel en vervolgens de donkere aarde heen en groeit uit tot een nieuwe halm. En die halm wordt minimaal (vaak méér) één aar vol met tarwekorrels (wellicht zelfs honderden!).

En dezelfde oorspronkelijke levenskiem mét z'n wondervolle vermenigvuldigingskracht, die eerst verborgen was in die ene tarwekorrel, zit nu in iédere nieuwe tarwekorrel. Het dna van de afgestorven korrel zit in de nieuwe korrels. En er heeft een tenminste meer dan honderdvoudige vermenigvuldiging plaatsgevonden.

Matth. 13:23 – *“Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoud.”*

Indien deze nieuwe tarwekorrels op hun beurt weer worden uitgezaaid in de aarde en afsterven, zit in de volgende oogst wederom hetzelfde leven en dezelfde levenskracht. En die oogst is wederom zeker honderdmaal vermenigvuldigd.

Willen wij vruchtbaar worden voor de zaak van onze Here Jezus Christus? Willen wij veel zielen winnen voor Zijn Koninkrijk? Wilt u dat er over de gehele wereld nog velen zich bekeren en Jezus aannemen? Dan dienen wij Zijn leven, dat leven dat wij bij onze wedergeboorte in ons ontvangen hebben, door te geven. Zijn goddelijke, onverderfelijke leven met die onvoorstelbaar grote kiemkracht! En hoe geven wij dat door? Door eveneens te sterven!

Geliefde broeders en zusters, door de kruisdood en Opstanding werd Jezus' goddelijke levenskracht vrijgezet. Bij onze wedergeboorte werd Zijn leven in ons gelegd. En datzelfde leven komt wederom vrij, indien ook wij afsterven aan ons eigen leven, aan ons oude, natuurlijke, vleselijke leven buiten Hem om.

Als wij met Jezus in de dood gaan, en met Hem begraven worden door de dood in de doop, en een leven met Hem leiden waarin wij voortdurend onszelf, ons eigen ik, prijsgeven, dan groeien er uit ons scheuten van nieuw, goddelijke leven. Dan wandelen wij waarlijk in een nieuw opstandingsleven samen met Jezus Christus.

En het leven van Jezus openbaart zich in ons en wordt doorgegeven aan andere mensen die zich willen bekeren, Jezus aannemen en op hun beurt wedergeboren worden en vruchtbaar worden.

Rom. 6:4-5 – *“Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;”*

Moge Jezus u deze week zegenen. Amen.