

HET TABERNAKELKLEED OVER DE TABERNAKEL (1) hjms

Geliefde broeders en zusters, in deze studieresie over de historische, Israëlitische Tabernakel hebben we tot nu toe de geestelijke betekenis van de Omheining en de Poort van het Tabernakelcomplex besproken, alsmede van alle voorwerpen die zich bevonden op het Voorhofsterrein rondom de Tabernakel. We hebben de betekenis van alle voorwerpen in de Tabernakel besproken, zowel in het Heiligdom als in het Allerheiligdom, maar ook van de toegang tot en de wanden van de Tabernakel.

Er rest ons nu nog één onderdeel, namelijk het dak van de Tabernakel.

Het dak van de Tabernakel, het plafond zo gezegd, bestond uit maar liefst vier dekkleden, die over elkaar heen waren gelegd.

Allereerst was er het zogenaamde tabernakelkleed. Daar overheen was het zogenaamde geitenharenkleed gedrapeerd. Daar weer overheen werd het zogenaamde rode ramsvellenkleed gelegd. Tenslotte het bovenste kleed dat onmiddellijk bescherming bood tegen de weersinvloeden. Dit was het zogenaamde (door de Statenvertaling genoemde) dassenvellenkleed.

Op voorhand wil ik reeds opmerken dat deze vier dekkleden als volgt zijn te relateren:

- het tabernakelkleed – geloof
- het geitenharenkleed – hoop
- het ramsvellenkleed – liefde
- het dassenvellenkleed – Jezus' bescherming

We zullen vandaag beginnen met het tabernakelkleed. In twee delen zullen de volgende paragrafen aan de orde komen:

- | | |
|--------|--|
| Deel 1 | Een eerste indruk van het tabernakelkleed
De geestelijke betekenis van het tabernakelkleed
Het tabernakelkleed als versiering
Het tabernakelkleed als bedekking |
| Deel 2 | De twee delen van het tabernakelkleed – het geloof en de geloofswerken
De verbinding tussen de twee delen van het tabernakelkleed |

Een eerste indruk van het tabernakelkleed

Broeders en zusters, we kunnen over het tabernakelkleed in Ex. 26:1-6 lezen. Ook in Ex. 36:8-13 staat over dit kleed geschreven, maar het betreft hier echter een vrijwel woordelijke herhaling van Ex. 26:1-6. We zullen dat schriftdeel daarom nu niet lezen.

Ex. 26:1-6 – “1 Den tabernakel nu zult gij maken van tien gordijnen, van fijn getweerd linnen, en hemelsblauw, en purper, en scharlaken, met cherubim; van het allerkunstelijkste werk zult gij ze maken. 2 De lengte van een gordijn zal van acht en twintig ellen zijn, en de breedte ener gordijn van vier ellen; al deze gordijnen zullen een maat hebben. 3 Er zullen vijf gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de andere; wederom zullen er vijf gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de andere. 4 En gij zult hemelsblauwe striklisjes maken aan den kant van de ene gordijn, aan het uiterste, in de samenvoeging; alzo zult gij ook doen aan den uitersten kant der gordijn, aan de tweede samenvoegende. 5 Vijftig striklisjes zult gij aan de ene gordijn maken, en vijftig striklisjes zult gij maken aan het uiterste der gordijn, dat aan de tweede samenvoegende is; deze striklisjes zullen het ene aan het andere samenvatten. 6 Gij zult ook vijftig gouden haakjes maken, en zult de gordijnen samenvoegen, de ene aan de andere, met deze haakjes, opdat het een tabernakel zij.”

Als we het schriftgedeelte aandachtig lezen, ontdekken we dat het tabernakelkleed uit twee losse, grote delen bestond. Elk deel bestond uit 5 aan elkaar genaaide gordijnen, die elk 28 el lang waren en 4 el breed. De afmeting van een deel was dus 20 (5x4) el x 28 el. De twee grote delen waren uiteraard aan elkaar bevestigd. De totale afmeting van het tabernakelkleed was dus 40 (2x20) el x 28 el. Omdat de lengte van de tabernakelconstructie 30 el was en de breedte 10 el, zal het tabernakelkleed waarschijnlijk op een zodanige wijze over de constructie zijn gelegd, dat er aan de achterkant een overlapping van circa 10 el was en aan de beide zijkanten steeds een overlapping van $(28-10):2=9$ el.

De bevestiging tussen de twee delen gebeurde overigens met behulp van striklisjes en gouden haakjes. Daartoe waren er aan elk deel 50 striklisjes bevestigd. De striklisjes van ieder deel werden met gouden haakjes (in totaal dus 50) aan elkaar bevestigd.

De scheiding tussen de twee grote delen viel precies over het Voorhangsel, de toegang tot het Allerheiligdom. In het verloop van deze studie komen we daar nog op terug.

Het tabernakelkleed had twee functies:

- het bedekte de Tabernakel
- het diende als versiering.

Dat het tabernakelkleed ook diende ter versiering is niet zo moeilijk te ontdekken gezien de mooie kleuren blauw, purper, scharlaken en wit (getweerd linnen) en de cherubim die in de kleden geborduurd waren.

Het tabernakelkleed had tevens de functie om de Tabernakel te bedekken. Immers, in Ex. 26:1 wordt dit kleed kortweg “*de tabernakel*” genoemd en om uw geheugen wat op te frissen: “*tabernakel*” betekent letterlijk “*woning, tent*”, in het Hebreeuws “*misjkan*” (מִשְׁכָּן). De functie van een woning of tent is om te bedekken tegen de weersinvloeden en om privacy te geven. Ex. 26:6 verklaart zelfs dat het tabernakelkleed een tabernakel **is** (dus een woning, een tent). Al met al is het dus niet moeilijk te verstaan, waarom de bijbel niet uitlegt, waarom dit dekkleed “*de tabernakel*” wordt genoemd.

U zult zich uit de studie “[BERDEREN EN RICHELEN \(1\) van de Tabernakel – de](#)” herinneren, dat de Tabernakel een soort bouwconstructie was met wanden van planken, die aan elkaar waren verbonden door middel van balken. Maar van buitenuit gezien zag de Tabernakel er als een tent uit door de vier dekkleden, die er overheen waren gespannen.

Het tabernakelkleed was de allereerste bedekking over het Tabernakelgebouw. Wanneer men zich in de Tabernakel en dus in Gods woning bevond, dan werd men omsloten door (de wanden van) de Tabernakel. En als men dan omhoog keek, zag men uitsluitend het eerste dekkleed (het tabernakelkleed) van de vier, die de Tabernakel bedekten.

De geestelijke betekenis van het tabernakelkleed

Als we de geestelijke betekenis van de vier dekkleden (in dit geval van het tabernakelkleed) goed willen verstaan, moeten we ons éérs realiseren dat deze vier dekkleden de Tabernakel bedekten. En zoals u weet, verwijst naar de Tabernakel naar het Lichaam van Christus, Zijn Bruid, de Gemeente. God wil in haar Zijn woning maken. De vier dekkleden hebben dus te maken met geestelijke waarheden, die als een bedekking voor de Gemeente, Jezus’ Lichaam zijn.

Uit de nu volgende paragrafen zal blijken, ik merkte het reeds op, dat het tabernakelkleed naar ons geloof in Jezus Christus verwijst. En er is een diep geestelijke reden, waarom het tabernakelkleed (dus het geloof) in de bijbel juist “*tabernakel*” (woning) wordt genoemd.

God wil daarmee uitdrukken, dat wij als het ware in het geloof moeten wonen. Het geloof in de Heer Jezus Christus is als een noodzakelijk bedekking, cq. als een bekleding, voor ieder kind van God en voor de Gemeente. De bijbel benadrukt zelfs in Ex. 26:2, dat het tabernakelkleed (dus het geloof) een maat moet hebben: “.....; *al deze gordijnen zullen een maat hebben.* “

Broeders en zusters, de bijbel verklaart ons ook wélke die maat is, althans zou moeten zijn en worden, namelijk: “*Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;*” (Efez. 4:13).

Het tabernakelkleed als versiering

Het tabernakelkleed had (ook) een functie als versiering. Dit kleed was immers niet alleen van fijn getweerd linnen, hemelsblauw, purper en scharlaken vervaardigd, maar er waren ook prachtige cherubim in geborduurd. De bijbel zegt dat het een allerkunstelijkst werk was (Ex. 26:1). Het woord “*allerkunstelijkst*” is eigenlijk niet geheel juist. God gebruikte het Hebreeuwse woord “*chasjaav*” (חַשְׂבָּוּת), dat wil zeggen “*uitgekiend, sluw, berekend, listig, goed uitgedacht, goed ontworpen*”. En zo is het, broeders en zusters. God denkt heel goed na en maakt geen vergissingen, zeker niet als het om het geloof gaat.

Broeders en zusters, u herinnert zich ongetwijfeld uit de voorgaande delen van deze studie dat niet alleen het tabernakelkleed, maar ook de Poort (het gordijn van de toegang tot de Voorhof) en de Deur (het gordijn van de ingang van het Heiligdom) en zelfs het Voorhangsel (het gordijn als toegang tot het Allerheiligdom) geborduurde werken met dezelfde vier kleuren waren.

We hebben tevens gezien dat zowel de Poort, als de Deur en het Voorhangsel in alle aspecten, dus ook de vier kleuren, naar onze Heiland Jezus Christus verwezen. Jezus is de Deur, dóór Welke wij redding kunnen vinden (Joh. 10:7, 9).

En we ontdekten dat de vier kleuren wit linnen, hemelsblauw, purper en scharlaken ons een viervoudige blik op de verschillende aspecten van de wandel van de Here Jezus Christus geven. De geestelijke betekenissen werden toen uitvoerig behandeld.

De hemelsblauwe kleur toont ons Zijn Opstandingskracht als Dienstknecht.

Purper toont ons Zijn waardigheid en majesteit als de grote Koning.

De rode kleur scharlaken verwijst naar Jezus' lijden als de Zoon des mensen, maar ook naar Zijn bloed, dat zelfs onze meest hardnekkige zonden wegwast.

Wit linnen verwijst naar Jezus' goddelijke gerechtigheid als de Zoon van God, waarmee wij bekleed mogen worden als onze zonden door Hem zijn verzoend.

De vier kleuren tonen ons dus Jezus' houding en karakter, maar ook Zijn taak. Zij tonen ons Zijn rotsvaste geloof in en vertrouwen op Zijn Vader. Zij tonen ons Zijn geloofswandel.

Ook het tabernakelkleed heeft deze kleuren. Kleuren die dus verwijzen naar de geloofswandel van Jezus, Die Zijn Vader volkomen vertrouwde. Jezus deed nooit iets, tenzij Hij Zijn Vader dat had zien doen. In alles handelde Hij uitsluitend in opdracht van Zijn Vader onder de leiding van de Heilige Geest.

Voor ons betekent het praktisch dat het tabernakelkleed naar ons geloof in Jezus verwijst. Hij is immers het object van ons geloof (Gal. 2:16,20; 3:26; Efez. 3:17). Het geloof in Jezus moet als het ware een versiering van ons leven zijn. Het moet ons gewillig maken om net als Jezus in nederigheid te dienen en het lijden niet uit de weg te gaan. Voortdurend bekleed te zijn met Jezus' gerechtigheid, omdat onze zonden door Zijn Bloed zijn weggewassen, ja, dat wij zelfs als koningen heersen over elke verleiding en omstandigheid.

Wie ooit de gelegenheid zou hebben om het Heiligdom van de Tabernakel te betreden, zou zich aan alle kanten omringd zien door steeds dezelfde kleuren scharlaken, purper, blauw en wit. Achter zich de kleuren van de Deur, vóór zich de kleuren van de Voorhang, boven zich de kleuren van het tabernakelkleed.

Zó moet het in geestelijk opzicht ook zijn, broeders en zusters, althans zo zou het in elke gemeente moeten zijn. Iedere persoon die onze gemeente betreedt of die de Gemeente van Christus betreedt, moet zich volledig en aan alle kanten omhuld weten door het geloof in Jezus Christus.

Maar iedereen die de Gemeente binnenkomt, die behoort niet meer achterom te kijken naar het oude verleden, want *“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”* (2 Cor. 5:17).

Wie Jezus heeft aangenomen, dient uitsluitend nog in geloof vóórwaarts op Jezus te blikken en opwaarts naar de hemel, vanwaar Jezus eens terug zal komen en vanwaar wij alle noodzakelijke gaven van de Heilige Geest mogen verwachten.

Dáárom waren er in de Deur (dus áchter de binnengekomen persoon) van het Heiligdom geen cherubim geweven, maar wél in de Voorhang en in het tabernakelkleed. Zoals u weet (zie de studie [“VOORHANG \(3\) in de Tabernakel – de”](#)) verwijzen de cherubim naar Gods aanwezigheid en oneindig grote, vurige, zondenverterende heerlijkheid, uitgedrukt in onze Heiland Jezus Christus. Hij is het object en het centrum van ons geloof.

Het tabernakelkleed als bedekking

Ik besprak het hiervoor reeds, maar ik wil er toch nog enkele woorden aan wijden.

De Tabernakel wordt bedekt en bekleed door het tabernakelkleed. Als dit tabernakelkleed geestelijk naar ons geloof in Jezus verwijst en zichtbaar is geworden in onze eigen geloofswandel, dan wordt duidelijk dat de nog verdere achtergrond van het tabernakelkleed het “bedekkende” geloof is.

De Gemeente, het Lichaam van Christus, als geestelijke tabernakel moet bedekt, cq. bekleed door het geloof. Maar ook ieder individueel lid en elke lokale gemeente is een tempel of tabernakel van God (1 Cor. 3:17; 6:19; 2 Cor. 6:16; Efez. 2:21) en moet worden bekleed, cq. bedekt met het geloof.

Alles wat wij voor Jezus Christus doen, dient in het geloof te zijn gefundeerd. En dat geloof, hoewel het een gave van God is, moet groeien in ieders leven. Want de drie deuropeningen in het Tabernakelcomplex, zowel de Poort, de Deur als de Voorhang verwijzen elk weliswaar naar het geloof, maar de ruimten welke door die deuropeningen ontsloten werden, verschilden in heiligheid. Het Heiligdom was heiliger dan de Voorhof, terwijl het Allerheiligdom weer heiliger was dan het Heiligdom.

Het geloof is uitermate essentieel voor het kind van God en voor elke gemeente. Op elk moment en in elke fase van het geestelijk leven is steeds weer geloof nodig. Helaas echter ontbreekt ons vaak het benodigde geloof op het kritieke moment.

Maar dan mogen wij naar boven zien naar de hemel waar Jezus Christus, onze Hogepriester aan de rechterhand van God de Vader is gezeten. Als wij op Hem zien, zullen wij weer geloof en kracht ontvangen om door te gaan.

Ook dáárom verwijst het tabernakelkleed boven de hoofden van de aanwezigen in het Heiligdom, de priesters, naar het geloof. Het tabernakelkleed bedekte hen terwijl zij in geloof bezig waren met de aan hen toebedeelde taken bij de Tafel der Toonbroden (dat wil zeggen de gemeenschap met het Woord van God), de Kandelaar (het getuigenisleven) en het Wierookaltaar (de aanbidding). Alzo moet het tabernakelkleed des geloofs alle kinderen Gods (in de Gemeente) in elke bezigheid en bediening voor Christus bedekken. En wanneer zij in het geloof tekort schieten, mogen zij biddend opwaarts zien naar de Heer Jezus Christus.

Ja, broeders en zusters, geloof is absoluut essentieel. Leest u met mij de volgende teksten.

Joh. 1:12 – *“Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam gelooven;*”

Gal. 3:26 – *“Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.”*

Hand. 3:16 – “En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid.”

Hand. 16:31 – “En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.”

Hebr. 11:6 – “Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken. “

Rom. 14:23 – “Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.”

Leest u voorts Hand. 15:9; Rom. 3:22,25; 2 Cor. 1:24; Gal. 2:20; Efez. 2:8; 3:17; Fil. 3:9, etc.

Als wij in het geloof omhuld blijven en daarbij in heiligheid wandelen, broeders en zusters, dan is de heerlijkheid van Jezus steeds in ons te zien en te vinden. Want in het tabernakelkleed waren immers ook cherubim geborduurd, verwijzend naar de heerlijke Tegenwoordigheid van God.

Maar ook zullen de vier kleuren van Jezus' geloofswandel steeds meer aan ons te zien zijn. Ja, het zal ons versieren. Het witte linnen zal te zien zijn, want we worden meer en meer gereinigd van onze onhebbelijkheden en vervolgens bekleed met Jezus' gerechtigheid. Het hemelsblauw zal te zien zijn, want we worden meer en meer overwinnaars in Christus. Het purper zal te zien zijn, want we leren steeds vaker ons waardig als koningskinderen te gedragen ondanks verdrukkingen en beproevingen. Maar ook het scharlaken zal te zien zijn, omdat we nu bereid zijn om voor Jezus te lijden. In geheel onze geloofswandel zullen wij dan een schijnend Licht voor Jezus zijn. Uit genade!

Zou het niet geweldig zijn, broeders en zusters, als de mensen om ons heen het Beeld van Jezus in ons zien? Moge onze Heiland dit in ons bewerkstelligen. De Heer zegene u. Amen.

(wordt vervolgd)