

## ONZE SPRAAK – EEN ZEGEN OF EEN VLOEK?

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, indien u mij zou vragen om eens in één woord de gehele bijbel te typeren, dan zou ik wellicht zeggen “twee” (2). Omdat de bijbel van kافت tot kافت steeds twee tegenstellingen tegenover elkaar plaatst en ons voortdurend voorhoudt om de juiste keuze uit twee beschikbare opties te maken.

Er is een eeuwige dood en er is eeuwig leven. Waarvoor kiezen wij?

Er is een hemel en er is een hel. Wat kiezen wij?

Wandelen wij in het licht of in de duisternis?

Zijn onze zonden vergeven of toch niet?

Zijn wij nog steeds verloren zondaren of thans geredde heiligen?

In andere woorden: zijn we schapen of bokken?

Zijn wij geestelijk wijs of dwaas?

Zijn wij koren of onkruid?

Zijn wij geestelijk of vleselijk?

Wandelen wij op de brede of op de smalle weg?

Gaan wij door de wijde of door de enge poort?

Volgen wij Jezus of satan?

Geloven wij Gods Woord of de leugens van satan?

Spreeken wij de zegeningen van Gods positieve Woord of satan’s afbrekende leugens?

De allereerste letter van de Hebreeuwse bijbel is de letter “beth” ( ב ) en die letter staat ook voor het getal 2. In het oude Hebreeuws telde men met letters i.p.v. cijfers! Die eerste letter “beth” is wat groter geschreven, terwijl het Hebreeuws notabene geen hoofdletters kent. En dit is n.m.m. geen toeval. Zou God niet op ons hart willen leggen om steeds de juiste keuze in ons leven te maken? Dat wij kiezen voor Hem en het eeuwige leven!

In deze bijbelverkondiging wil ik opnieuw wijzen op het gebruik van de tong: onze woorden! Want woorden hebben fenomenale kracht! Scheppende kracht! Positief zowel als negatief!

Door Jezus zijn álle dingen in hemel en op aarde geschapen, of zij nu zichtbaar of onzichtbaar zijn. Jezus was er reeds vóór alle dingen en deze bestaan dóór Hem. Leest u Col. 1:16-17 – *“Want **door Hem** zijn **alle dingen** geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die **zienlijk** en die **onzienlijk** zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; **alle dingen** zijn **door Hem** en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en **alle dingen** bestaan te zamen **door Hem**;*”

Driemaal is geschreven dat alle dingen door Hem zijn geschapen. Wie is deze Hem? Uit de context blijkt dat het hier over Jezus gaat. Sommigen zullen zeggen dat in Genesis staat, dat alles door God met het Woord werd geschapen. Dat klopt! God schiep hemel en aarde, plant en dier en de mens door middel van Zijn Woord. Zo leest ook Joh. 1:1-3 – *“**In den beginne was het Woord**, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. **Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt** en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.”* Maar Wie is dan dat Woord? Joh. 1: 14 verklaart het: *“En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.”*

Johannes wijst op Jezus. Hij is het vleesgeworden Woord. Hij schiep alles door Zijn Woord en draagt alles door de fenomenale kracht van dat Woord. En door deze Jezus spreekt God nu tot ons. Hebr. 1:1-3 – *“God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, **heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon**; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, **door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft**; Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, **en alle dingen draagt door het woord Zijner***

**kracht**, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen;”

Deze geweldige Jezus, Die Zelf satan's verzoeken onweerstaanbaar pareerde met behulp van Zijn Woord (Luk. 4:1 e.v.), is onze Heiland. Zijn Woord is zó vol kracht, dat het álles draagt en instandhoudt. Zijn Woord houdt zelfs de planeten, zon, aarde, maan en sterren in stand. Deze hebben allemaal hun vaste plek en baan in het heelal. Jezus houdt ze in stand. Alle (natuurkundige en natuur-) wetten houdt Hij in stand. Dus is Hij machtiger en sterker dan de aantrekkingskracht van de aarde en de zon, de middelpuntvliedende kracht, de snelheid van geluid en licht, etc. En als we Joh. 1:14; Col. 1:16-17 en Hebr. 1:1-3 goed verstaan, dan begrijpen we dat er verband is tussen de kracht van Zijn Woord en de prijs die Jezus aan Golgotha's kruis voor ons betaalde en daarna Zijn verheerlijking tot de hemelse troon.

Deze Jezus heeft ons door Zijn Woord en Geest wedergeboren doen worden tot nieuwe schepsels, Gods kinderen (1 Petr. 1:23; Joh. 3:5). Op grond van geloof in Zijn Offer! Op dát moment begint ons leven in Gods ogen pas écht (Ex. 12:2). Het rad van onze geboorte wordt nu door Jezus in beweging gezet, d.w.z. onze geestelijke levensloop met Hem begint. Wij worden door Woord en Geest wedergeboren. Tot in eerste instantie nog baby's in Gods ogen en we mogen vervolgens, wederom door het Woord, tot geestelijk volwassenen opgroeien. Eerst door de melk van Gods Woord en later door het vaste voedsel van dat zelfde, scheppende, leven brengende Woord (1 Petr. 2:2; Hebr. 5:12-14).

Dus ook ná de wedergeboorte rust Jezus ons toe met Zijn Woord. Althans dat doet Hij indien wij daarvoor open staan. We kunnen in Joh. 17:8a lezen, dat Jezus' discipelen Zijn Woord gewillig hadden ontvangen: *“Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen,.....”* Jezus geeft ons Zijn Woord zodat wij opgroeien én ze kunnen uitspreken ten behoeve van anderen, opdat ook zij gered worden en gezond opgroeien. En de kracht van ónze woorden houdt eveneens, net als bij Jezus, verband met de prijs die wij willen betalen, dus met het kruis! Anders zijn het slechts loze woorden!

Joh. 17:18,20 – *“Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden..... En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.”*

1 Petr. 4:10-11a – *“Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods;.....”*

Efez. 5:1 – *“Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;”*

Zodra wij gehoorzamen in het in liefde spreken van Gods Woord tot redding en geestelijke opbouw van andere mensen, met bereidheid om onszelf prijs te geven, gaan er geweldige dingen gebeuren. Omdat wij zegeningen uitspreken (Gods Woord is immers altijd tot zegen), komt de hemel in beweging en gaat met ons meewerken! Engelen, mede geschapen om de mensen te dienen (Hebr. 1:14), gaan aan het werk om de woorden, die wij uitgesproken hebben, werkelijkheid te doen worden. Hoe belangrijk is het daarom om goede dingen van elkaar te spreken, om elkaar te zegenen, voor elkaar te bidden en om het Woord van God te verkondigen. De engelen zullen zich inspannen om onze woorden waarheid te doen worden. En dan zal blijken, dat die woorden positieve, profetische kracht in zich droegen.

Jes. 55:10-11 – *“Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrengende en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.”*

Ps. 103:20-21 – *“Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords. Looft den HEERE, al Zijn heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet!”*

Gen. 48:14-16 – *“Maar Israël strekte zijn rechterhand uit, en leide die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij bestierde zijn handen verstandelijk; want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef, en zeide: De God, voor Wiens aangezicht mijn vaders, Abraham en Izak, gewandeld hebben, die God, Die mij gevoed heeft, van dat ik was, tot op dezen dag; Die Engel, Die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, en dat in hen mijn naam genoemd worde, en de naam mijner vaders, Abraham en Izak, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands!”*

In het laatste schriftgedeelte spreekt Mozes over een engel, die altijd bij Jakob was geweest en hem had geholpen. Deze engel mocht nu ook Efraïm en Jozef gaan zegenen.

Maar helaas is er ook een vijand, een tegenstander, namelijk satan. Hij haat God en hij haat ons, omdat wij Jezus liefhebben. Hij zal alles op alles zetten om ons een spaak in de wielen te steken, d.w.z. een spaak in het rad van onze wedergeboorte. Gelukkig werd satan door Jezus verslagen toen Hij aan het kruis voor onze zonden stierf, maar satan slaat nog in het rond met zijn staart. Zo zag ik ooit een natuurdocumentaire over slangen. In die film werd bij een slang de kop afgehakt, maar minutenlang kronkelde het lijf nog en kon zelfs nog krachtig blijven knijpen. Behoorlijk illustratief!

Wat was en is het grote wapen van satan? Dat is de leugen! God schiep geweldig mooie dingen met het Woord. Maar satan schiep en schept slechts dood en verderf met zijn woord. Door zijn leugens bewerkstelligde hij de ongehoorzaamheid van Eva. Door zijn leugens kwam de zonde op aarde. God had Adam en Eva verboden om in het paradijs van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Omdat zij dan zouden sterven! Maar wat zei satan? Eet maar gerust, jullie zullen heus niet sterven. God wil slechts voorkomen, dat jullie net zo wijs worden als Hij Zelf. Gen. 3:4-5 – *“Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.”* Broeders en zusters, u allen kent het tragische gevolg van Eva's (en Adam's) geloof in de leugens van satan. Hun ongehoorzaamheid aan God, dat in de kern rebellie was, leidde tot verbreking van de heerlijke relatie met God welke zij voorheen zo hadden genoten (Gen. 3:7 e.v.). De zonde had z'n entree gemaakt en zij werden uit het paradijs verbannen. Weg uit de nabijheid van God!

Gods Woord heeft grote, positieve scheppingskracht. Wereld, planten, dieren, u en ik werden door het Woord geschapen. Maar satan's woorden hebben óók scheppingskracht. Negatieve kracht om het mooie en goede kapot te maken en te vernietigen. Maar dank God voor Jezus!

Het is satan's opzet, dat wij worden verwijderd uit Gods nabijheid. En geloof mij, satan is een aartsleugenaar. Geweldig bedreven in list en bedrog. En het liefst zou hij zien, dat wij net zo bedreven in de leugen worden als hij. Dat wij wat liegen betreft zijn kinderen worden. Net als hij tevens bedreven in halve leugentjes. Joh. 8:44 – *“Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.”*

Satan ziet daarom graag, dat wij van elkaar kwaad spreken. En onder christenen begint dat écht niet meteen met grof geschut in de trant van: *“Hij of zij is een grote zondaar om die of die reden!”* Neen, het begint vaak heel subtiel in die zin, dat wij uitspreken en menen hart en beweegredenen van onze broeder of zuster te kennen. Wij twijfelen aan hun motieven en spreken dat ook uit. Terwijl de bijbel zegt, dat de liefde geen kwaad denkt (1 Cor. 13:5), zich niet in ongerechtigheid verblijdt (1 Cor. 13:6) en alléén God de harten kent (1 Kon. 8:39)! Het is zó belangrijk, dat wij herkennen, dat nu demonen bezig zijn om het zaad van het Woord, waarmee Jezus ons wil toerusten, uit ons hart weg te pikken en ermee aan de haal te gaan.

Mark. 4:4 – *“En het geschiedde in het zaaien, dat het ene deel zaads viel bij den weg; en de vogelen des hemels (NB. in de bijbel het typebeeld van demonen) kwamen, en aten het op.”*  
 Als wij zegeningen uitspreken, gebeurt er iets positiefs in de geestelijke wereld. Engelen maken het waarheid. Maar het tegendeel gebeurt ook. Als wij slechte, negatieve woorden over elkaar of andere zaken spreken, zetten demonen zich in beweging om die woorden waarheid te doen worden. Wat te meer als wij een vloek uitspreken.

Pred. 10:20 – *“Vloek den koning niet, zelfs in uw gedachten, en vloek den rijke niet in het binnenste uwer slaapkamer; want het gevogelte des hemels (d.w.z. demonen) zou de stem wegvoeren, en het gevleugelde zou het woord te kennen geven.”*

Ps. 78:49 – *“Hij zond onder hen de hittigheid Zijns toorns, verbolgenheid, en verstoordheid, en benauwdheid, met uitzending der boden (lett. engelen) van veel kwaads.”*

2 Tim. 2:17a – *“En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; .....*”

Als we dan nu het begin van deze prediking in gedachten nemen, dan worden wij door Gods Geest voor een keuze gesteld. Welke van de twee beschikbare opties kiezen wij? Verkiezen wij zegeningen uit Gods positieve Woord te spreken óf satans leugens? En prijst God, ik ben overtuigd, dat we allen de eerste optie zullen kiezen, omdat we weten dat *“Dood en leven zijn in het geweld der tong; en een ieder, die ze liefheeft, zal haar vrucht eten.”* (Spr. 18:21). Indien wij Jezus van dichtbij volgen, dan zullen wij positieve dingen spreken, elkaar zegenen en Gods Woord verkondigen. Zodat er waarachtig leven zal groeien. Maar zoals gezegd zit satan niet stil! Hij zal trachten om ons van Jezus te verwijderen, de afstand tussen ons en Jezus te vergroten. Door zorgen, problemen, zonden, lauwheid, etc.! Zodra wij immers niet meer in Jezus' nabijheid vertoeven, al is het kort, ziet satan mogelijkheden om ons negatieve dingen te laten zeggen. Over elkaar, de gemeente, etc.! Zodat de demonen aan de slag kunnen om die negativiteit, welke tot de geestelijke dood leidt, werkelijkheid te laten worden.

Tot slot van de prediking wil ik Jak. 1:26 en Jak. 3:2-12 met u lezen: *“Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, dezès godsdienst is ijdel..... Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden. Ziet, wij leggen den paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om; Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarhenen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet en het bitter? Kan ook, mijn broeders, een vijgeboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen.”*

Geliefde broeders en zusters, het schriftgedeelte spreekt voor zich. Denken wij godsdienstig te zijn? Laten wij dan de goede keuze maken door heel dicht bij Jezus te blijven en te waken over onze spraak. God spreekt nu, sinds Golgotha, tot ons door Jezus. Wie kiezen wij? Jezus en Zijn smalle weg of satan met zijn brede weg? Hebben wij negatieve woorden gesproken? Vandaag mogen we aan Jezus vergeving vragen en deze woorden herroepen. Dan zendt Hij Zijn engelen aan het werk om weer positieve dingen uit te werken. Hallelujah!

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.