

## SCHIJNEN EN BOUWEN

### HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, het schijnen als een gouden Kandelaar gaat niet vanzelf. De Joden noemden de gouden Kandelaar (“*menorah*”) in de Tabernakel en later de tempel “*het Licht der wereld*”. Deze gouden Kandelaar in de Tabernakel en de tempel typeert de Here Jezus Christus. De Here Jezus zei van Zichzelf: “*Ik ben het Licht der wereld*” (Joh. 8:12). Maar Jezus zei ook van de Gemeente: “*Gij zijt het licht der wereld, een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.*” (Matth. 5:14).

Zodra wij uit genade door ons geloof in het volbrachte werk van Jezus aan Golgotha’s kruis worden wedergeboren en gerechtvaardigd voor God, ontvangen wij nieuw leven (2 Cor. 5: 17). Een nieuwe natuur! En deze nieuwe natuur bewerkt in ons het verlangen om net zoals Jezus als een kandelaar in de wereld te schijnen. En we willen meebouwen aan Zijn Huis.

Maar hoe doen we dat? Want we weten van onszelf maar al te goed, dat alle inspanningen uit onze eigen kracht en vanuit onze eigen aangeboren natuur niets opleveren. Vaak maken we in onze eigen werken de dingen juist kapot. Als oorspronkelijke nakomelingen van de eerste Adam (en Eva) ging het zondigen deel uitmaken van onze natuur. We konden niet anders! Maar na de wedergeboorte uit de laatste Adam (d.i. Jezus Christus – 1 Cor. 15:45) hebben wij een nieuwe natuur, nieuw leven, ontvangen. En graag willen wij voortaan dááruit wandelen en als kandelaren voor Jezus schijnen. We willen helpen te bouwen aan Gods Huis, aan de Gemeente. Om dan soms te ontdekken dat oude, vleselijke gewoonten, gedragingen, gedachten en opvattingen ons nog steeds proberen te beïnvloeden en ons soms zelfs parten spelen. Ze kleven nog als doodswindselen aan ons nieuwe leven. Wat nu?

Er is een schriftgedeelte dat ons kan helpen. Zach. 4:1-10 – “*1 En de Engel, Die met mij sprak, kwam weder; en Hij wekte mij op, gelijk een man, die van zijn slaap opgewekt wordt. 2 En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren; 3 En twee olijfbomen daarnevens, een ter rechterzijde van het oliekruikje, en een tot deszelfs linkerzijde. 4 En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij sprak, zeggende: Mijn Heere! wat zijn deze dingen? 5 Toen antwoordde de Engel, Die met mij sprak, en zeide tot mij: Weet gij niet, wat deze dingen zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere! 6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. 7 Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven! 8 Het woord des HEEREN geschiedde verder tot mij, zeggende: 9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat de HEERE der heirscharen mij tot ulieden gezonden heeft. 10 Want wie veracht den dag der kleine dingen? daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbabel; dat zijn de ogen des HEEREN, die het ganse land doortrekken.*”

Het Joodse volk was teruggekeerd uit ballingschap in Babylon naar Israël, naar Jeruzalem. Althans dat deel, dat verlangde om m.n. de verwoeste tempel en stad weer te herbouwen. De nieuwe Perzische koning Kores had hen toestemming gegeven. Het grootste deel van het volk was echter in Babylon achtergebleven, verknocht aan het wereldse leven daar.

Maar degenen die Gods Huis op het hart droegen, begonnen de puinhopen op te ruimen en te herbouwen. Ze legden een nieuw fundament in de tempel. Maar toen van lieverlee stokte het werk. De mensen bouwden niet meer aan de tempel, maar wél aan hun eigen huizen. Ze probeerden voor zichzelf een nieuw bestaan in Israël op te bouwen.

Toen zond God de profeten Haggai en Zacharia om hen met een boodschap op te schorten. En Hij gaf beide profeten een speciale boodschap voor Zerubbabel, de stadhouder van Jeruzalem. Zerubbabel ( זֵרֻבָבֶל ) betekent *“geboren in, afkomstig uit Babel”*. Hij typeert hier in de context van dit artikel de bekeerde heiden die aan Gods Huis bouwt. God zei: Het is prima, dat jullie in mooie huizen wonen en dat het met jullie goed gaat. Maar wat gebeurt er met mijn Huis? Beseffen jullie wel dat Mijn zegeningen aan jullie voorbij gaan, doordat jullie prioriteiten verkeerd liggen? Waar is jullie geloof als jullie grote bergen van problemen en tegenstand zien? In de geschriften van deze profeten in de bijbel kunt u het lezen.

God toonde Zacharia om aan Zerubbabel een visioen door te geven van een gouden kandelaar met zeven lampen en voorts een oliekruikje erboven en twee olijfbomen. Zie je dat, Zerubbabel? Mijn Heilige Geest zal het doen! *“Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.”* Schijnen en bouwen heeft met continue vloeien van de Olie van de Heilige Geest te maken. Alle tegenstanders van de herbouw en de berg waar je tegen aankijkt, lijken misschien wel enorm, maar ze worden tot een vlak veld als je in geloof op Mijn genade vertrouwt, en als je in geloof op de Hoofdsteen vertrouwt. Dan zal de olie overvloedig blijven vloeien en de kandelaar blijven branden. *“Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven!”*

Zerubbabels' focus moest op de Hoofdsteen worden gericht en op Gods genade. Dán zal de Heilige Geest het werk verrichten. En de Here Jezus is de Hoeksteen van Gods Huis.

Efez. 2:20-22 – *“Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; Op Welken ook gij mede wordt gebouwd tot een woonstede Gods in den Geest.”*

1 Petr. 2:5-6 – *“Zo wordt gij ook zelve, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.”*

Door Geloof en door Genade bouwen wij aan Gods Huis, waarvan Jezus de Hoeksteen is. Onder leiding van Gods Geest. En daarin zullen wij schijnen als kandelaars.

Ook vers 10 van Zach. 4 is zó bijzonder: *“Want wie veracht den dag der kleine dingen? daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbabel; dat zijn de ogen des HEEREN, die het ganse land doortrekken.”*

Zerubbabel liep met een tinnen paslood tussen de verwoestingen om de maten op te nemen voor de herbouw. Dat leek hopeloos gezien de metershoge puinhopen van steen en afval. Dan lijkt het alsof alles nutteloos schijnt. Niets meer aan te doen! De situatie met déze ziel, in dit gezin, in deze familie, met deze gemeente lijkt zo hopeloos! Maar niet voor de Here God. Want de zeven ogen van de Heilige Geest doortrekken het gehele land, doorzoeken het diep verborgen binnenste van de ziel. Zoekend naar een opening om te kunnen werken. En dan, als Hij het heeft gevonden, verblijdt Hij Zich uitermate. Daarom mogen wij de kleine dingen niet verachten. Neen, dan moeten wij ons óók verblijden. Af en toe mogen wij een klein lichtpuntje zien, een klein succesje behalen. Veracht het niet, verwerp het niet. Neen, geloof, want de Heilige Geest zal het kunnen veranderen in iets machtig moois.

Geliefde broeders en zusters, we schijnen voor Jezus als een kandelaar als we in geloof op Zijn Genade vertrouwen en daarmee aan Zijn Huis bouwen. Wij laten ons niet teneer slaan door bergen van problemen en wij verachten de kleine lichtpuntjes en succesjes niet. Want wij weten en geloven dat alles het werk van de Heilige Geest is.

Moge de Heiland u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.