

DE GODDELIJKE RUIL

HJM Sales, 28-05-2018

Geliefde broeders en zusters, God rekent ons wedergeboren christenen onze zonden niet meer aan, want Hij zond Zijn Zoon Jezus als onze Plaatsvervanger, Die al onze zonden op Zich heeft genomen. Aan al Gods eisen van heiligheid en gerechtigheid werd volledig voldaan in de Persoon van Jezus, Die aan het kruis de straf voor die zonden onderging. Gods Wet werd volledig vervuld door Jezus' dood. Gods heiligheid werd verdedigd en Zijn liefde gedemonstreerd. Door het dragen van onze zonden door Jezus aan het kruis werd God oneindig verheerlijkt. Daarom neem in geloof Jezus aan als uw persoonlijke Redder.

Wij, die Jezus liefhebben, hoeven niet meer vol vrees voor God te staan met inferieure, onwaardige gevoelens. Sta voor Hem als Zijn kind. Hij is nu onze Vader en niet de Rechter.

God heeft ons gerechtvaardigd. Het was Zijn grote Genade, welke Zijn Zoon Jezus in onze plaats naar het kruis stuurde. Maar de vergeving van onze zonden was niet uit genade. Wij zijn vergeven en gerechtvaardigd, omdat God heilig en rechtvaardig is. God strafte reeds onze zonden in het lichaam van Jezus, Die Zelf geen zonde heeft gedaan of gekend. God is zo rechtvaardig, dat Hij de zonden niet tweemaal bestraft. Jezus onderging al de straf. Want Jezus droeg onze zonden. Hij was onze perfecte, volmaakte Plaatsvervanger. Hij was de Enige die voor andermans zonden kon sterven. Jezus was God in menselijk vlees. Hij was ook de volmaakte Mens.

Jezus is God en daarom oneindig en eeuwig. Hij kent alle zonden van het hele mensdom door alle eeuwen heen. Daarom kon Hij de zonden van dat hele mensdom, van de mensen die in het verleden leefden en nog in de toekomst zullen leven, door al die duizenden jaren heen dragen en er voor sterven. En omdat God zoals gezegd eeuwig is en Zelf de tijd heeft geschapen, kan Hij tot in de toekomst van elke mens reiken. God staat buiten de tijd. Zijn Naam luidt *“Die is, Die was en Die zal zijn”*. Daarom kon Jezus zelfs ook sterven voor iedere mens die nog niet eens geboren was.

God kent de zonden, die nog niet geboren mensen ooit nog zullen begaan. Hij kent ook de zonden die wij helaas ooit nog zullen begaan. Vóórdat wij ze hebben begaan! God kent elke zonde die we begingen, voordat we Jezus aannamen en Hij kent elke zonde die wij daarna nog zullen begaan. En Hij nam alle zonden uit ons hele leven en legde ze op Jezus, toen we Hem aannamen. Met als doel dat Jezus onze Plaatsvervanger zou zijn/worden, Die de straf voor al die zonden heeft ondergaan. God had tot doel dat Zijn goddelijke toorn op Jezus zou vallen en dat daardoor op grond van Zijn heiligheid en rechtvaardigheid Zijn toorn nooit meer op ons zou kunnen vallen. Want een zonde kan nooit tweemaal worden bestraft. Ze zijn bestraft in Jezus en daarom gaan wij nu vrijuit en zijn gerechtvaardigd.

Daarom zegt de bijbel dat er geen veroordeling meer is voor hen die in Jezus zijn (Rom. 8:1a – *“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn,*” En daarom ook heeft Jezus ons ook verlost van de vrees voor de dood. Hebr. 2:14-15 – *“Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel; En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.”*

Jezus, hoewel God zijnde, nam de gedaante van vlees en bloed aan en werd Mens. Opdat Hij door de dood, door Zelf te sterven, de duivel zou vernietigen, die de macht over de dood had. Om daarmee ons te verlossen. Het in de Statenvertaling gebruikte woord *‘teniet doen’* (Gr. *“katargeo”*) wil niet zeggen *‘ophouden te bestaan’*, maar betekent *‘krachteloos maken’*. Door de dood van Jezus is satan krachteloos. En wij, gelovigen in Jezus, zijn nu verlost van de vrees voor de dood. Zo lang wij nog bang zijn voor de dood, zijn we nog gebonden.

Immers, de vrees voor de dood wordt veroorzaakt door de zonde. Zonder zonde is er geen dood. Rom. 5:12 zegt dat de dood kwam door de zonde van één man. Het was niet de duivel die de zonde in de wereld bracht, hoewel deze wel de verleider was. Het was door Adam's zonde dat de zonde en daardoor de dood in de wereld kwam en door hem werden nu alle mensen zondaren en moeten nu alle mensen sterven.

Jezus heeft de dood overwonnen, hoewel Hij aan het kruis stierf. Hij legde Zelf Zijn leven af en stond op uit de dood en het graf en werd in de hemel opgenomen. Dat betekent dat christenen die in Jezus zijn, niet vóór hun tijd hoeven te sterven, hoewel zij wel fysiek moeten sterven. Maar zij zijn so wie so overwinnaar. Want zij stappen over de drempel van het eeuwige leven de hemel binnen. De bijbel gebruikt daarom ook meestal het woord "*slapen, ontslapen*" voor de gelovige die sterft en niet het woord dood. Door de grote overwinning van Jezus stapt de gelovige na zijn of haar ontslapen een heerlijk, nieuw koninkrijk binnen, waar eeuwig en fantastisch heerlijk leven heerst. Het fysieke, aardse lichaam wordt door de gelovige in een zucht afgelegd en hij of zij ontvangt een verheerlijkt nieuw lichaam. En de christenen die bij leven de Opname meemaken, die ontvangen in een oogwenk een heerlijk nieuw opstandingslichaam (1 Thess. 4:13-18). Geen vrees, stress, ziekte, ellende, etc. meer, maar eeuwig fantastisch, vreugdevol leven. De achterblijvende vrienden en familieleden treuren bij de dood van de geliefde overledene, maar niet vóór de overledene. Neen, zij missen hun geliefde die nu in de heerlijkheid is. Maar voor de overledenen zijn zij oprecht blij.

Geliefde broeders en zusters, sterven is nu winst voor de gelovige. Dank zij Jezus, Die de straf voor onze zonden onderging en in Zijn grote Kracht opstond uit de dood en het graf. Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.