

## RECHTVAARDIGMAKING (1)

### hjms

Geliefde broeders en zusters, wie van ons verlangt niet, nadat hij of zij het aardse voor het eeuwige zal hebben verwisseld, om rechtvaardig voor God te mogen staan? Ik ben er van overtuigd dat élk kind van God dit verlangen heeft.

Maar tegelijkertijd weten wij, dat God een rechtvaardig God is, Die gerechtigheid eist. En zo weten wij óók dat wij allen zondaren zijn, die uiteindelijk door die rechtvaardige God geoordeeld zullen worden. Een God, zo hebben wij geleerd, Die de schuldige geenszins onschuldig zal laten (Ex. 34:7; Num. 14:18; Nah. 1:3).

*Ps. 97:2-3 – “Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Zijns troons. Een vuur gaat voor Zijn aangezicht heen, en het steekt Zijn wederpartijen rondom aan brand.”*

Gerechtigheid en gericht zijn volgens deze tekst het fundament van Gods troon. Hij zal ons daarom moeten straffen. En is het loon der zonde niet de eeuwige dood (Rom. 6:23)?

Mijn broeders en zusters, wij allen, u en ik, hebben de eeuwige dood verdiend. Omdat onze zonden zo groot en ontelbaar waren. En wij, u en ik, weten dat die eeuwige dood ook een rechtvaardige straf zou zijn. We hebben die straf verdiend.

Als wij de versteken jaren van onze levens eens onder de loep nemen en dan successievelijk van onze kinderjaren af weer eens álle zonden op een rijtje zetten, hoe ijzingwekkend is dan die berg van gepleegde zonden. En ik ben ervan overtuigd dat wij dan nog het grootste deel van onze zonden over het hoofd zullen zien.

Zonden van boosheid en drift, zonden van nijdigheid en ruzie zoeken, zonden van bedrog, zonden van leugens en achterbaksheid, zonden van roddel en laster, zonden van boze en kwade gedachten, zonden van jalouzie en hoogmoed, zonden van diefstal, zonden van kille onbarmhartigheid en zelfzucht, zonden van ontrouw en onverzoenlijkheid, zonden van nietsontziende ambities, zonden van onreinheid en vleselijke begeerten, zonden van hoererij en overspel. Een eindeloze opsomming! De zonden waarvoor forse gevangenisstraffen worden gegeven, heb ik maar niet genoemd.

Ja, wij hebben zeker de eeuwige dood verdiend!

En toch wil God dát, als het enigszins mogelijk is, niet laten gebeuren! Hij heeft ons lief.

Oh, mijn broeders en zusters, omdat God rechtvaardig is zal Hij ons zeker die rechtvaardige dik verdiende straf van een eeuwige dood in het verderf geven, tenzij .....

Tenzij wij de weg van ontsnapping aangrijpen, die God ons uit genade aanbiedt!

God biedt ons de absoluut reine rechtvaardigheid van Zijn enige Zoon Jezus Christus aan. En dat doet Hij uit genade. Genade is een onverdiende gunst. Wij hebben er géén recht op. Er niet voor gewerkt. Maar toch mogen wij de rechtvaardigheid van Jezus ontvangen. Gratis!

Wij als christenen weten wat dit betekent.

Jezus de Zoon van God werd als mens op aarde geboren, waar Hij volkomen zondeloos en schuldloos bleef (Hebr. 4:15; 1 Petr. 2:22-23). Waar Hij goede dingen deed, mensen genas en verlost. Waar Hij uiteindelijk voor de zonden en schuld van het verloren mensdom aan het kruishout van Golgotha stierf.

Hierdoor is de mens, die zijn zonden belijdt en het offer van Jezus aanneemt, vrij. Zijn schuld is betaald, zijn rechtvaardige straf is door Jezus gedragen. De zondaar is rechtvaardig gemaakt.

Jes. 53:11 – “..... zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.”

Geliefde broeders en zusters, het is belangrijk dat wij goed weten wat dit betekent! Opdat wij niet verleid zullen worden door allerlei valse leerstellingen. Valse leerstellingen die ons beroven van de rechtvaardigheid van Jezus op onze levens, zodat wij alsnog het volle oordeel van de toorn van God over onze zonden zullen moeten ondergaan. Het is zó belangrijk, dat we rechtvaardigmaking als een fundamentele christelijke leerstelling kunnen beschouwen.

Daarom wil ik in deze tweedelige boodschap ingaan op rechtvaardigmaking, opdat u niet door allerlei winden van valse leringen bewogen zult worden. In Deel 2 komt datgene aan de orde, waardoor onze rechtvaardigmaking niet tot stand komt. Maar nu wil ik in Deel 1 behandelen, hoe onze rechtvaardigmaking wél tot stand komt.

Broeders en zusters, hoe kunnen wij voor God gerechtvaardigd worden?

### Rechtvaardigmaking uit genade

Allereerst moeten wij goed beseffen, dat wij de rechtvaardigmaking van onze zondige levens uit genade mogen ontvangen. U hebt er niet voor gewerkt! U kunt het ook niet verdienen. Het is een gift van God. Rom. 5:15-21 – “Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.”

In de bijbel kunnen wij lezen wat het betekent, dat wij uit genade rechtvaardigheid ontvangen. Want er staat geschreven dat ons rechtvaardigheid zal worden toegerekend. In Rom. 4:20-25 (en ook in Gen. 15:6!) kunnen wij dat lezen met betrekking tot Abraham die in Gods beloften geloofde, waarna God hem rechtvaardigheid toerekende: “En hij (d.i. Abraham) heeft aan de beloften Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is; Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft; Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.”

Maar we lezen hier niet alleen over Abraham, maar ook over onze situatie.

Op grond van de dood van Zijn Zoon Jezus Christus voor de ontelbare vieze zonden van de zondaar, op grond van Zijn daarna volgende Opstanding uit de dood voor onze rechtvaardigmaking rekent God aan de schuldige, maar in Hem gelovende zondaar uit genade de gift van rechtvaardigheid toe. Onbegrijpelijke Liefde en Genade.

Rom. 3:23-24 – *“Want zij (NB, dat zijn wij dus) hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;”*

God heeft besloten om de schuldige, maar gelovige zondaar als rechtvaardig en dus als onschuldig te beschouwen. God was het, Die de aktie ondernam. Het was Zijn besluit om tot verzoening met de zondige mens te komen. 2 Cor. 5:19a – *“Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; .....*”

#### Rechtvaardigmaking door Jezus' Bloed

Het aspect van een gave van genade omdat God (uit liefde) dat nu eenmaal zo wilde, brengt ons tot het tweede belangrijke aspect van rechtvaardigmaking. Namelijk dat onze rechtvaardigmaking slechts kan geschieden door het kostbare Bloed van Jezus Christus. Rom. 5:9 – *“Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.”*

In de nu volgende schriftgedeelten staat het met iets andere woorden beschreven. Efez. 2:13 – *“Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.”*  
 We kunnen slechts door de reiniging door Jezus' Bloed in Gods nabijheid komen. En slechts door Zijn Bloed zullen onze gewetens gereinigd worden. Hebr. 9:14 – *“Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?”*

Maar geliefde broeders en zusters, denkt u nu vooral toch niet, dat deze reiniging door Jezus' Bloed zomaar vanzelf gaat. De reiniging door Jezus' Bloed van onze vieze zonden gaat niet vanzelf! En hiermee zijn we bij het derde aspect van rechtvaardigmaking aangekomen. Dit aspect is ook reeds uit het voorgaande gebleken.

#### Rechtvaardigmaking door geloof

Want zoals reeds werd gezegd, moet de schuldige zondaar die gerechtvaardigd wenst te worden wél waarachtig in het kruisoffer en dat reinigende Bloed van Jezus geloven. Alléén dan wordt hij gerechtvaardigd en alleen dan wordt hij een kind van God. Door het geloof!

Rom. 5:1 – *“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;”*  
 Rom. 4:22-24 – *“Daarom is het hem (NB, Abraham) ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is; Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;”*  
 Rom. 3:22-26 – *“Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.”*

Hoewel het antwoord reeds volkomen duidelijk is geworden, werp ik nogmaals de vraag op. Wát moeten wij precies geloven, broeders en zusters, zodat wij rechtvaardigmaking mogen ontvangen?

Wij moeten geloven, dat Zijn kostbare Bloed onze zonden reinigt indien wij ze belijden. Dat Jezus voor onze zonden stierf, opdat wij ons met God konden verzoenen. Dat Jezus uit het graf opstond en nu voor eeuwig leeft.

Rom. 5:6-10 – *“Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.”*

Als wij dit geloven en aannemen, dan worden wij Gods kinderen. Uit genade!

Joh. 1:12 – *“Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;*

Gal. 3:26 – *“Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.”*

Broeders en zusters, zodra wij in Jezus' Offer en Bloed geloven en onze zonden belijden, komen wij als kinderen Gods in het Licht van God en dan reinigt Zijn Bloed ons onmiddellijk.

1 Joh. 1:7 – *“Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”*

Maar ik wil benadrukken, broeders en zusters, dat ons geloof wel écht en levend moet zijn. Niet een dood, maar een actief geloof waarmee u de waarheid en echtheid van uw geloof bewijst (Jak. 2:14). Dus een geloof zoals Abraham had. Tegen alle logica in had hij een levend geloof in Gods beloften en hij handelde er ook naar (Rom. 4).

Ik denk overigens dat het goed is om in dit verband op te merken, dat bekering altijd aan geloof vooraf gaat. Het in het Nieuwe Testament voor bekering gebruikte Griekse grondwoord is *“metanoim”*. Dit betekent *“verandering van denken”*. Bekering vraagt daarom een innerlijke beslissing om anders te gaan denken met als gevolg om voortaan anders te wandelen, namelijk achter Jezus aan. Zoals de verloren zoon bij zichzelf de volgende beslissing nam: *“Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;”* (Luk. 15:18).

Enkele voorbeelden uit de bijbel dat bekering aan geloof vooraf gaat:

In de woorden van Johannes de Doper – Mark. 1:4

In de woorden van Jezus – Mark. 1:15; Luk. 24:46-47

In de woorden van Petrus – Hand. 2:38

In de woorden van Paulus – Hand. 17:30; 20:21

### *Rechtvaardigmaking door de Opstanding van Jezus uit de dood*

Geliefde broeders en zusters, ik heb reeds behandeld dat God ons uit genade rechtvaardigheid heeft toegerekend (Rom. 4:20-25). Wij zagen dat dit geschiedde op grond van het door Jezus op het kruis van Golgotha gestorte Bloed. Voorts zagen we dat hiervoor ons geloof noodzakelijk is. Maar in het genoemde tekstgedeelte lasen we ook, dat Christus voor onze rechtvaardigmaking uit de doden moest worden opgewekt.

Rom. 4:24-25:1 – *“Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft; Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;”*

Door Zijn Zoon Jezus uit het graf, uit de dood, te laten opstaan, bewees God dat Jezus' plaatsvervangende Offerande aan het kruis voor onze zonden door Hem geaccepteerd was.

God offerde voor ónze redding Jezus op. God zag de voor eeuwig verloren mens, diep gevallen in zijn zonden en dood door de vele overtredingen en had tóch de mens lief. God wilde niet dat er ook maar één mens verloren zou gaan. Dáárom riep God Zijn Zoon Jezus op om mens te worden en alle schuld en straf voor onze zonden te dragen. Maar Gods Gerechtigheid vereiste dat Jezus op aarde álle verzoeken zou weerstaan en rein, heilig en zondeloos zou blijven. Hij moest als totaal schuldloos, onschuldig mens de zonden van de mensen op Zich te nemen en vervolgens de doodstraf ondergaan door als een onschuldig Lam te sterven aan het kruis van Golgotha. Alléén een volstrekt onschuldig, zondeloos Mens, die zelf geen enkele straf verdiende, zou de vereiste losprijs kunnen voldoen. Alleen dán zou de prijs voor de vergeving van onze zonden acceptabel zijn en kunnen worden betaald. Slechts dán zou de blinkend reine rechtvaardigheid van Jezus op de gelovende zondaar kunnen worden gelegd, zodat deze geheel gerechtvaardigd zou zijn.

Broeders en zusters, indien Jezus slechts één zonde had gepleegd, dan zou God Hem op grond van Zijn gerechtigheid niet uit de dood hebben kunnen opwekken. Dan zou Jezus voor eeuwig en niet voor drie dagen in de hel hebben moeten blijven. Maar Jezus' Opstanding is het bewijs dat Hij zondeloos stierf (Hebr. 4:15; 1 Petr. 2:22-23). Zijn Opstanding is het bewijs dat Hij in de hel de satan heeft overwonnen. Jezus betrad vrijwillig de hel en triomfeerde over satan (Col. 2:15). Jezus was bedekt met onze zonden, maar Zelf was Hij volkomen zondeloos en rechtvaardig. Zijn innerlijke was volkomen rein en licht. Dáárom kon Hij satan overwinnen, die voordien heerste over de dood (Hebr. 2:14). Hij bond satan en ontfutselde hem de sleutels van hel en dood (Openb. 1:18). En toen stond Hij door Gods geweldige Opstandingskracht op uit de dood en uit het graf (Efez. 1:20; Rom. 8:11). En in Zijn handen hield Hij de sleutels van de dood en de hel.

Ja, broeders en zusters, Jezus' Opstanding is het bewijs dat Hij ook wérkelijk Zijn rechtvaardigheid op de gelovende zondaar heeft gelegd. De Opstandingskracht uit de dood is het grote geheim van Gods verlossingswerk voor de zondaar. Als satan en zijn demonen dit hadden geweten, zo zouden zij Jezus niet hebben gedood en aan het kruis hebben genageld (1 Cor. 2:7-8).

Oh, welk een grote genade is er toch aan ons gegeven. Laten wij Hem toch voor eeuwig dankbaar zijn en Hem de rest van ons leven dienen en aanbidden. Laten we toch voortdurend Zijn grote Naam prijzen.

### Rechtvaardigmaking door de rechtvaardigheid van God

Mijn broeders en zusters, wat betekent het dat onze rechtvaardigmaking ook tot stand komt als gevolg van Gods rechtvaardigheid?

Toen Jezus de geweldige overwinning over satan, dood en hel had behaald, kon God niets anders meer doen dan de door Jezus contant voor onze redding betaalde losprijs te accepteren. God moest Hem wel uit de dood opwekken, want Jezus was Zelf volkomen zondeloos gebleven. En God is een toch rechtvaardige God, Die altijd rechtvaardig oordeelt en in gerechtigheid gericht uitoefent.

In Rom. 10:4 lezen we daarom het volgende: *“Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.”*

De Wet zegt, dat de zondaar voor zijn gepleegde zonde moet sterven. Maar nu is Christus voor onze zonden gestorven. Hij heeft zowel al onze zonden en schuld op Zich genomen, als ook de doodstraf voor die zonden gedragen. Nogmaals, de juiste straf op grond van de Wet. Dat betekent dat onze schuld is betaald. Jezus betaalde de volle en juiste prijs met Zijn eigen Leven. Wij zijn vrijgesproken en er wacht geen straf meer op ons. In onze plaats droeg iemand anders de doodstraf, namelijk Jezus.

Dat betekent dat een rechtvaardige God (en God de Vader is rechtvaardig) ons niet meer zal veroordelen. Onze zonden zijn immers reeds geoordeeld. De straf is reeds voltrokken. Een rechtvaardige God zal nooit tweemaal dezelfde zonde voor het gerecht brengen.

Oh, mijn broeders en zusters, dit alles betekent, dat wij vrij zijn en gerechtvaardigd. Wat een Genade. Voor altijd en eeuwig vrij. Jezus droeg onze straf en Zijn gerechtigheid is aan ons toegerekend.

Ja, we zijn gerechtvaardigd uit genade, door Jezus' Bloed, op grond van ons geloof in Jezus' Offer, door Jezus' Opstanding uit de dood. En dit alles gebaseerd op Gods rechtvaardigheid. Gods gerechtigheid vereiste onze eeuwige dood, maar Gods rechtvaardigheid nam genoeg met het Offer van Jezus voor onze zonden. Oh, hoe oneindig groot is toch Zijn Liefde voor ons. Hoe groot is toch Zijn genade.

Wijlen mijn voorganger had een geweldige manier om duidelijk te maken, hoe rechtvaardigmaking van ons leven tot stand komt. Dan hief hij zijn gebalde vuist op en zei: *“Zie je deze vuist, dat is het beeld van het oude zondige leven”*. Vervolgens pakte hij zijn grote witte zakdoek en zei: *“Deze zakdoek is het beeld van de gerechtigheid van Jezus”*. En dan zei hij: *“Als je je zonden belijdt en in Zijn offer gelooft, gebeurt het volgende”*. Dan pakte hij die zakdoek en legde het in z'n geheel over die gebalde vuist. En hij zei: *“Nu zie je mijn vuist niet meer, je ziet nog slechts die witte zakdoek. Op dezelfde manier kijkt God nu naar jou. Als je Jezus hebt aangenomen, ziet God voortaan alleen nog maar de gerechtigheid van Jezus in jouw leven. Hij ziet niets meer van je oude leven. Je staat dan voor God alsof je nog nooit hebt gezondigd. Dit is rechtvaardigmaking. Je bent nu bekleed met de gerechtigheid van Jezus”*.

Mijn broeders en zusters, is dat geen oneindige genade? Wij die verloren waren door onze misdaden mogen nu voor God staan alsof wij nooit hebben gezondigd. Onze zonden weggewassen door het kostbare Bloed van Jezus.

Helaas kunnen we om ons heen en in onze levens ook constateren (en we mogen dit ook uit het Woord van God leren), dat de mens voortdurend weer meent dat hij op een andere manier voor God kan worden gerechtvaardigd.

Maar, broeders en zusters, buiten de hiervoor geschetste weg, een weg die God in Zijn Liefde en Wijsheid heeft bepaald, is er voor de mens géén rechtvaardiging mogelijk. Rechtvaardiging van ons leven geschiedt slechts indien het Offer van Jezus wordt aanvaard.

In het tweede en laatste deel van deze boodschap zal ik datgene behandelen, waardoor de rechtvaardigmaking van ons leven nooit en te nimmer zal kunnen plaatsvinden. Moge onze Heiland u deze week rijkelijk zegenen! Amen.

(wordt vervolgd)