

DE HEMELSE RECHTER

hjms

Geliefde broeders en zusters, het is goed dat wij ons voortdurend realiseren, dat het niet lang meer zal duren dat Jezus op aarde terugkomt. Niet meer als een onschuldige baby, niet meer als een Heiland of Redder, maar als Koning der koningen en als Rechter.

Laat de Heilige Geest uw hart toch overtuigen, dat het nu echt vijf minuten voor twaalf is geworden. Spoedig zal de zogenaamde eindtijd losbarsten, met al z'n vreselijke gebeurtenissen zoals die in het boek Openbaring staan beschreven. Zorgt u ervoor, dat uw namen staan geschreven in het boek des levens. Dan zult u behouden zijn.

Leest u eens Jak. 5:9b --- *“..... ziet , de Rechter staat voor de deur.”*

Wie is toch die Rechter? Dat is de Zoon van God, Jezus Christus, Die straks iedereen als Rechter zal oordelen. God de Vader heeft al het oordeel aan Zijn Zoon gegeven (Joh. 5:22; Hand. 7:31). En Hij staat voor de deur, d.w.z. dat Hij élk moment kan komen.

In Openb. 1:13-17a presenteert de Zoon van God Zich in een werkelijk vreselijke verschijning als Rechter en wel op een zodanige wijze, dat Johannes van Patmos als dood aan Zijn voeten neerviel. Laten wij dat schriftgedeelte ook eens lezen --- *“En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel; En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs; En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als een stem van vele wateren. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten;*”

Hier presenteerde Jezus Zich als de grote Rechter en Hij zegt in Openb. 1:18b --- *“.....Ik heb de sleutels der hel en des doods”*. Hij heeft de macht om ons in de hel te werpen.

Luk. 12:5 --- *“Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!”*

Maar gelukkig waren de rechtszittingen met Jezus als Rechter nog niet begonnen. Maar tóch achtte Hij het nodig om de zeven gemeentes van Klein-Azië te waarschuwen en hen op te roepen zich te bekeren (Openb. 2 en 3). Hij zit nu nog niet op de oordeelstroon. Nog niet!

Broeders en zusters, op deze website is reeds meerdere malen opgemerkt dat de historische, Israëlitische Tabernakel, waarover u kunt lezen vanaf Exodus 12, een schaduwbeeld is van Gods raadsplan tot herstel van de in zonden gevallen mensheid. Zo verwijst bijvoorbeeld het koperen Brandofferaltair in de Voorhof van die Tabernakel, via het geslachte paaslam in Exodus 12, naar het goddelijke Lam dat voor ons werd geslacht, Jezus Christus. Het Allerheiligdom van die Tabernakel was de woning van God. Hierin was de gouden Arke des Verbonds met daarop het gouden Verzoendeksel als beeld van de Gemeente vervuld met de Heilige Geest, die in heilige gemeenschap met de drie-enige God is. De Ark verwijst ook naar het huwelijk tussen Jezus, de Hemelbruidegom, en Zijn Bruid, de Gemeente, dat zal plaatsvinden na Zijn Wederkomst. Het alleenrecht in dat Allerheiligdom was bij God. De Israëlitische hogepriester mocht slechts éénmaal per jaar op de Grote Verzoendag binnentreden om voor hemzelf en zijn huis en voor het volk Israël verzoening te doen. Dan moest hij het verzoenende bloed van de var en de zondebok zevenmaal vóór en óp de Arke des Verbonds sprenkelen (Lev. 16:14-15). De Grote Verzoendag, *“Jom Kipoer”*, was en is het heiligste Joodse feest en wijst op de noodzaak om zich met God te verzoenen, vóórdat Hij terugkomt op aarde en de grote oordelen van Gods toorn worden uitgestort. Jom Kipoer staat symbool voor de dag van de Wederkomst van de Messias Jezus Christus aan het einde van de Grote Verdrukking. En Hij zal na Zijn Wederkomst de mens oordelen. Jom Kipoer heet daarom ook *“Jom ha-Dien”*, d.w.z. de *“Dag des Oordeels”*.

Het boek Openbaring nu, is geschreven in het licht van deze Arke des Verbonds in het Allerheiligdom. En hoofdstuk één wijst ons op die heilige aanwezigheid van God in het Allerheilig-

dom. En Johannes van Patmos was in dat Allerheiligdom aanwezig, toen hij in de geest in gemeenschap met God was op de dag des Heren (Openb. 1:9). Immers de toegang tot de troon van God was door Jezus' kruisoffer geopend (Hebr. 10:19-22). En terwijl nu Johannes in gebed was, verscheen daar Jezus, Die onze hemelse Hogepriester (Hebr. 4:14) is. Maar Hij toonde Zich nu als Rechter aan Johannes (Openb. 1:10 e.v.). En Hij wees de zeven gemeenten van Klein-Azië op hun laatste tekortkomingen. Maar Hij toonde hen ook Zijn grote genade, want daarmee sprenkelde Zijn verzoenende bloed nog zevenmaal op en voor de Arke des Verbonds. Om hiermee de laatste reinigingen tot stand te brengen, vóórdát de oordelen zouden losbarsten en het laat zou zijn. Oh, hoe wonderschoon is het Woord van God toch en hoe groot is toch Zijn genade.

Als Rechter zal Jezus overigens drie verschillende oordelen vellen:

- Het oordeel voor de rechterstoel van Christus over de in Christus gestorven, maar uit de dood opgestane kinderen Gods (2 Cor. 5:10).
- Het laatste oordeel voor de grote, witte troon over de doden en de ongelovigen van alle tijden (Openb. 20:11-15).
- Het oordeel voor de troon van Zijn heerlijkheid meteen na Zijn Wederkomst op aarde om de dan nog op aarde levende volkeren te oordelen (Matt. 25:31 e.v.).

Broeders en zusters, het voert echter nu te ver om op die oordelen afzonderlijk in te gaan, maar ik zal mij in deze bijbelverkondiging bepalen bij de acht kenmerken van Jezus als de hemelse Rechter.

Het eerste kenmerk is volgens Openb. 1:13, dat Hij gekleed was in een lang kleed. De schriftgedeelten Dan. 7:9; Openb. 3:4-5; 7:14 en 19:7-8, 14 leren ons, dat hemelse kledij wit is. Alzo zal het lange kleed dat Jezus hier droeg, ook zeker een wit kleed zijn geweest. Omdat witte klederen naar de gerechtigheid en de heiligheid van God de Vader en Zijn Wetten verwijzen (Rom. 7:12). God is heilig, goed en rechtvaardig en daarom zijn Zijn Wetten ook rechtvaardig. Witte kleding wijst ook op de gerechtigheid van Jezus. Want met Zijn gerechtigheid worden wij bekleed, als onze zonden door Hem zijn verzoend (Rom. 5:1,9).

De witte kleding doet mij ook denken aan het lange witte kleed, de zogenaamde witte rok, van de Israëlitische hogepriester ten tijde van de Tabernakeldienst. Dit kleed was geheel bedekt met oogjes (Ex. 28:39). Over dit kleed droeg de Hogepriester de efod (Ex. 28:6-14) en daarover een blauwe mantel (Ex. 28:31-35). De efod verwijst ons naar de kruiswandel van onze hemelse Hogepriester, Jezus Christus. De blauwe mantel verwijst ons naar Zijn Opstanding uit het graf. De witte rok verwijst naar de Hemelvaart van Jezus om in de hemel het door Hem aan het kruis volbrachte verzoeningswerk aan te bieden en door de Vader verheerlijkt te worden. Het voert nu te ver om uitgebreid op de kleding van de Hogepriester in te gaan. Er zal op deze website echter nog regelmatig aandacht aan worden geschonken. Het schaduwbeeld wil ik u echter nu niet onthouden!

Zoals zo juist reeds gezegd, was het de hogepriester toegestaan om alleen op de Grote Verzoendag het Allerheiligdom in de Tabernakel te betreden, om daar verzoening voor het volk te doen. Hier troonde God met grote heerlijkheid tussen de twee cherubim op het gouden Verzoendeksel. De offerdieren waren reeds geslacht op het Brandofferaltaar. De specerijen waren verbrand op het gouden Wierookaltaar. De hogepriester ging dan dit Allerheiligdom binnen met een kom met bloed en een wierookvat en slechts gekleed in zijn witte rok met oogjes. Hij mocht de efod niet dragen, want het offerdier (verwijzend naar het Lam Gods) was reeds geslacht. Hij mocht ook de blauwe mantel niet dragen. Want in schaduwbeeld was Jezus reeds uit het graf opgestaan. Hij mocht nog slechts zijn witte rok dragen, verwijzend naar de verheerlijking van Jezus bij Zijn Hemelvaart.

Onze Jezus is nu in de hemel, zittend aan de rechterhand van de Vader, gekleed in zijn lange, witte rok vol oogjes. Hij ziet naar Zijn kinderen, Hij ziet naar alle mensen dóór de Heilige Geest. Hij ziet alles! Jezus is vól van de Heilige Geest en daarom ziet Hij álles. Jezus is het Lam met de zeven ogen en Hij is de Rots met de zeven ogen.

Openb. 5:6 --- *“En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.”*

Zach. 3:9 --- *“Want ziet, aangaande dien steen, welken Ik gelegd heb voor het aangezicht van Josua, op dien enen steen zullen zeven ogen wezen;*”

In Openb. 1:13 lezen we ook over het tweede kenmerk van de hemelse Rechter, namelijk dat Jezus aan de borsten met een gouden gordel was omgord. Ook dit wijst op Zijn functie als Rechter. Want ik las in een bijbelcommentaar dat een priester in die dagen de gordel aan zijn middel droeg, maar dat een rechter de gordel over de schouders en gekruist over de borst droeg. Jezus is zeer zeker onze hemelse Hogepriester (Hebr. 3:1; 4:14-15; 5:5,10; 8:1; 9:11), maar straks zal Hij óók onze Rechter zijn, zoals Hij Zich tegenover Johannes manifesteerde. En er ontging Hem niets. Want Hij zag niet alleen de tekortkomingen van de zeven gemeentes van Klein-Azië, maar Hij zag ook al de goede dingen (Openb. 2 en 3). Als het ware om hen te bewijzen dat Hem niets ontging en dat Hij ook hun goede kwaliteiten naar waarde zou weten te schatten.

Het derde kenmerk is, dat volgens Openb. 1:14 Zijn hoofd en haren wit als wol waren, wit als sneeuw. Dit betekent allereerst, dat Jezus absoluut rein en zonder één enkele zonde is (Jes. 1:18). Want een rechter die rechtspreekt, mag toch zeker niet de misdaden plegen waarover hij een oordeel moet vellen. Maar het wijst óók op Zijn grote wijsheid en geestelijke volwasenheid. Het heeft niets met ouderdom te maken, want tijd is een factor zonder betekenis voor die eeuwige God. Maar wijsheid betekent héél veel voor Hem, omdat wijsheid nodig is om ieder mens rechtvaardig te oordelen. Laten we eens Dan. 7:9-10 lezen --- *“Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich, en de boeken werden geopend.”*

Het witte kleed en het witte haar duiden op Zijn grote zuiverheid, reinheid en wijsheid in de functie van Rechter. In een aantal landen, waaronder Engeland, dragen de rechters dan ook nog steeds een lang kleed en een witte pruik als beeld van wijsheid.

Dat God met deze eigenschappen de grote Rechter is, blijkt uit ook Dan. 7:10. Want terwijl tientallen miljoenen mensen vóór Hem stonden, begon het gericht. D.w.z. de rechtszitting begon en de boeken, met daarin alle daden van de mensen beschreven, werden geopend.

Openb. 1:14 beschrijft ook het vierde kenmerk. Jezus' ogen zijn als een vlam vuurs. Dikwijls weenden Zijn ogen van bewogenheid, ontroering of medelijden, als Hij zag hoe de mensen leden onder hun zonden en ziekten (Joh. 11:35). Maar nu gloeiden Zijn ogen als vuur. Onze God is een verterend vuur (Hebr. 12:29). Maar Zijn ogen gloeiden tóch nog niet van toorn, omdat de tijd van Zijn oordelen nog niet was gekomen, maar wél van indringendheid. Zijn ogen zien alles en wij kunnen niets, maar dan ook helemaal niets, voor Hem verbergen. Hebr. 4:13 --- *“En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben.”*

Het vijfde kenmerk is, dat Zijn voeten als blinkend koper waren en gloeiden als in een oven (Openb. 1:15). Koper is een heel hard metaal en met Zijn voeten zal Jezus op een dag Zijn vijanden vermorzelen (Openb. 2:18 en 26-27).

Koper wijst ons geestelijk gezien op het goddelijk oordeel en kracht tegen de zonde. Leest u bijvoorbeeld Deut. 28:15-23 en de studie [“OMHEINING van de Tabernakel – de”](#), die u elders op deze website kunt vinden. Maar dan wel oordeel waaraan genade is verbonden. Leest u in dit verband ook het verhaal van de koperen slang in Num. 21:5-9. Jezus nam het oordeel op Zich, dat eigenlijk voor ons was bestemd. En Hij overwon de dood, omdat Hij Zélf zonder zonde of schuld was. En indien wij onze zonden belijden, Hem aannemen en in Hem

geloven en Zijn kruisdood voor onze zonden accepteren, mogen wij vrij zijn en gerechtvaardigd in en door Hem (Rom. 5:1,9).

Maar de grote vraag vandaag is, hoe het nú met u en mij staat! Hebben wij al onze zonden werkelijk beleden? Hoe lang is het geleden, dat wij aan de voet van Golgotha's kruis hebben geweend? Is het bloed nog wel vers aan onze deurposten gestreken (Ex. 12:1-23)?

Bedenkt u toch, dat de oordelende Rechter voor de deur staat. Doch als u blik op Jezus, Die als de koperen slang aan een paal werd gespijkerd en verhoogd, dan mag u Gods oordeel ontvluchten. Joh. 3:14-17 --- *“En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.”*

Openb. 1:15 geeft als zesde kenmerk, dat Zijn stem als een stem van véle wateren was. Zijn stem moet zo ontzagwekkend zijn geweest als een bulderende, grote waterval. Hoe vreselijk zou het zijn, indien u hulpeloos midden in de rivier naar een grote waterval toedreef, terwijl u het gebulder van het vallende water steeds luider hoorde worden. Hoe vreselijk zou het zijn, indien u zou ervaren, dat u steeds dichterbij het goddelijk oordeel kwam, doch u zou er niets meer aan kunnen doen. Maar gelukkig mogen wij ons allemaal vandaag nog bekeren. Nóg is het genadetijd, nóg kunnen wij het oordeel ontvluchten. Neemt u Jezus aan en wordt behouden!

Volgens Openb. 17:15 spreken wateren ook van volkeren en van tongen. Jezus' stem klonk in de oren van Johannes van Patmos daarom als het geluid van een grote menigte mensen. En zo zal het in het oordeel ook wérkelijk zijn. Zijn stem is als de stemmen van vele getuigen die de lauwe of afgefallen christenen en de onbekeerlijke en ongelovige zondaars straks als het ware aanklagen, omdat zij niet naar het Woord van God en niet naar hun getuigenissen hebben willen luisteren. Leest u in dit verband ook Openb. 6:9-10. Die beschuldigende stemmen zullen als het ware tegen de onbekeerde mens zeggen: *“Toen en toen, op die en die dagen en bij die gelegenheden had je je kunnen bekeren, maar je hebt het niet gedaan. Toen getuigde ik tegen je van Jezus, maar je lachte mij uit. Toen zei je tegen mij, dat je nog een tijdje zou wachten. Toen was je werk en waren je hobbies belangrijker dan Jezus”.* Deze beschuldigende stemmen zullen deze mensen als gebulder in de oren klinken! Wat een weedom zal dat geven, als deze arme, verloren mensen zullen zeggen: *“Had ik mij toch maar bekeerd, had ik toch maar gereageerd, had ik maar, had ik maar, had ik maar!”* Maar dan zal het telaar zijn. Helaas!

Het zevende kenmerk van de hemelse Rechter is, dat uit Zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard ging (Openb. 1:16). Dit duidt op het Woord van God. Het Woord van God oordeelt ons hart (Hebr. 4:12). Maar als wij het Woord verwerpen en ons niet bekeren, dan zullen de Woorden, Die Jezus eens tot ons gesproken heeft, ons oordelen. Joh. 12:48 --- *“Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.”*

Leest u ook Openb. 19:11-16. Hier ziet u het Woord Gods, Jezus (vers 13), uit de hemel nederdalen en op weg gaan om Zijn oordeel over de heidenen te voltrekken.

Ten slotte geeft Openb. 1:16 ons het achtste en laatste kenmerk van de hemelse Rechter, namelijk dat Zijn aangezicht is zoals de zon schijnt in haar kracht. De zon geeft leven en laat bijvoorbeeld planten groeien. Maar de volle, brandende zon duidt ook op oordeel. De zon kan een verzengende hitte geven, die planten volkomen kan uitdrogen en verdorren. Alles wordt dan dor en droog en brandbaar als stoppels. Wat een ernstige waarschuwing voor ons allen, broeders en zusters, om niet te spelen met Zijn Liefde, geduld en genade. Nu is Hij nog een Heiland, Die begeert om ons te redden en te behouden. Maar straks zal Hij op een dag onze Rechter zijn.

Mal. 4:1 --- *“Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.”*

Maar tóch geeft de profeet Maléachi nog een ontsnappingsclausule! Aan degenen die hun zonden belijden en Jezus aannemen, Hem vrezen en gehoorzamen, zal het oordeel voorbij gaan. Omdat Jezus hun zonden en schuld aanvaardde en het oordeel voor hen droeg (Rom. 5:6-11; Jes. 53:4-8). In plaats van een brandende oordeelszon zal dan de levengevende Zon der gerechtigheid over hen schijnen. Mal. 4:2 --- *“Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. “*

Geliefde broeders en zusters, Jezus heeft acht kenmerken als Rechter. Maar Hij zit nog niet op die vreselijke rechterstoel waarover Openb 20:11-15 spreekt. Het is nu nog genadetijd. Nu wandelt Jezus nog temidden van de zeven kandelaren, die in de tijd van Johannes duiden op de zeven gemeentes van Klein-Azië (Openb. 1:20 en 2:1), maar nu duiden op onze kerkgemeentes. Hij biedt ons nog steeds de mogelijkheid tot bekering aan, want tot alle zeven gemeentes zei Hij: *“Bekeert u, wie overwint aan hem zal Ik geven”*. Er is nog kans op een nieuw leven, er is nog kans op een geestelijke opstanding in ons leven. Want het getal acht spreekt niet uitsluitend over de kenmerken als Rechter. Acht is ook het getal van een nieuw begin en van opstanding. Jezus stond namelijk op uit het graf op de achtste dag, dit is de eerste dag van de nieuwe week (Joh. 20:8). Zo ook moest men in Israël op de achtste dag worden besneden, als teken van een nieuw leven samen met God (Lev. 12:3, Ex. 22:29-30; Luk. 2:21). De achtste dag is een teken van rust (Lev. 23:39; Num. 29:35), maar ook een dag van herstel en reiniging (Lev. 14:23).

Broeders en zusters, wie zich bekeert, mag de geestelijke opstanding ervaren en een nieuw leven beginnen samen met Jezus. Hij mag het oordeel ontvluchten. Het is nog niet te laat, omdat Jezus reeds het oordeel voor hem heeft gedragen. Is onze God niet goed en wondervol? Bekeert u zich toch en neemt Hem aan.

Amen.