

PSALM 32
HJM Sales

“Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd;.....(Ps. 32:6a)”

Geliefde broeders en zusters, is het ook uw ervaring dat er soms zodanige momenten van droogte in uw leven zijn, dat u de Heer niet kunt aanbidden? U zoekt de Heer oprecht, doch u vindt Hem niet (Hoogl. 3:1-2; 5:6). Terwijl de Heer Zich toch heel graag laat vinden om met ons gemeenschap te hebben.

Één van de mogelijke oorzaken staat beschreven in Psalm 32 en zodra wij die oorzaak ontdekken en wegnemen, zegt vers 6a: *“Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd;”*. Dan wordt de gemeenschap met de Heer hersteld, laat Hij Zich weer vinden en kunnen wij Hem weer aanbidden.

Laten we eens kijken naar die oorzaak zoals beschreven in Ps. 32:1-5 – *“Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag. Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela. Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaf de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.”*

We ontdekken hier, dat David last had van een slecht geweten. David verborg bepaalde zonden. Voor God en wellicht ook voor zijn omgeving en zijn geliefden. Één van de grote oorzaken hiervan is schaamte. Maar het is funest om zonden te verbergen, zéker als het zonden van ontucht en overspel, wrok, bitterheid en onvergevingsgezindheid betreft. David durfde zijn zonden niet te openbaren, omdat hij bang was dat hij dan van zijn voetstuk zou vallen. Maar toen ontdekte hij het geheim en het heerlijke gevolg van belijdenis, namelijk dat God dan de zonden vergeeft en de verbroken gemeenschap hersteld.

Ps. 32:1 – *“Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.”*

Wanneer ontvangen wij vergeving van zonden, broeders en zusters? Indien wij onze zonden aan de Heer belijden! En dan zijn wij volgens David welgelukzalige, gelukkige mensen! 1 Joh. 1:9 – *“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid.”* Zodra wij oprecht en in waarheid onze schuld belijden, dan wast Jezus' kostbare Bloed ons schoon. 1 Joh. 1:7 – *“Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is,, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”* Efez. 1:7 verklaart: *“In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,”*

In de tijd van het Oude Testament (Verbond) werden de zonden nog bedekt met het bloed van geslachte offerdieren. Maar toen kwam Jezus en Hij sloot een Nieuw Testament (Verbond). En met Zijn volmaakte offerande, waarin Hij Zichzelf overgaf in een vreselijke kruisdood voor het verloren mensdom, verving Hij al die dierenofferanden. Zijn kostbare Bloed vergoten in dat éne volmaakte Offer wast volkomen rein van zonden (Hebr. 10:14).

David was zó blij dat God zijn zonden had vergeven en bedekt, dat hij nogmaals schreef: Ps. 32:2 – *“Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.”*

Wat betekent het, dat God ons de ongerechtigheid niet toerekent? Dat betekent dat Hij ons rechtvaardig acht! Want onze eigen ongerechtigheid werd immers op Zijn Zoon Jezus

gelegd, Die daarvoor de doodstraf moest ondergaan. En hierdoor hebben we nu vrede met God. Wat een onuitsprekelijke genade! De waarde van deze vrede is werkelijk onbetaalbaar! Rom. 5:1,9 – *“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;..... Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.”*

Wie vrede met God heeft en niet meer bang hoeft te zijn voor de toorn van God, die is zéér zeker welgelukzalig.

David stelde in vers 2 ook, dat wij welgelukzalige mensen zijn, als er in onze geest geen bedrog is. Bedriegen wil zeggen *“misleiden, voor de gek houden”*. Dat betekent dat zodra wij onze zonden verborgen houden, om welke reden dan ook, wij bedriegers zijn. Want wij houden onze zonden zagezegd *“onder de pet”*. We komen er niet voor uit en tonen een vrome verschijning, die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Deze houding is gevaarlijk, want Spr. 28:13a verklaart: *“Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn;.....”* Dit was ook Davids bittere ervaring. Leest u maar eens 2 Sam. 11:1-16. Dan ontdekt u welke vreselijke dingen hij deed om zijn zonde van overspel bedekt te houden. Het volgende vers van Ps. 32 beschrijft het bittere gevolg van het verbergen van zonden.

Ps. 32:3 – *“Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag.”*

In eerste instantie had David zijn zonden voor God verborgen gehouden, vergetende dat God er volkomen van op de hoogte was en ze allang had gezien. David zweeg, maar hij had buiten de waard of beter gezegd zijn geweten gerekend. God heeft de mens geschapen met een wonderlijk instrument of orgaan, namelijk het geweten.

Wat is dat, het geweten?

Volgens sommigen is het geweten heel simpel het vermogen om te kunnen onderscheiden tussen het goede en het kwade. De bijbel ziet dit nét iets genuanceerder.

Het woord *“geweten”* in het Nieuwe Testament is de vertaling van het Griekse *“sun'eidesis”*, dat *“zich van iets bewust zijn, in gedachten voor je zien”* betekent. Mochten wij hebben gezondigd, dan wil dit zeggen dat we steeds vóór ons zien, wélke zonde we hebben gedaan (Ps. 51:5). Het woord *“sun'eidesis”* komt van het werkwoord *“sun'eido”* dat *“samen (met iemand anders) weten, zien, verstaan en begrijpen”* betekent.

Het geweten is dus het deel van de mens, dat wéét. Samen met God! Zowel aangaande het goede als met betrekking tot het kwade. 1 Cor. 2:11 – *“Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.”*

Het geweten is daarmee ook het gebied, waarin de Heilige Geest contact met de geest van de mens zoekt. Andersom kan de geest van de mens slechts contact met God hebben door en via de Heilige Geest. In Rom. 8:16 lezen we, dat de Heilige Geest (via ons geweten) contact met ons maakt om ons te overtuigen dat we kinderen Gods zijn. En mochten we hebben gezondigd, zal de Heilige Geest ons geweten onrustig maken, waarna Hij een kans zoekt om tot ons te spreken. Dit zien we zo duidelijk in het verhaal van de overspelige vrouw in Joh. 8:1-11. Voorts, als we iets willen ondernemen en we hebben er ernstig voor gebeden of zelfs Gods Woord ontvangen, dan zal de Heilige Geest ons via de rust en vrede in ons geweten tonen, dat we op de goede weg zijn (Spr. 3:17; Col. 3:15a).

David zweeg dus helaas en toen begon zijn geweten op te spelen en hem te plagen. Hij brulde het uit van ellende, de gehele dag. Het speelde hem zodanig parten, dat hij er op een gegeven moment beroerd en ziek van werd, want hij schreef zelfs: *“Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd,”* De ernstige waarschuwing is dus, dat wij ziek kunnen worden als wij blijven volharden in het verbergen van zonden. Het verbergen van overspel en ontucht of ook het blijven koesteren van wrok, bitterheid, haat, onvergevingsgezindheid en onverzoenlijkheid kan kwalijke gevolgen hebben. Maar het hoeven niet meteen lichamelijke ziekten te zijn. Het kunnen ook psychische klachten zijn als voortdurende onrust en slape-

loosheid, concentratieverlies, ongezond wantrouwen, etc. Maar psychische klachten kunnen ook resulteren in ernstigere klachten als bijvoorbeeld depressiviteit en kunnen uiteindelijk zelfs leiden tot lichamelijke klachten. Broeders en zusters, dit zegt de bijbel. Dit zeg ik niet, want ik ben geen arts, psycholoog of psychiater.

Zo spreken Job 17:7; Ps. 6:8; 31:10-11; 38:4-9 en Spr. 17:22 over veroudering en verzwaking door verdriet over onze ongerechtigheden tengevolge van de heftige beroering en ontstelling van ons gemoed. Daarentegen spreekt Spr. 3:1-8,16 van een lang leven als wij Gods Woord gehoorzamen. Dan zal Gods Woord voor ons als een medicijn zijn.

David vervolgde door zelfs in Ps. 32:4 te stellen: *“Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela.”*

Als Gods hand dag en nacht op ons drukt, dan betekent dit dat Hij via het geweten spreekt. Immers, geweten betekent samen weten. Samen met God! En die stem van het geweten kan heel zwaar drukken. Want de vinger Gods, dat wil zeggen, de Heilige Geest móét wel spreken. Want het gaat Hem om het behoud van een kostbare ziel. Het is een van de taken van de Heilige Geest om via het geweten de mens te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel (Joh. 16:7-11). En Hij doet dat duidelijk en op niet mis te verstane wijze, maar ook met een intense liefde, die wil behouden. Hij maakt het hart op de juiste manier onrustig en overtuigt zodanig, dat er in het hart een stem begint te klinken van: *“Je moet het belijden. Je moet het in orde maken. Pas zal je weer rust ervaren. Doe het toch!”*

Maar helaas is het niet enkel God, Die via het geweten spreekt. Er is nog een duivelse aanklager, satan, die ons beschuldigt (Openb. 12:10). En dat doet satan absoluut niet met liefde, maar met boosaardige intenties! Hij wil dat wij de moed verliezen en gaan denken dat God tóch geen geduld meer met ons heeft en tóch niet meer genadig zal zijn en ons nu definitief heeft verworpen. Satan wil ons laten denken, dat redding voor ons nu te laat is. En vergis u niet, broeders en zusters, schaamtegevoelens en gewetenswroeging kunnen heel verschrikkelijk zijn.

Het kan daarom zo heftig in ons geweten tekeer gaan, dat ons *“sap verandert in zomerdroogten”*. Elke frisheid in ons verdwijnt en we worden geestelijk dor en droog. De geestelijke aarde van ons hart begint te snakken naar levend geestelijk water. Water dat middels de Heilige Geest vlákbij is, maar dat we toch niet kunnen bereiken, omdat we onze zonden niet willen belijden.

Nu komt het erop aan of wij werkelijk en oprecht wedergeboren kinderen Gods zijn. Want dan kunnen wij nooit de stem van de Heilige Geest tot het bittere einde weerstaan. Want wij kennen immers de Weg, de Waarheid en het Leven en wij snakken naar vrijmaking. Maar als wij niet in waarheid Gods kind zijn, dan bestaat er een grote kans dat wij ons geweten als met een brandijzer dichtschroeien (1 Tim. 4:1-2). Als wij volharden om niet naar de Stem van de Heilige Geest te luisteren, zal Hij Zich uiteindelijk terugtrekken. Dan horen wij Hem niet meer. Dan zal ook de satan zich met zijn beschuldigingen terugtrekken, want hij heeft dan immers zijn doel bereikt. Dan zwijgt voortaan ons geweten, volkomen dichtgebrand en uitgeschakeld! Terwijl het juist een uiterst kostbaar, speciaal door God ontworpen, instrument is om aan ons de zonde kenbaar te maken. Maar gelukkig was David een echt kind van God. Hij kon het niet meer aan en beled zijn schuld.

Ps. 32:5 – *“Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaf de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.”*

Verlossing van het slechte, kwade geweten, van de schaamtegevoelens en de diepe wroeging kan slechts plaatsvinden door een grondige belijdenis. Omdat God dan werkelijk alles vergeeft én het geweten reinigt met het kostbare Bloed van Jezus Christus.

Hebr. 9:14 – *“Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelve Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?”*

Hebr. 10:22 – *“Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.”*

Geliefde broeders en zusters, wie Gods vergeving en reiniging van het geweten heeft ervaren, is heilig in Gods ogen en is nu vrij. De zwakheid is genezen. Het verouderingsproces tot staan gebracht. De droogte en de dorheid is voorbij. Nu kunnen we God weer werkelijk aanbidden in Geest en in waarheid. Prijst Gods heilige Naam!

Ps. 32:6 – *“Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken.”*

We worden weer geestelijk sterk door Gods genade en de kracht van de Heilige Geest. Er zullen beslist zo nu en dan vloeiden van problemen in het leven zijn, maar we worden er niet innerlijk door beïnvloed. Want er staat geschreven in:

Ps. 32:7 – *“Gij zijt mij een Verberging; Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela.”*

God zal weer onze Schuilplaats zijn en ons bewaren. Hij zal ons intense blijdschap geven, omdat we ons weer vrij voelen. Alle schuld is weggedaan, er is geen enkele beschuldiging meer. Ja, wat meer is, Gods oog zal trots en vol tederheid op ons, Zijn innig geliefde kinderen, gericht zijn. En Hij zegt in:

Ps. 32:8 – *“Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.”*

God zal ons onderwijzen door de Heilige Geest (Joh. 14:26; 16:13-15) om voortaan nooit meer onze zonden te verbergen en ons door het kwade geweten te laten kwellen. Is Hij niet wonderbaar? Daarom, broeders en zusters, weest niet geestelijk willoos zoals paarden en muilezels, die door dat scherpe bit in hun mond overal kunnen worden heengestuurd naar gelang de wil van de berijder.

Ps. 32:9 – *“Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake.”*

We zullen ons niet meer laten ringeloren door satan, die probeert om de mensen zijn wil op te leggen en hen verloren te laten gaan. Want:

Ps. 32:10 – *“De goddeloze heeft veel smarten, maar die op den HEERE vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen.”*

Geliefde broeders en zusters, heeft u uw zonden bij God en medemens beleden? Heeft Hij u vergeven en gereinigd? Ervaart u nu een heerlijke vrijheid? Dan wil ik besluiten met:

Ps. 32:11 – *“Verblijdt u in den HEERE, en verheugt u, gij rechtvaardigen! en zingt vrolijk, alle gij oprechten van harte!”*

Moge onze geliefde Heiland u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.