

## HET PRIESTERSCHAP WERD DOOR JEZUS CHRISTUS VERANDERD (4)

HJM Sales (met dank aan zr. T. Müller-v.d. Graft voor haar aanwijzingen)

**Hebr. 7:12 – “Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet.”**

Geliefde broeders en zusters, in deze studie over het veranderde priesterschap hebben we in het vorige deel gezien dat God de Vader bepaalde, dat Zijn geliefde Zoon Jezus Christus de volmaakte Hogepriester moest worden van een veranderd priesterschap, dat als volmaakte vrucht de Bruid zal voortbrengen. In dit Deel 4 zullen we zien, dat God Zijn Zoon zowel Koning als Hogepriester heeft gemaakt. Hogepriester naar de zogenaamde ordening van Melchizedek. Tevens zal ik wat dieper ingaan op de vraag, waarom juist Jezus door God de Vader werd aangesteld. De volgende paragrafen komen aan de orde:

- God maakte Jezus tot Koning én Hogepriester naar de orde van Melchizedek
- Maar waarom werd juist Jezus de nieuwe Hogepriester?
- Het oude Levitische priesterschap is veranderd, doch niet vervangen

### God maakte Jezus tot Koning én Hogepriester naar de orde van Melchizedek

Broeders en zusters, in het Jodendom waren priesterschap en koningschap strikt gescheiden. De hogepriester kwam uit de stam van Levi, maar de koning kwam voort uit het huis van David van de stam Juda. Israël kende dus niet de dubbelfunctie van koning en priester. Toch gaf God de Vader aan Zijn Zoon Jezus die dubbelfunctie. Hij zalfde Hem voor de geweldige functie van Koning der koningen én van Hogepriester en wel naar de ordening van Melchizedek. Deze Melchizedek was zowel Koning als Priester. Hierna kom ik daar op terug. In tegenstelling tot Aäron en zijn opvolgers werd Jezus dus niet alleen Hogepriester, maar ook Koning. God maakte Hem zowel Heer als Christus (Gezalfde). Het zijn van Heer heeft met het Koningschap te maken, het zijn van Christus, met het gezalfde Priesterschap.

Zach. 6:12-13 – “En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE der heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel bouwen. Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen.”

Hand. 2:36 – “Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.”

Er zijn meer schriftgedeelten, die vermelden dat God Jezus (voor eeuwig) tot Koning maakte:

Ps. 2:6-7 – “Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd.”

Ps. 45:7-8 – “Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter Uws Koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven Uw medegenoten.”

Hebr. 1:8-9 – “Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de scepter Uws koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten.” Leest u Hebr. 1:8-13 in uw bijbel.

God maakte Jezus tegelijkertijd tot Hogepriester. Leest u onder andere de volgende teksten:

Ps. 110:1-2,4 – “Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. De

*HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.....De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.”*  
 Hebr. 5:5-6 – *“Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hoge priester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd. Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.”*

We lezen in deze schriftgedeelten, dat God de Vader tot Jezus sprak, dat Hij Priester (dat wil zeggen Hoge priester) zou zijn naar de orde, cq. ordening van Melchizedek. Zoals reeds opgemerkt was Melchizedek zowel Koning als Priester. Wie was deze Melchizedek?

Allereerst wil ik uitdrukkelijk opmerken, dat de bijbel zegt dat Melchizedek niét tot de orde van het Levitische priesterschap behoorde, hetwelk overigens pas eeuwen na Melchizedek's optreden in de bijbel werd ingesteld. Hebr. 7:6 – *“Maar hij (d.i. Melchizedek), die zijn geslachtsrekening uit hen (d.w.z. de Levitische priesters, zie vers 5) niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen, en hem, die de beloftenissen had, heeft hij gezegend.”*

Wat wordt er verder over Melchizedek vermeld? Er in de bijbel wordt niet veel over hem gesproken, maar toch is het voldoende om een conclusie over zijn identiteit te trekken.

De naam Melchizedek wordt in de bijbel niet vaak genoemd – éénmaal in Gen. 14:18, éénmaal in Ps. 110:4 en negenmaal in de brief aan de Hebreëën. De tekst Ps. 110:4 hebben we reeds gelezen, maar Gen. 14:18 nog niet. Dit vers staat in de context van de geschiedenis, waarbij Abraham na het verslaan van koning Kedor-Laómer en de aan deze verbonden andere koningen Melchizedek ontmoette. Abraham ontving van Melchizedek brood en wijn, terwijl Abraham aan Melchizedek de tienden gaf. Gen. 14:18-20 – *“En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods. En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij gaf hem de tiende van alles.”*

Melchizedek was dus koning van Salem. Salem is een oude benaming van Jeruzalem en zoals u weet is Jeruzalem bekend als de “stad van vrede”. Ook is Jeruzalem een geestelijk beeld voor de Bruid (het Nieuwe Jeruzalem) van Jezus, onze Heer, Heiland en Vrededorst. Openb. 19:7; 21:2-3 – *“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf **bereid**..... En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, **toebereid** als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.”*  
 Ik vraag uw aandacht voor de door mij vetgedrukte woorden, want Salem (in het Hebreeuws “sjalem” – שָׁלֵם ) betekent niet alleen “vrede”, maar ook “gereed gemaakt, voltooid, volledig, volkomen, volmaakt”.

Melchizedek had een dubbelfunctie. Hij was enerzijds koning van Jeruzalem, dat zoals gezegd een schaduwbeeld is van de Bruid van Jezus Christus. Maar Melchizedek was ook een priester van de Allerhoogste God. Hij was dus een priester-koning. Maar we dienen ons hierbij goed te realiseren, dat op het moment van de ontmoeting tussen Melchizedek en Abraham God de Vader nog niet het priesterschap als onderdeel van Zijn Wetten aan het volk Israël had geopenbaard en ter beschikking gesteld. Dat gebeurde pas honderden jaren later na de bevrijding van het volk Israël uit Egypte.

Wat gebeurde er? Melchizedek ging Abraham tegemoet en bood hem brood en wijn aan. Is dit niet een heerlijke verwijzing naar het Laatste Avondmaal vlak voor de kruisiging, toen Jezus aan Zijn discipelen het brood en de wijn aanbood (Luk. 22:14-20)? Abraham op zijn

beurt gaf vervolgens aan Melchizedek een tiende deel van alles, zoals de kinderen Gods hun hemelse Vader eren door aan Hem de tienden van hun inkomsten te geven (Mal. 3:8-10).

De meest voor de hand liggende conclusie over Melchizedek's identiteit lijkt te zijn, dat hij een schaduwbeeld van onze Here Jezus Christus is. Maar tóch is deze conclusie niet geheel juist. Op grond van de woorden van de schrijver van de Hebreeënbrief moet de enig juiste conclusie zijn, dat Melchizedek niet een schaduwbeeld maar de pré-existentie van de Here Jezus was als dé grote Koning der koningen. Hebr. 7:1-7 – *“Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende; Aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde; die vooreerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, hetwelk is een koning des vredes; Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, noch beginsel der dagen, noch einde des levens hebbende; maar den Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Aanmerkt nu, hoe groot deze geweest zij, aan denwelken ook Abraham, de patriarch, tienden gegeven heeft uit den buit. En die uit de kinderen van Levi het priesterschap ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet, dat is, van hun broeders, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen, en hem, die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is.”*

Waarom was Melchizedek de pré-existentie van Jezus, dat wil zeggen de Tweede Persoon van de Godheid, vóórdát Hij op aarde werd geboren? Om meerdere redenen:

- Melchizedek wordt in de Hebreeënbrief de koning der gerechtigheid genoemd. Melchizedek ( מלכי-צדק ) betekent *“mijn koning is rechtvaardig”*. De bijbel zegt in Jer. 23:5-6; 33:15-16 dat de Heer onze gerechtigheid is.
- Ook wordt hij koning des vredes genoemd. Jezus is onze Vredesvorst (Jes. 9:5).
- Melchizedek was méér en hóger dan Abraham, die immers aan Melchizedek de tienden bracht. Abraham was notabene de patriarch, aartsvader en de grootste van alle Joden. Melchizedek zegende Abraham (Gen. 14:18-19) en was dus meerder. Hebr. 7:7 – *“Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is.”*
- Melchizedek had geen vader, geen moeder, geen geslachtsrekening, geen begin der dagen en geen einde des levens. Hij was dus eeuwig! Zo had ook onze Here Jezus geen menselijke vader, maar was Hij de Zoon van God, de Eeuwige, Die als het Woord van oudsher bestond en eeuwig zal zijn (Joh. 1:1,14; Micha 5:1).
- Daarnaast kunnen we uit Hebr. 7:15-17 afleiden, dat het onvergankelijke (eeuwige) leven onverbrekkelijk zowel aan Melchizedek als aan Jezus is verbonden: *“En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat: Die dit niet naar de wet des vleselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. Want Hij getuigt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek.”* Zo leeft Jezus in eeuwigheid (Hebr. 13:8).

Ziet u het duidelijk, broeders en zusters? De priester-koning Melchizedek was een eeuwige, onvergankelijke, goddelijke Persoon. In Zijn verschijning was Hij niemand anders dan de pré-existentie van Jezus, onze dierbare Hogepriester en Koning.

### Maar waarom werd juist Jezus de nieuwe Hogepriester?

Broeders en zusters, waarom werd juist Jezus de nieuwe Hogepriester? Het antwoord is, dat alleen Hij een absoluut volmaakte Offerande kon brengen. Jezus bracht Zijn eigen Bloed, het Bloed van een vlekkeloos, schuld- en zondeloos, goddelijk Offerlam. Jezus' Offer was zó volmaakt, dat de toorn van God over de boze, duistere, misdadige, liefdeloze daden van het

mensdom volkomen werd gestild. Jezus' Kruisoffer heeft alles te maken met Gods intense verlangen om de in zonde gevallen mens, die z'n zonden heeft beleden en gelooft in het plaatsvervangende Kruisoffer van Jezus, volkómen zalig te maken. Het heeft te maken met Gods verlangen naar gemeenschap met Zijn schepselen.

Broeders en zusters, Jezus' Offer was absoluut volmaakt en daardoor eeuwig en onmetelijk in Zijn verzoenende en verlossende Kracht. Jezus bracht niet het bloed van offerdieren, dat nimmer de zonden kon wegnemen. Jezus bracht Zijn eigen Bloed. Het was het Bloed van het Woord Zelf, door Welke de hemel en de aarde werd geschapen, en Die vlees werd door mens te worden. En deze Mens wandelde volmaakt op de aarde vol goddelijke Liefde en erbarmen. Hoewel Hij dikwijls verzocht werd, bleef Hij zonder zonde. Enige teksten:

Hebr. 4:15 – *“Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.”*

Hebr. 5:7-10 – *“Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden; En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek.”*

Hebr. 6:19-20 – *“Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel; Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid.”*

2 Cor. 5:21 – *“Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.”*

Gal. 4:4-5 – *“Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.”*

1 Petr. 2:22-23 – *“Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;”*

1 Joh. 3:5 – *“En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem.”*

Jezus bleef rein en zonder zonden ondanks Satan's vele verzoeken (Luk. 4:1-15). Hij stierf in volle getrouwheid én volkomen gehoorzaamheid aan de wil van God (Fil. 2:7-8).

Daarbij was Zijn hart niet kil en zakelijk. Neen, Zijn hart brandde van liefde en barmhartigheid voor het verloren mensdom. Jezus was Zélf mens geworden en Hij wist precies met welke problemen en ziekten en met welke verleidingen het mensdom te kampen had. Hij wist wat strijd en wat lijden was. Jezus had uit eigen ervaring geleerd wat het was om mens te zijn.

Hebr. 2:17a – *“Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden,.....”*

Jezus wist wat het betekende om ondanks zware strijd en lijden tóch God te gehoorzamen.

Hebr. 5:8 – *“Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.”*

Jezus bleef ondanks hevig, onschuldig lijden toch aan Zijn Vader gehoorzaam en vol van ontferming voor de zondaren. Dáárom was Hij hét uitermate geschikte, volmaakte Lam van God om voor álle zonden van álle mensen verzoening te doen. Dáárom heeft God Hem uitverkoren en geheiligd om voor ons de eeuwige zaligheid te bereiken. Hebr. 5:9 – *“En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;”* Dáárom werd Hij tot Hogepriester naar de ordening van Melchizédek gemaakt.

Jezus' Bloed werd niet vergoten voor Zichzelf. Neen, Jezus was het Offerlam voor óns, het verloren mensdom. Hebr. 2:17b – *“....., opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen.”* Met Zijn eigen reine en kostbare Bloed ging Jezus het Allerheiligdom van de

hemel binnen om voor ons verzoening te doen. Zijn Hogepriesterschap is EEUWIG en Zijn Bloed is EEUWIG! Oneindig krachtig en EEUWIG krachtig! Zijn kracht is onvernietigbare, goddelijke levenskracht. Het is de kracht van onvergankelijk en EEUWIG leven. Dáárom is Jezus voor altijd in staat om ons voortdurend te blijven reinigen. Tótdat wij de eeuwigheid, de heerlijke hemelse zaligheid zijn binnengetreden. Leest u maar de volgende schriftgedeelten!

Hebr. 1:11-12 – *“Dezelve (d.w.z. aarde en hemelen) zullen vergaan, maar **Gij blijft altijd**, en zij zullen alle als een kleed verouden; En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar **Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden.**”*

Hebr. 7:15-28 – *“En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester (d.i. Jezus) opstaat: Die dit niet naar de wet des vleselijken gebods is geworden, maar naar **de kracht des onvergankelijken levens**. Want Hij getuigt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijsheids wil; Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, (want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden; Maar Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: **Gij zijt Priester in der eeuwigheid** naar de ordening van Melchizedek). Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden altijd te blijven; Maar Deze, **omdat Hij in der eeuwigheid blijft**, heeft een **onvergankelijk Priesterschap**. Waarom Hij ook **volkomenlijk kan zalig maken** degenen, die door Hem tot God gaan, **alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden**. Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en **hoger dan de hemelen** geworden; Dien het niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hogepriesters mensen, die zwakheid hebben; maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt den Zoon, **Die in der eeuwigheid geheiligd is.**”*

Laat ik vervolgen met op te merken, dat Jezus Zichzelf niet die ontzettend hoge eer van het hogepriesterschap heeft aangemeten, maar dat God de Vader Hem die eer toebedeelde.

Hebr. 5:4-5 – *“En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aäron. Alzo heeft ook Christus Zichzelf niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd.”*

Onze Heiland Jezus Christus werd door God de Vader tot Hogepriester gemaakt, niet op grond van een vleselijk gebod uit de Wet, maar omdat Hij in Zichzelf de eeuwige kracht van een onvergankelijk leven bezit. Deze eeuwige kracht bezit Hij:

- doordat Hij neen tegen elke verleiding, onreinheid, verkeerde gedachte of zonde zei;
- doordat Hij God de Vader in alles gehoorzaam was;
- doordat Hij alle beproevingen van een vreselijk lijden doorstond.

Broeders en zusters, Jezus is voortreffelijker dan de engelen (Hebr. 1:4). Hem wordt veel meer heerlijkheid waardig geacht dan de grote Israëlitische leider, staatsman en profeet Mozes (Hebr. 3:3). Jezus was voortreffelijker dan Aäron, de eerste Israëlitische hogepriester en Hij was groter dan Abraham, Israëls patriarch (Hebr. 5 en 7). De bijbel zegt dat Jezus het Afschijnsel van de heerlijkheid van God is en het uitgedrukte Beeld van de zelfstandigheid van God (Hebr. 1:3). Jezus is God Zélf, Die de aarde en de hemelen heeft gegrondvest en draagt (Hebr. 1:3,8-10).

Oh, broeders en zusters, als deze Here Jezus Christus, deze machtige Schepper van het oneindige universum Zich voor ons inspant, waarom twijfelen wij dan nog zo vaak? Hij is zo groot! Alleen Hij heeft de macht om ons met de kracht van eeuwig en onvergankelijk leven uit elke duistere situatie op te wekken.

Door diezelfde kracht heeft Hij ons tot koningen en priesters gemaakt en daartoe heeft Hij ons op ieder moment de toegang gegeven tot het hemelse Allerheiligdom tot gemeenschap met God de Vader. Deze genadegaven komen nog aan de orde. Zo kan Hij ons steeds weer opnieuw reinigen door Zijn krachtige Bloed. Hij besprenkelt ons hart elke dag vers, als wij tot Hem komen. En zelfs als wij niet tot Hem komen, dan bidt Hij voortdurend voor ons tot Zijn Vader. Hij is immers onze Priester, in het Hebreeuws “*koheen*” ( כוהֵן ). Dit woord komt van “*kaahan*” ( כהן ), dat “*bemiddelen, middelaar zijn*” betekent. Ja, alleen Jezus kan ons tot Zijn Vader terugbrengen, waardoor de door de zonden verbroken gemeenschap wordt hersteld.

Broeders en zusters, God de Vader hechtte zoveel belang aan dit volmaakte Hogepriesterschap van Jezus, dat Hij dit met een speciale eedzwering bekrachtigde. De achterliggende reden was het intense verlangen van God om ons zalig te maken. Oh, welk een genade! De Levitische hogepriesters werden gezien hun menselijke zwakheid tot priesters gemaakt zónder eedzwering, maar onze Here Jezus Christus werd mét een eedzwering van God de Vader tot Hogepriester gemaakt. En de bijbel zegt, dat dit Hem (ook) niet zal berouwen. Het is alsof God de Vader Zijn wedergeboren kinderen op het hart drukt, dat Hij álles op alles zal zetten, dat zij door het werk van Zijn Zoon Jezus, de volmaakte Hogepriester, de hemel zullen bereiken. En het is alsof God Zijn Zoon bezweert, dat Hij álle gelegenheid krijgt om Zijn geliefde Bruid, de eeuwigheid binnen te leiden om straks voor altijd samen te zijn.

Psalm 110:4 – *“De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.”*

Hebr 7:20-21 – *“En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, (want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden; Maar Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek).”*

God kon Zijn eed ook “met een gerust hart” afleggen, omdat Jezus voor eeuwig “*geheiligd*” is. In de Griekse grondtekst is het “*telei’o-o*”, dat wil zeggen “*volmaakt*”. Hebr. 7:28 – *“Want de wet stelt tot hogepriesters mensen, die zwakheid hebben; maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt den Zoon, Die in der eeuwigheid geheiligd is.”*

Dus nogmaals, broeders en zusters, Jezus bekleedt een nieuw, eeuwig Priesterschap, met in Zich de kracht van eeuwig en onvergankelijk leven. **En dat buiten de wet van Mozes om!**

En Jezus leeft om voor ons te bidden. God de Vader hoort Hem altijd! Omdat Hij puur, heilig, rein en zondeloos is en de allerhoogste prijs contant met Zijn eigen Bloed heeft betaald. Én omdat Hij, in tegenstelling tot de Levitische hogepriesters, niet voor eigen zonden hoeft te offeren. Hebr. 7:26-27 – *“Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden; Dien het niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelf opgeofferd heeft.”*

In Hebr. 8:1-2 wordt samen gevat waar het om gaat: *“De hoofdsom (d.w.z. het voornaamste, de hoofdzaak, het belangrijkste punt) nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen: Een Bedenaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.”*

Jezus is nu onze Hogepriester, Die aan de rechterhand van de troon der Majesteit in de hemel is gezeten. Jezus is God. Hij is volmaakt. Hij bedient het ware Heiligdom en de waarachtige Tabernakel, welke door Hem en niet door mensen is opgericht. Deze waarachtige Tabernakel is de Bruid van Christus, de Gemeente (Openb. 21:2-3) en zij wordt gevormd op grond van het Nieuwe Verbond, dat beter is dan het Oude Verbond (Hebr. 8:6b-13). Álle wedergeboren kinderen Gods hebben toegang tot deze ware Tabernakel. Állen mogen dagelijks en steeds weer opnieuw, ja permanent, in het Allerheiligdom verblijven, waar God troont. Want dóór Jezus werd voor hen de toegang tót en de gemeenschap mét God

hersteld. De Bruid heeft daarom haar Hemelbruidegom met haar gehele hart vrijwillig lief en daarom woont God daadwerkelijk in haar. En Jezus dient Zijn Bruid als haar Hogepriester.

Jezus' werk is absoluut superieur aan het werk van de Levitische (hoge-)priester(s). Hij heeft een veel uitnemender bediening (Hebr. 8:6a). De Levitische (hoge-)priester(s) bedienden in hun tabernakeldienst slechts het voorbeeld en de schaduw van de hemelse dingen (Hebr. 8:5). Zij waren uitvoerders van het Oude Verbond dat de mensen, hoe gewillig ook, niet kon volmaken (zie Deel 2).

Voorts hadden zij géén toegang tot het (Aller-)heiligdom in de hemel. De weg daartoe was immers nog verborgen, zolang Jezus Christus nog niet Zijn Verlossingswerk aan Golgotha's kruis had volbracht. Hun bediening was dan ook ontoereikend en onvolmaakt.

Hebr. 9:8 – *“Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had;”*

Zolang de bediening van de éérste Tabernakel, dat wil zeggen de met mensenhanden vervaardigde Tabernakel van het Oude Verbond, nog plaatsvond, was de weg naar het wérkelijke (Aller-)heiligdom in de hemel nog niet openbaar. Nog niet geopend of zichtbaar! Maar door Jezus' Offer scheurde het Voorhangsel in de tempel en werd de weg geopend. Voortaan is de troon van God voor een ieder te benaderen. En daarom is Jezus' werk als Hogepriester absoluut superieur.

Jezus' Verlossingswerk is ook dáárom superieur, omdat Hij niet met dierenbloed maar met Zijn eigen reine, volkomen zondeloze, kostbare Bloed verzoening met God en een eeuwige verlossing tot stand heeft gebracht. Hebr. 9:11-15 – *“Maar Christus, de Hogepriester der toekomstige goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstrafelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen? En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de belofenis der eeuwige erve ontvangen zouden.”*

Jezus ging daarbij niet de met mensenhanden gemaakte, aardse Tabernakel binnen. Neen, Hij verscheen met Zijn Bloed in het Allerheiligdom van de ware, hemelse Tabernakel.

Hebr. 9:22-24 – *“En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeelden der dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelve door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelve, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons;”*

Broeders en zusters, het feit dat Jezus met Zijn Bloed in de ware Tabernakel in de hemel verscheen om daar reinigingen tot stand te brengen (want zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving van zonden), heeft een geweldige geestelijke betekenis. Want de ware Tabernakel is de Bruid. Jezus ging met Zijn Bloed dóór de Bruid om haar te reinigen. En deze reinigingen zijn ook nu nog steeds bezig. Het proces van reiniging en heiliging gaat door, tótdat de Bruid geheel volmaakt en gereed is voor Jezus. Hebr. 10:14 – *“Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.”*

“Geheiligd worden” staat in het Grieks in de onvoltooid tegenwoordige tijd geschreven, wat betekent dat de toestand of de handeling in het heden geplaatst is en dus op dit moment plaatsvindt en voortduurt. Ook nu, terwijl u dit leest, reinigt Jezus Zijn Bruid met Zijn Bloed. Anders dan de Levitische hogepriesters die elk jaar opnieuw met dierenbloed verzoening moesten doen, is Jezus' Bloed zó krachtig en eeuwig, dat Zijn éne volmaakte Offer aan Golgotha's kruis voldoende en álgenoegzaam is voor elke zondaar. Het bloed van offer-

dieren, van stieren en bokken, kon de zonde van de mensen slechts bedekken en niet wegnemen. Want God had geen behagen in dierenbloed.

Hebr. 10:4-12 – *“Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme. Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; Brandoffers en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God! Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden); Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen; Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods;”*

Jezus' kostbare Bloed is zó krachtig, dat het wérkelijk van élke zonde reinigt.

1 Joh. 1:7,9 – *“Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde..... Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.”*

Zijn Bloed reinigt zelfs van de beschuldigingen van ons geweten. Hebr. 9:14 – *“Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?”* Daarom was Jezus' Offer wél naar het welbehagen en de wil van God de Vader. En dáárom zit Jezus nu naast God aan Zijn rechterhand.

#### Het oude Levitische priesterschap is veranderd, doch niet vervangen

Het oude Levitische priesterschap werd door Jezus veranderd, maar daarmee overigens niet vervangen, broeders en zusters. Het is veranderd en heeft een vernieuwing ondergaan. Want Jezus heeft de Wet (met daarin onder andere de priesterlijke voorschriften) niet afgeschaft of vervangen. Neen, Jezus heeft de Wet inclusief het priesterschap “vervuld”, dat wil zeggen “voltooid”. In het Grieks “ple’ro-oo”, namelijk “vol maken”. Matt. 5:17-18 – *“Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.”*

Voortaan mogen wij ons nu onder de Wet des Geestes des levens, de Wet der Genade stellen (Rom. 6:14-15; 8:2). In deze studie heb ik daar al over geschreven. Desondanks ervoeren de apostelen na Jezus' Hemelvaart juist van een grote groep bekeerde en in Jezus gelovende Joden veel tegenstand over de inhoud van het veranderde priesterschap. Met name in de Galatenbrief kunnen we hier veel over lezen. Deze gelovige Joden (aangeduid met de term Judaïsten) waren van mening dat ondanks het geloof in Jezus Christus, de Messias, tóch de werken van de Wet verricht moeten worden.

Onder andere in Hand. 15 en in Gal. 3-4 kunt u hierover lezen.

De Judaïsten leerden, dat een mens eerst in Christus moet geloven, zich daarna aan de Wet moet houden, om dan vervolgens te worden gerechtvaardigd.

Dit geheel onjuiste standpunt werd door de apostelen veroordeeld en gecorrigeerd.

De apostelen leren ons, dat een mens eerst in Christus moet geloven, hierdoor geheel voor God wordt gerechtvaardigd, om daarna van harte God te gehoorzamen en Hem te dienen.

Broeders en zusters, dit ogenschijnlijk kleine verschil in de leer is uiterst cruciaal. Want de Judaïsten ontkenden hiermee twee uiterst belangrijke zaken:



- Dat zondaren uitsluitend worden gerechtvaardigd op grond van wat Jezus Christus reeds voor hen heeft gedaan, namelijk het storten van Zijn kostbare Bloed.
- Dat zondaren nooit en te nimmer op grond van iets wat zij voor Jezus doen (hun werken), kunnen worden gerechtvaardigd.

Het gehele Evangelie draait om dit punt. Want de bijbel leert, dat geen mens uit de werken zal worden gerechtvaardigd, doch slechts en uitsluitend door het Bloed van Jezus. Hoe hard wij ook voor Jezus werken, hoe prijzenswaardig dat ook is, nooit en te nimmer echter zullen onze werken ons in de hemel brengen.

Nog één laatste punt, broeders en zusters. Er zijn nogal wat christenen die denken, dat wij nu priesters naar de orde van Melchizedek zijn geworden. De uitdrukking in bijvoorbeeld Ps. 110:4 en Hebr. 5:6; 7:17, namelijk *“Gij (d.w.z. Jezus) zijt Priester in der eeuwigheid naar de orde, cq. ordening van Melchizedek”*, heeft hen op de gedachte gebracht, dat Melchizedek een bepaalde priesterorde had ingesteld. Dat wil zeggen, Melchizedek zou een bijzondere groep (klasse, soort, stand) van priesters hebben geformeerd, die uniforme geestelijke regels aanhing en nakwam. En men denkt, dat Jezus nu voortaan deze priesterorde voorgaat. Deze opvatting kan niet juist zijn, want er heeft voor zover bekend nooit een priesterorde onder leiding van Melchizedek bestaan. Melchizedek heeft nooit een priesterorde gesticht. Meer algemeen, het feit dat Jezus het priesterschap veranderd heeft, betekent niet dat het priesterschap nu van een ándere orde is geworden.

Wellicht is de Engelse en de Nederlandse bijbelvertaling van de uitdrukking *“Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de orde, cq. ordening van Melchizedek”* mede debet aan de naar mijn mening onjuiste uitleg door deze groep christenen.

Het woordje *“orde, ordening”* betekent *“regelmatige schikking of plaatsing, regeling, klasse, groep, soort, stand, inrichting”*. In de Engelse bijbel wordt het woord *“order”* gebruikt. Dit woord heeft dezelfde betekenissen. Maar zowel in het Engels als in het Nederlands betekent *“order”* ook *“bevel”*. En deze betekenis ligt dicht bij de Hebreeuwse en Griekse grondtekst.

Het Hebreeuwse woord voor *“ordering”* in Ps. 110:4 is *“dibrah”* ( דַּבְּרָה ) en betekent *“wijze (van), reden, stijl, verzoek, aanzien, voeging”*. Dit woord komt van *“daabar”* ( דַּבַּר ) dat een *“woord, ding, gesprek, zaak, manier”* betekent. Als Jezus dan Priester naar de ordening van Melchizedek is, betekent dit dat Hij Priester is naar de wijze, de manier, de stijl en het aanzien van Melchizedek. Maar óók naar de woorden en de reden van Melchizedek. Het Griekse woord voor *“ordering”* in Hebr. 5:6; 7:17 is *“taxis”* en betekent *“regeling of ordening (van iets ordenen) in de zin van vastgestelde orde op vastgestelde tijd of beurt, de juiste en goede volgorde, schikking, geregeldheid, regelmaat, plaats in het leven, positie, rang”*. Het woord *“taxis”* wordt overigens in de bijbel precies verklaard, bijvoorbeeld in de *“beurt”* (de *“taxis”*) van Zacharias om te dienen (Luk. 1:8). En zo roept 1 Cor. 14:40 ons op om alle dingen met *“orde”* (met *“taxis”*) te laten geschieden. In Col. 2:5 wordt ook over *“taxis”* gesproken, namelijk over de *“orde, ordening (in de zin van discipline)”* en de vastheid van het geloof in Jezus. Dit alles betekent dus, dat Jezus op de door God vastgestelde tijd en beurt onze Hogepriester is geworden en dat Hij de positie en de rang van Melchizedek bekleedt. Volgens de bekende Joods-Messiaanse bijbelcommentator David Stern kan de uitdrukking *“naar de ordening van Melchizedek”* daarom het beste worden vertaald met *“te vergelijken met, volgens de gelijkenis van”*.

Derhalve, geliefde broeders en zusters, zijn wij als wedergeboren kinderen Gods nu priesters van de allerhoogste God en geen priesters naar de orde van Melchizedek. En de Here Jezus Christus is onze hemelse Hogepriester. In de resterende twee delen van deze studie zullen we onderzoeken, wat er door Jezus aan de positie van het hogepriesterschap en het ‘gewone’ priesterschap werd veranderd. God zegene u. Amen.

(wordt vervolgd)