

## DE POORT VAN DE ISRAELITISCHE TABERNAKEL

### hjms

Geliefde broeders en zusters, voor een antwoord op de vraag waarom het bestuderen van de Israëlitische Tabernakel zo belangrijk voor ons is, verwijs ik u naar het document [“BELANG VAN DE TABERNAKEL – het”](#) dat ook op deze website kan worden gevonden.

In deze inleiding wil ik de Poort van het Tabernakelcomplex behandelen.

Het gehele Tabernakelcomplex werd omheind door een Omheining met daarin de Poort, welke toegang gaf tot de Voorhof. Op deze Voorhof was de Tabernakeltent geplaatst, waarin twee ruimten waren, namelijk het Heiligdom en het Allerheiligdom. De Poort met de Omheining staan beschreven in Ex. 27:9-18. Zie voor de Poort en de Voorhof de bijbelverklaringen elders op deze website.

De Poort bevond zich precies in het midden van de Omheining op de korte zijde, die op het oosten was gericht en die 50 el breed was. De Poort zelf had een breedte van 20 el.

De Poort bestond uit vier prachtig gekleurde en geborduurde doeken, die aan vier pilaren waren opgehangen (Ex. 27:16). Er waren in totaal vier poortopeningen.

Wat is nu de diepe betekenis van de Poort? Heeft deze ons wat te zeggen?

We zullen hierna zien, dat de Poort van het Tabernakelcomplex ons op verschillende manieren wijst op God de Zoon, op Jezus. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven en Hij is de Deur (Joh. 14:6; 10:7,9; Matt. 7:13-14; 11:28-30; Hand. 4:12).

Laten we dit eens nader bestuderen!

#### *1. Wie door Jezus, de Deur, binnengaat, zal veilig zijn.*

De toegang tot het Tabernakelcomplex wordt de Poort genoemd. Er was ook nog een toegang tot het Heiligdom in de Tabernakeltent. Deze toegang noemen we de Deur. De toegang tot het Allerheiligdom wordt het Voorhangsel genoemd. Zowel de Poort, de Deur als het Voorhangsel hadden dezelfde kleuren in een borduurwerk.

Een toegang of een deur heeft geestelijk gezien altijd een twee-zijdig aspect, namelijk dit: óf u staat buiten die deur, óf u bent binnen. Als u binnen bent, bent u veilig, maar als u buiten bent, is er sprake van onveiligheid en dreigt er gevaar. Denkt u o.a. aan de ark van Noach (1 Petr. 3:20) teneinde aan de watervloed te ontkomen. Denkt u aan de deuren van de huizen van het volk van Israël, die met het bloed van een lammetje bestreken moesten worden ten einde te ontkomen aan de doodsengel (Ex. 12:7,12-13,22-23). Denkt u aan de vijf dwaze maagden, die buiten de deur moesten blijven (Matt. 25:10-13).

Hoe zit dat dan met die gevaarlijke buitenkant en veilige binnenkant van de Poort? Heel eenvoudig!

Wie binnen is gekomen, bevindt zich in de Voorhof op Gods eigen terrein. Hier gelden Gods wetten, maar ook Zijn bijzondere aandacht en bescherming. Als u binnenkomt door de Poort op Gods terrein, bent u op weg naar uw eeuwig behoud. Want u heeft zich binnen de Omheining begeven, welke o.a. wijst op Gods gerechtigheid en heiligheid. Leest u daarvoor de inleiding [“POORT van de Tabernakel – de”](#). U heeft zich dan toevertrouwd aan Gods gerechtigheid.

En wat ziet u, als u de Poort bent binnen gekomen? Als u binnenkomt, ziet u onmiddellijk het koperen Brandofferaltair waar de offerdieren werden geslacht tot verzoening van de zonden van het volk. Het verwijst naar onze bekering aan de voet van het kruis van Golgotha, waar Jezus, het Lam van God, werd geslacht (Jes. 53:7). En Jezus was gewillig om ons van onze zonden en ziekten vrij te maken (Jes. 53:4-5). Het volgende object dat u ziet in de Voorhof, is het koperen Wasvat, dat verwijst naar de waterdoop.

Kortom, als u de Voorhof door de Poort betreedt, d.w.z. als u het evangelie hoort en in geloof binnentreedt, zult u Gods bescherming gaan genieten. Maar vervolgens wordt u wél onmiddellijk geconfronteerd met het kruis van Jezus (het Brandofferaltaar). *“Wil en zal ik mij bekeren? Of toch maar niet?”*

Als u echter buiten de Poort blijft in de droge, gevaarlijke woestijn en weigert om Gods terrein te betreden, bent u in groot gevaar. De slangen en schorpioenen zullen u bijten en het gif van zonden in uw lichaam brengen. Dat gif van zonden zal uw lichaam uiteindelijk volkomen verwoesten en uiteindelijk zal de (geestelijke) dood het onvermijdelijke gevolg zijn. U zult dan voor eeuwig verloren zijn.

## *2. De vier poortopeningen wijzen op Jezus*

De vier poortopeningen verwijzen naar de vier evangelieën die alle vier een verschillende blik op Jezus werpen. D.w.z. dat élk evangelie een zekere, bepaalde nadruk legt op een aspect van Zijn taak en positie. Uiteraard betekent dit niet, dat dan in de andere evangelieën dit aspect in het geheel niet meer aan de orde komt. Want het doek van de poortopeningen was toch immers een *“geborduurd werk”*, dus een door elkaar geweven werkstuk van verschillende draden (Ex. 27:16)?

In het evangelie van Mattheus zien we Jezus overwegend uitgebeeld in Zijn majesteitelijke wandel als de (nog) ongekroonde Koning der koningen. In dit evangelie worden dan ook de termen Koninkrijk (der hemelen) en Koning het vaakst gebruikt.

Geliefde broeders en zusters, Jezus komt terug, maar nu niet meer als een klein baby-tje met wie de mensen dachten alles te kunnen doen. Neen, Hij zal terugkomen als de Koning der koningen, Die over de gehele aarde zal gaan regeren en Hij zal met harde hand regeren over de onwillige heidenen (Openb. 19:11-16). Daarom roep ik u toe, bekeert u toch vóórdt het te laat is.

Is er nog meer bewijs dat dit evangelie van Mattheus met name handelt over Koning Jezus? Mattheus begint met Jezus' geslachtsregister en vermeldt dan in Matt. 1:1 dat Jezus de zoon van David was. En David was dé grote Israëlitische koning (Matt. 1:6). Matt. 1:16 vermeldt vervolgens dat Jezus uit Maria werd geboren. Er staat dus niet: *“Jozef gewon Jezus”*. Ook worden alleen in dit evangelie aan Jezus na zijn geboorte de koninklijke eerbewijzen van goud, wierook en mirre gebracht (Matt. 2:11).

In het evangelie van Markus zien wij Jezus zo nederig als de grote Dienstknecht der mensen, zulks in tegenstelling tot Zijn positie als Koning. Van een dienstknecht en een slaaf werd ogenblikkelijke en snelle gehoorzaamheid vereist. In dit evangelie blijkt dit uit het veelvuldige gebruik van het woordje “terstond” in relatie tot het krachtige optreden van Jezus. Mark 10:45 --- *“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.”*

Jezus was de Dienstknecht aller dienstknechten. Heel zijn levenswandel was erop gericht om de mensen te dienen en te redden en ons hiermee een voorbeeld te geven, dat wij christenen dienen na te volgen. Mark. 10:43-44 --- *“Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn.”* Leest u ook Gal. 5:13.

Overigens staat in dit evangelie van Markus geen geslachtsregister van Jezus. Het geslachtsregister van een slaaf is immers totaal niet relevant.

In het evangelie van Lukas wordt Jezus uitgebeeld als gewoon mens, als de Zoon des mensen. Hier wordt Zijn lijden bijzonder uitgebeeld en zien we Hem in Zijn allerdiepste vernedering als mens. Namelijk, dat Zijn angst voor de vieze, smerige zonden en misdaden van de mensheid zó groot was, dat zijn zweet als grote druppels bloed werd (Luk. 22:39-44). De medische term hiervoor is *‘hematidrosis’*.

Mensen hebben ook geslachtsregisters. Als Zoon des mensen heeft Jezus daarom in dit evangelie wél weer een geslachtsregister. Maar nu niet meer als Zoon van een koning, maar

als Zoon van een mens. Het geslachtsregister begint dan ook te vermelden dat Jezus de Zoon van Jozef (NB, maar een gewone timmerman!) was (Luk. 3:23).

In het evangelie van Johannes zien wij Jezus in Zijn hoge functie van de Zoon van God. De stervende Zoon des mensen zoals uitgebeeld in het evangelie van Lukas is óók de overwinnende Zoon van God (Joh. 16:33). God kan nooit verliezen. Alleen in het evangelie van Johannes zei Jezus daarom vlak voor Hij stierf: *“Het is volbracht”* (Joh. 19:28,30). Ook in het Johannes-evangelie wordt géén geslachtsregister van Jezus gegeven. Dat kan ook niet, omdat Jezus als Zoon van God eeuwig bestond en zal bestaan. Dit evangelie begint dan ook in Joh. 1:1 met de woorden: *“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God”* en vervolgt dan in vers 14 met de woorden: *“En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond .....*”.

Johannes schildert in dit evangelie Jezus als het eeuwige Woord in Zijn grote kracht en majesteit (Joh. 1:18), dat als het Licht der wereld (Joh. 8:12; 9:5) en als het Brood des Levens op aarde kwam (Joh. 6:22-59).

Tientallen malen blijkt uit dit evangelie ook de intieme relatie van Jezus met Zijn Vader in de hemel, Die Hem naar de aarde zond. Lees met name het Hogepriesterlijke gebed in Joh. 17. In de evangelieën van Markus en Lukas is dat nauwelijks zo.

### *3. Ook de vier kleuren van de poort wijzen op Jezus*

De Poort was, zoals reeds gezegd, een borduurwerk van verschillende kleuren, namelijk de kleuren hemelsblauw, purper, scharlaken en fijn getweerd (wit) linnen). Dezelfde kleuren zien we overigens terug in de toegangen tot het Heiligdom (de Deur) en het Allerheiligdom (de Voorhang). We zien dezelfde kleuren ook nog in de Efod (een kledingstuk) van de Hogepriester en in het Tabernakelkleed (één van de dekkleden over de Tabernakeltent). We zagen reeds dat de vier poortopeningen elk nadruk legden op een bepaald aspect van de taak en positie van Jezus.

We zullen nu zien dat de vier kleuren in het doek van de poortopeningen ons een blik geven op verschillende aspecten van Zijn houding en karakter maar dan wél in relatie met Zijn zojuist behandelde taak en positie. Deze kleuren geven ons een viervoudige blik op de verschillende aspecten van de wandel van Here Jezus Christus in dat rotsvaste geloof in Zijn Vader, nadat Hij was vlees geworden en op aarde was geboren. Het is als een schitterend borduurwerk in en door elkaar geweven en het beheerste volkomen Zijn gehele wezen.

Hemelsblauw is de kleur van de hemel en verwijst daarom naar de Opstandingskracht van Jezus als de Dienstknecht. Want wie zijn geloofsblik op de hemel gericht weet te houden, zal de goddelijke opstandingskracht mogen ervaren (Luk. 21:28; Ps. 110:7; Jes. 40:26; Job. 39:27). Hoewel Jezus als de Dienstknecht van alle mensen ontzettend moest lijden, stond Hij op uit het graf (Matt. 28:6; Mark. 16:6; Luk. 24:6).

Purper verwijst naar de waardigheid en majesteit van Jezus als de Koning. In vroegere tijden droegen koningen immers onder andere purperen mantels en andere purperen kleding als teken van hun majesteit (Esther 8:15; Dan. 5:7,16,29; Hoogl. 3:10, 7:5).

De rode kleur scharlaken is natuurlijk de kleur van Jezus' bloed. Maar in de taal van de bijbel is de kleur scharlaken een beeld van de zonde (Jes. 1:18; Openb. 17:3-4). Scharlakenrode stof kwam oorspronkelijk uit Perzië. De kleur werd verkregen uit verpulverde schildluizen en het was in die tijd onmogelijk om een kleed dat in deze felrode verf was geverfd ooit weer wit te krijgen. Schildluizen hechten zich vast aan de plant en zuigen alle levenssappen uit de plant op. Men kan de schildluizen door hun beschermende schild zelfs niet met een verdelgingsmiddel verwijderen. Wil men ze tóch verwijderen, dan moeten ze één voor één worden weggekrabd en verpulverd. Zo is het ook met de zonden in ons leven. Zonden zijn als schildluizen. Niets of niemand kan ze verwijderen en zij zuigen het leven uit ons weg. Tótdat zij stuk voor stuk worden beleden aan Jezus, waarna ze worden weggewassen door

Zijn machtig en reinigend Bloed. In relatie tot de kleuren van de Poort verwijst scharlaken naar de bereidwilligheid van Jezus om als Zoon des mensen voor ons te lijden (Jes. 50:5-7; 53:4-5) als gevolg van ónze zonden, die als schildluizen aan ons leven kleven (Jes. 1:18). Jezus werd voor ons volkomen tot zonde gemaakt (2 Cor. 5:21).

Fijn getweerd, wit linnen verwijst naar Gods gerechtigheid en naar de gerechtigheid van Jezus als Zoon van God, waarmee wij bekleed worden als onze zonden door Hem zijn verzoend (Rom. 7:12; Rom. 5:1). Leest u ook Openb. 7:13-14, waar een tafereel geschetst wordt waarin mensen uit de grote Verdrukking komen, terwijl hun lange klederen zijn gewassen en wit zijn gemaakt in het Bloed van het Lam. Zij zijn gerechtvaardigd door het Bloed van het Lam. Leest u ook Openb. 3:4-5 en Openb. 19:7-8.

De kleur wit beeldt daarom ook Zijn reinheid uit. Jezus was absoluut zonder zonden, maar werd tot zonde gemaakt (2 Cor. 5:21; Hebr. 4:15).

Geliefde broeders en zusters, ziet u de voortreffelijkheid van het Woord van God, van Zijn raadsplan? Het is als een kostbare schat vol edelstenen die hun schitterende kleuren naar alle kanten verspreiden al naar gelang het licht van de Heilige Geest op een van de vele facetten valt. Bekeert u zich toch tot Jezus en belijdt uw zonden. Hij zal u nooit, maar dan ook nooit beschamen. Amen.