

TABERNAKEL in perspectief (8) – De Tafel der Toonbroden **HJM Sales, 02-12-2016**

Geliefde broeders en zusters, het object dat we nu zullen bespreken is de gouden Tafel der Toonbroden net als de Kandelaar een object in het Heiligdom van de Tabernakel. Alle objecten in het Heiligdom waren van goud vervaardigd of met goud overtrokken. Goud typeert Gods Geest, hetgeen betekent dat in het Heiligdom alles onder Zijn controle staat. Zach. 4:6 zal u zeker niet onbekend zijn. De werkzame Kracht in Gods dienst is niet menselijke kracht, maar de Kracht van Gods Geest. Het is belangrijk dit te weten. Want het Heiligdom van de Tabernakel duidt in geestelijke zin op de innige relatie van de Gemeente met Jezus, op de heilige wandel van de kinderen Gods. Een heilige wandel niet door eigen kracht, maar alleen uit genade door de Kracht en leiding van Gods Geest.

De reeds besproken Kandelaar wijst op onze relatie met de Heilige Geest door een vruchtbare getuige van Jezus te zijn. Het nog te bespreken gouden Wierookaltaar wijst op de gebedsrelatie met God de Vader, door Jezus. De gouden Tafel der Toonbroden duidt op de relatie met God door het Woord. Jezus is het vleesgeworden Woord. We zien hier dus een drievoudige relatie met de Drie-enige God bedoeld voor ieder kind van God.

De Tafel der Toonbroden zoals te lezen in Ex. 25:23-30 en Lev. 24:5-8 kent diepe geestelijke betekenissen. Enkele daarvan komen nu ter sprake. Lees ook Ex. 37:10-16; 40:22-23.

Ex. 25:23-30 – “23 Gij zult ook een tafel maken van sittimhout; twee ellen zal haar lengte zijn, en een el haar breedte, en een el en een halve zal haar hoogte zijn. 24 En gij zult ze met louter goud overtrekken; gij zult ook een gouden krans daaraan maken, rondom heen. 25 Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een hand breed; en gij zult een gouden krans rondom derzelver lijst maken. 26 Ook zult gij vier gouden ringen daaraan maken; en gij zult de ringen zetten aan de vier hoeken, die aan derzelver vier voeten zijn zullen. 27 Tegenover de lijst zullen de ringen zijn, tot plaatsen voor de handbomen, om de tafel te dragen. 28 Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult dezelve met goud overtrekken; en de tafel zal daaraan gedragen worden. 29 Gij zult ook maken haar schotelen, en haar rookschalen, en haar platelen, en haar kroezen (met welke zij bedekt zal worden); van louter goud zult gij ze maken. 30 En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor Mijn aangezicht leggen.”

Lev. 24:5-8 – “5 Gij zult ook meelbloem nemen, en twaalf koeken daarvan bakken; van twee tienden zal een koek zijn. 6 En gij zult ze in twee rijen leggen, zes in een rij, op de reine tafel, voor het aangezicht des HEEREN. 7 En op elke rij zult gij zuiveren wierook leggen, welke het brood ten gedenkoffer zal zijn; het is een vuuroffer den HEERE. 8 Op elken sabbatdag gedurig zal men dat voor het aangezicht des HEEREN toerichten, vanwege de kinderen Israëls, tot een eeuwig verbond.”

Er moest een gouden tafel worden gemaakt waarop voortdurend twee rijen van zes toonbroden voor Gods Aangezicht moesten worden geplaatst. Op elke rij was (een schaalje met) zuivere wierook geplaatst. De tafel was versierd met twee gouden kransen en een gouden lijst. Aan de hoeken waren vier gouden ringen bevestigd, waar twee gouden handbomen door waren gestoken teneinde de tafel te kunnen vervoeren. Op de tafel stonden tevens gouden schalen, bekens en een kan met wijn. Blijkbaar had deze tafel een belangrijke plaats in de Tabernakel. Want nádat God aan Mozes opdracht gaf om voor Hem een Heiligdom te bouwen, zodat Hij temidden van Zijn volk kon wonen, gaf Hij éérsť opdracht om de Arke des Verbonds te vervaardigen, het allerbelangrijkste object, te plaatsen in het Allerheiligdom. En meteen daarna beval God de vervaardiging van de Tafel der Toonbroden. Lees Ex. 25:1-30.

Dit leert ons dat brood en zeker geestelijk hemels brood belangrijk is voor God. Wat betekent (althans zou moeten betekenen) Hemels Brood eigenlijk voor onze relatie met Hem? Genesis, het eerste boek in de bijbel, is het Boek der Wording, dat ons de geestelijke kiem

van alles toont. Ná de zondeval presenteerde God direkt Zijn reddingsplan voor de mens in Jezus' kruisdood (Gen. 3:15). Vervolgens bestempelde Hij meteen dáárna (Gen. 3:19) het brood als voedsel voor de mens, waarvoor hij zou moeten zwoegen! Gen. 3:15,19 – *“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.....
.....In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.”* Dus aan het begin van de bijbel lijkt verband te worden gelegd tussen onze redding door Jezus en ons moeizaam te verkrijgen voedsel, het brood. Dat heeft ons véél te zeggen! Het is dan ook goed om o.a. met déze gedachte de Tafel der Toonbroden te bezien.

Op de tafel moesten gedurig twee rijen van zes broden liggen. Soms wordt in de bijbel van toonbroden gesproken, soms van koeken, etc. In Hebreeuws wordt over *“lechem”* (לחם) gesproken wat gewoon *“brood”* betekent. De vertaler heeft wellicht voor het woord toonbrood gekozen, omdat het voor Gods Aangezicht lag en dus aan Hem werd getoond. De geestelijke betekenis van brood is niet moeilijk te verstaan. Het Brood is Jezus, Gods Zoon. De Heiland was immers het tarwegraan dat in de aarde viel en stierf (Joh. 12:24). Hij werd in een lijdensproces gevoerd, waarin Hij werd ‘gemalen, gekneet en uiteindelijk in het vuur van Gods toorn op het kruis van Golgotha gebakken’ om tot Brood des Levens te worden (Joh. 6:27-58). Dat was Zijn bestemming. Daarom ook werd Hij geboren in Bethlehem, in Hebreeuws *“broodhuis”* (*“beth-lechem”* – בית-לחם). Jezus is het ware Brood uit de hemel. Joh. 6:32b-33,35 – *“..... maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel. Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.....
En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens;”*

Jezus moest dienen als voedsel, Brood voor verloren zondaren. Brood was het teken waarvan de engel bij Zijn geboorte sprak. Luk. 2:12 – *“En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.”* Het woordje *“kribbe”* komt van het Griekse *“phatne”*, dat weer van *“pateomai”* is afgeleid. *“Pateomai”* betekent *“eten”*, en *“phatne”* betekent *“voerbak of kribbe”*, maar óók *“broodkist”*. Historici hebben ontdekt dat men in Israël brood, dat eerst in linnen doeken was gewikkeld, in een houten kist bewaarde om het vers te houden. Baby Jezus, gewikkeld in doeken als een levend Brood, was het Teken dat God naar Zijn volk had omgezien. Luk. 2:10-11 – *“En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.”*

Jezus, Gods Zoon, is het Voedsel voor een verloren wereld in duisternis! Wie van Hem eet, het levende Brood, zal eeuwig leven (Joh. 5:24; 6:22-59). Wij mensen, verloren zondaren, mogen door Hem eeuwig leven! Prijst God voor deze onverdiende Genade en onbegrijpelijke Liefde. Wij mogen Jezus als Brood nuttigen door innerlijk gemeenschap te hebben met Gods Woord. Het levende Brood is het Woord. Jezus werd vlees om mensen leven te geven. Joh. 1:1,14 – *“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.”*

Joh. 5:24 – *“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.”*

Door innerlijke gemeenschap met Jezus als Gods Woord (door het te horen, lezen, onderzoeken én gehoorzamen) gaan wij uit de dood over in het leven. Wij worden innerlijk opgewekt en versterkt en groeien naar volwassenheid. Daarom moesten de toonbroden altijd voor Gods Aangezicht op de Tafel der Toonbroden liggen. God verlangt dat Zijn Woord dagelijks op de tafel van ons hart ligt en wij ervan eten. Hij is onze Vader. Jezus kwam óók de Naam Vader, die de Joden uit het zicht waren verloren (Mal. 1:6), weer bekend maken (Joh. 17:6, 26). De Tafel der Toonbroden typeert ons hart, maar ook Vaders tafel, welke dan ook

overvloedig was toegerust met Brood en Wijn. De Vader wil dat wij aan Zijn tafel Brood eten en wijn drinken. In een liefdevolle, beschermende vader-kind-relatie. Ps. 1:1-3 – *“Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.”*

Zoals al gezegd moet de mens zijn brood in zweet des aanschijns verkrijgen! Hij moet er moeite voor doen hetgeen ook blijkt uit de grondtekst. “Brood”, d.w.z. “lechem” (לחם) in Hebreeuws is afgeleid van het werkwoord “lacham” (לחם) dat “vechten, oorlog voeren, strijd voeren, bestrijden, innemen, aanvallen” betekent. In o.a. Ps. 35,1; 56:2; 2 Sam. 12:29; 1 Kon. 22:32 en 2 Kron. 18:31 wordt dit werkwoord gebruikt.

Het is niet moeilijk te bedenken, waarom brood met oorlog voeren en strijd leveren te maken heeft. Want we moeten geestelijk oorlog voeren om het Brood des Levens te eten. Wie ‘s morgens of ‘s avonds snel even enkele bijbelverzen of een hoofdstuk leest, eet niet echt van het Woord. Hij of zij voedt zich niet tot verzadiging! Neen, we zullen tijd moeten nemen en moeite moeten doen om te begrijpen wát het Woord tot ons wil zeggen. We zullen met een nederig hart moeten spitten, onderzoeken en studeren. “Onderzoek de Schriften”, zei Jezus, “want deze getuigen van Mij” (Joh. 5:39). We zullen ervoor moeten worstelen in de gebeden. We zullen ons afhankelijk moeten maken van de leiding en zalving van de Heilige Geest. We zullen moeten verdiepen en graven (Luk. 6:48). We zullen zweet des aanschijns moeten accepteren. Dán zullen wij de Rots Jezus in het Woord ontdekken. Dán zal het Woord levend voor ons gaan worden. Dán zullen we onze hemelse Vader en de Heiland Jezus beginnen te aanschouwen en wordt het een vreugde om het Woord te lezen. Dán wordt Hij ons voedsel.

Jezus, het Brood, wordt in de bijbel vereenzelvigd met het Woord. Gods Woord is ook het Zwaard des Geestes, waarmee wij oorlog tegen satan voeren. Efez. 6:17b – *“....., en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.”* Lees ook Hebr. 4:12 en Openb. 1:16; 2:16. Met dit Zwaard bestrijden wij satan en zijn demonen. We kunnen met dit Zwaard overwinnen, zoals Jezus overwon, toen Hij in de woestijn werd verzocht (Luk. 4:1-14). Maar het zal niet vanzelf gaan! Neen, we zullen geestelijk moeten strijden (Efez. 6:12).

Indien wij het Brood des Levens in ons hart ontvangen, zal Het een geweldige uitwerking in ons leven hebben. De Tafel waarop de toonbroden werden gelegd was een met goud overdekte sittimhouten tafel welke rein (d.w.z. zuiver en schoon) moest zijn.

De geestelijke betekenis van de tafel is het menselijke hart. De tafel was immers van hout gemaakt, maar..... met goud overtrokken! Hout is een geestelijk type van het oude karakter van de mens, ook genoemd ‘het vlees’, van hetwelk hij moet worden vrijgemaakt. Relevante schriftgedeelten zijn reeds vaak in deze studie genoemd. Bij de wedergeboorte worden wij met Christus gekruisigd (Rom.6:6), maar ons oude karakter, dat ons vaak parten speelt, moet veranderen. Het vlees van de mens moet met goud van Gods Geest worden overtrokken. Daarom is het zó noodzakelijk dat kinderen Gods met de Heilige Geest worden vervuld. Goud verwijst naar Gods Geest (Zach. 4:2-14).

Gods Woord moet op de tafel van ons hart worden geschreven (Spr. 3:1-3; 7:1-3; 2 Cor. 3:3; Hebr. 8:10). Daarom mag ons hart niet onrein zijn, zoals de tafels van de harten van de priesters (Jes. 28:7-8). Het Woord is immers rein en heilig. Dáárom eiste God dat de toonbroden op een reine tafel werden gelegd. Een rein hart ontvangen wij door reiniging door Gods Woord. Lees Ps. 119:9,11 en Joh. 15:3 – *“Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb.”* Door regelmatig een duik in het Woord te nemen, het te onderzoeken én dan te gehoorzamen, worden we gereinigd. De Geest verklaart het Woord en beweegt tot heiligmaking. Als wij gehoorzamen, wordt de tafel van ons hart langzaam maar zeker overtrokken met het goud van Gods Geest. Ons karakter verandert naar het Beeld van Jezus.

We gaan wat dieper op de betekenis van de tafel in. “Tafel” is in Hebreeuws “sjoelgan” (שולחן). Dit woord is afgeleid van het werkwoord “sjaalag” (שלח), dat “zenden, gezonden

worden, wegzenden, laten gaan, loslaten, overgeven, uitstrekken, uitstoten” betekent. Zo werd Jezus door God de Vader gezonden naar de aarde om als Brood voor een verloren mensdom te dienen en hen te redden van een eeuwig verderf (Joh. 3:16-17; 4:34; 5:23-38; 6:29-57; 7:16-18; Matt. 10:40; 15:24; Luk. 4:18; 9:48; 10:16; Mark. 9:37). En zodra wij Gods kinderen zijn geworden, geven wij het Brood des Levens een vaste plaats op de tafel van ons hart en laten al onze vervelende karaktereigenschappen en fouten los. Wij zenden ze als het ware weg. Vervolgens worden wij óók door de Vader uitgezonden om het Brood uit te delen aan een verloren wereld (Matt. 14:16; 28:19; Mark. 6:37; 16:15-18; Luk. 9:13; 24:47-48; Hand. 1:8). Regelmatige innerlijke gemeenschap met Gods Woord zal in ons hart de begeerte opwekken om het Brood des Levens ook aan anderen uit te delen.

De Tafel met Toonbroden leert dat wij door (een innige relatie met) het Woord aan de tafel van de Vader eeuwig leven ontvangen; geestelijk worden gevoed; innerlijk worden gereinigd; strijdbaar worden gemaakt; gereed worden gemaakt worden om uitgezonden te worden om Brood uit te delen. Er is zelfs meer! Ook de geestelijk gezonde ontwikkeling van het aardse huwelijk naar het voorbeeld van het hemelse huwelijk tussen Christus en Zijn Bruid wordt prachtig uitgebeeld door de Tafel der Toonbroden. Hierover het volgende!

Op de tafel stonden precies twee rijen (stapels) van zes toonbroden (Lev. 24:5-6). De broden moesten zó worden geschikt zoals God het Mozes had opgedragen. Ex. 40:23 – *“En hij schikte daarop het brood in orde, voor het aangezicht des HEEREN, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had.”* Er werd grote nadruk gelegd op het precies uitvoeren van Gods gebod. Iets schikken betekent van zichzelf reeds iets ordenen, maar ten overvloede wordt tóch ook nog het woord “orde” gebruikt. Uit de voorgeschreven exacte schikking van de broden mogen we daarom afleiden, dat God er een bedoeling mee had.

Dit wordt duidelijk uit de betekenis van het Hebreeuwse woord voor “rij”. “Rij” is in het Hebreeuws “*ma’aragah*” (מערקה) en betekent “rij, rang, slagorde”. Dit woord is afgeleid van “*ma’arag*” (מערך) dat “*schikking, plan, voorbereiding*” betekent. Maar op zijn beurt is “*ma’arag*” (מערך) afgeleid van de stam “*arag*” (ערך), dat onder andere “*in slagorde opstellen (d.w.z. in rijen opstellen ten oorlog), voorbereiden, toerusten, ordenen, opmaken*” betekent. Gods voorgeschreven schikking van de broden duidt op het plan, dat Hij in voorbereiding heeft.

Veel christenen weten wat Gods grote plan is. Want toen apostel Paulus in Efez. 5 over het huwelijk tussen een man en zijn vrouw schreef, koppelde hij dat huwelijk rechtstreeks aan Gods plan. Namelijk dat Hij voor Zijn Zoon een reine, onberispelijke Bruid toebereidt, een Gemeente zonder vlek of rimpel. Efez. 5:27,30-32 – *“Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.”* Lees in dit verband ook 2 Cor. 11:2; Openb. 21:2-5.

Met dit plan van God in gedachten wordt de betekenis van twee rijen van zes broden duidelijk. Het getal zes verwijst naar de mens. De mens heeft zes belangrijke lichaamsdelen: hoofd, romp, twee armen en twee benen. De mens werd op de zesde dag geschapen (Gen. 1:27-31) en aan de mens werden zes dagen om te arbeiden gegeven (Ex. 23:12). Zo is het getal van de antichrist, de meest verdorven mens die ooit zal leven, 666 (Openb. 13:18).

Twee rijen van zes broden, naast elkaar geplaatst op één tafel, duiden dus op twee mensen die nauw met elkaar zijn verbonden. Één tafel, één hart! Het gaat hier om de christelijke man en zijn vrouw, die in hun huwelijk voortdurend samen in gemeenschap mét en in adoratie ván Gods Woord (moeten) zijn. Zij uiten hun beider liefde voor het Woord in een dagelijkse (gezamenlijke) innige relatie met de Vader, door Jezus, Die het levende Brood en het Woord Zelf is. En God heeft hen in slagorde opgesteld. Dit leert ons het Hebreeuwse woord voor “rij”. God wil hen met Zijn Woord toe-, cq. uitrusten ter voorbereiding op het toekomstige,

hemelse huwelijk tussen Jezus en Zijn Bruid. Het eindige, aardse huwelijk zal overgaan in dit eeuwige, hemelse huwelijk. Een opstelling in slagorde duidt op strijd, veldslagen, oorlogen. God wil dat zij de boze machten in de lucht overwinnen en verslaan met het Zwaard van Zijn Woord. Dan zullen zij in hun huwelijk steeds meer gereinigd en geheiligd worden tót het moment, dat de Bruid volkomen is toeberaid voor haar Man, Jezus (Openb. 19:7-9; 21:2).

De koppeling door de Heilige Geest van het aardse huwelijk aan het huwelijk tussen Jezus en de Bruid zien we terug in de bestudering van de gouden kransen en de lijst aan de tafel.

Óp de Tafel der Toonbroden was rondom de broden een versierende gouden krans. Aan de rand van de tafel was een tweede gouden krans aan een prachtige gouden lijst gemaakt. Kransen, kronen en diademen hebben in de bijbel altijd de betekenis van onverderfelijkheid (1 Cor. 9:25; 1 Petr. 5:4), heiligheid (Ex. 29:6; Lev. 8:9), rechtvaardigheid (2 Tim. 4:8) en heerlijkheid (Jes. 28:5; Jer. 13:18; 1 Petr. 5:4). Ook dient een krans ter beloning én versiering. Zowel de Hemelbruidegom (Hoogl. 3:11) als de Bruid (Openb. 12:1; 21:2) zullen ermee worden getooid. Een krans of een ring heeft geen begin en geen einde en typeert ook trouw en eeuwige liefde. Bij de huwelijksceremonie worden door man en vrouw als teken van wederzijdse toewijding daarom ook ringen uitgewisseld. In de beide gouden kransen mogen we daarom zowel het aardse huwelijk als het goddelijke huwelijk herkennen. God is getrouw. Jezus blijft Zijn Bruid altijd trouw, ook al is zij soms ontrouw (2 Tim. 2:13). Hij heeft Zich haar voor eeuwig als Vrouw verworven en reinigt, heiligt en voedt haar. Dit is Zijn sublieme voorbeeld voor ons.

“Lijst” is in Hebreeuws “*mis-gkeret*” (מִסְגֶּרֶת) en betekent “*rand, lijst*”, maar óók “*bolwerk, burcht*”. Jezus, Gods vleesgeworden Woord, is een veilige Burcht. Daarom duidt die gouden lijst om de tafel mét daaraan de buitenste gouden krans op Jezus’ voorbeeld als Hemelbruidegom gehuwd met Zijn Bruid. Zij hebben elkaar eeuwig lief en zijn eeuwig trouw. De binnenste gouden krans duidt alsdan op het aardse huwelijk tussen man en vrouw.

Gemeenschap met het Woord aan de Tafel van de hemelse Vader betekent dat Hij een veilige Burcht wordt voor elk echtpaar, dat bereid is om het goddelijke voorbeeld op te volgen. Door dagelijks het Woord te onderzoeken en te blijven zien op het goddelijk huwelijk, zal dit paar beschermd worden tegen satans aanvallen. Ps. 91:1-7 – *“Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangens, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.”*

De Heer in Zijn Woord zal onze beschermende Burcht zijn (Ps. 18:3; 31:4; 71:3; 91:2; 144:2). Wat is het dan jammer, dat veel christenen niet de grote waarde van het Woord beseffen.

En door de gemeenschap met het Woord worden geestelijke sieraden verkregen. Harten worden langzaam maar zeker onverderfelijke sieraden van heiligheid en heerlijkheid. Spr. 4:5-9 – *“Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand; vergeet niet, en wijk niet van de redenen mijns monds. Verlaat ze niet, en zij zal u behoeden; heb ze lief, en zij zal u bewaren. De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezitting. Verhef ze, en zij zal u verhogen; zij zal u vereren, als gij haar omhelzen zult. Zij zal uw hoofd een aangenaam toevoegsel geven, een sierlijke kroon zal zij u leveren.”*

En dán, op een dag, zal de Bruid van Christus gereed zijn. Toeberaid, versierd! Nu komt Jezus terug op aarde om haar tot Zich te nemen (Openb. 19:7).

Wie regelmatig de gemeenschap met Gods Woord zoekt en daardoor Jezus gaat adoreren,

zal een voortdurende aanbidding van Hem gaan ervaren. In overdrachtelijke zin wordt dit getoond door schaaltjes met brandende wierook op de twee rijen broden. Lev. 24:7 spreekt van een vuuroffer, maar aanbidding gaat dan eigenlijk vanzelf. Omdat het hart overvloedt! Het Woord is voor man en vrouw Bron van voortdurende vreugde geworden. Zij aanschouwen Jezus zodanig in het Woord dat zij Hem aanbidden. Gods Woord onderzoeken en daarna het gezamenlijke gebed is voor een echtpaar hét middel om naar een hechte geestelijke eenheid te groeien. De goddelijke huwelijksverhouding betreft een reine, heilige Bruid en een Bruidegom, Die Zich in liefde naar haar overboog en tot in Zijn dood trouw was. Zo mogen we leren om elkaar in ons aardse huwelijk ook lief te hebben en trouw te blijven. Een ring of krans heeft immers geen begin of einde.

De wierook betrof witte wierookhars dat verbrand werd om geurige rook te verspreiden. "Wierook" is in Hebreeuws "*levonah*" (לבונה), wat is afgeleid van "*lavan*" (לבן) dat "wit" betekent. Het werkwoord "*lavan*" (לבן) betekent "*wit zijn, wit maken, zuiveren, gezuiverd worden*". Doordat man en vrouw een relatie met Jezus in Gods Woord hebben en diens gevolg willen gehoorzamen, worden hun harten steeds meer geheiligd en gezuiverd. Hun harten worden wit. Dan kan het niet anders, dan dat hun aanbidding voor God tot een lieflijke reuk wordt. Hij zal het aangenaam vinden om naar hun aanbidding te luisteren.

Als wij verlangen naar een innige relatie met de Heer, dienen we dagelijks tijd te nemen om Hem in het Woord te ontmoeten. Als wij Hem dan aanschouwen in Zijn majesteit, maar ook in Zijn nederigheid, dan zal ons hart gaan overvloeien in aanbidding voor Hem. Dan worden we zó vol, dat we kunnen uitdelen. En ons huwelijk komt onder Zijn bescherming te staan.

Geliefde broeders en zusters, het is mijn verlangen dat wij gaan beseffen hoe graag onze hemelse Vader ons aan Zijn Tafel wil ontmoeten. Het brood en de wijn staan al gereed! Hij wil ons ontmoeten. Alles is gereed.

We mogen dit leren uit Gen. 14. Abraham trok ten oorlog tegen koning Kedor-Laomer en enkele andere koningen. Uit de namen blijkt, dat het duistere vijanden waren met slechte eigenschappen. Daar ga ik nu niet op in. Maar wel op het feit, dat er sprake was van een "oorlog", in Hebreeuws een "*milchamah*" (מלחמה), afgeleid van "*lechem*" (לחם), dus van "brood". Abraham streed om zijn neef Lot te bevrijden, maar geestelijk streed hij om brood en overwon. En wat gebeurde er? De verzen 18-20 lezen, dat Melchizédek, pré-existentie van Jezus de Hogepriester (Hebr. 7:1-3), aan Abraham met brood en wijn tegemoet kwam. Brood en wijn! Typebeelden van Gods Woord en Jezus' Bloed. Typebeelden ook van het Heilig Avondmaal! Herkennen we Gods verlangen om ons aan Zijn tafel te ontmoeten? Hij staat gereed om onze relatie met Hem te verdiepen. Als wij dan onze hartsverlangens aan Jezus bekendmaken, zal Hij ons helpen en leiden in de gemeenschap met Zijn Woord.

Moge de Heer u rijkelijk zegenen. Amen.