

## TABERNAKEL in perspectief (7) – De Kandelaar (vervolg)

### HJM Sales, 03-04-2016

Geliefde broeders en zusters, het thema van de Kandelaar is nog niet geheel afgerond. We hebben de geestelijke betekenis besproken en gezien wat het materiaal waarvan de Kandelaar vervaardigd was, namelijk goud, ons te zeggen had. Ook hebben we de betekenis van de zeven lampen op de Kandelaar onderzocht. Ons rest nu nog slechts de betekenis van de schacht en de armen van de Kandelaar te onderzoeken, alsmede de gebruikte brandstof, nl. olijfolie.

#### Schacht en armen van de Kandelaar

De Kandelaar bestond uit een schacht met aan elk van de beide zijden drie armen, die in de Statenvertaling “*rieten*” worden genaamd (Ex. 25:31-32; 37:16-17). In totaal dus zes zijarmen die met hamerslagen uit de schacht waren gedreven. Want de hele Kandelaar was uit één stuk goud vervaardigd. Inclusief schacht waren er dus zeven takken waarop zeven lampen waren geplaatst. Zes is het getal van de mens. Daarentegen is zeven het getal der volmaaktheid en dus een goddelijk getal, want God is volmaakt. De uitleg is al vaak op de website gegeven.

Op voorhand zien we in de zes armen dus het beeld van de mens, leden van de Gemeente, voortgekomen uit de goddelijke Schacht, Jezus Christus, met Hem één geheel uitmakend. De zes armen zijn de ware kinderen Gods, die in Jezus geënt zijn (Joh. 15:5). Ook in de grondtekst van het woord “*schacht*” ontdekken we dat kinderen Gods uit Jezus zijn voortgekomen. “*Schacht*” is in Hebreeuws “*jarech*” ( יָרֵךְ ), dat letterlijk o.a. “*heup*” betekent (Gen. 24:9; 32:25; Richt. 3:16,21; 15:8). Maar in sommige gevallen wordt het ook bedekt gebruikt voor genitaliën (Gen. 46:26; Num. 5:21) als bron van leven en van voortplanting. Het betekent daarom soms ook “*dij*” (Eze 24,4). “*Jarech*” ( יָרֵךְ ) betekent voorts “*zijde*” van de Tabernakel of het altaar (Ex. 40:22; Lev. 1:11). Dit alles maakt het beeld helder!

Zoals de armen uit de schacht is de Gemeente uit Jezus voortgekomen, cq. geboren en in Hem geworteld. Wij zijn uit Zijn zijde voortgekomen, want toen Hij aan het kruis gestorven was, stak een soldaat Zijn speer in Zijn zijde en er vloeide bloed en water uit. Joh. 19:34 – “*Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.*” Water en bloed zijn elementen, die bij de geboorte van een baby aanwezig zijn. In de grondtekst van het woord “*riet*” zien we de bevestiging van het vorige. “*Riet*” komt van “*kaneeh*” ( קָנֵה ) en betekent “*riet (waterplant), meetriet, kalmus (geurige rietsoort), roede*”. Het woord “*kaneeh*” ( קָנֵה ) komt echter van de stam “*kaanah*” ( קָנָה ), dat “*krijgen, verkrijgen, kopen, loskopen, bezitten*” betekent. De conclusie is opnieuw, dat de armen van de Kandelaar de Gemeentelieden typeren, die uit de Schacht Jezus Christus voortkomen en door Hem uit de wereld zijn gekocht en vrijgemaakt (1 Cor. 6:20; 7:23; 2 Petr. 2:1; Openb. 14:3-4).

Maar niet enkel deze zegen valt ons toe. Jezus wil ons ook met andere zegeningen, zoals vruchten, versieren. De gouden Kandelaar was immers prachtig versierd met zgn. schaaltes, knopen en bloemen (Ex. 25:31b; 37:17b). Deze versieringen waren zowel op de zes armen als op de schacht geplaatst (Ex. 25:33-34; 37:19-20). Elke arm was met verschillende bloeistadia van de amandel versierd, nl. schaaltes (als amandelnoten, dus de amandelvrucht), knopen (knoppen) en bloemen (bloesems). Elke arm had drie setjes van drie bloeistadia, terwijl de schacht er vier had (Ex. 25:35; 37:21). Zowel de versieringen als de armen waren uit hetzelfde stuk goud geslagen (Ex. 25:36; 37:22). Dus één geheel!

Hoe de bloemversieringen eruit hebben gezien, weet men niet precies. Ook de Hebreeuwse grondtekst geeft geen duidelijkheid. Vaststaat dat het om de amandel ging. Maar we verstaan, dat wanneer alle bloeistadia van een vrucht aan de Kandelaar voorkomen, zowel knoppen, bloesems als vruchten (i.c. de noten), dit een aanwijzing is, dat God in elke ziel en gemeente een voortdurende vruchtdracht wil zien. Want dat aan een boom tegelijk zowel knoppen als bloesems als vruchten zitten, is tegennatuurlijk. Desondanks zien we dit wél bij

de Kandelaar. Dit kan niet anders dan betekenen, dat God een continue voortbrenging van geestelijke vruchten van ons verlangt.

Een geweldige illustratie hiervan zien we in de gebeurtenis waarin de uiteraard kurkdroge en dorre staf van Aäron ter bevestiging van zijn hogepriesterschap ging bloeien. In tegenstelling tot de staven van de andere oudsten, die zijn positie ter discussie stelden. Aan Aärons staf zaten de verschillende bloeistadia van de amandel. Num. 17:8 – *“Het geschiedde nu des anderen daags, dat Mozes in de tent der getuigenis inging; en ziet, Aärons staf, voor het huis van Levi, bloeide; want hij bracht bloeisel voort, en bloesemde bloesel en droeg amandelen.”* Dit betekent, dat slechts de persoon die door God in een specifieke bediening is geaccepteerd, zoals in dit geval Aäron, Hem aangename vruchten zal kunnen voortbrengen en voor Jezus kan schijnen. Als we verzoend zijn door Jezus' Bloed en een aan Hem overgegeven leven leiden op de plaats die Hij kiest, zal God ons accepteren en zal ons dienen voor Hem aangenaam zijn. En daar zullen we ook vruchten kunnen voortbrengen.

Van alle vruchtbomen in Israël bloeit de amandel het vroegst, zo tegen eind januari en begin februari. De bloesems verschijnen al op de kale takken, als die nog geen bladeren dragen. Terwijl de andere bomen nog altijd in winterslaap verkeren, zijn de mooie roodwitte bloesems van de amandel al te zien. Zo gezegd heeft de amandel reeds als wachter van de komende lentemorgen de ogen geopend. Hieruit verklaart zich ook de Hebreeuwse naam van de amandel. Want zoals we reeds in het begin hebben gezien, is er een geweldige betekenis verbonden aan die naam. Het Hebreeuwse woord voor “amandel(boom)” is “sjaaked” (שָׂקֵד) afkomstig van de stam “sjaakad” (שָׂקָד). Dit betekent “waakzaam zijn, wakker zijn”. De “amandel” betekent dus “de wakende”. God bevestigde aan Jeremia, dat Hij zou waken over Zijn Woord (Jer. 1:11-12). De verschillende amandelversieringen wijzen dus op voortdurende vruchtdracht, gepaard gaande met waakzaamheid.

Kinderen Gods die in hun geestelijk leven waakzaam zijn, steeds gereed voor Jezus' Wederkomst, verspreiden het Licht en zijn vruchtbaar. Luk. 12:35-37,40-43 – *“Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen. .... Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. En Petrus zeide tot Hem: Heere! zegt Gij deze gelijkenis tot ons, of ook tot allen? En de Heere zeide: Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger, dien de heer over zijn dienstboden zal zetten, om hun ter rechter tijd het bescheiden deel spijs te geven. Zalig is de dienstknecht, welken zijn heer, als hij komt, zal vinden, alzo doende. “*Dit is Jezus' advies. Wij doen er goed aan om het ter harte te nemen. Laten we dus onze lenden omgorden (met de Waarheid van Gods Woord). Dat wil zeggen, gereinigd door Jezus' Bloed en gereed om op elk moment naar de hemel te vertrekken. Onze kaarsen brandend om het Licht te verspreiden. Wakend en biddend bezig zijn om het levende Brood (het Evangelie) uit te delen. Ja, laten wij toezien, waken, bidden en blijven werken voor Jezus, want wij weten niet, wanneer de tijd van de Wederkomst er is.

### De olie

Het laatste dat ik wil behandelen betreft de olie waarmee de Kandelaar brandend werd gehouden. Er mocht slechts de beste kwaliteit worden gebruikt. Ex. 27:20-21 – *“Gij nu zult den kinderen Israëls gebieden, dat zij tot u brengen reine olie van olijven, gestoten tot den luchter, dat men geduriglijk de lampen aansteke. In de tent der samenkomst, van buiten den voorhang, die voor de getuigenis is, zal ze Aäron en zijn zonen toerichten, van den avond tot den morgen, voor het aangezicht des HEEREN; dit zal een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten, vanwege de kinderen Israëls.”* Er moest reine, zuivere, olie worden gebruikt van gestoten olijven. Dit is een aanduiding voor de beste kwaliteit olijfolie. Lev. 24:2 – *“Gebied den kinderen Israëls, dat zij tot u brengen zuivere gestoten olijfolie, voor den luchter, om de lampen gedurig aan te steken.”*

Hoe werd olijfolie verkregen? Olijven werden gedeeltelijk geplukt en gedeeltelijk afgeslagen. Van dunne takjes ook wel afgeschud (Deut. 24:20)! De fijnste, mooiste vruchten werden uitgezocht, in een stenen mortier (vijzel) gekneusd (niet gestampt en verbrijzeld) en dan in een korf gedaan. De uitlekkende olie, vrij van bijmengsels als vruchtvlees en verontreinigingen, is de reine gestoten olie. De beste topkwaliteit. Een tweede, mindere kwaliteit, maar nog steeds waardevol, gestoten olie verkreeg men door de inhoud van de korf onder druk te zetten met bijvoorbeeld stenen. Dit is gestoten olijfolie als bedoeld in Ex. 29:40 en Num. 28:5. De derde kwaliteit olie was bestemd voor dagelijks gebruik. De olijven werden gestampt in een mortier of uitgeperst in een pers, aangedreven door bijvoorbeeld ezeltjes. Deze olie was vermengd met vruchtvlees, zaadjes en overige verontreinigingen. Olijfolie werd met brood als dagelijks voedsel gebruikt en was naast voeding en brandstof ook geneesmiddel.

Herkennen we Jezus in het bovenstaande proces? Jezus' Leven is de Olie dat het Licht doet branden. Hoe Hij goeddoende door Israël liep en in geestelijke zin de reinste, kostbaarste olie voortbracht? Terwijl Hij door schriftgeleerden en Farizeeërs veracht en verworpen (gekneusd) werd, genas Hij zieken, herstelde huwelijken en bracht vergeving, verlossing, hoop en blijdschap aan verloren zielen. De kostbare, geestelijke olijfolie vloeide spontaan uit Zijn leven naar anderen toe. Jezus was in alle opzichten het Licht der wereld. Maar dat was niet genoeg! Hij werd ook nog geperst. Geestelijk en lichamelijk! Gedurende Zijn bediening en aan het eind (Luk. 12:50; 22:41-44)! Hij onderging het volle persingsproces. De volmaakte Zondeloze nam onze vieze zonden, schuld en ziekten op Zich, werd gemarteld en gezeseld en onder smerige bespuwingen en gemene beschimpingen naar Golgotha gebracht. Daar werd Hij afschuwelijk gekruisigd. Zijn Lichaam werd volkomen kapotgeslagen en verbrijzeld. Zijn kostbare Bloed vloeide tot reiniging van onze zonden. Daar werden Zijn striemen tot onze genezing. Daar werd Zijn arme Lichaam tot voedsel voor ons. Jes. 53:5 – *“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.”* Dit alles onderging Hij gewillig, omdat God de Vader ons zo graag wilde redden van een eeuwig verderf. Jes. 53:10 – *“Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; .....*”

Geliefde broeders en zusters, het is mijn verlangen dat wij Jezus in dit proces kunnen en willen navolgen. Om Zijn Licht te verspreiden en vruchtbaar te zijn. Om voedsel uit te delen aan hongerige mensen. De mate van onze overgave aan Jezus zal de kwaliteit bepalen. Uiteindelijk zullen wij zelfs bereid moeten zijn om net als Jezus het proces van verbrijzeling in te gaan en onszelf volkomen prijs te geven. Dit zal niet gemakkelijk zijn. Maar als wij gewillig zijn, zal Hij ons de kracht geven en ons leiden. De Here zegene u rijkelijk. Amen.