

## DE TABERNAKEL IN PERSPECTIEF (1) – de Omheining HJM Sales, 16-10-2015

Geliefde broeders en zusters, Mozes kreeg opdracht om een heiligdom voor God te bouwen, waar Hij temidden van Zijn volk zou kunnen wonen. Ex. 25:8-9,40 – *“En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone. Naar al wat Ik u tot een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even also zult gijlieden dat maken..... Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op den berg getoond is.”* Mozes moest het precies zó bouwen als God hem op de berg Sinaï had getoond, toen hij veertig dagen en nachten samen met God doorgebracht had (Ex. 24:15-18). Hij kreeg zagezegd een maquette van de hemelse Tabernakel te zien.

We hebben inmiddels ook geleerd dat de Tabernakel die Mozes moest bouwen, het door God gegeven typebeeld is van het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van Christus. De materiële Tabernakel wijst op Gods einddoel, een geestelijke Tabernakel. Openb. 21:2-3 – *“En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.”* Maar als we de Tabernakel van Mozes vergelijken met de geestelijke Tabernakel constateren we iets dat zeer belangrijk is, namelijk dat er in de toegang tot de Here God iets veranderd is.

Bij de aardse Tabernakel van Mozes mocht slechts éénmaal per jaar, één mens, nl. de hogepriester, als representant van het gehele volk tot God in het Allerheiligdom komen. Dat was een gevolg van het feit dat ná de zondeval God de vrije toegang tot Hem had afgesloten. Gen. 3:24 – *“En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.”* Dat zwaard dat de toegang tot God afsloot, is het typebeeld van Gods Woord (Efez. 6:17), dat zegt: *“De ziel die zondigt, zal sterven!”*

Maar bij de geestelijke Tabernakel is de toegang tot God nu vrij voor ieder die tot Zijn volk behoort (Hebr. 10:19-22). Want háár Representant, de Here Jezus Christus, de hemelse Hogepriester, heeft de toegang voor altijd geopend (Matth. 27:50-51) en staat met Zijn eigen Bloed borg. Jezus maakte een einde aan de Tabernakeldienst (Hebr. 10:4-18) en veranderde het priesterschap (Hebr. 7:12). Wie wil, kan nu tot God komen.

Mozes' aardse Tabernakel ging verloren en wordt niet herbouwd! Wat wél wordt herbouwd, is de tabernakel van David. Nu vraagt u zich wellicht af: De tabernakel van David? Is dat wel bijbels? Er is toch niet geschreven, dat David een tabernakel had? We lezen Hand. 15:16 m.b.t. de profetie van Jakobus, de broer van Jezus: *“Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.”*

De tabernakel van David wordt bij Jezus' Wederkomst weer opgericht. Men legt uit, onder verwijzing naar Amos 9:11, dat het Koningshuis van koning David weer zal worden hersteld. Dat is ook zo! Jezus zal als Zoon van David en Koning der koningen de troon gaan innemen. Maar *“tabernakel”* is hier de vertaling van het Griekse *“ske'ne”* dat *“tent, hut van takken”* betekent. Een koningshuis kan moeilijk als een tent of hut van takken worden aangeduid. Dit vers heeft ook een geestelijke achtergrond. Er was namelijk een korte periode onder het koningschap van David, dat er geen Voorhangsel was en dat de Arke des Verbonds vrij toegankelijk was. David bracht de Arke des Verbonds die geroofd was geweest vanuit het huis van Obed-edom terug naar Jeruzalem en richtte een tent op en als type van Jezus de Koning/Hogepriester (Zach. 6:13), bracht hij offers waarbij het gehele volk aanwezig was. 2 Sam. 6:17 – *“Toen zij nu de ark des HEEREN inbrachten, stelden zij die in haar plaats, in het midden der tent, die David voor haar gespannen had; en David offerde brandofferen voor des HEEREN aangezicht, en dankofferen. Als David geëindigd had het brandoffer en de*

*dankofferen te offeren, zo zegende hij het volk in den Naam des HEEREN der heirscharen.”*  
Herkennt u het typebeeld? Gods volk is nu vrij om tot God te komen!

Desondanks bestuderen we Mozes' Tabernakel tóch. Meermalen is besproken, dat het inzicht geeft in Gods wezen. Het vormt met al z'n functies, objecten en materialen een typebeeld van Gods raadsplan. Het geeft geestelijk inzicht in Gods plan tot herstel van de gevallen mensheid. Maar Gods plan tot onze redding is belichaamd in één Persoon: Jezus! Gods plan is Jezus! Jezus is de centrale Persoon in Gods plan. Jezus is de Essentie van de Tabernakel. Hij zorgde ervoor dat de mens die Hem aanneemt, voor immer vrij toegang tot God heeft. Jezus is het Woord van God (Joh. 1:1,14). M.a.w. Hij, Die als Zwaard van Gods Woord ooit de toegang tot God afsloot, is nu ook Degene, Die een vrije toegang mogelijk maakt. Hij is nu de Deur tot God (Joh. 10:9) en is onze Hogepriester.

Is de toegang tot God voor ieder vrij? In principe wel! Elk die wil mag komen! Doch o.g.v. één voorwaarde: de toegang is vrij voor ieder die gelooft in het volbrachte Verlossingswerk van Jezus (Joh. 3:3,5,16; 1:12). Het is hierom, dat rondom Gods terrein, i.c. het Tabernakel-complex, een Omheining was aangebracht met daarin een toegangspoort (Ex. 27:9-18). De Omheining was toen nodig, opdat de mensen die het complex wilden betreden, zouden inzien dat zij aan door God bepaalde voorwaarden moesten voldoen. Het wel of niet geloven in Jezus bepaalt tháns of men in staat is om Gods terrein te betreden.

De Omheining verwijst dus naar het geloof in Jezus. Wie niet gelooft, kan niet binnengaan. Maar wie wel gelooft mag door de Poort het Tabernakelcomplex betreden. In deze inleiding wil ik kort enkele belangrijke punten behandelen betreffende de Omheining. Hierbij heb ik selectief moeten zijn.

De Omheining was gemaakt van doeken, die aan pilaren hingen. De Statenvertaling spreekt van zgn. *'behangselen'* (Ex. 27:9-18), in het Hebreeuws *"kela-iem"* (קלעים). Het betekent gewoon *"gordijnen, draperiën, bekleding"* en is meervoud van *"kela"* (קלע). Maar het stamwoord *"kala"* (קלע) betekent o.a. *"graveren"*. En dat is wondervol. Want door in Jezus te geloven en wedergeboren te worden, worden wij gegraveerd in Gods hand (Jes. 49:16). De doeken bestonden uit fijn getweerd, wit linnen, dat naar reinheid en heiligheid verwijst (Dan. 10:5; Openb. 1:13-15; 3:4-5; 7:13-14; 19:8; Rom. 7:7-12). In dit geval naar Gods heiligheid en Zijn Wet! Linnen is in het Hebreeuws *"sjes"* (שש). Dat betekent o.a. *"gebleekt, wit gemaakt"*. U snapt ongetwijfeld de achterliggende geestelijke betekenis. God is heilig. Hij is goed en rechtvaardig en daarom is Zijn Wet per definitie ook rechtvaardig. God zei dat de mens óók heilig moet zijn. Omdat Hij heilig is (1 Petr. 1:16). Maar uit onszelf kunnen wij nooit voldoen aan Gods Wet. *"Sjes"* (שש) betekent óók *"zes"*, het getal van de mens!

Daarom nu de tegenstelling! Fijn getweerd, wit linnen wijst óók op de gerechtigheid van Jezus als Zoon van God. Door geloof worden wij bekleed met Zijn gerechtigheid, Zijn witte linnen, indien wij ons met God verzoenen en onze zonden door Hem zijn gereinigd. Het is Gods genadegift aan ons (Rom. 5:1,9,12-21). De mens wit (rein) gemaakt!

Jezus kwam, omdat de mens niet aan Gods heilige Wet kon voldoen. De mens was gedoemd verloren te gaan. Maar Jezus kwam om wél aan de Wet te voldoen. Volkomen zondeloos en schuldloos, smetteloos als wit linnen, stierf Hij voor onze zonden. En Hij vervulde de Wet door Zijn liefde. En nu is Zijn gerechtigheid onze bekleding geworden. Want de straf werd door Hem ondergaan. Omdat wij in Hem zijn gaan geloven, bedekt Zijn gerechtigheid ons. En God de Vader ziet ons nu als geheel wit, rein en gerechtvaardigd. Daarom zullen straks witte, linnen klederen ook Jezus' Bruid tooien. Openb. 19:7-8 – *"Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen."*

Leest u ook Openb. 7:9-14, waar een tafereel geschetst wordt waarin mensen uit de Grote Verdrukking komen, terwijl hun lange klederen zijn gewassen en wit zijn gemaakt in het Bloed van het Lam. Zij zijn gerechtvaardigd door het geloof in Jezus. Lees ook Openb. 3:4-5.

De linnen doeken van de Omheining hingen aan 60 pilaren. Pilaren wijzen op mensen, die in de bijbel onder voorwaarden met pilaren worden vergeleken (Openb. 3:12). Deze 60 pilaren zien we terug in Hoogl. 3:7-10. De koets met daarin het bed van koning Salomo (duidend op het hemels Allerheiligdom waar Jezus als komende Koning en Bruidegom en ook als Hogepriester aanwezig is), werd omringd door 60 helden (SV), in Hebreeuws “*gke-boriem*” (גְבוּרִים), d.w.z. “*sterke mannen*”. Zij beschermden de koning (én de koningin) tegen potentiële aanvallen en ongewenste invloeden van buitenaf. Wáár hij zich ook bevond! Ziet u het beeld langzaam helder worden? Geloof! Gereinigd! Sterke mannen!

De 60 pilaren wijzen ook op de voorvaders van Jezus als we vanaf Abraham beginnen te tellen én de 4 evangelisten. Abraham is de stamvader van het volk Israël en ook de Vader des geloofs. Vanaf hem geteld, had Jezus 55 voorvaders in rechte lijn. Met Jezus meegeteld betrof het 56 personen. Dan komen we nog vier personen te kort. Deze vier betreffen de evangelisten Matthéus, Markus, Lukas en Johannes. Zij zijn de pilaren waaraan de vier doeken van de Poort zijn opgehangen (Ex. 27:16). Deze vier poortdoeken verwijzen naar de vier evangelieën en schilderen ons het leven van Jezus in al z'n aspecten. Daar komen we nog op terug. Waarom staat Jezus als 56e pilaar naast die vier evangelisten/pilaren? Omdat Hij dé Persoon, hét Object en hét Onderwerp is, hetwelk in de evangelieën wordt uitgebeeld.

Waren deze 60 personen allemaal strijdbare helden (SV)? Neen! Met uitzondering van Jezus, Die nooit heeft gezondigd. Het waren gewone mensen met fouten en gebreken, doch die allen wél vast stonden in hun geloof in God en in die zin strijdbaar waren. Denk bijvoorbeeld aan Jozef die in alle eenvoud de engel meteen gehoorzaamde en in alle liefde zijn vrouw Maria beschermdde. Denk aan Boaz die de Moabitische Ruth “loste”. Denk aan Abraham, Izaäk en Jakob, die vasthielden aan Gods beloften. Denk aan David met al zijn fouten, maar die in diepe relatie met God leefde.

Daarom wijzen de pilaren óók naar al die gewone mensen, die Jezus in geloof hebben aangenomen en in hun dagelijkse leven heldhaftig Jezus volgen en Hem dienen.

Samen vormen zij de Omheining van Gods gebouw, de Gemeente, Christus' Lichaam. Want wat zagen de mensen eigenlijk, als zij vanuit de woestijn naar de Tabernakel keken? Zij zagen een witte omheining van ruim 2 1/2 meter hoogte (5 el), opgehangen aan die 60 pilaren. Easy, toch? Maar dit heeft geestelijk veel te zeggen. Het betekent dat Gods terrein wordt afgebakend door een gemeenschap van mensen, die met al hun gebreken op God vertrouwen. Zij zijn géén helden, tenzij in geloof! En zij staan vast!

Oudtestamentisch betekent dit, dat het volk van Israël met elkaar was verbonden door de goddelijke gerechtigheid uit de Wet. Zij hadden gezamenlijk vertrouwen in Gods Wet en verlangen Hem te dienen. Zij gehoorzaamden God middels een uitgebreide Tabernakeldienst van het offeren van dieren en werden aldus gerechtvaardigd. Nieuwtestamentisch wordt Gods terrein nu afgebakend door gelovigen, die aan elkaar verbonden zijn door de gerechtigheid van Jezus, welke zij ontvangen hebben door het geloof in Zijn Bloed dat voor hen werd vergoten tot reiniging van hun zonden (Rom. 5:1,9). En naar deze gerechtigheid behoren wij ons uit te strekken. Fil. 3:9 – “*En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;*”

Nog één aspect aangaande de Omheining. Ik wil u laten zien hoé de omheiningsdoeken aan de pilaren werden opgehangen. Het is een schaduwbeeld hoe Gods kinderen samen als pilaren de Omheining moeten vormen.

Het omheiningsdoek werd met zilveren banden en zilveren haakjes aan de pilaren bevestigd (Ex. 27:16-17; 38:16-17). Ex. 27:17a – *“Al de pilaren des voorhofs zullen rondom met zilveren banden bezet zijn; hun haken zullen van zilver zijn, .....*” Zilver (de zilveren sikkels) wijst geestelijk, zoals we lezen in Ex. 30:11-16, op Jezus' verzoenende Bloed.

De frase *“bezet zijn”* is in Hebreeuws *“mechoesjakiem”* ( מְחֹשְׂקִים ). Het is een werkwoordsvorm van de stam *“chaasjak”* ( חָשַׁק ) dat *“liefhebben, liefelijk omhelzen, verlangen naar, hecht verbonden zijn, hangen aan, redden”* betekent. Een prachtig beeld! Jezus stortte Zijn verzoenende Bloed uit liefde voor en verlangen naar ons. Dit vormt een hechte en eeuwige band. Kinderen Gods zijn alzo door deze liefde met elkaar verbonden (Joh. 13:35).

Maar hen bindt nóg iets!

In Ex. 38:28 lezen we dat de koppen (hoofden) van die pilaren óók met het zilver van de geofferde sikkels werden overtrokken: *“Maar uit de duizend zeventienhonderd vijf en zeventig sikkelen maakte hij de haken aan de pilaren, en hij overtrok hun hoofden, en omtoog ze met banden.”* Het woordje *“overtrok”* is in Hebreeuws de werkwoordsvorm *“tsipah”* ( צִפֶּה ). Dit komt van de stam *“tsaafah”* ( צָפַה ) dat natuurlijk *“bedekken, overtrekken”* betekent. Maar het betekent ook *“in de verte turen, observeren, de wacht houden, uitkijken naar, opletten”*.

Geliefde broeders en zusters, Gods kinderen die samen de Omheining vormen, zijn allen als pilaren die de wacht houden en uitkijken naar elke geestelijke vijand en naar Jezus' Komst. Zij hangen aan elkaar, verbonden door Gods Liefde, en zijn verzoend met God en wit gemaakt door Jezus' Bloed. Is God niet goed? Lees 1 Thess. 1:2-10 over de geestelijke Omheining van Gods kinderen ten voeten uit: *“Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden; Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader; Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God; Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes; Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonië en Achaje. Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedonië en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node hebben, iets daarvan te spreken. Want zijzelf verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen; En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.”*

Moge de Heiland u en mij zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)