

OUDEJAARSAFSLUITING HJM Sales, 31-12-2016

“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.” (2 Cor. 5:17)

Geliefde broeders en zusters, onze Oudjaarsavond heet in Engeland New Year's Eve (avond voor het nieuwe jaar). Dat vind ik eigenlijk een veel betere benaming, omdat het focust op het nieuwe jaar, een nieuw begin. Daarom is ook het schriftgedeelte in de aanhef zo'n geweldige bemoediging om het oude jaar mee af te sluiten en het nieuwe jaar mee te beginnen. Want het geeft ons de mogelijkheid om al dat oude en verkeerde van het afgelopen jaar bij de Here Jezus Christus te brengen, Die dan alles nieuw maakt, om daarna samen met Hem het nieuwe jaar binnen te wandelen in een geheel nieuw leven.

Velen van u zal de term 'balanzen' niet onbekend zijn. Het betekent dat door ondernemers op het einde van het jaar de balans wordt opgemaakt. Zij gaan alle vorderingen, bezittingen en schulden nauwgezet inventariseren, zodat het vermogen (kapitaal) van hun bedrijf kan worden vastgesteld. En omdat zij precies weten wat het vermogen (kapitaal) één jaar geleden bedroeg, kunnen zij nu uitrekenen of zij dit jaar met hun bedrijf een verlies hebben geleden, danwel winst hebben gemaakt. Het 'balanzen' kan ook tot de conclusie leiden, dat het vermogen (kapitaal) negatief is geworden. De schulden van het bedrijf zijn in omvang groter dan de bezittingen en de vorderingen. En u begrijpt het! Deze situatie mag nooit te lang duren. Want dan ligt er een bankroet, een faillissement, op de loer. De banken en de andere schuldeisers beginnen steeds harder op de deur te kloppen. Zij eisen betaling van hun vorderingen. Maar ja, nu even niet, want er is immers geen geld! Maar uiteindelijk kan het zover komen, dat banken en andere schuldeisers eisen, dat al de bezittingen worden verkocht, zodat zij in ieder geval nog een deel van hun vorderingen kunnen incasseren. Dat is dan het einde van het bedrijf. Jammer! Exit!

Broeders en zusters, wat die ondernemers doen, dat mogen wij vandaag ook doen. Sterker nog, het is heel verstandig dat wij dit doen. Wij mogen inventariseren wat in het afgelopen jaar goed is gegaan, danwel fout liep. Zijn wij steeds weer opnieuw in dezelfde karakterfout of zonden vervallen? Hebben we oog gehad voor de mensen in nood in onze omgeving? Hebben wij de blijdschap, de vergeving, de zalving in Jezus ervaren? U kunt al deze vragen zelf moeiteloos zelf uitbreiden. En u kent zelf ook de antwoorden.

Wij mogen vandaag nagaan of we geestelijk verlies hebben geleden óf geestelijk winst hebben gemaakt. Wij mogen bezien of ons totale geestelijke kapitaal is toegenomen, danwel is afgenomen. Wij mogen ook nagaan of ons geestelijke kapitaal zelfs negatief is geworden of dat wij in feite totaal failliet zijn.

Als wij dit jaar geestelijk verlies hebben geleden, als ons kapitaal negatief is geworden, of als wij vandaag moeten concluderen dat wij geestelijk failliet zijn, dan is er één ding heel zeker. Dan zal de schuldeiser zich bij ons melden. Voor degenen die Jezus nog niet hebben aangenomen, is die aanklager de Wet: *“Je hebt gezondigd en dus verdien je straf!”* En hebben wij Jezus wél aangenomen, dan is satan de aanklager. Hij zal aankloppen en trachten ons een geweldig schuldgevoel aan te praten: *“Je hebt gefaald, altijd en altijd schiet je tekort, je bent hopeloos. En so wie so hoef je Jezus niet aan te nemen, want je zonden zijn nu veel te groot om te worden vergeven!”*

Maar luistert u nooit naar de influisteringen van satan. Dit hoeft voor u niet het einde te zijn. Het failliete bedrijf van een ondernemer zal worden ontbonden. Maar voor ons is een geestelijk faillissement juist een kans op een nieuw begin. Want Jezus is gekomen! Hallelujah! Hij kwam om al onze schulden op zich te nemen en Hij betaalde ze ook. Het handschrift dat tégen ons was, de aanklacht tegen ons, ons strafblad, onze schuldbrief op grond van de eisen van de Wet, heeft Jezus aan het kruis genageld (Col. 2:13-15). En vlak vóórdat Jezus

aan het kruis voor ons stierf, riep Hij uit: *“Het is volbracht!”*. In het Grieks *“tetelestata”*, d.w.z. *“Het is voldaan, betaald!”* (Joh. 19:30).

Broeders en zusters, *“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”* (2 Cor. 5:17). Als we dit geloven en Jezus met ons gehele hart aannemen, zet Hij een streep door ons verlies en door ons negatieve vermogen. Dan neemt Hij de schuld op Zich en betaalt Hij de rekening van ons oude leven en ook van het oude jaar en mogen wij met Hem een heel nieuw leven beginnen.

In dat nieuwe leven, te beginnen met het nieuwe jaar dat nu aanvangt, mogen wij samen met Jezus wandelen. Dit betekent dat wij Hem in Zijn voetstappen volgen en Hem nauwgezet imiteren (1 Petr. 2:21; Efez. 5:1). Daarmee voorkomen wij, dat ook dit nieuwe jaar uiteindelijk op een geestelijk verlies zal uitdraaien. En dit impliceert, dat wij Hem navolgen in de manier, waarop Hij ook steeds de aanvallen van satan kon wederstaan. Hoe kon Jezus steeds als Overwinnaar in de confrontaties met satan blijven staan? Doordat Hij het Woord van God als een scherp Zwaard hanteerde. Lees voor uzelf eens Luk. 4:1-15. U begrijpt, dat het voor ons daarom noodzakelijk is om dagelijks Gods Woord te onderzoeken. Als u het Woord totaal niet kent, kunt u het ook nooit als Zwaard hanteren.

Ook in het nieuwe jaar en in ons nieuwe leven met Jezus zal satan ons beslist aanvallen. Hij zal ons verzoeken in de hoop dat wij falen, dat wij zondigen, dat wij Jezus de rug toekeren. Satan zal ons verzoeken in ons lichaam, in onze ziel en geest. Maar elke aanval mogen wij uit genade pareren met Gods Woord. Net zoals Jezus deed. Hij werd door satan verzocht in Zijn Lichaam, toen Hij zo'n honger en zo'n verlangen had om wat te eten, nadat Hij veertig dagen had gevast: *“Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.”* Maar Jezus versloeg satan met het Woord: *“Er staat geschreven, dat de mens niet alleen bij brood zal leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.”*

Zo zullen ook wij verzocht worden op onze lichamelijke verlangens en behoeften en zeker ook onze lichamelijke lusten.

Satan verzocht Jezus ook in Zijn ziel en Zijn geest, zoals in Zijn innerlijke verlangens: *“Ik geef U alle koninkrijken en alle rijkdommen in de wereld als U mij zult aanbidden.”*

Jezus' reactie was: *“Ga weg, satan, er staat geschreven dat wij alleen de Here God zullen aanbidden en dienen.”*

Dus zullen ook wij zo worden verzocht. Wie of wat aanbidden wij in werkelijkheid? De Here God? Of ons ego? Of onze vrouw, kinderen, hobby?

Satan verzocht Jezus wederom in Zijn ziel en Geest, in dit geval in Zijn vertrouwen op God: *“Werp Uzelf van de muren van de tempel af. Als U werkelijk Gods Zoon bent, zullen de engelen U bewaren voor die val.”* Opnieuw pareerde Jezus: *“Er staat geschreven, dat we de Heer, onze God niet zullen verzoeken”*.

Ook wij zullen zo worden verzocht. Misschien op hoogmoed, trots, eigen dunk en zelfgerechtigheid. Vul maar in. Maar met behulp van Gods Woord zullen wij satans aanvallen afslaan.

Maar, broeders en zusters, hoé krijgt het hanteren van het Zwaard van Gods Woord ook werkelijk kracht? We zagen reeds, dat wij daartoe het Woord moeten kennen. Maar deze kennis moet gebaseerd zijn op het Fundament dat in het leven van ieder kind van God moet zijn gelegd, namelijk op de Here Jezus Christus. We zullen vervolgen met het lezen van Luk. 4:16-22 – *“En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen. En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was: De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. En zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich*

over de aangename woorden, die uit Zijn mond voortkwamen; en zeiden: Is deze niet de Zoon van Jozef?"

Wat een wondervolle woorden! Jezus was door God de Vader naar de aarde gezonden om mensen vrij te maken en te verlossen, om mensen te genezen en hun verdriet weg te nemen, om hen blij te maken en vrede in het hart te geven. De woorden die Jezus nu sprak waren afkomstig uit Jes. 61:1-2 – *“De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalft heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten;”*

Valt het u niet op dat Jezus stopte met het citeren van de tekst vóór het gedeelte *“en den dag der wraak onzes Gods”*? Dit is geen toeval. Dit deed Jezus bewust! Jezus kwam niet om de mensen te oordelen of veroordelen. Hij kwam niet om ze te confronteren met de wraak van God over de zonden van de mensen. Hij kwam om de mensen vrij te maken en hen het eeuwige leven te schenken en overvloed (Joh. 3:16; Joh. 10:10).

Oh, broeders en zusters, dat we dit toch goed zullen weten en beseffen én geloven. Jezus zei: *“De Heilige Geest is op Mij, daarom ben Ik gezalft; Hij heeft Mij gestuurd om armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Om gevangenen vrij te maken, om blinden te laten zien, om te prediken het aangename jaar des Heeren.”*

Om te preken dat God de Vader Mij, Zijn eigen Zoon Jezus de Messias, naar de aarde zond om jullie, verloren mensen, te redden. Nú is het genadetijd: het aangename jaar des Heeren.

Bij de toehoorders in Nazareth knapte er toen iets. Er was geen enkel geloof in hun hart. Ze zeiden: *“Is Hij niet de zoon van Jozef, de timmerman?”* Geen geloof in Gods Zoon!

En als er geen geloof is, dan kan Jezus niets voor ons doen! Helemaal niets! Dan kunnen we proberen de satan te verslaan met het Woord, als we verzocht worden, maar dan zullen we falen. Ik wil met u over Jezus' geslachtsregister lezen in Luk. 3:23,38 – *“En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon van Jozef, den zoon van Heli,..... Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.”*

Jezus is niet de vleeselijke zoon van Jozef en daarom ook niet een vleeselijke afstammeling van Adam, de eerste mens door God geschapen. Jezus is Gods Zoon en de zogenaamde Laatste Adam en zogenaamde Tweede Mens. Ieder die uit de Eerste Adam wordt geboren, is gedoemd om te sterven, want door hem kwam de zonde in de wereld en is het gehele nageslacht besmet met de zonde. Maar wie uit Jezus, de Laatste Adam, wordt geboren, zal voor eeuwig leven (1 Cor. 15:20-22,45,47). Jezus stierf zonder zonde en wie uit en door Hem is wedergeboren, zal door God als rechtvaardig en rein worden aangemerkt.

Daarom is het zó erg belangrijk om Jezus te aanschouwen. Uit Hem te worden geboren. Richt in het nieuwe jaar uw ogen in geloof op Jezus. En dan zal door Gods Woord en Gods Geest een reinigende uitwerking in uw hart plaatsvinden. Hij zal u alles tonen wat reiniging en correctie behoeft. En de verandering in uw karakter en uw leven zal geschieden.

Wie de evangelieën leest, ontdekt dat Jezus nooit en te nimmer de mensen oordeelde op hun zonden en hen veroordeelde. Op één uitzondering na: de schijnheilige, onbekeerlijke leiders, schriftgeleerden en farizeeërs. Zij werden door Jezus wél veroordeeld. Jezus was gekomen om mensen te redden en niet om hen te veroordelen. Hij kwam als Heiland. Straks bij Zijn Tweede Komst op aarde als Rechter en Koning, zal Hij de ongelovigen wél oordelen. Broeders en zusters, Jezus is zo geweldig!

Vol liefde en respect sprak Hij met de Samaritaanse vrouw bij de waterput, die vijf mannen had gehad. Hij veroordeelde haar niet! En de ontmoeting met Jezus bracht haar tot bekering en zij werd een getuige.

Hij genas de blindgeborene en beschuldigde hem niet van zonde. Jezus wilde met Zijn daad slechts Gods Naam verheerlijken, Die Hem had gezonden om mensen te redden.

Hij raakte de melaatse aan en genas hem zonder hem te beschuldigen van onreinheid.

Toen Hij Petrus ontmoette en vanuit diens boot mocht prediken, voorzag Hij in een overvloedige visvangst. En de pure ontmoeting met Jezus, bracht Petrus tot bekering: *“Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens.”*

Jezus riep Matthéüs, een van de zogenaamde tollenaars die bekend waren om hun bedrog, om Hem te volgen. Zonder hem te beschuldigen. En hij volgde Jezus.

Jezus riep een andere tollenaar, Zachéüs. *“Ik wil in jouw huis binnengaan”*: zei Jezus. En het was de ontmoeting met Jezus die hem tot bekering van zijn zondige leven bracht.

Hij veroordeelde de overspelige vrouw niet, zoals de schriftgeleerden die haar wilden doden, maar Hij liet haar gaan met het advies om niet meer te zondigen.

De ongelovige Thomas werd niet door Jezus afgeschreven. Hij mocht opnieuw komen.

Ook Judas, de verrader, werd niet aangepakt en afgeschreven door Jezus, Die wist van zijn boze voornemen.

Toen Petrus Jezus tot driemaal toe had verloochend, bracht de blik in Jezus' liefdevolle ogen hem tot bekering. En hij huilde bittere tranen.

Geliefde broeders en zusters, het is de ontmoeting met Jezus die ons tot bekering brengt. De liefde in Zijn ogen breekt ons. Zijn pure, reine heiligheid doet ons beseffen hoe slecht en zondig wij van nature zijn. Het doet ons beseffen hoezeer wij Hem als onze Verlosser nodig hebben. Als wij Jezus echt aanschouwen en zien hoe geweldig Hij is, zullen wij ons bekeren. En dan mogen wij geloven, dat God de Vader, Die ons het allergrootste geschenk, Zijn eigen Zoon, tot redding heeft geschonken, ook ál het andere zal schenken wat wij voor ons nieuwe leven in Christus nodig hebben (Rom. 8:32). Ook in het nieuwe jaar!

Moge Jezus u en mij zegenen. Amen.