

DE OPSTANDING EN DE OPNAME (4) – In Christus zijn HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, ik heb een sterke behoefte om Deel 4 van deze studie over Opstanding en Opname te wijden aan de vraag wat het betekent om *“in Christus te zijn”*.

Om twee redenen:

- (a) omdat de bijbel in 1 Cor. 15:22 verklaart dat wij (slechts) in Jezus Christus levend worden gemaakt, terwijl 1 Thess. 4:13-17 stelt, dat (slechts) degenen die in Jezus Christus zijn, deel zullen hebben aan de Opname (welke voor de Grote Verdrukking plaats zal vinden!);
- (b) omdat er een sterke stroming onder de christenen is, volgens welke alle christenen deel zullen mogen hebben aan die Opname.

Ik ben van mening, dat het verkondigen van een dergelijke algemene visie – alle christenen hebben deel aan de Opname (voor de Grote Verdrukking) – gevaarlijk is, zonder nauwkeurig te preciseren wát dan wel een christen is en wát men eigenlijk precies bedoelt te zeggen.

Het gevaar van het in de hand werken van gemakzucht en lauwheid onder christenen, waardoor men juist het doel mist, is met zulk een algemene visie immers levensgroot aanwezig:

“Wie doet mij wat, ik ben behouden en de eindtijdverdrukkingen gaan aan mij voorbij!”

Zou het niet juist de taak van elke herder, voorganger, ouderling, prediker, evangelist, bijbel-leraar, etc. moeten zijn om te bewerken, dat hun zielen en toehoorders zichzelf juist ernstig voorbereiden voor Jezus' Komst en elke dag waakzaam en gereed zijn?

De apostel Paulus had hierin de juiste houding. Hij schreef in Fil. 3:8-15, dat hij alles en met name zijn eigen gerechtigheid als drek beschouwde, vergeleken met het leren kennen van Christus en de kracht van Zijn Opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden en Zijn dood.

En hij zei in Fil. 3:11: *“Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.”*

Paulus hóópte dus de Opstanding (gevolgd door de onmiddellijke Opname) mee te mogen maken, maar in vers 12 en 13 zei hij: *“Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben..... Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb.”* Dit was Paulus houding! Hij ging er niet van uit, dat hij de Opstanding en de Opname al gekregen had en er al recht op had. Neen, maar hij deed zijn uiterste best om eens dit doel te mogen bereiken. Dit moet ook onze houding zijn! Niet luchtigjes denken, dat wij recht hebben op de Opstanding en de Opname, maar alles op alles zetten om eens waardig geacht te worden om die grote dag mee te mogen maken. 1 Joh. 3:2-3 – *“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is.”*

De aanhangers van de onder (b) genoemde stroming verklaren dat het geheel onbijbels is, dat zogenaamde wat zij noemen elite-christenen, die een bepaalde graad van heiligheid en volmaaktheid hebben bereikt, zullen worden opgenomen en dat de andere christenen door de Grote Verdrukking moeten gaan, teneinde aldus die graad van heiligheid te bereiken. Op grond van duidelijke bijbelteksten zou, zo verklaren zij, het geloof in de dood en Opstanding van Jezus voldoende zijn voor **alle christenen** om deel te hebben in de Opname.

Zij hanteren bijvoorbeeld de volgende bijbelteksten:

1 Thess. 4:14 – *“Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.”*

1 Cor. 15:51-52 – *“Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.”*

Rom. 8:11 – *“En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.”*

Voorts wordt volgens hen in de bijbel de Gemeente steeds als één Lichaam beschreven en bij de Opname wordt het hemelse Hoofd met het aardse Lichaam voor altijd verenigd. De schriftdelen Luk. 17:34-36 en Matt. 24:40-42 e.a. zouden volgens hen naar de situatie op aarde verwijzen, als er grote verwarring zal ontstaan wanneer zo maar onverwachts de christenen zullen worden opgenomen. Zij verwerpen dus het idee, dat deze schriftdelen ook kunnen wijzen op een toekomstige scheiding onder christenen en daarom moeten waken.

Mijn dringende vraag aan de aanhangers van deze stroming is, wat het dan betekent om **in Jezus Christus te sterven, cq. te leven**, hetgeen toch óók voorwaarde voor de Opname is naast het geloof in Zijn dood en Opstanding.

1 Thess. 4:13-17 – *“Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn **in Jezus**, weder brengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die **in Christus** gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.”*

Is het niet juist het logische gevolg van het feit, dat Jezus voor Zichzelf een reine, heilige en onberispelijke Bruid zoekt (Efez. 5:27), dat de gemeenschap van christenen wél in tweeën gedeeld zal worden en dat alleen het waakzame gedeelte als Zijn Bruid opgenomen zal worden en dat de rest slechts dóór de Grote Verdrukking heen behouden wordt? Is de Gemeente, de Bruid, niet juist het waakzame en toebereide deel van die grote gemeenschap van christenen? Openb. 19:7 – *“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid.”* En spreekt Openb. 17:1-6 niet juist over het geestelijk dode naamchristendom in de eindtijd als zijnde een grote hoer?

Ja, geliefde broeders en zusters, ik geloof dat er bij de Opname juist wél een scheiding onder de christenen zal plaatsvinden. Op het kritieke moment van Jezus' Komst om Zijn Bruid op te halen, zullen er juist wél christenen zijn, die niet zijn voorbereid. Dan zal er zich immers zelfs een scheiding onder maagden (van zonden rein gewassenen!) voordoen. Matt. 25:1-13 – *“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.”*

Dit schriftgedeelte is bijzonder indringend en confronterend. Maar wat mij direkt in mijn hart heeft geraakt, is Matt. 7:21-23 – *“Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de*

ongerechtigheid werkt!" Jezus' woorden bewijzen, dat het mogelijk is om veel voor Hem te doen, ja, te prediken en zieken te genezen en Zijn Naam aan te roepen, maar tóch niet het Koninkrijk der hemelen binnen te mogen gaan. En zoals ik het begrijp, is de oorzaak tweërlei. Namelijk niet de wil van God de Vader te hebben gedaan **én niet door Jezus gekend te zijn**. De kern van het **in Christus** zijn, wordt hier bloot gelegd. Want als wij **in** Hem zijn, dan kent Hij ons ontegenzeggelijk. Want dan hebben wij dagelijks intimiteit met Hem. Dan nemen we dagelijks de tijd om aan Zijn voeten te komen en ons hart met Zijn liefde te laten vullen. Dan wandelen we dagelijks met Hem en spreken met Hem. Dan hebben we gemeenschap met Zijn Woord en zoeken Hem in het gebed.

Broeders en zusters, ik geloof beslist niet in het fenomeen elite-christenen, die van zichzelf denken méér dan de anderen te zijn, maar ik geloof wél dat er vurige christenen, maar óók lauwe christenen zijn. Als onze lieve Heiland en Hemelbruidegom ons zo vurig heeft liefgehad, dat Hij een onvoorstelbaar vreselijk lijden en een gruwelijke kruisdood met blijdschap heeft ondergaan, dan kan ik mij niet voorstellen, dat Hij genoeg neemt met een lauwe Bruid, die Hem wel een beetje mag en Zijn Offer heeft aanvaard, maar Hem niet vurig liefheeft om Wie Hij persoonlijk en in werkelijkheid is. Het is niet zo, dat het uiteindelijke lot van lauwe christenen de hel is, maar aan hen wordt de kans gegeven om alsnóg vurig voor Jezus te worden. Helaas voor hen zal dat middels het vuur van de Grote Verdrukking gaan. 1 Cor. 3:11-15 – *"Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; **maar zelf zal hij behouden worden, doch also als door vuur.**"*

De aanhangers van deze, laat ik zeggen "luchtige", stroming maken derhalve naar mijn mening een grote fout! Als zij denken dat **alle christenen** tot de Opname van de Gemeente, Jezus' toebereide Bruid, mogen behoren, dan heb ik nóg enkele vragen aan hen: *"Wie is werkelijk een (waarachtig) christen? Wanneer leeft men werkelijk in Jezus Christus? Uit wat voor christenen bestaat de ware Gemeente, Jezus' Lichaam, in werkelijkheid?"*

Broeders en zusters, genoeg vragen gesteld! Laat ik mij nu bepalen bij het onderwerp van dit Deel 4: het **in Christus** zijn. Laten we onderzoeken wat het betekent om zodanig in Jezus Christus te leven of te sterven, dat wij deel aan de Opname van de Gemeente mogen hebben.

In Christus zijn is blijkbaar heel erg belangrijk! Want hierdoor mogen we aan het einde van ons aardse bestaan deelnemen aan de Opname. Hallelujah!

Maar ook voor ons aardse leven van alle dag is het voortdurend in Christus zijn belangrijk. Het maakt ons tot overwinnaars. Fil. 4:13 – *"Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft."* Rom. 8:37 – *"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft."*

Het was God de Vader, Die ons door het geloof in het Kruisoffer van Zijn Zoon wedergeboren deed worden, tot Zijn eigen kinderen maakte en deelgenoten maakte aan Zijn Goddelijke natuur (Joh. 1:12; 2 Petr. 1:3-4). Uit Hem plaatste Hij ons in Zijn Zoon Jezus Christus, waardoor wij een overvloed aan geweldige zegeningen mochten gaan genieten. 1 Cor. 1:30 – *"**Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;***

Door in Hem te zijn, krijgen wij deel aan het tweede, grote deel van Jezus' Verlossingswerk, hetwelk Hij ten behoeve van ons verricht. Want als de hemelse Hogepriester brengt hij ons steeds weer voor het aangezicht van God de Vader, Die een ontoegankelijk Licht bewoont en een verterend Vuur is, maar nu toestaat om tot Hem te komen omdat wij in Zijn Zoon zijn. Jezus stelt ons aan God de Vader voor als zijn Bruid. Hij heeft nu de hoogste positie en Hij zit op de troon aan de rechterhand van God. Jezus is volmaakt en Zijn voortdurende gebed

voor ons is daarom ook volmaakt en de absolute garantie, dat wij eens voor altijd bij Hem zullen zijn. Broeders en zusters, bestudeert u toch eens de brief aan de Hebreeën.

In de Romeinenbrief staat een schriftgedeelte, dat ons leert wat het wil zeggen om in Jezus Christus te zijn en te leven, juist als het er om gaat om deel aan de Opstanding (en de daarop volgende Opname) te mogen hebben. Het wil zeggen, dat we in de Heilige Geest wandelen en alle werkingen van het vlees, van onze oude natuur, voortdurend doden door de Heilige Geest. En dat is niet gemakkelijk! Het vereist een dagelijkse overgave aan Hem, gepaard gaande met intense gebedsworstelingen. Rom. 8:1,5-6,10-11,13 – *“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die **in Christus Jezus zijn**, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is. Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; En **indien Christus in ulieden is**, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door **Zijn Geest, Die in u woont**. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.”*

Broeders en zusters, merk op dat een leven naar de Geest en niet naar het vlees, mede tot gevolg heeft dat Jezus in ons komt wonen. Dus niet enkel wij in Hem, maar ook Hij in ons. Met Christus sterven wij af aan de beginselen der wereld, waardoor onze levens veilig in God geborgen zullen zijn. Als Christus ons leven is, dan zullen wij ook daar in de Opname zijn om Zijn heerlijkheid deelachtig te worden. Col. 2:20a; 3:3-4 – *“Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”*

Blijven in Jezus betekent ook gehoorzaamheid aan Zijn Woord. En wederom, merk in het volgende schriftdeel tevens op, dat het blijkbaar mogelijk is om niet in Jezus te blijven, maar Hem te verlaten! Joh. 15:4-7 – *“**Blijft in Mij, en Ik in u**. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in den wijnstok blijft; alsoo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. **Zo iemand in Mij niet blijft**, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. **Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven**, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.”*

De bijbel stelt voorts klip en klaar, dat gehoorzaamheid aan Zijn Woord bewijst dat wij Jezus liefhebben, waarna Hij in ons komt komen. Joh. 14:21-24 – *“Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.”*

Door Zijn Woord voortdurend te blijven gehoorzamen, blijven wij in Jezus Christus en Hij in ons. Door Hem verkrijgen wij vrede met God de Vader (Rom. 5:1). Door de vrede met God de Vader te bewaren en te behouden (Fil. 4:6-7), blijven wij ook in Christus.

Broeders en zusters, zijn en blijven in Jezus Christus betekent naast het doden van onze oude natuur en het wandelen in de Geest dus tevens het gehoorzamen van Gods Woord en het liefhebben van Hem. Dit is enorm belangrijk voor een gezond opstandingsleven.

Wedergeboren en in Christus zijn maakt ons tot heiligen in Gods ogen. Door onze positie in Christus zijn wij heilig. We maken nog fouten en zondigen soms nog, maar door onze positie in Christus ziet God ons als heilig. **In Christus** zijn wij zelfs volmaakt! Vindt u dat wellicht moeilijk te geloven? Toch zegt de bijbel dit bij monde van Paulus. Col. 2:10 – *“En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;”* Want dan zijn we immers een deel van Jezus’ volmaakte Lichaam, waarin Gods volheid lichamenlijk woont. Col. 2:9 – *“Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamenlijk;”*

Maar let wel, onze volmaaktheid is **in Jezus**. God ziet ons als volmaakt, maar in feite zijn we het uit menselijk oogpunt nog niet. Daarom ook verzuchtte dezelfde Paulus in Fil 3:12-14, dat hij de volmaaktheid nog niet bezat: *“Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.”*

Laten we toch in Jezus blijven wandelen zoals wij Hem eens hebben aangenomen, dat wil zeggen met datzelfde vurig brandende hart, dat alles voor Hem wilde doen.

Col. 2:6-7 – *“Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzegging.”*

En laten we Jezus liefhebben om wat Hijzelf uit vurige liefde heeft gedaan én om Wie Hij als Persoon is. Altijd teder en vol barmhartigheid. Trouw en liefhebbend. Nooit ruw of kwetsend. Jezus wenst voor Zichzelf een Bruid die Hem eveneens vurig liefheeft en niet lauw is in haar liefde jegens Hem. Hij bereidt voor Zichzelf een reine, heilige, onberispelijke Bruid zonder vlek of rimpel (Rom. 6:22; 1 Cor. 1:8; 2 Cor. 11:2; Efez. 5:26-27; 1 Thess. 2:10; 3:13; 4:3-4; 5:23). Gezien de uiterst hoge kwaliteit en de onschatbare waarde van Zijn Offer is het niet onredelijk, dat Hij van ons vraagt Hem écht lief te hebben en in reinheid te leven.

Hiervoor is een voortdurende gemeenschap met Zijn Woord noodzakelijk.

Joh. 15:3 – *“Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb.”*

Efez. 5:25-27 – *“Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.”*

Het zou ons terdege moeten waarschuwen, dat Jezus Zich scherp stelt tegen het verlaten van onze eerste, vurige liefde voor Hem en dat Hij lauwheid veracht.

Openb. 2:1-5 en 3:14-16 – *“Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt: Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden; En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.....*

.....
En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.”

Hoe zouden wij na het lezen van deze schriftgedeelten uit Openbaring nog kunnen beweren, dat ook lauwe christenen deel aan de Opname zullen hebben? Lauwe christenen, waarvan de Heer zegt: *“Indien gij u niet bekeert, zal Ik u uit Mijn mond spuwen”*. Neen, slechts zij die Jezus met hun hele hart hebben aangenomen, Hem echt liefhebben en opgaan in heilig-

making zullen worden opgenomen. Lauwe christenen zullen achterblijven en zij komen in de Grote Verdrukking terecht voor een tweede kans om Hem vurig te leren liefhebben.

Oh, welk een fantastisch vooruitzicht en welk een grote blijdschap om de Heer eens in de lucht te mogen ontmoeten en Hem van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen. Dan zullen wij Hem gelijk wezen, want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is (1 Joh. 3:2). En Hij is Licht, heilig, rein, onberispelijk! Daarom ook zegt het volgende vers in 1 Joh. 3:3, dat wie als christen de hoop heeft om Hem eens van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten, zichzelf reinigt gelijk Hij rein is. Want zonder heiligmaking zal niemand God zien. Dat zullen alleen de reinen van hart (Matt. 5:8; Hebr. 12:14). Zij zullen bij de Opname in een flits tot echte volmaaktheid veranderd worden (1 Cor. 15:51-54).

Geliefde broeders en zusters, moge onze komende Hemelbruidegom u zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)