

GEESTELIJKE OORLOGSVOERING HJM Sales, 15-08-2018

Geliefde broeders en zusters, het winnen of verliezen van de geestelijke strijd in ons leven heeft rechtstreeks te maken met de hoeveelheid geestelijke autoriteit die wij bezitten. De verantwoordelijkheid die wij hebben om deze strijd te voeren, gaat echter niet verder dan ons eigen leven. Het is niet onze opdracht om overal in de omgeving de machten te verdrijven. Als wij de strijd in, cq. om ons eigen leven winnen, dan hebben we onze persoonlijke strijd in de hemelse sferen gewonnen. Maar poch dan niet op uw liefde voor Jezus. Roem enkel in het feit, dat Hij zo veel van u houdt. Zoals de apostel Johannes ook deed.

Johannes noemde zichzelf *'de apostel die Jezus liefheeft'*. D.w.z. *'Ik ben de apostel die door Jezus wordt liefgehad'*. Het is een privilege om dat van jezelf te (kunnen) zeggen! De frase *'de apostel die Jezus liefheeft'* komt verbazingwekkend genoeg alleen in het evangelie van Johannes voor en wel vijfmaal. Vijf is het getal van genade. Alleen Johannes had blijkbaar de bewustheid van Jezus' liefde tot zijn levenshouding gemaakt!

Johannes had de nederige houding van iemand, die zich zo wonderlijk bewust is van Jezus' onbegrijpelijke liefde voor hem. Johannes pochte niet op zijn liefde zoals Petrus wel deed. Hij was zich bewust en realiseerde zich, dat Jezus zo veel van hem hield.

Johannes pochte niet op zijn eigen liefde, maar juist op Jezus' liefde voor hem. Hij vertrouwde op Jezus' liefde voor hem. Terwijl Petrus vertrouwde op zijn eigen liefde voor Jezus. Hij zei zelfs trots, dat hij Jezus nooit zou verlaten en zonodig zelfs voor Hem zou sterven. Maar Petrus faalde! Hij verloor zijn geestelijke strijd. Petrus verloochende Jezus onder eedzwering toen puntje bij paaltje kwam. En het was grote Genade, dat Jezus hem later herstelde.

Slechts Johannes stond aan de voet van het kruis! Trouw aan Jezus. Zo trouw dat Jezus aan hem de verzorging van Zijn moeder Maria toevertrouwde. Johannes had het geheim ontdekt van te leunen op Jezus en op Diens liefde voor hem.

Willen wij overwinnaars worden in de geestelijke strijd, dan is de nederige, maar toch heel bewuste houding van Johannes belangrijk. Want het gaat niet om onze liefde voor Jezus. Het gaat om Jezus' liefde voor ons. Wij hebben Jezus lief, omdat Hij ons éérs heeft liefgehad. Het is de Wet, die eist om God lief te hebben met alles wat in ons is. Maar dat kunnen wij niet. We falen jammerlijk. Daarom moest God Zijn eigen Zoon uit liefde zenden, Die veel van ons houdt (Joh. 3:16). 1 Joh. 4:9-10 – ***"Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden."***

Wij hebben Jezus nu lief, omdat Hij ons éérs heeft liefgehad!

2 Cor. 10:3-5 – *"Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg (oorlogsstrijd) niet naar het vlees; Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk (wél geestelijk), maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten; Dewijl wij de overleggingen (dwz argumenten, ideeën, veronderstellingen, voorstellingen, gedachten) terneerwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;"*

We strijden in geestelijke zin om sterkten en bolwerken af te breken. En deze sterkten en bolwerken zweven niet ergens in de lucht. Neen, gezien de context zijn dit bolwerken in onze geest, in onze gedachten. En het is de duivel die hier achter zit. Hij speelt dit spel. Hij legt een verkeerde gedachte in ons en hoopt dat wij daarmee 'aan de slag gaan' en erover gaan piekeren. Daarom dienen we in onze geestelijke oorlog álle verkeerde gedachten gevangen te nemen en tot gehoorzaamheid van Jezus Christus te brengen. De duivel hoopt dat wij ons die boze of ongelovige of verkeerde gedachte, die hij in ons legt, eigen maken. In bezit nemen! Maar het was van oorsprong **zijn** verkeerde gedachte en niet onze! Dan zijn we bijvoorbeeld in gebed en er komen verkeerde gedachten in ons op en we gaan denken: *"Hoe kan ik dit nu denken, terwijl ik een christen ben?"* Maar in oorsprong was het de gedachte van satan die hij in ons had gelegd. Satan is er sterk in om ons zo aan te zetten, dat wij gaan

denken: *"Ik heb die verkeerde gedachte!"* En vervolgens gaat hij ons schuldgevoelens aanpraten: *"Hoe kan ik dat nu denken? Wat ben ik voor iemand? Er deugt niets van mij!"*

We moeten leren om ons af te scheiden van zulke gedachten. Leren dat wij niet verantwoordelijk zijn voor zulke gedachten. Leren die gedachten te verwerpen. De verkeerde gedachten die de duivel in ons hoofd legt, leren te negeren. De allereerste verkeerde gedachte dienen we meteen te verwerpen. Want zodra je denkt, dat het werkelijk jouw eigen gedachten zijn, heeft de duivel je te pakken. Want elke gebondenheid begint in je geest, je gedachten. Het bijbelse woord 'bekeren' (Gr. 'metanoia') betekent dan ook 'verandering van gedachten' en niet zoals wij vaak denken veroordeling van jezelf. Een gezalfde prediking maakt je daarom vrij van verkeerd denken en leert je om juist te denken. Juist denken leidt tot juist geloven en juist geloven geeft goede resultaten.

Ga niet aan de slag met die verkeerde gedachte, d.w.z. die gedachte overwegen, overleggen. Want dan worden die verkeerde en boze gedachten tot zonde.

De wapens die wij volgens 2 Cor. 10 dus in de geestelijke strijd moeten gebruiken, zijn wapens tegen boze, verkeerde, door de duivel ingegeven gedachten.

In 2 Cor. 10:5 wordt een geweldige sleutel tot overwinning genoemd: *"Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;"*

We dienen alle verkeerde gedachten gevangen te nemen (Gr. "aichmalo'tizo", d.w.z. "krijgsgevangen wegvoeren", metaforisch "boeien") tot de gehoorzaamheid van Christus. Boei de verkeerde gedachte en breng die tot (naar) Christus' gehoorzaamheid. Dus niet tot (naar) ónze eigen gehoorzaamheid.

Dit betekent niet, zoals sommige bijbelvertalingen onterecht zeggen, dat wij Christus in alle gedachten moeten gehoorzamen. Dat kunnen wij mensen ook helemaal niet! Het betekent dat wij ons moeten focussen op de gehoorzaamheid van Jezus, Die tot de kruisdood in álles aan Zijn Vader gehoorzaam was (Hebr. 5:8)). Het betekent dat wij op Jezus zien.

Verwerp verkeerde gedachten en focus uw gedachten steeds op de gehoorzaamheid van Jezus. Hiermee breken we de bolwerken af, die satan in onze geest wil opbouwen.

Jezus leefde een volmaakt en volkomen aan de Vader gehoorzaam leven. Van baby af tot in Zijn volwassenheid in álle dingen. Hij was bestemd om de Redder der mensen te worden en volbracht Zijn opdracht op volmaakte wijze en in totale gehoorzaamheid aan God de Vader. Nooit, maar dan ook nooit, zondigde Hij. En zelfs voordat Hij aan Zijn opdracht begon en werd gedoopt in de Jordaan, opende God de Vader de hemel en zei: *"Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik een welbehagen heb"*. Dit had God nog nooit gezegd van wie ook!

Zoals al opgemerkt dienen wij ons in het bijzonder te focussen op Jezus' gehoorzaamheid aan het kruis. Richt uw geest en gedachten op dié gehoorzaamheid. Dát is een geweldig wapen. Dit blijkt ook uit Rom. 5:19 – *"Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen (dwz. allen) tot zondaars gesteld zijn geworden, **alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.**"*

Door de ongehoorzaamheid van één mens (d.i. Adam) zijn alle mensen voor altijd zondaars geworden. Niet omdat zij zondigen, zijn zij zondaren geworden! Neen, maar omdat hun gemeenschappelijke voorvader Adam ongehoorzaam was, zijn zij zondaren geworden. En omdat zij nu op grond van deze afstamming zondaren **zijn**, daarom zondigen zij.

Wat Adam deed, namelijk zondigen tegen God, was zo krachtig dat zijn hele nageslacht nu zondaar werd. Zijn zonde had zoveel kracht, dat het menselijk ras a.h.w. genetisch veranderde. Adam's zonde was zo krachtig, dat zijn nakomelingen niet meer in staat waren dit door eigen daden van gehoorzaamheid te herstellen. Ook de eventuele, barmhartige daden van een ongelovige, de zondaar, zullen hem niet kunnen redden van het verderf.

Totdat Jezus kwam, volledig God en volledig Mens! Er moest een nieuwe en veel krachtiger Adam komen, namelijk Jezus, als Éérste van een zo gezegd nieuw menselijk ras dat in Hem

gelooft. Deze nieuwe Adam (God én Mens) moest de actie van de allereerste mens Adam teniet doen. Want zo zegt Rom. 5:19, dat door de gehoorzaamheid van Een (d.i. Jezus) velen tot rechtvaardigen zullen worden. Het betreft hier ten overvloede dus niet de eigen gehoorzaamheid van de geredden, maar Jezus' gehoorzaamheid aan het kruis waardoor de redding plaats vindt. Adam was hoofd van het oude menselijk ras. Jezus, de Laatste Adam, is Hoofd van ieder die is gered, het nieuwe menselijke ras van wedergeborenen. De gelovigen worden gerechtvaardigd omdat de rechtvaardige Jezus, uit Wie alle gelovigen geboren zijn, gehoorzaam was. Ze zijn niet gerechtvaardigd o.g.v. eigen zgn. rechtvaardigheid.

De bijbel zegt, dat wij alle gedachten moeten focussen op Jezus' gehoorzaamheid. Door Zijn gehoorzaamheid staan wij nu rechtvaardig voor God. Doen we dat, dan krijgt de duivel geen kans om verkeerde gedachten in onze geest te plaatsen. De duivel kan alleen dan succesvol zijn, als hij ons kan focussen op onze menselijke gehoorzaamheid en ons gebrek daaraan (ons falen, ons ongelof). Zo slaagt hij erin om de essentie van Jezus' reddingswerk te veranderen. Wij waren zondaren omdat de eerste Adam ongehoorzaam was. Nu zijn we gerechtvaardigd, niet om wat wij doen, maar omdat de Laatste Adam gehoorzaam was door te sterven voor ons aan het kruis. Nu zijn wij voor altijd rechtvaardig hoewel wij soms zondigen.

Kaïn en Abel naderden tot God om Hem te offeren. Ook Kaïn had een hart voor God. Want anders was hij niet met een offer gekomen. Maar Kaïn roemde op het resultaat van zijn werken met eigen handen, terwijl Abel met een lam kwam. Kaïn kwam a.h.w. met zijn eigen rechtvaardigheid, zo gezegd zijn eigen gehoorzaamheid, terwijl Abel op de gehoorzaamheid (overgave) van het lam vertrouwde. God accepteerde Kaïn's offer niet, maar wel Abel's offer omdat Hij wil dat wij ons focussen op de gehoorzaamheid van één Man, namelijk Jezus. Wie focust op Jezus, weet dat hij of zij voor altijd gerechtvaardigd is. Wie focust op zichzelf, op eigen gehoorzaamheid of gebrek daaraan, schiet altijd tekort. Dan pakt de duivel zijn prooi.

In de dagelijkse strijd van het leven is dit echter niet altijd gemakkelijk. Stel, uw kind wordt ziek, zodat u het eigenlijk de handen moet opleggen en moet bidden. Maar helaas had u net daarvoor ruzie met uw vrouw. Maar de duivel fluistert nu in, dat u, ruziezoeker, dat beslist niet hoeft te doen. Want een hypocriet mag niet op resultaat rekenen en menen dat de kracht van God zal vloeien. Dit is een moment dat we moeten leren op de gehoorzaamheid van Jezus te vertrouwen. Een moment om te realiseren dat we de gerechtigheid Gods in Christus zijn geworden. Het was door Jezus' gehoorzaamheid áán en de gerechtigheid ván het kruis waardoor we gerechtvaardigd zijn. Niet door eigen gerechtigheid. En daarom gebiedt: *“Wordt genezen in de Naam van Jezus!”* Daarom is dit een krachtig wapen aan christenen gegeven. Machtig door God tot neerwerping van bolwerken! God de Vader zal nooit voorbij gaan aan een gebed in Jezus' Naam, dat steunt op Diens gehoorzaamheid tot de kruisdood toe.

De ongeredde zondaar kan zijn verloren positie niet ongedaan maken door eventuele rechtvaardige daden. De door Jezus geredde rechtvaardige kan zijn geredde positie niet door eventuele zonden ongedaan maken. Het is nonsens, wat sommigen beweren, dat als een rechtvaardige in zonde valt en dat niet meteen in orde maakt, hij of zij verloren gaat. Dat zou betekenen dat wat die mens deed veel krachtiger is dan wat Jezus heeft gedaan. En het zou betekenen dat wat de eerste Adam heeft gedaan uiteindelijk tóch krachtiger is dan wat de Laatste Adam (Jezus) deed. Een zondaar kan zijn verloren positie niet ongedaan maken. De geredde christen kan zijn geredde positie normalerwijze ook niet ongedaan maken door het begaan van een enkele zonde. Tenzij hij of zij Jezus (bewust) afzweert en verlaat.

Het werk van Jezus is **véél meer** dan het werk van de eerste Adam. In Rom. 5 wordt dat tot vijfmaal toe (5: getal van genade) benadrukt! Rom. 5:9-10,15,17,20 – *“Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven..... Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van*

*een, velen gestorven zijn, zo is **veel meer** de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen..... Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, **veel meer** zullen degenen, die den overloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus..... Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade **veel meer** overvloedig geweest;"*

Als wij menen dat één zonde de redding van een behouden rechtvaardige teniet doet, dan onteren wij Jezus' werk. Dan onteren wij Zijn gehoorzaamheid. Dan beledigen wij God. Wij zijn rechtvaardig gemaakt door de gehoorzaamheid van één Man. En de duivel wil niet dat wij dit zullen erkennen noch geloven. Want dát is krachtig wapen in onze handen. Hoe meer wij ons richten naar de wondere gehoorzaamheid van Jezus, hoe meer wij een boven-natuurlijk, gehoorzaam, heilig leven zullen leiden. Dan zullen wij werkelijk veranderen. Focus niet op eigen (on)gehoorzaamheid. Zo zullen bitterheid, boosheid, onreinheid, etc. verdwijnen. Zo brengen we vanzelf vruchten des Geestes voort zonder het te beseffen. Wie op Jezus verliefd is en op Hem ziet, verandert innerlijk vanzelf en automatisch. De H. Geest vloeit als wij juist geloven! Wie Gal. 5 leest, ziet de tegenstelling: de **vruchten** des geestes (vruchten groeien vanzelf) staan tegenover de **werken** des vlees (werken vergen inspanning). Wie **uit zichzelf** zó zijn best doet om heilig te leven, zal steeds weer falen.

In Romeinen, waar het Evangelie wordt uitgelegd, staat het volgende in Rom. 1:5-6 – *“(Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam; Onder welken gij ook zijt, geroepen van Jezus Christus!)”* Paulus spreekt over ‘gehoorzaamheid des geloofs’. Dit betekent dat we gehoorzaam zijn om correct te geloven. Om juist te geloven! D.w.z. dat we alle gedachten onder Jezus' gehoorzaamheid brengen. In Rom. 16:25-27 staat vergelijkbaar: *“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; Den zelve alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.”*

Een christen kan alleen bevestigd worden op grond van het juiste Evangelie. Paulus sprak tot de Galaten, die de Wet opnieuw in hun levens hadden geïntroduceerd. Gal. 3:1 – *“O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?”* De waarheid gehoorzamen en gehoorzaamheid des geloofs is hetzelfde! Het is het juiste geloven. Gal. 3:2-3 – *“Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?”*

Wij hebben de H. Geest ontvangen. Niet door de Wet perfect te onderhouden (de werken der Wet), maar door te geloven in wat we hoorden (de prediking) over Jezus. Een christen is best dom als hij of zij de Wet in het leven herintroduceert, terwijl hij of zij uit en door genade werd gered. Genade redde ons. Denk dan niet dat onze gehoorzaamheid of juist het gebrek daaraan dit kan verhinderen. Onze positie staat vast! We dienen in het geloof te gaan staan willen wij in de geestelijke strijd de overwinning behalen.

Wat Jezus deed, is veel méér dan wat Adam deed. In Leviticus staan vijf offers beschreven die tesamen het éne volmaakte Offer van Jezus typeren. Het zondoffer werd gebracht voor wat de mens **is**, namelijk een zondaar. Het schuldoffer o.a. werd gebracht voor wat hij of zij verkeerd had **gedáán**. Het gebrachte offer was steeds een typebeeld van Jezus. En de priester beoordeelde de kwaliteit van het offer. Hij keek nooit naar de overtreder die kwam. Hij keek alleen of het offerdier aan de voorwaarden voldeed. Dát moest goed, volmaakt zijn. Wij zijn zó gezegend, omdat Jezus voor ons werd vervloekt. Jezus legde eerst Zijn mantel (van volmaakte) gerechtigheid af en dronk toen de gifbeker van onze zonden (Luk. 22:42).

Hij droeg nu onze vuile mantel van zonden. De vloek en Gods toorn zochten Hem daarna op, omdat Hij ónze zonden droeg. Die zonden trokken de vloek naar Hém toe. En Jezus onderging onze straf aan het kruis. Gods oordeel viel op Hem, want Hij droeg ónze zonden. Toen wij Hem in geloof aannamen, legde Jezus Zijn mantel van gerechtigheid op ons, nadat Hij éérst onze mantel van zonden verwijderde. Omdat wij nu Jezus' mantel van volmaakte gerechtigheid dragen, vallen Gods zegeningen ons ten deel.

Het kruis staat centraal. Jezus ontving door het kruis onze zonden. Wij ontvangen door het kruis Zijn gerechtigheid. Jezus werd in onze plaats vervloekt en wij gezegend in Zijn plaats. God kijkt niet naar ons als wij tot het kruis komen. Hij weet dat wij zondaren zijn die hebben gezondigd. Hij kijkt alléén naar Jezus, Die het volmaakte Offer is, en ziet dat Jezus perfect en zonder zonde is, zonder vlek of rimpel! Omdat Jezus perfect en goed is, een onschuldig Lam, moest Hij sterven. En nu mogen wij, overtreders, vrijuit gaan.

Geliefde broeders en zusters, het Lam verdiende niet te sterven, wij verdienden Gods zegen niet. Maar dit was Gods plan! Omdat Hij van ons houdt. Daarom staat in Rom. 5 geschreven, dat het werk van Jezus als de Laatste Adam **véél meer** is dan dat van de eerste Adam. Daarom verheugt God Zich zo in Jezus' gehoorzaamheid. Daarom wil Hij dat wij daarop zien! Het werk voor onze verlossing werd door Jezus gedaan. Dit wil satan niet horen.

Moge Hij u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.