

ONTWAAKT HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, de bijbel, Gods Woord, roept ons op om nu uit de slaap te ontwaken, omdat het daartoe de hoogste tijd is. Immers, is de nacht voorbij gegaan en de dag aangebroken. Rom. 13:11-12a – *“En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen.....”*

Indringend zegt Gods Woord ons: *“Wordt wakker, het is tijd, want jullie verstaan toch goed de gelegenheid des tijds?”* M.a.w. jullie begrijpen toch de urgentie van deze tijd en waarom het nodig is om nu te ontwaken?

De tijden zijn donker, broeders en zusters. De geestelijke afval is groot en de zonden rijzen ten top. Er is zelfs geen schaamte meer. Waaruit Gods kinderen vanuit Gods Woord weten dat de Wederkomst van Jezus spoedig zal plaatsvinden. Dat zouden wij althans behoren te weten. 2 Thess. 2:1-3 – *“En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;”* Leest u ook 1 Thess. 5:2-6.

De Heer Jezus is niet boos op ons, dat velen in slaap zijn gevallen, Hij heeft dit immers voorzeggd. Matth 25:1-6 – *“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!”*

Zoals gezegd, dat we soms slapen neemt Hij ons niet kwalijk. Lang wachten (in geestelijke zin) kan immers heel vervelend zijn, vooral als je moe bent of als alles in het leven tegenzit. Of als de dingen in het leven juist prima verlopen, niets op onheil duidt en we daardoor in slaap worden gesust. Maar Jezus roept ons wél op om nú wakker te worden! Met name, omdat de Stem steeds luider, duidelijker en indringender klinkt: *“Jezus, de bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!”* Als we blijven slapen, zullen we de boot missen. En hetzelfde zal gebeuren als we niet gereed zullen zijn, dat wil zeggen, niet met brandende lampen én reserveolie in onze vaten wachten op Hem.

Geestelijk slapen resulteert altijd in geestelijke lauwheid. Er is geen vuur meer in het hart, want de olie van de Heilige Geest dat het vuur doet branden, is immers opgebraakt. En het begint met het verlaten van de eerste, vurige liefde voor Jezus. Zoals Hij stelde in Openb. 2:4 – *“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.”* Als de liefde voor Jezus verflauwt, begint de olie op te raken en het vlammetje te flakkeren om uiteindelijk te doven. Daarom adviseerde Jezus in Openb. 2:5a: *“Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken,”* Welke werken? Uiteraard die werken die op vurige liefde voor Hem waren gebaseerd.

Het negatieve proces is als volgt: we verlaten onze eerste liefde, waardoor onze lampen uitdoven en we in slaap vallen en vervolgens worden we lauw (Openb. 3:15-17).

Als we dit proces onderkennen, wordt het heel begrijpelijk, dat onze begintekst uit Rom. 13 juist omgeven wordt met de oproep om lief te hebben. Rom. 13:8-12a – *“Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld. Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen*

valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen.....”

In vers 12b wordt ons vervolgens geadviseerd: *“Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.”* Wat is in feite het belangrijkste wapen des lichts, dat Gods kind bezit? Dat is de liefde! Allereerst voor God, voor onze Heiland, Die ons kocht met Zijn eigen Bloed. De liefde is de band der volmaaktheid (Col. 3:14). Door de liefde overwinnen wij alle dingen (1 Cor. 13). Waar de liefde verkilt, zal de ongerechtigheid vermenigvuldigen (Matth. 24:12). En waar de liefde ontbreekt, krijgen de duistere werken van satan vrij spel. Vandaar de oproep om de werken der duisternis af te leggen.

God verlangt zó enorm naar een eigen volk om lief te hebben. De bijbel noemt dat volk Zijn Bruid met wie Hij in het huwelijk wil treden (Openb. 19:7-8). Hij had ons zo vurig lief, dat Hij Zijn eigen Zoon Jezus overgaf in de dood teneinde ons te redden. Joh. 3:16 – *“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”*

Maar hoe kan een huwelijk floreren, broeders en zusters? Toch enkel bij wederzijdse liefde! God verlangt ook naar de vurige liefde van Zijn Bruid. Daarom is het eerste en het tweede gebod volgens Matth. 22:36-39 – *“Meester! welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”*

Kunnen wij onze liefde forceren? Uit onszelf onbaatzuchtige liefde geven? Neen, dat kunnen wij niet, omdat wij van nature egoïstisch zijn en op onszelf gericht. Maar indien wij Jezus opnieuw aannemen, dat wil zeggen onze relatie met Hem vernieuwen en ook onze wedergeboorte hernieuwd door de Heilige Geest tot leven laten wekken, dan zal Hij die goddelijke liefde in ons uitstorten. Rom. 5:1,6 – *“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.”*

Geliefde broeders en zusters, Rom. 13:14 stelt daarom: *“Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.”* Indien wij dit advies opvolgen, alsmede de bereidheid hebben om de wapenen des lichts, waarvan de belangrijkste de liefde is, te hanteren (“aandoen”), dan zullen wij uit onze geestelijke slaap ontwaken. Dan zullen wij niet meer zijn als die lauwe bruid, die tot haar eigen schande sliep, zelfs toen haar bruidegom haar kwam ophalen (Hoogl. 5:1-6).

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.