

## ONDERDANIGHEID HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, ik wil graag enkele woorden wijden aan het nieuwtestamentele begrip onderdanigheid. Wellicht vraagt u zich nu af: Waarom juist dit onderwerp? Wel, omdat ik geloof dat wij hier in het kader van het gezond opbouwen van onze eigen gemeenten en waar we allemaal zo naar verlangen, profijt van kunnen hebben.

Graag wil ik u vertellen, hoe het komt dat mijn aandacht zich op dit onderwerp focuste. De oorzaak ligt in vele predikingen over het huwelijksleven, die ik jaren geleden beluisterde. Deze predikingen gingen uiteraard regelmatig over de vereiste houding van de huwelijkspartners. Ze vingden dan doorgaans aan met Efez. 5:22 – *“Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;”* Om daarna uiteraard te vervolgen met de verzen 23 tot en met 33.

Tijdens die predikingen vroeg ik mij regelmatig af: Waarom beginnen jullie predikers altijd met vers 22 en niet met vers 21? Dit vers verklaart namelijk: ***“Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.”*** Jullie als predikers weten toch best wel (althans behoren dat te weten), dat de boven vers 22 vermelde titel van deze paragraaf, namelijk *‘huiselijke plichten’* in de Statenvertaling, of ook wel *‘huwelijksplichten’*, niet door de schrijver van de Efezebrief zelf, i.c. Paulus, maar door de vertalers van de Statenvertaling werd geschreven?

Indien we beginnen te lezen bij vers 21 en daarna vervolgen met vers 22, dan komen de verhoudingen geheel anders te liggen: *“Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;”* Blijkbaar is er geen sprake van éénrichtingverkeer als het gaat om onderdanigheid in het huwelijk. Alhoewel de onderdanigheid van de vrouw wel wordt benadrukt.

Dit brengt ons bij de vraag wat nu eigenlijk de betekenis van dit begrip ‘onderdanigheid’ is. In beide verzen wordt voor ‘onderdanigheid’ het Griekse woord *‘hupo’tasso’* gebruikt. Dit woord betrof een Griekse militaire uitdrukking met de betekenis: *“troepenafdelingen op militaire wijze onder het bevel van een leider plaatsen”*. Maar in niet-militair gebruik betekende *‘hupo’tasso’*: *“een vrijwillige houding van zich schikken, samenwerken, verantwoordelijkheid aanvaarden en een last dragen”*.

Dit is wat God van de vrouw in het huwelijk vraagt. Maar het mes snijdt aan twee kanten, als we bereid zijn om te lezen vanaf vers 21. Dan wordt ook van de man deze houding verlangd. Hoe kan een vrouw zich onderdanig (denk aan de zojuist gegeven betekenis!) opstellen jegens haar man? Als die bereid is om zich naar zijn vrouw over te buigen en haar lasten mee wil helpen dragen.

In de tweede betekenis ligt ook de praktische toepassing als wij onze gemeenten gezond willen opbouwen en succesvol willen maken. Namelijk:

- dat we gaan samenwerken,
- dat we samen de lasten gaan dragen,
- dat we verantwoordelijkheid gaan aanvaarden en
- dat we ons gaan schikken naar de ander (overbuigen!).

En dat alles steeds op vrijwillige basis. Niet gedwongen!

Dit is de onderdanigheid, die Jezus van de Gemeente verlangt. Efez. 5:24 – *“Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.”* Dit Gemeente kan deze onderdanigheid opbrengen, doch alleen en juist omdat Christus Zich naar haar toe heeft overgebogen (Efez. 5:25).

Dit is ook de onderdanigheid die wij allen aan elkaar zijn verschuldigd. Jong aan oud en oud aan jong, zonder onderscheid op grond van positie.

Het is mijn verlangen, dat toch juist de ouderen het voorbeeld zullen stellen! Een leider (voorganger, ouderling, jongerenwerker, etc.) moet bereid zijn om zich naar de ander over te buigen en te schikken. Zich schikken wil lang niet altijd zeggen, dat gehoorzaamd moet worden. Neen, want de leiders zetten immers de geestelijke koers uit. Maar wél, dat men bereid is om te luisteren naar wat de ander zegt en erover na te denken. Bereid om niet overal een probleem van te maken. Bereid om niet de machtspositie te hanteren. Enfin, ik ben er van overtuigd dat u weet wat ik bedoel.

Geliefde broeders en zusters, tot besluit nog één schriftgedeelte, waaruit blijkt dat dit de onderdanigheid is, die van ons jegens elkander wordt gevraagd. 1 Petr. 5:5 – *“Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en **zijt allen elkander onderdanig**; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.”*

Moge Jezus u deze week overvloedig zegenen. Amen.