

## DE OMHEINING VAN DE TABERNAKEL

hjms

Geliefde broeders en zusters, voor een antwoord op de vraag waarom het bestuderen van de Israëlitische Tabernakel zo belangrijk voor ons is, verwijs ik u naar het document [“BELANG VAN DE TABERNAKEL – het”](#) dat ook onder deze rubriek op de website kan worden gevonden.

In deze inleiding wil ik de Omheining van het Tabernakelcomplex behandelen.

God wilde temidden van Zijn volk wonen. Waarom was er dan überhaupt een Omheining rond het Tabernakelcomplex nodig, zult u zich afvragen?

Omdat God heilig is en Zich niet zonder meer kan vertonen aan Zijn zondige volk. Zij zouden dan immers sterven (Ex. 33:20). De Omheining was nodig, opdat de mensen die het Tabernakelcomplex wilden betreden, zouden inzien dat zij aan zekere goddelijke voorwaarden moesten voldoen.

De Omheining omheinde (uiteraard) het gehele Tabernakelcomplex, waarvan het onbebouwde gedeelte de Voorhof werd genoemd.

Op de Voorhof was de Tabernakeltent geplaatst, waarin twee ruimten waren, namelijk het Heiligdom en het Allerheiligdom.

Uiteraard was er in de Omheining een toegangspoort tot de Voorhof gemaakt ( Ex. 27:9-18). Aan de Voorhof en de Poort zijn op deze website ook inleidingen gewijd.

De lange zijde van de (rechthoekige) Voorhof was 100 el, terwijl de korte zijde 50 el was. De totale lengte van de Omheining was dus  $2 \times 100 + 2 \times 50 = 300$  el. De Omheining bestond uit doek van 5 el breed gemaakt van fijn getweernd (wit) linnen. Dit omheiningsdoek was aan 60 pilaren op koperen voeten opgehangen. Aan de beide lange zijden waren er 20 pilaren, aan de korte zijden 10 pilaren. De ruimte tussen elke pilaar was dus  $300 : 60 = 5$  el.

Het omheiningsdoek had een totale oppervlakte van  $300 \times 5 = 1500$  el<sup>2</sup>.

In de inleiding [“VOORHOF van de Tabernakel – de”](#) kunt u lezen, dat deze 1500 el<sup>2</sup> in verband staan met het moment dat Gods Wet op Sinaï aan Israël werd gegeven, namelijk ongeveer 1500 jaren voordat Jezus op aarde kwam. Deze wettische periode van 1500 jaren was een tijd waarin de Wet op grond van Gods gerechtigheid de zonde oordeelde en bestrafte. Er was geen sprake van genade. Wie zondigde, moest de straf dragen. Dat vereiste Gods gerechtigheid. Onze God is goed, héél goed zelfs, maar óók een rechtvaardig God, Die nu eenmaal geen zonden kan en wil tolereren. Onderzoekt u toch uw hart!

De Omheining is daarom voor ons een verwijzing naar de 1500 jaren, dat de oudtestamentische Wet van toepassing was.

Wat een geweldige genade is ons daarom ten deel gevallen toen Jezus Christus de Wet vervulde (Matt. 5:17) en voor ons stierf op het kruis, waardoor wij door het geloof in Zijn Bloed mochten worden gerechtvaardigd (Rom. 5:1,9) en níét meer door de Wet, die geen mens kon volbrengen. De apostel Paulus stelt zelfs, dat Jezus ons van de vloek van de Wet verlost. Gal. 3:13 --- *“Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.”*

Het doek van de omheining bestond uit fijn getweernd, wit linnen, dat ons naar de gerechtigheid en heiligheid van God en Zijn Wetten verwijst (Rom. 7:7-12). God is heilig. Hij is goed en rechtvaardig en daarom zijn Zijn Wetten ook per definitie rechtvaardig. God zei ook, dat wij heilig moeten zijn. Omdat Hij heilig is (1 Petr. 1:16).

Fijn getweernd, wit linnen wijst ons echter in schaduwbeeld óók op de gerechtigheid van Jezus als Zoon van God. Met Zijn gerechtigheid worden wij bekleed als onze zonden door Hem zijn verzoend (Rom. 7:12; Rom. 5:1,9). Leest u ook Openb. 7:13-14, waar een tafereel geschetst wordt waarin mensen uit de grote Verdrukking komen, terwijl hun lange klederen

zijn gewassen en wit zijn gemaakt in het Bloed van het Lam. Zij zijn gerechtvaardigd door het Bloed van het Lam. Leest u ook Openb. 3:4-5 en Openb. 19:7-8.

Het omheiningsdoek werd gedragen door 60 pilaren.

Deze 60 pilaren wijzen ons op mensen! Want mensen kunnen in bijbelse beeldspraak onder voorwaarden wel met pilaren worden vergeleken (Openb. 3:12).

Deze 60 pilaren zien we ook terug in Hoogl. 3:7-10. Het bed van koning Salomo, die een schaduwbeeld is van Jezus, onze komende Hemelbruidegom, werd omringd door 60 strijdbare helden. Zij beschermden de koning (én zijn gemeenschap met de koningin) tegen potentiële aanvallen en ongewenste invloeden van buitenaf. Wáár hij zich ook bevond!

De 60 pilaren verwijzen ons ook naar de voorvaders van onze Heere Jezus Christus.

Dit vergt enige verduidelijking, want Jezus had niet precies 60 voorvaders.

De lijn van Adam tot en met Jezus, zoals in Luk. 3:23-38 kan worden gelezen, betrof 76 personen. Met andere woorden, Jezus had 75 voorvaders in de rechte lijn vanaf Adam. Maar mogen we zo tellen? Neen, want het Tabernakelcomplex werd gebouwd, omdat God in het midden van Zijn uitverkoren volk Israël wilde wonen (Ex. 25:8). En wie was de eerste stamvader van dat volk? Dat was Abraham. Vanaf Abraham geteld had Jezus 55 voorvaders in rechte lijn. Met Jezus meegeteld betrof het dan 56 personen. Dan komen we toch nog 4 personen te kort. Wie zijn zij? Deze betreffen de vier evangelisten Mattheus, Markus, Lukas en Johannes. Zij zijn de vier pilaren waaraan de vier doeken van de Poort zijn opgehangen (Ex. 27:16). Deze vier poortdoeken verwijzen naar de vier evangelieën en schilderen ons het leven van Jezus in al Zijn aspecten.

Waarom staat dan Jezus als de 56e pilaar naast die vier evangelisten/pilaren? Omdat Hij dé Persoon, hét Object en hét Onderwerp is, hetwelk in de evangelieën wordt uitgebeeld.

Waren deze 60 personen dan allemaal helden, strijdbare helden? Geloofshelden zoals sommigen wel zeggen? Neen! Met uitzondering natuurlijk van Jezus, Die nooit heeft gezondigd, en in veel mindere mate wellicht koning David waren zij géén helden, zoals wij dat verstaan. Het waren gewone mensen met fouten en gebreken, doch die allen wél vast stonden in hun geloof in God en in die zin strijdbaar waren. Denkt u bijvoorbeeld aan Jozef die in alle eenvoud de engel dadelijk gehoorzaamde en in alle liefde zijn vrouw Maria beschermde. Denk aan Boaz die de Moabitische Ruth "loste". Denk aan Abraham, Izaäk en Jakob die vasthielden aan Gods beloften. Denk aan David met al zijn fouten, maar die in diepe relatie met God leefde.

Daarom wijzen de pilaren óók naar al die gewone mensen, die Jezus in geloof hebben aangenomen en in hun dagelijkse leven heldhaftig achter Jezus volgen en Hem dienen. Samen vormen zij de Omheining van Gods gebouw, het Lichaam van Christus.

De 60 pilaren hadden koperen voeten, zoals overigens ook de objecten die op het voorhofsterrein stonden, van koper waren.

Koper (en ook ijzer) wijst ons geestelijk gezien op Gods oordeel en kracht tegen de zonde. Leest u bijvoorbeeld Deut. 28:15-23. Maar terwijl ijzer verwijst naar oordeel zónder genade, verwijst koper naar het oordeel waaraan wél genade is verbonden. De pilaren stónden toch immers op de koperen voeten, m.a.w. het oordeel was dus aan hen voorbij gegaan.

Vooraf het verhaal van de koperen slang in Num. 21:5-9, dat u beslist moet lezen, is in dit opzicht heel verhelderend.

Wat gebeurde er? De Israëlieten bekritiseerden God, omdat Hij hen had verlost uit Egypte (notabene!) en in de woestijn had gebracht waar geen brood was en geen water. En zij walgden zelfs van het Manna, dat God hen te eten gaf. Maar het Manna is een profetisch beeld van Jezus, het Woord van God, het Levende Brood dat uit de hemel nederdaalde, om tot voedsel voor de hele mensheid te worden (Joh. 6:48-51). Met hun houding traptten zij God op Zijn ziel en troffen Hem rechtstreeks in Zijn hart. Jezus is toch immers Zijn geliefde, eniggeboren Zoon (Matt. 3:17)?

En God zond vurige, giftige slangen in het kampement. Deze slangen zijn een geestelijk beeld van Satan (en de demonen). En velen van het volk werden gebeten door die slangen en stierven aan het dodelijke gif. En zo is het! Slangen wijzen ons in de taal van de bijbel altijd op de zonden. Als Satan en de demonen vrij spel in ons leven krijgen, zullen zij ons bijten en injecteren met het dodelijke gif van de zonden. Het uiteindelijke resultaat van de zonden is de geestelijke dood (Rom. 6:21,23; 8:6).

Nadat de mensen hun zonden hadden beleden, gaf God aan Mozes de opdracht om een slang van koper te smeden en die op een paal te stellen. En iedere persoon die naar deze koperen slang keek, zou niet sterven. Hiervoor was uiteraard geloof nodig, want in hun doodzieke toestand moesten ze uit hun tenten komen en in geloof naar die koperen slang kijken en geloven in de genezing.

Hoe wondervol is het toch dat God hen een reddingslijn toewierp. Wat een liefde en genade, dat zij niet aan dat dodelijke slangengif hoefden te sterven. God had Zijn oordeel over het volk gezonden, maar Hij had hen óók een weg van genade tot redding gegeven, namelijk door geloof in die koperen slang.

Broeders en zusters, deze geschiedenis werpt zijn profetische licht ver vooruit. Het schijnt z'n licht op die grote daad van een liefdevolle God, Die niet wilde dat er ook maar één mens verloren zou gaan. Namelijk dat God Zijn geliefde Zoon Jezus naar de aarde zond om te sterven voor onze zonden en het goddelijk oordeel over onze zonden op Zich te nemen. Jezus werd verhoogd aan het kruis. Hij werd als het ware als de koperen slang (Joh. 3:14-18; Joh. 12:31-33). Voor ons! Ook wij zijn zondaren net als het Israëlitische volk (Rom. 3:10,23). Ook wij dragen het slangengif van de zonden in ons lichaam. Daarom zouden wij óók net als zij moeten sterven. Maar Jezus werd verhoogd en aan het kruis van Golgotha genageld. Hij werd tot zonde gemaakt, droeg onze schuld en nam het oordeel op Zich, zodat wij konden worden gerechtvaardigd (2 Cor. 5:21; Rom. 8:3). En iedereen die in geloof blikt op Jezus, zal gered worden. Wat een wondervolle liefde van God. Wie dit goed beseft, zal nooit meer bewust willen zondigen.

Broeders en zusters, gezien dit verhaal in Num. 21 is de betekenis van het metaal koper zoals verwerkt in het Tabernakelcomplex, dus het goddelijk oordeel. Maar het wijst ons tévens op de mogelijkheid om genade door bekering tot Jezus te ontvangen.

Wat zagen nu eigenlijk de mensen, als zij vanuit de woestijn naar de Tabernakel keken? Deze vraag is zó eenvoudig, dat ze eigenlijk niet gesteld hoeft te worden. Zij die naar de Tabernakel keken of er naar op weg waren, zagen uiteraard een witte omheining van ruim 2 1/2 meter hoogte (5 el), opgehangen aan die 60 pilaren met koperen voeten. Dit heeft ons in geestelijk opzicht wat te zeggen.

Het betekent dat Gods terrein wordt afgebakend (bepaald) door een gemeenschap van mensen, die met al hun gebreken op God vertrouwen. Zij zijn géén helden, tenzij in geloof! In oudtestamentische zin betekende dit, dat het volk van Israël met elkaar verbonden was door de goddelijke gerechtigheid uit de Wet. Zij hadden gezamenlijk geloof in Gods Wet en verlangden om Hem te dienen. Zij gehoorzaamden God middels een uitgebreide Tabernakelbediening van het offeren van dieren en werden aldus uit de Wet gerechtvaardigd. Maar de mensen buiten de Omheining werden hierdoor ook bepaald bij Gods gerechtigheid en kracht om elke zonde te oordelen en te straffen.

In nieuwtestamentische zin wordt Gods terrein nu afgebakend door geloofsmensen die aan elkaar verbonden zijn door de gerechtigheid van Jezus, welke zij ontvangen hebben door het geloof in Zijn Bloed. Herinnert u zich nog dat het doek van de Omheining 5 el hoog was en dat de pilaren steeds op een afstand van 5 el van elkaar stonden? Het getal 5 staat in geestelijke zin altijd voor verzoening. Denkt u maar aan de 5 grote wonden toegebracht aan Jezus, toen Hij onze zonden verzoende aan het kruis. Denkt u maar aan de afmetingen van het koperen Brandofferaltair. De Omheining wijst ons op de Verzoening door Jezus, waardoor kinderen Gods samen de Tabernakel Gods, het gebouw van God mogen vormen (Openb. 21:3).

Broeders en zusters, kinderen Gods zijn aan elkaar verbonden door het Bloed van Jezus Christus, dat hun zonden heeft afgewassen. Zij zijn gerechtvaardigd door het geloof in het Bloed van Jezus (Rom. 5:1,9). Hun schuld is vergeven.

In dit verband wil ik u tot slot nog een prachtig beeld m.b.t. de wijze van ophanging van het omheiningsdoek aan de pilaren laten zien. Dit beeld zal u tonen hoe (d.w.z. in welke geestelijke conditie) de kinderen Gods samen als pilaren de Omheining moeten vormen.

Dit omheiningsdoek werd niet met koper, maar met zilveren banden en zilveren haakjes aan de pilaren bevestigd (Ex. 27:16-17 en Ex. 38:16-17). En de kop van de pilaar werd met zilver overtrokken.

Het metaal zilver wijst ons (in geestelijke zin) op het verzoenende Bloed van Jezus. Leest u maar Ex. 30:11-16. En in Ex. 38:25-28 kunt u lezen, dat deze door het volk betaalde zilveren losprijs ook werd gebruikt voor de fundatie van de Tabernakel. Het gebouw van God, Zijn tempel, Zijn Lichaam, staat gefundeerd op het Bloed van Jezus. Kinderen Gods zijn met elkaar verbonden en gerechtvaardigd door Jezus' Bloed.

Maar nu wil ik u wijzen op de schitterende manier van bevestiging van die zilveren banden. Ex. 27:17 --- *"Al de pilaren des voorhofs zullen rondom met zilveren banden bezet zijn; hun haken zullen van zilver zijn, maar hun voeten zullen van koper zijn."*

De frase "bezet zijn" is "mechoesjakiem" in het Hebreeuws. Het is een werkwoordsvorm van de stam "chaasjak" dat "liefhebben, liefelijk omhelzen, verlangen naar, hecht verbonden zijn, hangen aan, redden" betekent. Hoe wonderschoon is dit beeld. Jezus stortte Zijn verzoenende Bloed uit liefde voor en verlangen naar ons. Dit vormt een hechte en een eeuwige band. Kinderen Gods zijn alzo door deze liefde met elkaar verbonden (Joh. 13:35). In Ex. 38:28 kunnen we eveneens lezen dat de koppen van de pilaren ook met het zilver van de geofferde sikkels werd overtrokken --- *"Maar uit de duizend zeventig sikkelen maakte hij de haken aan de pilaren, en hij overtrok hun hoofden, en omtoog ze met banden."*

Het woordje "overtrok" is in het Hebreeuws de werkwoordsvorm "tsipah". Dit komt van de stam "tsaafah" dat natuurlijk "bedekken, beplaten en overtrekken" betekent. Maar het betekent ook "in de verte turen, observeren, de wacht houden, uitkijken naar en opletten".

Wat is het Woord van God toch wondervol en minitueus. Kinderen Gods vormen samen de Omheining. Zij zijn als pilaren, die de wacht houden en uitkijken naar elke geestelijke vijand. Zij hangen aan elkaar en zijn aan elkaar verbonden door Gods Liefde. Zij zijn verzoend en wit gemaakt (gerechtvaardigd) door het Bloed van Jezus. Is God niet goed en wonderbaar, broeders en zusters?

Ik wil besluiten met Fil. 3:9 --- *"En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;"*

Neemt u toch Jezus aan en gelooft u toch in Hem. Wordt u toch bekleed met het zilver van Zijn verzoening en met het wit van Zijn gerechtigheid. En wordt voor eeuwig behouden door Zijn Bloed. Amen.