

HET ZAL ZIJN ZOALS IN DE DAGEN VAN NOACH EN LOT

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, een kind van God leeft weliswaar in deze wereld, maar zodra men wordt wedergeboren, is men niet meer ván deze wereld. Dan is men burger geworden van boven, van de hemel (Joh. 8:23; 12:25; 15:19; 17:14-16).

Het feit dat kinderen Gods in een wereld leven, die hen haat, maakt het er voor hen niet gemakkelijker op. De wereld haat Jezus en daarom haat men hen ook (Joh. 15:18-20). Ja, wij leven temidden van duisternis, van ongegeneerde misdaad en van vleselijke uitpattingen, van ongecontroleerde haat tegen Jezus en Zijn volgelingen. We leven midden in die wereldse sfeer. We kunnen er niet aan ontkomen. We worden dagelijks geconfronteerd met de zondige wereldse opvattingen. Op school, op het werk, in de straat, ja zelfs in ons eigen huis via de televisie en andere media. Ook als we op straat zijn, in de winkel of in de supermarkt, zelfs op de sportclub. En als we op vakantie gaan, komen we juist vaak terecht in die vakantieplaatsen, waar het alles nog een graadje erger is.

Als we dus niet oppassen, voeden we ongemerkt en voortdurend ons vlees en onze oude natuur. Dan krijgt onze wedergeboren geest, om het maar eens populair te zeggen, optater na optater te verwerken. Daarom dienen kinderen Gods in hun geestelijk leven uiterst waakzaam te zijn. Immers, de zonden en de ongerechtigheid in de wereld stijgen nu ten top. Maar, prijst God, aan de andere kant wijst het ons op het heerlijke feit, dat de Wederkomst van Jezus spoedig zal plaatsvinden.

We zullen in deze dagen juist moeten waken in de gebeden. En juist nú is het erg verstandig om de overvloed van het Woord van God te verzamelen. Dat was ook Gods oproep aan het uit Egypte verlost volk van Israël met betrekking tot het verzamelen van het Manna, het brood uit de hemel, in de woestijn (Ex. 16:4-5). Op de zesde dag moest men een dubbele portie voor de zevende dag (de rustdag) verzamelen. De zesde dag verwijst naar de tijd waarin we nu leven. De zevende dag verwijst naar de tijd van Jezus' Koninkrijk van Vrede. We leven nog steeds in een land met godsdienstvrijheid. We mogen onze bijbels bezitten en kerkdiensten bezoeken. We mogen nog steeds ongehinderd naar de predikingen van het Evangelie luisteren. Er is nu nog overvloed van het geestelijke Brood uit de hemel te verkrijgen. Maar de vrijheid om naar het Woord te luisteren, zal ons ooit worden afgenomen. En dan is het verstandig om voldoende reserves in voorraad te hebben. De bijbel voorzegt dat er verdrukkingen zullen komen, waarin kinderen Gods zullen worden vervolgd. Dan zullen we in de gevangenis worden geworpen en zullen onze bijbels worden afgepakt, dan zullen er zelfs kinderen Gods worden gedood. Leest u bijvoorbeeld maar eens Matt. 24:8-14 en Mark. 13:9-13. Deze teksten zijn niet alleen profetisch is voor Israël en de Joden, maar ook voor de kinderen Gods.

Toch wil ik met name eens uw aandacht vestigen op de sfeer die nú in de wereld heerst, dus in onze tijd en dus vlák voor Jezus' Wederkomst. Het zijn de dagen kórt voor de toekomst van de Zoon des mensen. Maar wil ik u én mijzelf ook wijzen op de ernstige waarschuwing, welke Jezus hieraan verbond.

Matt. 24:35-39, 42-44 – *“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.....
..... Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.”*

Luk. 17:24-30, 33 – *“Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verloor ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verloor ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.....
..... Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden.”*

Om welke zaken draait het volgens Jezus in de eindtijd? De mensen zullen jagen naar:

- het bevredigen van het inwendige, uitgebeeld in (overdadig) “eten en drinken”
- het bevredigen van de vleselijke, sexuele lusten, uitgebeeld in “huwen en ten huwelijk geven”
- het bevredigen van de materiële verlangens, uitgebeeld in “kopen, verkopen, planten en bouwen”

Herkent u dit, broeders en zusters? Geeft dit niet precies de sfeer om ons heen weer? Draait nu juist niet alles om het bevredigen van de eigen vleselijke verlangens en het eigen ego?

Wat een ernstige waarschuwing geeft Jezus ons hier. Hij waarschuwt ons om niet mee te doen met de overdadigheid van de wereld. Om geestelijk wakker te zijn en te blijven! Natuurlijk moeten we regelmatig eten en drinken. Natuurlijk mogen man en vrouw elkaar liefhebben en van elkaar genieten in het huwelijk. Natuurlijk is het normaal dat we soms bepaalde dingen moeten kopen. Natuurlijk is het normaal dat we werken voor ons dagelijks brood. Maar Jezus waarschuwt ons om ons niet over te geven aan overdadigheid en onmatigheid. Hij waarschuwt ons er voor, dat deze zaken niet ons leven zullen bepalen.

Als wij deze waarschuwingen niet ter harte nemen, zal onze geestelijke inborst langzaam maar zeker bot worden voor het geestelijke. Want dan voeden we immers het vleselijke in ons, hetgeen automatisch ten koste zal gaan van het geestelijke in ons. Dan branden we langzaam maar zeker ons geweten dicht. Want natuurlijk zullen de waarschuwingen in de predikingen doorgaan, maar dan zullen we Gods Woord naast ons neer leggen. Niet meer bereid om te luisteren. Want zo zeggen anderen: *“Iedereen doet het toch? Het is toch niet zo erg? Men mag toch wel genieten van het goede leven en Gods overvloedige zegeningen?* In feite hebben we dan innerlijk genoeg van Gods Woord.

Het uiteindelijke tragische gevolg zou kunnen zijn, dat we tenslotte afvallen van het geloof. 1 Tim. 4:1-2 – *“Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;”*

Geliefde broeders en zusters, net zoals Jezus ons waarschuwde voor de sfeer in de wereld in de laatste dagen voor Zijn Wederkomst, net zo deed de apostel Paulus dit ook. Maar Paulus beschreef juist de karakters van de mensen in de eindtijd. En opnieuw vraag ik u of u ook dit om u heen herkent. 2 Tim. 3:1-5 – *“En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatzinnig, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;*

Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.”

Door het zonder remmingen botvieren van de vleselijke verlangens naar sex, geld, materiële zaken, eten en drinken zal het karakter van de mens een boos, egoïstisch karakter worden. De mens wordt wreed, buitengewoon boosaardig en hoogmoedig, zonder normen en waarden. Andere mensen, in het bijzonder de ouderen worden niet meer gerespecteerd en om het minste of geringste “ontploft” men in niets en niemand ontziende drift. Het goede en reine wordt veracht. Mensen die naar God verlangen, worden weggehoond. Ten koste van anderen meent men recht te hebben op “ruimte” voor zichzelf en men is bereid om werkelijk alles te doen om dit egoïstische doel te bereiken. In de sport- en vrije tijdsbeoefening wordt men steeds roekelozer en drierster. Alles draait uiteindelijk om wellust.

Broeders en zusters, ik roep u op om een scherprechter voor uzelf te zijn als het gaat om deze dingen. Laat niet toe dat uw hart hiermee wordt geïnfecteerd. Maar groei in reinheid en liefde. Laten we toch zijn als Jezus, Die de aanvallen van de satan overwon met behulp van het Woord van God (Matt. 4:1-11; Luk. 4:1-15). Toen de duivel Hem in de woestijn verzocht, ging het in die verzoeken juist om het vlees. Zelfs Jezus, Gods Zoon werd verzocht en Hij moest op Zijn qui vive zijn. Wie zijn wij dan wel?

De duivel verzocht Jezus met begeerlijkheid van het vlees, met ogenlust en met hoogmoed. Maar Jezus pareerde de aanvallen met het Woord van God. Steeds weer zei Hij: *“Er is geschreven, er is geschreven, ga weg, satan, want er staat geschreven,”*. Dit is de goede manier om de aanvallen van de duivel af te slaan. Met Gods Woord!

Wanneer wij echter steeds maar weer toegeven aan de verleidingen van het vlees, aan onze verlangens naar geld, eten en drinken, materiële zaken en sex, dan worden wij geestelijk bot en lopen wij gevaar om af te vallen van het geloof in Jezus. Op de vorige pagina werden wij hiervoor reeds gewaarschuwd. Het naast ons neer leggen van Gods Woord is kenmerkend voor zo'n toestand in ons hart. Ook in de bijbel staat dit kenmerk nadrukkelijk beschreven, namelijk in het boek Ezechiël. Daarom zouden wij gewaarschuwd moeten zijn, dat wij ons op het verkeerde pad bevinden, indien wij zoals Ezechiël typeerde *“zat zijn van brood”*, dat wil zeggen, genoeg hebben van Gods Woord.

Ezech. 16:49 – *“Ziet, dit was de ongerechtigheid uwer zuster Sodom; hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en haar dochteren; maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet.”*

Sodom was hoogmoedig en had genoeg van Gods Woord. De armen hoefden niet op enig mededogen te rekenen. De bijbel leert ons verder, dat hoererij en sodomie (de zonde van homosexualiteit) welig tierden. Sodom had ook een houding van stille gerustheid, een houding van *“ons kan niets gebeuren”*. Men was gemakzuchtig door alle welvaart en alle overvloed. Men ging maar door met geld verdienen en zich uit te leven. Maar voor God was geen enkele plaats ingeruimd. Tótdat Hij ingreep en hen oordeelde.

Luk. 17:28-29 – *“Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen.”*

Broeders en zusters, zoals ik reeds opmerkte in het begin van deze prediking zal in de eindtijd de overvloed van Gods Woord worden weggenomen. Wanneer de vervolgingen los zullen barsten, kan men niet meer op z'n gemak op zondag naar de kerk gaan voor het eten van geestelijk voedsel. De dagen van honger zullen komen. Niet een honger naar dagelijks brood, maar een honger naar Gods Woord. Een honger om Gods Woord te horen. Wanneer wij dan verzuimd hebben om reserves over te houden van de eerdere geestelijke overvloed, dan zullen wij sterven. Dan zal ons absoluut een geestelijke dood wachten.

Amos 8:11-14 – *“Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN. En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij zullen omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet*

vinden. Te dien dage zullen de schone jonkvrouwen en de jongelingen van dorst versmachten; Die daar zweren bij de schuld van Samaria, en zeggen: Zo waarachtig als uw God van Dan leeft, en de weg van Berseba leeft! en zij zullen vallen, en niet weder opstaan.”

Het voert in het kader van deze prediking te ver om er dieper op in te gaan, maar relevant is dat de god van Dan en de schuld van Samaria te maken hebben met de aanbidding van gouden kalveren. Dus met de aanbidding van het geld. De weg van Berseba heeft te maken met uiterlijk vertoon en een houding tégen God. Het heeft te maken met het putten uit wereldse bronnen zonder God erbij te betrekken.

Kenmerkt dit ook niet precies de sfeer in de huidige maatschappij? Waarschuwde Jezus nu niet juist hiérvóór in Matt. 24:35-44 en in Luk. 17:24-33? Oh, broeders en zusters, laten wij, u en ik, toch gewaarschuwd zijn en ernstig ons leven aan de Heer wijden. Laten we toch dat wereldse leven beëindigen.

Dan hoeven we ook niet bang te zijn voor de tijden van schaarste die spoedig zullen aanbreken. Want de Heere God heeft voor Zijn geliefde kinderen altijd een uitweg. Zelfs in tijden van fysieke of geestelijke hongersnood. Hij zal voor ons zorgen (Matt. 6:25-26).

Openb. 6:5-6 – *“En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.”*

Dit visioen van Johannes beschrijft een wereldwijde hongersnood in de eindtijd. Een tijd van honger naar écht dagelijks brood. Maar dit visioen is net als de profetie in het boek Amos tevens een profetie voor geweldige geestelijke honger in de eindtijd. Maar dan zegt God: *“Beschadig de olie en de wijn niet”*. Wat bedoelt God hiermee?

Olie wijst in geestelijke zin altijd op de Heilige Geest (Zach. 4:1-6). Wijn wijst in geestelijke zin op het Bloed van Jezus (Joh. 2:3-4). Met andere woorden, God garandeert aan Zijn kinderen, die gereinigd zijn door het Bloed van Jezus en gevuld zijn met de Heilige Geest, dat de hongersnood hen niet zal beschadigen. Er zal fysieke hongersnood zijn. Er zal ook geestelijke hongersnood zijn, maar het zal hen niet deren.

Zij hebben immers in de tijden van overvloed ruim van het Woord verzameld en het in hun binnenste vlees laten worden, zodat zij nu geen honger zullen lijden. God zal hen voorzien. Met dagelijks brood én met geestelijk Brood uit de hemel.

Geliefde broeders en zusters, ik roep u op, en ik roep ook mijzelf op, om ernst te maken met het geestelijk leven. Wij kunnen niet twee heren tegelijkertijd dienen. We kunnen niet én de Heer Jezus én de wereld die Hem kruisigde, dienen. Matt. 6:24 – *“Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.”*

Ik wil u bemoedigen om vol te houden, want nog eventjes en dan komt Jezus. God zegene u. Amen.