

JEZUS, DE NAZARÉNER HJM Sales, 19-08-2016

Geliefde broeders en zusters, ieder die met een smeekbede tot God wil komen, zelfs ieder die in algemene zin tot God wil komen, móet geloven. Hebr. 11:6 – *“Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.”*

Wij komen regelmatig tot Hem met voorbeden voor zieken, met verzoeken om hulp in nood, met verzoeken om vervulling met de Heilige Geest en met verzoeken om kracht en wijsheid. Maar zonder geloof in Wie Hij werkelijk is en zonder geloof dat Hij ook wérkelijk dátgene doet wat wij vragen, daarom ook écht een Beloner is, zal Hij onze gebeden niet kunnen verhoren. Welke vader toch, wiens kinderen om brood vragen, zal hen stenen geven (Luk. 11:11-13)? Staande in vast geloof kunnen wij Hem op voorhand reeds danken en aanbidden voor de gebedsverhoring. Jezus, de Tweede Persoon van de levende God, werd Mens en kwam op aarde om Leven en overvloedige zegen (Joh. 10:10b) te geven. Dat mogen wij geloven.

Geloof is cruciaal! Jezus zei tegen de bezorgde en wanhopige vader van een maanzieke knaap: *“Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.”* (Mark. 9:20). Tegen Zijn discipelen zei Hij: *“Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.”* (Joh. 16:24).

We moeten God bidden in Jezus' Naam en in geloof Wie Hij is en dat Hij ons gebed beloont.

Er is een verhaal in de evangeliën over hoe Jezus in het plaatsje Nazareth kwam, waar Hij Zijn hele leven had gewoond, met de intentie om hen allen overvloedig te zegenen. Maar desondanks ontging de zegen hen. Zij konden niet geloven Wie Hij wérkelijk was en zeiden: *“Maar dat is toch de zoon van de timmerman, van Jozef?”*

Luk. 4:22 – *“En zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich over de aangename woorden, die uit Zijn mond voortkwamen; en zeiden: Is deze niet de Zoon van Jozef?”*

En toen Jezus vervolgens in de verzen 23-28 hun ongeloof aan de kaak stelde, wilden zij Hem zelfs vermoorden. Luk. 4:29-30 – *“En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg.”* Zij namen Jezus mee naar de top van de berg om Hem naar beneden te gooien. Maar Hij ging door hun midden weg en ging naar een stadje waar ze wél naar Hem wilden luisteren (Luk. 4:31-32). Zou God hen hebben verblind? Arme, arme, domme mensen!

Menselijke tegenwerpingen zullen zijn, dat de inwoners van Nazareth toch helemaal niet hadden kunnen weten dat Jezus de Messias was, dat Hij God was? Maar dat nu hadden zij juist wél kunnen weten. Als zij maar bereid waren geweest om te geloven.

De schriftgeleerden, farizeeërs en rabbijnen zeiden altijd, dat de Messias uit Bethlehem moest komen (Micha 5:1) en dat Jezus dus zeker de Messias niet kon zijn (Joh. 7:41-42,52). En hun volgelingen geloofden dat ook. Zij hadden geen besef, dat Jezus wél in Bethlehem geboren was. Wellicht hadden Zijn ouders hen dat best eens verteld. Misschien ook niet. Maar verblind in hun standpuntbepaling gingen zij voorbij aan een ándere profetie in de bijbel, namelijk dat de Messias ook Nazaréner zou worden genoemd.

Matth. 2:23 – *“En daar gekomen zijnde, nam hij (‘hij’ betreft hier Zijn aardse vader Jozef) zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazaréner zal geheten worden.”*

En als we Matth. 26:71; Mark. 1:24; 10:47; 14:67; 16:6; Luk. 4:34; 18:37; 24:19; Joh 18:5,7; 19:19; Hand 2:22; 3:6; 4:10; 6:14; 22:8 lezen, ontdekken we dat dit ook inderdaad zo was geschied. Een korte zoektocht levert reeds 16 gelegenheden op.

Een inwoner van Nazareth heet een Nazaréner. Wat betekent de naam Nazareth? De naam Nazareth is in Hebreeuws “*natsrat*” (נַצְרַת). Nazareth betekent “*spruit, scheut*”. Nu zien we de profetische verbinding tussen Jezus en Nazareth, want in Jes. 11:1 staat geschreven dat de Messias ook Scheut (of Spruit in andere vertalingen) wordt genoemd.

In de Hebreeuwse spreektaal is een scheut of spruit een “*nè-tser*” (נֶצֶר). We zien dezelfde Hebreeuwse letters terug in de naam Nazareth, maar nu uitgebreid met de letter “*taw*” (ת).

Voor wedergeboren christenen wordt het nu duidelijk. De symbolische betekenis van de letter “*taw*” (ת) is “*teken, kruis*”. Jezus was de Spruit, inwoner van Nazareth, Die voor de zondaren naar het kruis zou gaan. De Joodse inwoners van Nazareth realiseerden zich niet dat Jezus juist als (voormalig) inwoner van hun stadje “*Spruit*” genaamd werd.

Ook uit Jezus' toespraak in de synagoge van Nazareth met geweldige beloften van zegen hadden zij kunnen weten, dat Jezus de Messias was. Jezus las Jes.61:1-2 voor: “*De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, (en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten);*

De door mij geplaatste haakjes () hebben een bedoeling! Zie hierna.

Dit betreft een schriftgedeelte dat, volgens degenen die op de hoogte zijn van de Joodse religie, niet vanaf de Joodse kansel wordt voorgelezen. Slechts de Messias mag dit schriftgedeelte na Zijn Komst op aarde voorlezen.

Welnu! Jezus las het hen nú voor. M.a.w. Hij wilde hen zeggen: “*Open toch jullie geestelijke ogen. Ik ben de Messias. En Ik kom voor jullie met overvloed van zegeningen.*”

Laten we nu Jezus' voorlezing in Luk. 4:17-20 bezien: “*En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen. En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was: De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen.*”

Valt u op dat de ogen van allen op Hem waren geslagen? We proberen als het ware hun afwijzing. Valt het u ook op, dat Jezus het boek sloot vóór de frase “*de dag der wraak onzes Gods*” (tussen de haakjes) in Jes. 61:2? Die frase las Hij niet voor! Jezus was nu niet gekomen om de zonden te wreken en zondaren te oordelen. Hij was gekomen om hen te redden. Om het Evangelie van Genade te prediken. Om te genezen gebrokenen van hart. Om gevangenen te bevrijden. Om blinden het gezicht te geven. Om het aangename jaar van de Heer te prediken. Om overvloed en Leven te brengen.

Het aangename jaar des Heren betekent Genade. Niet oordeel! Jezus zei: “*Heden is deze Schrift in uw oren vervuld*” (vers 21). Het oordeel zal pas komen bij Jezus' Wederkomst, als allen die Hem hebben verworpen voor Zijn rechterstoel moeten verschijnen.

Maar nú is er Genade. Nu is er gebedsverhoring voor hen die Hem als Gods Zoon herkennen. Die in Hem en Zijn Genade geloven. Die geloven dat Hij wil zegenen en de Beloner is en gebeden verhoort. Die Hem daarvoor danken en aanbidden. Ook vandaag!

Geliefde broeders en zusters, prijst Gods wondervolle Naam. Mijn verlangen is, dat wij Jezus niet zullen afwijzen zoals ooit die arme inwoners van Nazareth. Ik verlang dat wij allen Jezus zullen herkennen als onze Redder en Heiland. De Zegenaar.

Moge Hij u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.