

NAVOLGEN EN OVERWINNEN

HJM Sales, 03-02-2018

Geliefde broeders en zusters, Jezus zei eens tegen Zijn discipelen, dat wie zijn kruis niet opneemt en Hem (Jezus) navolgt, Zijn discipel niet kan zijn. Luk. 14:27 – *“En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.”*

Prijst Jezus, dat Hij voor ons reeds de volle prijs aan het kruis betaalde, een prijs die wij nooit zouden kunnen betalen. Maar Hij deed het uit Liefde en daar kunnen en hoeven wij absoluut niets aan toe te voegen. Het werk van Jezus is volbracht (Joh. 19:30)! Af! Hallelujah! Wij, die in Jezus' verlossingswerk op Golgotha geloven, zijn gered van het eeuwige verderf. Maar dit betekent echter niet, dat alles voortaan van een leien dakje zal gaan, omdat wij Jezus nu hebben aangenomen en Hem navolgen.

Wij hoeven zeker niet aan een kruis voor onze zonden te betalen, maar wij moeten wel het figuurlijke kruis opnemen. Dát bedoelde Jezus in Luk. 14:27. Beslist zullen verdrukkingen en moeilijkheden op ons pad komen, die als een 'kruis' te kwalificeren zijn. Als een persoonlijk kruis! Hoe gaan we daar mee om? Overwinnen wij? Het was daarom, dat Jezus in Zijn opmerking tegen Zijn discipelen het bezittelijk naamwoord 'zijn' gebruikte in plaats van het lidwoord 'het'.

In dit licht mogen we ook Zijn uitspraak uit Matth. 8:20 verstaan, waar Jezus antwoordde op een spontane, doch ondoordachte uitspraak van een schriftgeleerde, die blijkbaar Hem bewonderde. Matth. 8:19-20 – *“En er kwam een zeker schriftgeleerde tot Hem, en zeide tot Hem: Meester! ik zal U volgen, waar Gij ook henegaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.”* Deze schriftgeleerde was waarschijnlijk tot de conclusie gekomen, dat Jezus de beloofde Messias en Koning was (en dat was Hij!), Die spoedig Israël van de Romeinse bezetters zou bevrijden, en hij wilde Hem beslist volgen. Maar deze goede man had nooit Gods Woord begrepen, waarin uitgelegd wordt dat de Messias éérs zou moeten lijden en sterven voor de zonden van het volk. Lees daarvoor bijvoorbeeld Jes. 53. Jezus zei tegen die schriftgeleerde eigenlijk: *“Besef dat er voor Mij, de Zoon des mensen, geen plaats op aarde is. Vossen hebben holen en vogels nesten, maar Ik heb geen huis. Ik heb geen plaats om te rusten.”*

Zou Jezus, Die zei dat Hij nergens Zijn hoofd kon neerleggen, hier bedoeld hebben, dat er zelfs geen plekje voor Hem was om te slapen? Dat er zelfs geen enkele mens was, die Hem wilde uitnodigen om in zijn huis de nacht door te brengen? Ik geloof niet dat Jezus dat bedoelde. Want beslist waren er mensen, die door Jezus zo gezegend waren met wonderen, genezingen of anderszins, dat zij Hem wél zouden uitnodigen! Ik denk dat Jezus hier, naast het feit dat Hij Zijn Hoofd op het kruis zou neerleggen, ook bedoelde dat Zijn verlossingswerk zo groot en veelomvattend was (is), dat er absoluut geen tijd te verliezen was. Geen tijd om te slapen. Er moest worden gehandeld. Er waren immers nog veel mensen, die wachtten op redding. En voor die redding zou Jezus de prijs moeten betalen. Voor ónze redding zou een uiterst hoge prijs moeten worden betaald. Door Jezus!

Ik vraag uw aandacht voor het door Jezus gebruikte woord, dat met “neerleggen” is vertaald. Het Griekse grondwoord is hier het werkwoord “*klino*”, dat “*neigen, buigen, doen rusten, neerleggen*” betekent. Wondervol dat dit werkwoord “*klino*” ook werd gebruikt in Joh. 19:30 – *“Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het Hoofd buigende ('klino'), gaf den geest.”* Jezus boog Zijn Hoofd en stierf. Eindelijk was Zijn zware taak volbracht. Zijn werk was af! Eindelijk had Hij nu rust gevonden. Jezus vond rust op het kruis, dat Hij zo blijmoedig en vol vertrouwen in Zijn Vader in de hemel op Zijn schouders had genomen. En Hij had de glorieuze overwinning behaald. Hij had de prijs betaald voor de eeuwige redding van de mensen die in Hem geloven. En God de Vader had die prijs geaccepteerd.

Jezus' taak was volbracht. Hij had overwonnen en vond nu rust. Het is echter van belang dat wij beseffen, wat er hier óók nog gebeurde. Van belang omdat ook wij ons eigen kruis dienen te dragen en daarin de overwinning behalen. Het commentaar van W.E. Vine in Expository Dictionary of New Testament Words zegt: *“Wat aangegeven wordt met het statement dat Jezus het Hoofd boog, is niet het hulpeloze vallen van het Hoofd na het sterven, maar het bewust plaatsen van Zijn Hoofd in een positie van rust. Dit is van grote betekenis. Jezus keerde de natuurlijke orde om.”*

De natuurlijke orde is, dat de persoon sterft waarna het hoofd buigt. Echter Jezus boog Zijn Hoofd en stierf daarna. Jezus bepaalde Zélf wanneer Zijn werk was volbracht, wanneer Hij zou kunnen gaan rusten en wanneer Hij zou sterven. Jezus legde Zélf Zijn leven af. Dat is de ware, glorieuze, goddelijke overwinning. Hallelujah! Joh. 10:17-18 – *“Daarom heeft Mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van Mij, maar Ik leg het van Mijzelfen af; Ik heb macht hetzelfde af te leggen, en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.”*

Geliefde broeders en zusters, wat een macht toonde Jezus, Die ons voor eeuwig heeft gered, hier. Satan en alle boze machten hadden geen schijn van kans. Jezus, Gods Zoon, is Overwinnaar. Hallelujah! Wonderlijk dat Gods Woord zegt, dat wij met Jezus meer dan overwinnaars zijn. Juist als het gaat om het dragen van ons kruis! Rom. 8:35-39 – *“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.”*

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.