

## HET IS NOODZAAK OM OVER GODS WOORD TE MEDITEREN

### HJM Sales, 21-06-2018

Geliefde broeders en zusters, de Here God wil onze jeugd vernieuwen zoals bij de arenden gebeurt. Ps. 103:1-5 – *“Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends.”*

Lees deze tekst in geloof. Geloof in Gods vergeving en Zijn Genadegeschenk van gerechtigheid is de context van dit schriftdeel. God wil u en mij zegenen. Hallelujah! Blijft u echter niet afwachten, maar handel er ook naar. Acteer op Gods Woord in geloof en luister naar de innerlijke stem en drang van de Heilige Geest. Onze natuurlijke oren werken prima, maar vaak horen wij niet oplettend met ons hart. Vaak letten wij niet op Zijn innerlijke stem. Genezing is Gods gift uit genade. Absoluut onverdiend. Jezus werd gegeseld op de meest vreselijke wijze voor onze genezing. Door de diepe striemen, de ondragelijke pijn veroorzakende groeven op Zijn rug hebben wij genezing ontvangen. 1 Petr. 2:24 – *“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.”* Jezus' rug werd volledig verminkt en kapot geslagen met het gruwelijke Romeinse martelwerktuig, de zgn. 'kat met negen staarten', de gesel waaraan allerlei metalen haakjes e.d. waren bevestigd. Historici zeggen dat Jezus liefst 40, anderen zeggen 40 min 1, slagen op Zijn rug ontving.

Jes. 50:6 – *“Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en Mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet voor smaadheden en speeksel.”*

Ps. 129:3 – *“Ploegers hebben op mijn rug geploegd; zij hebben hun voren lang getogen.”*

Broeders en zusters, Jezus droeg onze ziekten en pijnen. En Hij was en is de onvermoeibare Dienstknecht als het gaat om onze genezing. Dat leert ons bijvoorbeeld het Markusevangelie. En zelfs in de hemel werkt Hij door als onze Hogepriester, Die voortdurend voor ons tot God de Vader bidt. Jezus werkt door in en aan onze levens. Maar genezing is er niet alleen voor de christenen. Zelfs ongelovigen kunnen genezing ontvangen. In de evangeliën staan er vele voorbeelden. Ook vandaag de dag ontvangen sommige ongelovigen dan ook nog steeds genezing in genezingsdiensten. Want genezing is Genade! Als we het geloof hebben om genezing te ontvangen, worden we genezen. Maar handel dan daarna in geloof!

Elke christelijke bediening moet gebaseerd zijn op Gods Woord. Nu zal uiteraard geen enkele christelijke bediening zomaar toegeven zich er niet op te baseren, maar de feiten dienen het te bewijzen. Welke plaats heeft Gods Woord en in het bijzonder Jezus (Hij is het Woord) in de bediening? Als het Woord en Jezus niet centraal staan, gaat het mis. Zo legde de bekende prediker Joseph Prince uit dat in het boek Leviticus geschreven staat, dat dieren die mogen worden gegeten herkauwers met gespleten (gekloofde) hoeven moeten zijn, wat betekent dat wij moeten worden gevoed door predikers (in bedieningen), die het Woord van God herkauwen en erover mediteren. En vervolgens passen zij dat Woord op de juiste manier toe in hun eigen wandel en verspreiden het Woord dan onder de hoorders.

Dat herkauwen van het Woord en erover mediteren, moeten de hoorders vervolgens zelf ook doen. De bijbel staat vol met verhalen en geschiedenissen waar ze veel van kunnen leren. Dan is bijvoorbeeld het boek Richteren geen puur geschiedenisboek (sec) meer voor hen, maar een boek dat van God afkomstig is en vol staat met profetische beelden voor hun dagelijkse leven. Waar ze vervolgens van kunnen leren!

Zowel predikers als toehoorders moeten luisteren naar het Woord *in* het Woord. Zij moeten luisteren naar 'Rhema', naar het tot hen persoonlijk gesproken Woord door de Heilige Geest. En daarna dat Woord overdenken, mediteren en herkauwen.

Waarom wordt bijvoorbeeld in de bijbel, in Gods Woord, de ballingschap van Israël in Babylonië zo uitvoerig uit de doeken gedaan? Opdat wij mogen leren hoe wij in de wereld, het hedendaagse Babel, moeten wandelen! In het hedendaagse Babel zijn we omringd door het systeem van de wereld. Daarmee wordt er grote druk op ons uitgeoefend om ons maar aan te passen aan de normen en de ideeën van de wereld. Hiermee zijn we op geestelijk gebied soms verliezers. Echter God heeft beloofd dat wij *'de kop'* zijn en niet *'de staart'*. M.a.w. beleidsbepalers en geen stemmeloze slaven! Deut. 28:13 – *“En de HEERE zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult alleenlijk boven zijn, en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede te houden en te doen;”* Zo vaak lijkt dit in het dagelijkse leven nu juist niet het geval te zijn.

Israël moest Gods geboden horen en doen en m.n. mocht Israël zich niet tot de afgoden begeven. Dat geldt ook voor ons. Volgen wij wereldse afgoden? Wij zijn geheel door Jezus gerechtvaardigd en dienen een christelijk leven in afhankelijkheid van Jezus te leven zonder compromissen met de wereld te sluiten. Dán zullen we heersen! Door dagelijks onze van Jezus ontvangen portie Manna (het Woord) te herkauwen en erover te mediteren, wordt ons duidelijk hoé wij moeten wandelen.

Kies voor Jezus, ook al zegt de wereld dat wij bekrompen zijn. Een voorbeeld van een bijbels verhaal waar we veel van kunnen leren is het verhaal van Esther en Mordichai. Zij woonden in Perzië in Susa in het hart van de wereldse, Perzische cultuur. Er was niets in hun omgeving dat hen aan Jeruzalem en aan de tempel en de Joodse godsdienst herinnerde. Ook wij leven in een wereld waarin niets ons aan Gods koninkrijk herinnert. Maar zijn wij geestelijk overwinnaars? Esther en Mordichai leefden desondanks beiden in de overwinning! Hoewel het volk van Israël niet opstond om *'de kop'* te zijn, stonden Mordechai en Esther op en acteerden als *'de kop'* en niet *'de staart'*.

De wereld in deze dagen lijkt in de macht van satan te zijn, daarmee onderworpen aan hem. Maar satan heeft geen macht over kinderen Gods. Daarom wedersta hem. Hij wil stelen, vernietigen en doden. Joh. 10:10a – *“De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve;.....”*. Geef hem geen ruimte.

Gods kinderen zijn wel in de wereld maar niet van de wereld.

Joh. 15:19 – *“Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.”*

Joh. 17:14,16 – *“Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben..... Zij zijn niet van de wereld, gelijkwijs ik van de wereld niet ben.”*

Jak. 1:27 – *“De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.”*

God staat de wereld en de ongelovige wereldlingen toe hun eigen weg te volgen. De mensen doden elkaar en doen elkaar van alles aan, volk tegen volk, broeder tegen broeder. Maar Hij schreef Zijn Woord, de bijbel, opdat Zijn kinderen weten en leren hoe zij overwinnend in het leven kunnen staan. In die vijandige wereld!

Dat wil niet zeggen dat het leven voor kinderen Gods gemakkelijk is. Neen, maar in de moeilijkheden mogen wij toch zegevieren. Jezus leert ons dit. Hij zei in Joh. 10:10a – *“.....Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.”* Dit zei Jezus niet zo maar. Het mag de realiteit worden voor ons! Het mag de praktijk worden voor ons. En dus is de enige plaats om dit te vinden bij Jezus. Hij geeft leven. Leven in overvloed.

Het Evangelie is bedoeld om de verlorenen van de hel te redden voor het eeuwige leven en op aarde vast te beginnen met het leven van dat échte, overvloedige leven. En Jezus zei niet dat wij nu de activiteit van het getuigen op ons moeten **némen**, maar Hij zei dat wij getuigen van Hem moeten **zijn**. D.w.z. dat wij moeten met ons gehele wezen getuigen van Hem zijn. Dat kan alleen als wij Jezus innig liefhebben.

Geliefde broeders en zusters, laat u niet intimideren door de wereld. Maar luister naar de stem van Jezus. Luister naar '*Rhema*', naar Zijn persoonlijk tot u gesproken Woord door de Heilige Geest. En overdenk dan dat Woord. Mediteer erover en pas het toe.

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.