

**LOT**  
**HJM Sales, 29-10-2017**

Geliefde broeders en zusters, 1 Petr. 4:18a zegt: *“En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt,.....?”* Verwarrend hè? Immers, leert de bijbel, wie Jezus heeft aangenomen en in Hem gelooft, zal toch behouden worden? Confronterend ook! Want wie voorgaande verzen leest, leest dat het leven van de mens die Jezus volgt, lang niet altijd over rozen gaat.

Ja, wie Jezus aanneemt, zál worden behouden! Maar hij of zij heeft ook nog een levensweg af te leggen, waarin de juiste keuzes moeten worden gemaakt. En van die keuzes zal het afhangen of je ternauwernood zalig wordt, d.w.z. behouden wordt, of met vlag en wimpel slaagt. Het voortdurend maken van verkeerde keuzes in het leven, kan er zelfs toe leiden dat men zijn of haar eerstgeboorterecht (wedergeboorte) verliest door van Jezus Christus af te vallen. Lees Hebr. 6:4-8. Het is niet voor niets, dat Jezus ons leert om Zijn kruis op te nemen en Hem te volgen. Soms moeten wij pijnlijke keuzes maken. Ter wille van Jezus.

Ik wil met u naar het leven van Lot kijken. Hij was Haran's zoon, een broer van Abraham. 2 Petr. 2:6-10a – *“En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven; En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft; (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechte werken); Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; Maar allermeeft degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen,.....”*

Lot was rechtvaardig. Dat zegt dit schriftdeel tot driemaal toe! M.a.w. Lot was net als zijn oom Abraham gerechtvaardigd voor God door geloof. Wellicht had hij heel goed geluisterd naar het getuigenis van Abraham, die openbaringen van God had ontvangen over Gods Offerlam tot redding van de wereld en was hij vervolgens tot geloof gekomen.

Maar Lot was een verslagen rechtvaardige. Lot liet 'de wereld' toe in zijn leven. Hij deed mee met de ongelovige mensen in de wereld. Hij leefde in hun midden en participeerde dus indirect in de vuiligheid van de wereld. Zijn naam Lot betekent o.a. *“vrije man”*. Maar hij kon niet met de vrijheid van door God gerechtvaardigde omgaan. De hoofdbetekenis van zijn naam is echter *“sluier, bedekking”*. En het in geestelijke zin dragen van een sluier heeft twee gevolgen: 1. door de bedekking die jij op je hoofd hebt gelegd, zie jij de wereld versluierd, niet zoals die wérkelijk is; 2. door die bedekking ziet de wereld jou niet, zoals jij in wérkelijkheid bent: Gods kind! Met als groot gevaar, dat jij innerlijk in negatieve zin gaat veranderen!

Het wereldse leven van Lot begon door het maken van een cruciale fout. Toen de kudden van Abraham en Lot zo groot waren geworden, dat beiden beter hun eigen weg konden gaan, omdat de weidegronden uitgeput raakten, liet Abraham aan Lot de eerste keuze van de streek om zich te vestigen. Maar Lot had de oudere Abraham respect moeten betonen door hém de eerste keuze te laten. Vervolgens koos Lot de mooie vlakte van de Jordaan bij Sodom en Gomorra, die er toen nog uitzag als het paradijs. Lot liet zich leiden door wat zijn ogen zagen. Hij koos het uiterlijk aantrekkelijke! Hij koos egoïstisch voor wat volgens hem het beste deel was en ging vlakbij, als het ware aan de rand, van Sodom wonen. Lees Gen. 13:6-13. Sodom en Gomorra waren goddeloze, zondige, wereldse steden (Gen. 18:20-21). En dé zonde was homosexualiteit! God wilde daarom die steden volkomen vernietigen.

Maar uit Gen. 14:12 kunnen we concluderen, dat Lot inmiddels was verhuisd en zelfs in Sodom was gaan wonen. Zo aantrekkelijk was die stad blijkbaar voor hem geworden. Uit Gen. 13:14-18 (Abraham's voorbeeld inoverdrachtelijke zin) en Rom. 8:39 mogen we concluderen dat een kind van God een gekruisigd pelgrimsleven dient te leiden en op reis moet

zijn naar de hemelse stad, het Nieuwe Jeruzalem. Wij leven immers wel op deze aarde, maar wij zijn niet ván deze wereld. Gal. 6:14 – *“Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.”* Lot had het pelgrimsleven van Gods kinderen verruild voor het wereldse leven temidden van zondaren en hij genoot er waarschijnlijk, zeker in het begin, ook van. Maar in 2 Petr. 2 lezen we net, dat zijn leven uiteindelijk een voortdurende kwelling werd. Als hij de grote zonden en ongerechtigheden van de mensen om hem heen aanzag!

Een écht wedergeboren kind van God voelt beslist innerlijk verdriet en pijn, als hij of zij voortdurend temidden van zondige, ongelovige goddelozen vertoeft. En zeker als de Naam van Jezus wordt gelasterd. Hoe kan een kind van God zich daar thuisvoelen? Als deze innerlijke kwelling niet wordt ervaren, mag getwijfeld worden aan zijn of haar wedergeboorte.

In Gen. 19:1 lezen we zelfs dat Lot in de poort van Sodom zat. Hiervoor moeten we verstaan dat in die tijd het publieke en sociale leven zich bij en in de poort van de stad afspeelde. Het was een verzamelplaats voor verscheidene doeleinden. O.a. werd daar raad gegeven aan mensen. Er werd handel gedreven, er werden overeenkomsten gesloten. Het nieuws werd er besproken. Er werd recht gesproken. Daar hadden de oudsten van de stad zitting. Lot nam volop deel aan dit sociale leven. Wellicht was hij zelfs oudste. In Gen. 19:4-8 lezen we zelfs, dat Lot de mannen van Sodom, die állen van de jongste tot de oudste zijn huis omsingeld hadden om de twee door God gezonden engelen te kunnen verkrachten, broeders noemde. Onbegrijpelijk! We lezen, dat hij ook bereid was om zijn twee maagdelijke dochters in hun vuile handen over te geven om met hen sex te hebben. Zo diep was hij gezonken!

God had op zeker moment genoeg van de zonden van Sodom en Gomorra. Hij wilde beide steden vernietigen. Maar dáár woonde dus óók die rechtvaardige, maar geestelijk verslagen Lot, die Hij wilde redden, omdat Abraham intens voor hem had gebeden (Gen. 18:23-33). Dus zond God twee engelen om Lot en zijn gezin (vrouw en twee dochters, excl. ongelovige schoonzonen) uit Sodom weg te voeren. Lot nodigde hen uit om bij hem te logeren, maar die engelen wilden eigenlijk niet en wilden zijn uitnodiging verwerpen. Zij sliepen liever op straat (Gen. 19:2). Dat is een teken aan de wand als men pretendeert een kind van God te zijn. En terwijl Abraham bij het bezoek aan hem van de Drie-Enige God meteen een kalf slachtte (type van het Kruisoffer van Jezus) en een overvloedige maaltijd bereidde (Gen. 18:1-8), bakte Lot als maaltijd voor de engelen slechts een paar koeken. Dit alles toont dat Lot geen intimiteit met God kende (overdrachtelijk: geen intimiteit had met dat kruis). Er wordt daarom ook nergens gewag gemaakt, dat hij voor God altaren bouwde, zoals Abraham wel deed.

Wie zijn die engelen? De drie mannen die Abraham bezochten waren de Drie-Enige God, zoals blijkt uit Gen. 18:1-3,13-14, 16-17,22. De twee engelen die Lot bezochten, gedroegen zich als zodanig, maar uit Gen. 19:1-2,16-21 blijkt dat zij later ook God representeerden.

De engelen drongen aan bij Lot om met zijn vrouw en dochters uit de stad te vluchten. Dit was op het moment dat de dageraad opging (Gen. 19:15). De dageraad van een nieuwe dag is in de bijbel o.a. typebeeld van de Opname van Gods kinderen. Maar in het verhaal lezen we dat Lot treuzelde. Lot *‘vertoefde’* zegt de Statenvertaling. Dit leert mij dat materialistische, lauwe christenen die de wereld liefhebben, niet in verwachting leven van die Opname (1 Thess. 4:13-18). Maar de engelen namen Lot, vrouw en dochters bij de hand en voerden hen uit Sodom. De Here *‘verschoonde’* hem, zegt de tekst, in Hebreeuws *“chemlah”* (חַמְלָה) wat *“genade, mededogen, medelijden”* betekent. God had medelijden met Lot en wilde hem genadig zijn. Gen. 19:16 – *“Maar hij vertoefde; zo grepen dan die mannen zijn hand, en de hand zijner vrouw, en de hand zijner twee dochteren, om de verschoning des HEEREN over hem; en zij brachten hem uit, en stelden hem buiten de stad.”*

God wilde Lot en zijn gezin naar het veilige gebergte brengen, naar de schuilplaats (Gen. 19:17-19), die wijst op Golgotha. Nu zien we ineens God Zélf spreken en Lot reageren met Heer

d.w.z. Adonai ( אֲדֹנָי ). Gen 19:17-18 – *“En het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide Hij: behoud u om uws levens wil; zie niet achter u om, en sta niet op deze ganse vlakte; behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hen: Neen toch, Heere!”* Lot weigerde en nam genoegen met een kleine verlossing. Hij wilde vluchten naar Zoar. Gen. 19:20,22b – *“Ziet toch, deze stad is nabij, om derwaarts te vluchten en zij is klein; laat mij toch derwaarts behouden worden (is zij niet klein?) opdat mijn ziel leve ..... Daarom noemde men den naam dezer stad Zoar.”* Lot's houding vertonen velen! Ze zijn tevreden met een kleine verlossing i.p.v. volkomen vrijmaking door Jezus.

Zoar (“tso-ar” - צַעַר ) betekent *“onbeduidend, onbelangrijk”* en is een van de vijf steden in de vlakke van Sodom en Gomorra waartegen Abraham oorlog had gevoerd (Gen. 13:10;14:2,8). Ook nu was God genadig. Lot kreeg genade om naar Zoar te vluchten. God zou Zoar sparen (Gen. 19:21-22): *“wil jij slechts een kleine verlossing? oké!”* En zodra Lot arriveerde in Zoar, toen de zon boven de aarde was opgegaan, viel het oordeel over Sodom en Gomorra. Het regende vuur en zwavel uit de hemel en die steden werden volkomen vernietigd en alle inwoners stierven (Gen. 19:23-26).

En terwijl zij nog zo door de engelen waren gewaarschuwd om tijdens de vlucht niet om te zien, deed de vrouw van Lot dat toch en werd een zoutpilaar. Haar hart was niet vrij van het wereldse leven in Sodom. Zij had in feite geen radicale keuze gemaakt, toen zij vluchtte.

Maar we moeten niet denken dat Lot zijn lesje had geleerd. Hij ging wonen in een spelonk. In geestelijk opzicht, zo zegt de bijbel, plaats waar de doden worden begraven en plaats waar zondaren zich verschuilen. Lot had in de kloof van een steenrots moeten gaan wonen, het geestelijk beeld van schuilen bij de Heer (Ex. 33:22; Hoogl. 2:14). Niet in een spelonk! Lot werd dronken gevoerd, of beter gezegd, liet zich dronken voeren door zijn dochters en beging incest met hen. Wat een schande! Lees Gen. 19:30-38. De nakomelingen van de kinderen uit dit incest waren de Ammonieten en Moabieten, vijanden van Gods volk Israël. Evenzo zullen vleeselijke christenen uiteindelijk vijanden van geestelijke christenen worden.

De bijbel waarschuwt dat er christenen zijn, die worden gered *“als door vuur”* (1 Cor. 3:15). Dát is de tragiek in het verhaal van Lot. Ternauwernood gered, terwijl rondom het vuur van Gods oordeel viel. Daarom luidt de kern van de boodschap in deze prediking eigenlijk: *“Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.”* (1 Joh. 2:15-17).

Waarom werd Lot eigenlijk gespaard? Omdat God gedacht aan Abraham, aan zijn gebed voor Lot's redding (Gen. 19:29) en aan het verdriet, dat hij zou hebben als Lot zou sterven. Waarom kon Abraham in tegenstelling tot Lot wél zijn geloofswandel goed eindigen? Omdat hij niet alleen geloofde, maar God gehoorzaamde en een vreemdeling op aarde was. Omdat hij bereid was aan God het allerliefste te geven. In casu zijn zoon Izaak, maar dit kan in principe van alles zijn! En omdat hij uitzag naar het Nieuwe Jeruzalem (lees Hebr. 11). Hij was een gelovig, eerlijk kind van God, dat met vallen en opstaan God oprecht probeerde te dienen. Een gebroken geest en een verslagen hart zal God niet verachten (Ps. 51:19).

Geliefde broeders en zusters, vlucht u daarom naar het veilige gebergte als u zich voelt aangesproken. Vlucht naar Golgotha waar Jezus voor u stierf. Hij is uw Redder. Laat zijn vurige liefde voor u opnieuw uw hart vullen en ga elke dag uitzien naar de dageraad. Treuzel niet zoals Lot, maar zie uit naar de Opname die nu vlak voor de deur staat. Dan zal onze geliefde Heiland nederdalen bij bazuingschal om Zélf Zijn Bruid op te halen. Ik zie er naar uit.

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.