

GOD IS LIEFDE

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, vandaag komt op de website opnieuw het thema “liefde” aan de orde. Dat moet ons niet verbazen. “Liefde” is immers het belangrijkste thema dat een prediker aan de orde kan stellen. Want God is Liefde. 1 Joh. 4:8b – “.....; want God is liefde.” Door liefde gedreven zond Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde om de mensen te redden door voor hen te sterven. Joh. 3:16 – “Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” Wedergeboren kinderen Gods verlangen van nature naar een persoonlijke, intieme relatie met God. Zij willen dicht bij Hem en in Hem blijven. Daarom kunnen zij beslist niet om de liefde heen. 1 Joh. 4:16 – “En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.”

In deze bijbelverkondiging wil ik kort ingaan op de bron van ware liefde (in het Grieks “*agapé*”, dat wil zeggen, de onbaatzuchtige liefde waarmee God de mensen liefheeft) en enkele eigenschappen van deze liefde.

1 Joh. 4:7-11 – “Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons also lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.”

1 Joh. 4:7 maakt ons duidelijk dat de liefde uit God is. In Engelse bijbelvertalingen leest men, dat liefde “*springs from God*”. Liefde ontspringt in God, komt voort uit Hem en stamt van Hem af. God is de Bron van liefde. Liefde ontstaat enkel en alleen dóór, úit en ván God.

Maar dan gaat Johannes verder en hij deponeert door de werking van de Heilige Geest in hem een geweldige stelling. Wanneer ook wij met deze zelfde goddelijke, onbaatzuchtige liefde liefhebben, dan zijn wij uit God geboren en kennen Hem. Johannes stelt dus, dat de aanwezigheid van liefde in ons (d.w.z. van “*agapé*”) bewijst, dat wij wedergeboren zijn en God kennen. De Amplified Bible verklaart met betrekking tot dit “*kennen*”, dat de persoon die liefheeft in toenemende mate God zal kennen en begrijpen, Hem zal waarnemen en bemerken en een betere en heldere kennis van Hem zal verkrijgen.

Oh, broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal dit eveneens verlangen. Wel, dan zullen wij ons moeten benaastigen om liefde te beoefenen.

Maar Johannes ging nog verder met zijn stelling, want hij schreef in vers 8a zelfs: “*Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend;.....*”

1 Joh. 4:8b verklaart ons, we lazen het vers reeds, dat God liefde is. Dat wil zeggen, dat Hij een en al liefde is. Zijn wezen en Zijn karakter is liefde, alles wat Hij doet, doet Hij uit liefde en wordt door Zijn liefde bepaald. God is de onuitputtelijke Bron van liefde, van warmte en van bewogenheid, van geborgenheid.

In dit kader is de volgende opmerking op z'n plaats. God is liefde. Amen! Hij zal alles doen om verloren zondaren te behouden. Maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Hij haat de zonde met een intense haat, omdat de zonde volkomen vernietigt en kapot maakt. God is ook Rechter, Die over niet al te lange tijd gerechtigheid zal beoefenen en zal oordelen. Laat ons nooit denken, dat God vanwege Zijn intense liefde een doetje is, Die alles wel door de vingers zal zien. Neen, zo is het niet. Als God terwille van ons behoud de onbeschrijfelijk dure, kostbare prijs van het Leven en het Bloed van Zijn Zoon Jezus betaalde, dan moeten wij niet denken dat wij achteloos hieraan voorbij kunnen gaan.

In 1 Joh. 4:9 lezen we over het allerbelangrijkste kenmerk van waarachtige, goddelijke liefde (“agapé”). Namelijk, dat liefde álles opgeeft, zelfs het alledierbaarste bezit, teneinde de verlorenen, zelfs de vijanden, te redden en te behouden. Dit is het karakter van Gods liefde! God de Vader gaf Jezus over aan een smadelijke kruisdood opdat wij zouden leven. Zó onbaatzuchtig was Zijn liefde. Hij zag ons verloren en dood in onze zonden en misdaden (Efez. 2:1). En reeds toen had Hij ons vurig lief. Welk mens zal dit ooit kunnen begrijpen. Rom. 5:6-10 – *“Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.”*

God zag ons dood en verloren en het deed ontzettend pijn aan Zijn hart, dat wij Hem verwierpen en zelfs haatten. Het smartte Hem. Maar tóch had Hij ons innig lief. En daarom gaf Hij Jezus over als losprijs voor onze zonden. Omdat Hij wil dat wij eeuwig zullen leven. Want wij zijn Zijn schepselen. Hij heeft niets aan een verloren, dode schepping. Hij wil trots kunnen zijn op hetgeen Hij gemaakt heeft. Hij wil trots op Zijn kinderen zijn. Hij wil trots op ons zijn, zoals Hij trots was op Job (Job 1:8). Hij zag ons, besmeurd met de modder en het bloed van onze zonden, ongerechtigheden en onreinheid en Hij gebood vol medelijden en innerlijk bewogen door erbarmen: *“Leef!”* Ezech. 16:5-6 – *“Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen; maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dage, toen gij geboren waart. Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef!”*

In Efez. 2:4-5 ontdekken we dan ook twee andere kenmerken van Gods liefde, namelijk barmhartigheid en de bereidheid om genade te schenken: *“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),”*

De Amplified Bible schrijft over Efez. 2:4, dat God zo rijk is in Zijn barmhartigheid en genade. En dat Hij daardoor en daarom de grote en wondervolle en intense liefde waarmee Hij ons liefheeft, wil bevredigen. God wil Zijn liefde voor ons bevredigen. En dat vereist een aktie van Zijn kant. Namelijk dat Hij alles doet om Zijn liefde aan ons te bewijzen. God had ons vrijwillig lief en volgens Hos. 11:4 trekt Hij ons zelfs met touwen van liefde.

God is rijk in barmhartigheid. Dit betekent dat Hij een groot en wijd hart heeft, waarin plaats is voor iedereen. Maar in de taal van Gods Woord, het Hebreeuws, heeft barmhartigheid te maken met de liefde en het gevoel van de moeder voor haar baby, haar kind, die in haar baarmoeder groeit. Samen zijn zij één lichaam. In het Hebreeuws zijn namelijk de woorden voor barmhartigheid of erbarmen (“rachim” – רַחֵם) en baarmoeder of moederschoot (“rechem” – רֶחֶם) gevormd uit dezelfde woordstam.

In Efez. 2:5 lezen we, dat wij de zaligheid uit genade hebben verkregen. God schonk ons Zijn genade, toen Hij ons redde. Dit betekent dat Hij ons goedgunstig was en dat Hij goedertieren jegens ons was. Hij was vergevingsgezind. Maar het kenmerk van genade is ook, dat het onverdiend is. Wij hebben niet verdiend, dat God ons redde, maar tóch deed Hij het en redde ons. God schonk ons genade opdat wij zouden worden gered en zouden ontsnappen aan het oordeel en aan het eeuwige verderf en in plaats daarvan eeuwig leven zouden verkrijgen.

Het schriftgedeelte 1 Cor. 13:4-8 somt ons een groot aantal eigenschappen van liefde op: *“De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zich-*

zelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.”

Ware liefde is lankmoedig. Liefde is dus geduldig en verdraagt heel lang. Want God is ook ontzettend lankmoedig en wil niet dat er ook maar één ziel verloren zal gaan (2 Petr. 3:9).

Liefde is goedertieren, dat wil zeggen vriendelijk.

Liefde is niet afgunstig en dus niet jaloers op anderen.

Liefde handelt niet lichtvaardig. Dus liefde handelt niet ondoordacht. God zal immers ook nooit zo maar impulsief handelen. Alles wat Hij doet in ons leven, heeft een doel. Namelijk ons behoud en onze heiliging tot eer van Zijn Naam.

Liefde is niet opgeblazen en dus niet verwaand, trots of arrogant. Liefde bedient zich niet van bluf of grootspraak. Ware liefde maakt dat men zich niet beter dan de ander voelt (Fil. 2:3), maar is bereid om de ander te dienen. Jezus kwam immers niet om gediend te worden, maar juist om ons te dienen (Mark. 10:45). Jezus was dé Dienstknecht van alle dienstknechten.

Liefde handelt niet ongeschikt. Liefde is dus niet ruw en ongemanierd. Zo was Jezus ook altijd beschaafd en zacht en nooit ruw. Hoe diep gezonken de zondaar ook was en met wie Hij ook te maken had.

Liefde zoekt zichzelf niet en staat niet op eigen (vermeende) rechten of eigen weg. Jezus, onze Heiland, was de grote Koning. Hij was God. Maar toch ontledigde Hij Zichzelf volkomen en gaf de glorie en de rijkdom van de hemel op om op aarde voor ons te sterven (Fil. 2:6-8).

Liefde wordt niet verbitterd. Liefde is niet wrevelig en niet haatdragend en koestert geen wrok. Ook al is de situatie heel erg moeilijk en ook al wordt men veracht door medebroeders en of – zusters. Jezus was nooit verbitterd, ook al werd Zijn liefde voortdurend beschaamd.

Liefde denkt geen kwaad. Liefde schenkt geen aandacht aan kwade dingen. Liefde zoekt niet het negatieve in iemand op, ook al is men in de ogen van mensen nog zo waardeloos, zondig, onhandelbaar of misdadig. Jezus kan immers van ieder mens, hoe diep besmeurd ook, nog een prachtig sieraad maken (Ezech. 16:4-14).

Liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid en loopt dus niet te koop met andermans zonden.

Liefde verblijdt zich juist in de waarheid. Want Jezus is de Waarheid en zet alles op alles om aan ieder die Waarheid te openbaren.

Liefde bedekt alle dingen. Daarom ook zei Petrus in 1 Petr. 4:8 – *“Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken.”* Gedreven door Zijn vurige liefde reinigde Jezus immers onze zonden met Zijn Bloed (Rom. 4:7; Openb. 1:5).

Liefde gelooft alle dingen. Ware liefde is bereid om het goede en het beste in iedere persoon aan te nemen.

Liefde hoopt alle dingen. Onder alle omstandigheden vertrouwt liefde dat God alles ten goede zal leiden, hoewel de situatie wellicht uitzichtloos lijkt (Rom. 8:28).

Liefde verdraagt alle dingen. Liefde verdraagt alles zonder te verslappen. Elke verzoeking! Zoals ook Jezus in de woestijn werd verzocht zonder geestelijk te verzwakken. Ook al hebben wij nog zoveel last van onze vervelende broeder of zuster, laten wij hen verdragen, broeders en zusters. Want verdroeg onze Heiland uiteindelijk ook niet alle spot en hoon en zelfs de gesel en het kruishout?

Liefde vergaat nimmermeer. Jer. 31:3 verklaart ons dat God ons heeft liefgehad met een eeuwige liefde: *“De HEERE is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.”* En Johannes schreef dat Jezus ons lief heeft tot het einde (Joh. 13:1). De Amplified Bible verklaart dat Jezus ons liefheeft *“to the last and to the highest degree”*.

Broeders en zusters, ware liefde vergaat nooit, omdat het de band der volmaaktheid is. En is onze God en hemelse Vader niet volmaakt? Col. 3:14 – *“En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.”*

Hoogl. 8:6-7 – *“Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm; want de liefde is sterk als de dood; de ijver is hard als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des HEEREN. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken; al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem te enenmale verachten.”*

Dit is Gods liefde. Sterk als de dood. Liefde als een brandend vuur, waarmee Hij diep verloren zondaren zoals wij innig liefheeft. Broeders en zusters, laten wij ons beijveren om God en elkander eveneens met deze vurige liefde lief te hebben. Streef ernaar! De Heilige Geest zal ons daarbij helpen. Moge Jezus u rijkelijk zegenen. Amen.