

LIEFDE, FUNDAMENT VAN GEMEENSCHAP hjms

Geliefde broeders en zusters, indien we de Efeze-brief bestuderen in het licht van de oude Israëlitische Tabernakel, die zoals u weet een schaduwbeeld geeft van Gods raadsplan voor het geestelijke leven van een kind van God, dan ontdekken we dat deze brief in het teken staat van de gouden Tafel der Toonbroden in het Heiligdom. En deze tafel verwijst naar de zo noodzakelijke dagelijkse gemeenschap met het Woord van God, met het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald om ons te redden en te voeden.

Uit deze Efeze-brief wil ik een heel klein gedeelte behandelen, dat ons leert dat liefde de basis is van onze gemeenschap met God en met onze broeders en zusters in Christus. Waarom verlangen wij om het Woord van God te lezen, door Hem gevoed te worden en met Hem gemeenschap te hebben? Omdat wij Hem zo liefhebben. Waarom willen wij gemeenschap met onze broeders en zusters? Omdat wij hen liefhebben.

Efez. 3:17-19 – *“(17) Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; (18) Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, (19) En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.”*

In vers 17 lezen we dat liefde ons fundament is en daarom ook de basis is van gemeenschap. In deze goddelijke liefde moeten wij vast geworteld en gegrondvest worden. Het hier gebruikte Griekse woord voor “liefde” is “a’gapé” en verwijst naar “liefde op goddelijk niveau”, dat wil zeggen naar “het zonder voorbehoud liefhebben van állen”.

Joh. 3:16 – *“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”* Deze onvoorwaardelijke liefde en liefde zonder voorbehoud is “a’gapé”.

Er zijn in het Grieks nog drie andere woorden voor “liefde”, die hier dus niet zijn bedoeld. Namelijk “storgé”, dat wil zeggen “liefde binnen familieverband”. Ook is er “filéo”, waarmee “vriendschappelijke liefde” wordt bedoeld. Ten slotte is er “eros”, hetgeen verwijst naar “lichamelijke liefde”.

Broeders en zusters, u begrijpt natuurlijk dat die goddelijke liefde (a’gapé) niet in ons, in zondige, egoïstische en zelfzuchtige mensen, is te vinden. Deze liefde kunnen wij alleen maar van God, Die Liefde is, ontvangen. Die liefde geeft Hij middels de Heilige Geest. Rom. 5:5 – *“En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods (d.i. a’gapé) in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.”*

In vers 18 lezen we een cryptische omschrijving van het kruis van Golgotha, waarvan Jezus als het ware het Middelpunt vormt. Het gaat erom dat wij het kruis begrijpen. Dat wij het offer van Jezus verstaan in zijn diepte, zijn lengte, zijn hoogte en zijn breedte.

Want dán, zo zegt vers 19, zullen wij “de liefde van Christus bekennen”. Dan zullen wij ontdekken en erkennen, wat voor een geweldige liefdesverklaring Hij aflegde aan Zijn toekomstige Bruid. Het voor “bekennen” gebruikte Griekse woord is “gi’noosko” dat “leren kennen, te weten komen, bemerken, begrijpen, inzien” betekent.

En als wij deze liefde van Jezus, die het verstand te boven gaat, écht gaan verstaan, dán zullen we ook de volheid van God mogen ervaren, welke tot stand komt in de Bruid van Christus. *“Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.”*

De Gemeente is de toekomstige Bruid van Christus en Zijn Lichaam en Jezus Christus, het Middelpunt van het kruis van Golgotha, zal haar geheel vervullen. Efez. 1:22-23 – *“En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.”*

Het kruis van Jezus, mijn broeders en zusters, heeft ons véél te leren. Het is niet alleen het

teken van God de Vader's liefde voor ons, Die ons van het eeuwige verderf redde door Zijn Zoon Jezus op te offeren. Het verwijst ons ook naar de gemeenschap die wij met de Vader mogen hebben (de verticale balk van het kruis) en die wij met elkander mogen hebben (de horizontale balk).

Mark. 12:30-31 – *“En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht (NB, de verticale balk). Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf (NB, de horizontale balk). Er is geen ander gebod, groter dan deze.”*

Maar steeds, als wij gemeenschap met God of met elkaar zoeken, dan ontmoeten wij Jezus, Die immers het Middelpunt van het kruis is. En als onze gemeenschap met God goed is, doordat elke zonde in ons hart is weggewassen door Jezus' Bloed, dan is de gemeenschap met onze broeders en zusters automatisch óók goed. Door Jezus! Want het is het Bloed van Jezus, dat ons samenbindt. Wie rein is door Zijn Bloed en is vrijgemaakt, zal altijd de broeders en zusters van harte liefhebben en niet meer op hun fouten neerzien.

Ja, geliefde broeders en zusters, het kruis is liefde in allerhoogste vorm, namelijk *“a'gapé”*. Het kruis is liefde in z'n hoogte. Maar ook in z'n breedte, diepte en lengte is het kruis van Golgotha enkel en alleen maar liefde. Liefde is de vervulling van de Wet (Rom. 13:8; 1 Tim. 1:5). Door Zijn wondervolle daad van liefde om Zichzelf als een Offerlam voor ons over te geven in de dood, vervulde Jezus de Wet van God – de *“Torah”* (Matt. 5:17).

Geliefde broeders en zusters, ik wil even een zijsprongetje maken. Het woordje *“vervuld”* is een onvolledige vertaling van het Griekse grondwoord *“ple're-oo”*. Er zijn hierdoor christenen op het verkeerde been gezet. Zij ontlenen aan deze vertaling de onjuiste stelling, dat dús Gods beloften aan Israël zijn ingetrokken en niet meer bestaan en zijn overgedragen aan de Gemeente, het zogenaamde nieuwe en geestelijke Israël. God heeft Zijn volk Israël echter niet verworpen (Rom. 11:2).

Jezus heeft dan ook de Wet niet vervuld, of overbodig gemaakt, of beëindigd. Hij heeft de Wet voltooid. Jezus heeft Gods Wetten volmaakt. Hij gaf de volmaakte uitleg aan Gods Wetten. Waarom zeg ik dit, broeders en zusters? Omdat de juiste betekenis van het Hebreeuwse woord *“Torah”* (תּוֹרָה) niet *“wet”* is, maar *“onderwijs, onderricht”*. *“Torah”* stamt af van *“jaara”* (יָרָא of יָרָא), dat onder andere *“laten zien, aanwijzing geven, leren, onderwijzen, bewateren, regenen”* betekent.

Jezus heeft de volmaakte uitleg van Gods Wetten onderwezen en getoond. Hij is immers het Woord Zelf. Het Griekse woord *“ple're-oo”* dat met *“vervullen”* is vertaald, betekent *“aanvullen, tot de rand toe vullen, volledig maken, verwezelijken”*. Een betere vertaling zou daarom zijn *geweest “volledig maken, voltooien, volmaken”*.

Dát was de taak van Jezus, de Vrededorst. Namelijk niet slechts vrede brengen, maar volmaking, voltooiing en volledigheid. Jezus kwam om de in zonde gevallen mensheid op te richten tot de volmaakte Bruid van Christus. Het Hebreeuwse *“shalem”* (שָׁלֵם) waarvan *“shalom”* (שָׁלוֹם of שָׁלֵם = *“vrede”*) is afgeleid, betekent dan ook *“volledigheid, volheid”*.

Als u de Bergrede in Matt. 5 leest, dan wordt het duidelijker. Jezus kwam om Israël uit te leggen, hoe de wetten Gods wérkelijk moeten worden verstaan, namelijk niet uiterlijk maar innerlijk. Jezus zei: *“Want Ik zeg u, doch Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u, maar Ik zeg u”* (Matt. 5:20,22,26, 28,32,34,39,44). En vervolgens zei Jezus in vers 48: *“Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.”*

Die volmaaktheid zal straks in de Bruid van Christus tot stand zijn gebracht.

Broeders en zusters, de hoogte van het kruis van Jezus is liefde. De liefde door God des Vader in Zijn Zoon bewezen aan het kruis van Golgotha was niet afkomstig van een mens. Mensen bezitten niet zulke sublieme liefde. Neen, deze onbegrijpelijke liefde kwam van omhoog, rechtstreeks uit de hemel. Afkomstig van God de Vader.

1 Joh. 4:7-10 – *“Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn*

eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden."

Uit liefde gaf God Zijn Zoon Jezus tot een Verzoening voor onze zonden. Waarom? Om de verbroken gemeenschap met de mens te herstellen. Leest u Openb. 21:1-5. Daar ziet u het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van Christus, in volmaaktheid uit de hemel nederdalen en dan klinken in vers 5 de woorden van Gods: *".....: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.....Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw."*

Maar óók de diepte van het kruis is liefde. Jezus keek de kruisdood in de ogen en tóch had Hij ons nog steeds tot het einde lief.

Joh. 13:1 – *"En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde."*

Willen wij de diepte van het kruis, willen wij Gods liefde begrijpen, dan zullen we moeten ervaren, wat ook de apostel Paulus najoeg (Fil. 3:7-14). Hij begeerde om niet alleen de zegeningen in Jezus te ervaren, maar ook gemeenschap te hebben met Zijn lijden en met Zijn dood. En Paulus verklaarde vervolgens: *"Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden"*. Paulus wist dat de Opstanding nauw met het lijden is verbonden. En broeders en zusters, als ook wij eens de opstanding uit de doden willen ervaren, dan zullen wij ons ook met het lijden en de dood moeten verzoenen. Het is genade dat wij eens voor Hem mogen lijden (Fil. 1:29). Dit is de diepte van het kruis voor ons.

Ook de breedte en de lengte van het kruis van Golgotha, waar Jezus onschuldig voor ons stierf, is liefde. Mijn broeders en zusters, in de onderlinge christelijke gemeenschap moeten wij beslist de liefde van dit kruis ervaren.

Want het zijn de bloedbanden van Golgotha door de liefde van Jezus die ons samenbinden in onze onderlinge gemeenschap. De reiniging van onze zonden door Jezus' Bloed brengt zo'n blijdschap, dankbaarheid en totale vernieuwing met zich mee, dat wij iedereen die hetzelfde heeft ervaren onmiddellijk herkennen en liefhebben. Zonder die banden zouden we wellicht zelfs geen oog voor elkaar hebben, maar door de liefde van Jezus zijn we nu leden van één Lichaam geworden. Namelijk het Lichaam van Jezus, Zijn Bruid.

Het vaste fundament voor onze gemeenschap is dus liefde en door die liefde voor elkander zal de wereld moeten erkennen, dat wij Gods kinderen zijn.

Joh. 13:34-35 – *"Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. "*

1 Petr. 1:22 – *"Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveerinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;"* Leest u in gelijke zin ook 1 Petr. 4:8.

Geliefde broeders en zusters, indien wij onze gemeenschap met God de Vader willen restaureren, dan is Jezus, Die het Middelpunt is van het kruis, ook onze Middelaar (1 Tim. 2:5; Hebr. 12:22-24). Toen Jezus totaal zondeloos en schuldloos stierf aan het kruis, voltooide Hij de Wet van God, zodat voortaan in Hem de weg naar Gods troon voor arme zondaren zoals wij weer was geopend. Daarom scheurde het voorhangsel in de tempel op dat moment ook in tweeën. De dood van Jezus aan het kruis was nodig, omdat alleen dáárdoor onze door de zonden verbroken gemeenschap met de Vader kon worden hersteld. Door het Zoenoffer van een schuldloos en volmaakt Lam zijn onze zonden geheel verzoend. Onze schuld is betaald, zodat wij nu vrij zijn.

Alléén door Hem hebben wij toegang tot de Vader. Efez. 2:18 – *"Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader."*

En door Hem zijn wij daardoor ten eerste leden van Gods familie geworden. Efez. 2:19 – *"Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;"*

Maar ten tweede mogen we ook deel uitmaken van de Bruid van Jezus, die ook de woonstede Gods is (Openb. 21:2-3). Efez. 2:20-22 – *“Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. “*

De vorming van de Bruid van Christus is de meest wondervolle vrucht van de liefde van het kruis. Wij allen zijn van harte uitgenodigd om deel van die Bruid uit te maken. En als de Bruid gereed is, volkomen inwendig veranderd en nu bekleed is met de heerlijkheid Gods, dan zal haar huwelijk met Jezus Christus worden gesloten. Dan is de gemeenschap tussen God en mens voor altijd hersteld.

En als we dan Openb. 21 lezen, dan zien we opnieuw het beeld van het kruis geprojecteerd in die grote stad, het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van Christus.

Openb. 21:9-11,16 – *“En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met den rietstok op twaalf duizend stadiën; de lengte, en de breedte, en de hoogte derzelve waren even gelijk.”*

De stad was vierkant, zoals ook het Brandofferaltaar (schaduwbeeld van Jezus' kruis) vierkant was (Ex. 27:1). De breedte, de lengte en de hoogte van de stad waren gelijk, zodat we dus opnieuw het kruis zien uitgebeeld. En dat kan ook niet anders, want als liefde het fundament is van het kruis, dan is de liefde ook het fundament van deze stad. Door de liefde is de Bruid tot stand gekomen.

En dan kan het ook niet anders, dan dat haar maat twaalf is (in dit geval in duizendtallen). Want de Bruid wordt opgebouwd door de volheid van de Heilige Geest (in schaduwbeeld de twaalf fonteinen bij Elim) en door de volheid van de leer van de twaalf apostelen.

Efez. 2:20-22 – *“Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. “*

Ja, de Bruid van Christus zal vól zijn van het Woord, de Heilige Geest en de Liefde Gods.

Geliefde broeders en zusters, ik wil u slechts één vraag stellen. Wilt u ook tot de Bruid behoren? Komt u tot God en vernieuw uw gemeenschap met Hem. Amen.