

DE LIEFDE DIENT hjms

Christenen zouden zonder uitzondering het belang van Liefde goed moeten begrijpen. Want God is Liefde en Hij wil, dat die Liefde ook dóór en in de levens van Zijn kinderen gezien zal worden!

Als wij als christenen het Evangelie willen uitdragen en zielen tot Jezus willen brengen, dan is de Liefde onder elkander heel belangrijk. Jezus zegt in Joh. 13:35 dat de mensen zullen erkennen, dat wij Zijn discipelen zijn als wij liefde onder elkander hebben. Jezus spreekt hier over “*agapé*”. *Agapé* (Gr.) is goddelijke Liefde, die niets te maken heeft met erotiek of sympathie. Het is naar elkaar overbuigende Liefde, die de ander wil helpen en behouden. Aan die Liefde zullen de mensen zien, dat wij Zijn discipelen zijn. En wie zijn Zijn discipelen? Dat zijn zij, die een waarachtig geloof hebben en Hem volgen. M.a.w. aan de Liefde in een persoon zie je of hij een echt geloof in Jezus heeft!

Laten we Matt. 22:35-40 eens lezen --- *“En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende: Meester! welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.*

Jezus zegt hier dat het allerbelangrijkste gebod uit Gods Woord de Liefde is. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En dan zegt Hij dat het gehele Woord van God, de hele bijbel, aan deze twee geboden van Liefde hangt. Mijn bijbel heeft ruim 1400 pagina's, 66 boeken en misschien méér dan een half miljoen woorden. En er komen in die bijbel zeker vele honderden onderwerpen aan de orde. Maar Jezus zegt dat al dit geschrevene, dit hele Woord, aan die twee geboden van Liefde hangt. Liefde is als het ware de inhoud, de context, de samenvatting, de opdracht van de gehele bijbel.

De apostel Paulus zegt in de Corinthe-brief (1 Cor. 13:1-3), dat Liefde de essentie van het leven is. Hij zegt dat Liefde zó cruciaal is, dat zonder Liefde ons leven voor God totaal niets, nutteloos en leeg is. Hij zegt dat je zonder Liefde niets bent, al zou je élke van de misschien wel duizenden talen op aarde spreken. Slechts een schel, klinkend metaal zonder inhoud! Al kun je nog zo mooi in tongen spreken, al kun je nog zo mooi praten, al ben je nog zo leuk, gevat of scherp met je woorden, al kun je nog zo mooi prediken. Al zou je misschien zelfs met de engelen kunnen praten. Zonder Liefde zijn al die mooie woorden helemaal niets waard en zelfs zonder inhoud. Woorden zonder Liefde berokkenen alleen maar pijn en schade bij de ander.

Al heb je de gave van profetie, zodat je precies weet ál hetgene wat er in de toekomst staat te gebeuren. Al weet je alles over de verschillende wetenschappen. Al weet je alles over de verborgenheden van het Woord van God of over de natuur. Zonder Liefde is het niets waard. Al had je al het geloof om bergen te verzetten, om dingen tot stand te brengen, om anderen te genezen! Zonder Liefde als drijfveer heeft het geen nut voor je en is niets waard. Al zou je al je geld offeren aan de armen, bijvoorbeeld aan de arme gemeenteleden van een arme voorganger in Zambia. Zonder Liefde als drijfveer brengt het geen enkele nuttigheid voor je geestelijke leven. God verlangt uitsluitend naar onze offeranden, als die gepaard gaan met Liefde, met een bewogen hart. Al zou je jezelf, net als Jezus, in de dood overgeven, zonder Liefde is het nutteloos!

Wat is Liefde eigenlijk? Er staat géén definitie van Liefde in de bijbel. Liefde is zo véélmvat-tend, dat een definitie ook niet goed mogelijk is. Maar er worden in 1 Cor. 13:4-7 wél eigen-schappen van Liefde genoemd. Ware Liefde is lankmoedig, goedertieren, niet afgunstig, niet lichtvaardig, niet hoogmoedig, niet egoïstisch, niet verbitterd, niet kwaaddenkend. Liefde

handelt niet ongeschikt. Liefde verblijdt zich niet in ongerechtigheid, maar verblijdt zich in de waarheid. Liefde bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt en verdraagt alle dingen. Wie deze eigenschappen goed op zichzelf laat inwerken, zal bemerken dat ware Liefde zichzelf nooit centraal stelt. Niet het eigen ego staat voorop, maar het belang van de ander. Liefde doet alles om het belang van de ander te dienen. Dáárom ben je geduldig en niet verbitterd, dáárom ben je altijd vriendelijk en niet grof, dáárom handel je niet onbezonnen, maar denk je eerst na. Dáárom wil je niet beschuldigen, maar altijd helpen. En je bidt en smeekt de Heer om je hierin te helpen. Je worstelt het uit aan Jezus' voeten: *"Heer, help mij toch a.u.b. Geef mij toch de kracht om het te doen en mijzelf prijs te geven"*. Ware Liefde maakt zichzelf dienstbaar aan de ander. Dienstbaarheid is de rode draad dwars door alle eigenschappen van Liefde.

Uit de tekst Joh. 3:16-17 blijkt dat Liefde géén theorie is ----- *"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.* God acteerde op de Liefde in Zijn hart. Hij gaf Zijn Zoon om ons te helpen en te redden. Hier zie je wat ware Liefde inhoudt, namelijk: Iemand met ware Liefde in zijn hart daalt af van zijn eigen hoge positie en reikt de hand uit naar iemand die in nood is. M.a.w. hij maakt zich dienstbaar aan de mens die hulp behoeft. Maar alles vanuit een bewogen hart. Dit is Liefde in de praktijk. Het is geen lege theorie meer.

Geliefde broeders en zusters, wij zijn gehouden om het voorbeeld van onze Heiland te volgen. Dan zijn wij waarachtige discipelen. Acht toch de ander hoger uitnemender dan jezelf en zie toch juist op de belangen van de ander. Uit Fil. 2:1-8 blijkt ondubbelzinnig, dat liefhebben betekent: dienstbaarheid aan de ander alsmede offerbereidheid. Wij moeten dezelfde gevoelens van Liefde als Jezus in ons hart hebben. Dan wordt je net als Jezus een dienstknecht, dienstbaar aan de ander! Dan geef je je eigen ego en je eigen belangen prijs en dan dien je het belang van de ander. Dan breng je Liefde in de praktijk. Laten we toch als Jezus zijn, Die niet is gekomen om gediend te worden, maar juist om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen (Matt. 20:28).

Ik wil u graag twee voorbeelden van dienstbaarheid uit de bijbel geven.

Leest u het schriftgedeelte Luk. 10:30-37. Net zoals de priester en de Leviet in dit verhaal hebben wij een bevoorrechte positie om God te dienen. Zij behoorden tot de stam Levi welke God rechtstreeks mocht dienen. Zo zijn ook wij door God uitverkoren en getrokken uit deze wereld om Hem te dienen. Maar brengt ons dat zoveel hoogmoed in ons hart, dat wij net als de priester en de Leviet voorbij gaan aan onze medemens? Misschien een broeder of zuster die in nood is, geestelijk of materieel? Als wij iemand zien die in nood is, dan is deze mens onze naaste. Dan moet ons hart, net als van de barmhartige Samaritaan met innerlijke ontferming worden bewogen. Dan moeten wij zijn wonden verzorgen. Wij verzorgen hem met olie (d.i. de Heilige Geest) en met wijn (d.i. het Woord van God). En we dragen zijn last op onze schouders (o.a. in ons gebedsleven) en brengen hem in de herberg (d.i. de Gemeente) en verzorgen hem. Wij schenken hem aandacht tótdat hij genezen is! Leest u toch wat Jezus zei in vers 36-37 --- *"Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks."*

Het laatste voorbeeld is geschreven in Joh. 13:1-5 en 12-17. Naar de mens was de handelwijze van Jezus belachelijk. Welke persoon met een zo'n hoge positie als de Zoon van God zal zich zó diep willen vernederen, zelfs voor zijn verrader? De voeten wassen? Je bent toch geen sloofje. Neen, zo denkt Jezus niet! Gelukkig maar. Jezus daalde af van Zijn hoge positie en boog Zich over om een helpende hand toe te reiken aan de mens in nood. Hij kon ook niet anders, omdat Zijn hart boordevol brandende Liefde

was voor verloren mensen. Hij had Zijn discipelen en ons zelfs lief tot het einde toe (vers 1). Dat einde kwam toen Hij stierf aan het kruis. Zonder schuld, zonder zonden, maar Hij deed het om ons te redden uit onze hopeloze en uitzichtsloze situatie. Het was voor Hem de allerdiepste vernedering. Als een misdadiger te moeten sterven. Maar daarom kon Hij Zich ook vernederen om de voeten van Zijn discipelen te wassen, teneinde aan ons christenen, Zijn volgelingen, een voorbeeld te geven (vers 15). En dat voorbeeld verdient navolging, want Hij zei in vers 17 --- *“Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet.* Inderdaad! Zalig (d.w.z. deelachtig aan het eeuwige leven) zijn wij, als wij hetzelfde doen. Moge Jezus u rijkelijk zegenen. Hij geve u de kracht. Amen.