

KINDEREN GODS ALS LICHT DER WERELD hjms

Geliefde broeders en zusters, het zal u inmiddels wel duidelijk zijn dat het historische Israëlitische Tabernakelcomplex met al zijn objecten een schaduwbeeld geeft van Gods raadsplan met de mens.

Zo stond er in het Heiligdom o.a. de gouden Kandelaar (Ex. 25:31-40 en 37:17-24).

Elk van de zeven armen van deze kandelaar was versierd met amandelknoppen, amandelbloemen en amandelnoten, die alle stadia van de ontwikkeling van de vrucht uitbeeldden (Ex. 25:31-35).

Op de zeven armen van de kandelaar moesten zeven lampen branden, die gevoed werden met olie (Ex. 25:37). Olie is een typebeeld van de Heilige Geest. En die lampen moesten onafgebroken schijnen, want anders zou het volkomen duister zijn in het Heiligdom (in de Tabernakeltent). Zó duister dat de priesters dan hun werk niet meer zouden kunnen verrichten.

De kandelaar was geslagen uit één klomp (in casu één talent) louter goud (Ex. 25:31,36,39).

Deze gouden Kandelaar geeft ons daarom een drievoudige boodschap, namelijk

- De boodschap van onafgebroken lichtverspreiding door elk kind van God;
- De boodschap van onafgebroken vruchtdracht door elk kind van God;
- De boodschap van het geslagen goud.

Op de eerste twee punten wil ik in deze bijbelverkondiging kort ingaan.

Onafgebroken lichtverspreiding

Laten we achter elkaar eerst de volgende teksten lezen:

Luk. 8:16 --- *“En niemand, die een kaars ontsteekt, bedekt dezelve met een vat, of zet ze onder een bed; maar zet ze op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen.”*

Luk. 11:33-35 --- *“En niemand, die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen, noch onder een koornmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen. De kaars des lichaams is het oog: wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht; maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister. Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij.”*

Mat. 5:14-15 --- *“Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn;”*

Het belangrijkste aspect van deze teksten is, dat wij christenen, kinderen Gods, door Jezus geacht worden het licht der wereld te zijn. D.w.z. het geestelijke licht van deze wereld. En u weet dat in diepe duisternis zelfs een klein lichtje tóch kilometers ver te zien is. En ook worden we geacht te zijn als een stad op een berg. Van ver af ziet men die stad al liggen. Zo moet het zijn, dat we zichtbaar het goddelijk licht van Jezus verspreiden en door iedereen in onze omgeving worden opgemerkt.

Wij mogen dat geestelijke licht niet in het verborgene laten schijnen. Als wij het licht alleen in de gemeente die wij bezoeken laten schijnen, maar verder niet, dan ziet de wereld niets van ons en heeft de wereld niets aan ons. Dan zijn wij niet tot zegen voor mensen die verloren zijn.

Een tweede aspect is, dat lichtverspreiding als kind van God te maken heeft met het oog. Als uw oog eenvoudig is, dan is uw gehele lichaam verlicht. Is uw oog boos, dan is uw hele lichaam duister. Dan straalt u geen licht uit. Het in Luk. 11 gebruikte woordje *“eenvoudig”* komt van het Griekse *“hapious”* dat *“eenvoud”* betekent, maar óók *“de blik op slechts één zaak gericht”*, dus alleen gericht op Jezus, én *“afwezigheid van plooiën, dwz niet vertroebeld, helder”*.

De door ons gelezen schriftgedeelten roepen ons op om de kandelaar met dat brandende licht niet onder een vat te stoppen, niet onder een koornmaat en niet onder een bed, want dan ziet niemand dat licht en sterker nog, dan zal het licht uiteindelijk doven. Een (wijn)vat heeft te maken met overmatig drinken, een koornmaat wijst op overmatig eten, terwijl het bed ons wijst op een overmatig sexueel leven. Dus als een kind van God zich overgeeft aan overmatige vleselijke genoegens, zal het licht dat hij eens van Jezus heeft ontvangen, toen hij zich bekeerde, uitdoven.

Dit is één van de belangrijkste redenen als een kind van God géén licht verspreidt, als hij níét schijnt voor Jezus, als ongelovige mensen aan hem níét kunnen zien dat zij met een kind van God te maken zouden moeten hebben. En vandaag wil ik u oproepen om uw leven grondig onder de loep te nemen. Schijn ik wel voor Jezus of leef ik uitsluitend een zelfzuchtig leven vol vleselijke egoïstische genoegens?

Een kind van God dat zich te buiten gaat aan vleselijke genoegens, komt met een verduisterd lichaam in zijn gemeente. En met zijn verkeerde vleselijke inzichten zal hij de gemeente infiltreren en verontreinigen. Dit kan zodanige vormen aannemen, dat uiteindelijk óók in de gehele gemeente het goddelijk licht uitdooft.

Het Heiligdom waarin de gouden Kandelaar was geplaatst, is een schaduwbeeld van de christelijke gemeente. Als de toevoer van de olie naar het vuur op de zeven lampen verstopt of op zou raken, dan zou het vuur doven. Dan werd het duister in het Heiligdom, in de Tabernakeltent, dus in het huis van God. De priesters konden dan hun werk niet meer verrichten. Het was dan zó donker in het Heiligdom, dat zij het gouden Wierookaltaar niet meer konden vinden. Ze konden dan ook de Tafel der Toonbroden niet meer vinden. En misschien botsten ze zelfs tegen elkaar op! Zo is het ook in een christelijke gemeente. Als de olie van de Heilige Geest naar het vuur op uw lamp verstopt raakt, zal het goddelijk licht in uzelf en in de gemeente uiteindelijk doven. Dan wordt het geestelijk duister in uzelf en in uw gemeente. U zult het gebedsaltaar niet meer weten te vinden. En ook zult u de gemeenschap met Jezus, het Brood des Levens gaan verwaarlozen.

Onafgebroken vruchtdracht

Als gebrek aan olie van de Heilige Geest het goddelijk licht in uw leven heeft gedooft, dan zult u uiteindelijk ook geen vruchten dragen. En dan loopt u het risico dat uw rank van de Ware Wijnstok Jezus wordt afgesneden. Joh. 15:1,2a,6 --- *“Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg;
.....Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkewijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.”* Zo lang u nog vastzit aan die Ware Wijnstok, kunt u nog dat water met al de levengevende voedingsstoffen uit die Wijnstok, uit Jezus, opzuigen. Maar als u afgesneden wordt, dan zult u onvermijdbaar verdorren. Misschien bent u dan nog een tijdje fris groen, maar langzaam begint de rank te verleppe om daarna te verdorren, opdat u uiteindelijk verbrand zult worden in het oordeel. Ziet u de parallel met de olie van de Heilige Geest in de gouden kandelaar?

Herinnert u zich nog, dat de verschillende stadia in de ontwikkeling van de amandelvrucht (namelijk knoppen, bloemen en noten) aan elk van de zeven armen van de kandelaar onafgebroken vruchtdracht symboliseerden? De amandelboom was de vroegst bloeiende en vruchtdragende boom in Israël. De bloesems waren rose en daarna wit, terwijl de vruchten een verkwikkend sap bevatten. Maar het meest wonderbaarlijke is, dat in het Hebreeuws het woord voor *“amandelboom”* en voor *“waken, wakker zijn”* hetzelfde is, namelijk *“paked”*. Leest u Jer. 1:11-12 en Num. 17:8. Onze wonderlijke God wijst ons hiermee naar de staat van voortdurende waakzaamheid waarin elk kind van God en elke gemeente moet blijven. Waakzaam, verkwikkend en rein! Weest u toch waakzaam, dat het licht in uw leven en in uw gemeente niet uitdooft en dat de vruchtbaarheid niet ophoudt.

Oproep tot bekering

Broeders en zusters, maar als wij helaas tot de conclusie zijn gekomen, dat ons licht wél gedoofd is en wij wél onvruchtbaar zijn, dan moeten wij de houding aannemen van Rachel. Gen. 30:1 --- *“Als nu Rachel zag, dat zij Jakob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster; en zij zeide tot Jakob: Geef mij kinderen! of indien niet, zo ben ik dood.”*

Als wij onze zonden hebben beleden en bereid zijn om ons egoïstische, vleselijke leven te stoppen, laten wij dan Jezus toch afsmecken: *“Heer, maak mij vruchtbaar, maak mij tot een licht in deze wereld, want zo niet, dan ben ik dood.”* Het moet voor ons een zaak van leven of dood zijn. Onze toekomst hangt er van af. Ons prive-leven, ons leven in de gemeente, de toekomst van Nederland hangt er van af.

Recent las ik in een geestelijk blad over een voorganger uit Afrika die in Nederland kwam en zei: *“Nederland is het meest goddeloze land ter wereld. Als God Nederland niet straft, dan kan Hij straks de mensen van Sodom en Gomorra, die Hij wel heeft geoordeeld, niet meer onder ogen komen”.*

Nu is het oordeel aan God en God zal Zelf wel uitmaken wie Hij oordeelt, maar deze uitspraak zegt ons wel iets. Nederland is in de ogen van velen het meest goddeloze land ter wereld geworden. Van een christelijk land van waaruit honderden zendelingen over de gehele wereld het evangelie verkondigden, is het belangrijkste geestelijke exportartikel van Nederland nu de zonde. En wij de christenen zijn daaraan medeschuldig.

Nederland legaliseerde als eerste land massale moord, namelijk abortus. Nederland legaliseerde als eerste land bepaalde vormen van drugshandel. Nederland legaliseerde als eerste land euthanasie. Nederland legaliseerde als eerste land huwelijken tussen homo's. Nederland staat de grofste vormen van porno- en geweldfilms op de televisie toe. Waar waren en waar zijn de christenen met hun protesten? Alles mag en alles kan in Nederland. Christelijke normen en waarden zijn verdwenen en worden belachelijk gemaakt. En als de christenen nu wél hun mondje roeren, dan worden zij weggehoond. Wij christenen hebben in z'n algemeenheid niets meer te melden in Nederland. Ons licht is uitgedoofd en wij zijn onvruchtbaar geworden, de enkele positieve uitzonderingen daargelaten.

Maar Gods schepping zucht en verlangt wél degelijk naar de openbaring van de kinderen Gods. Rom. 8:22 --- *“Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.”* Rom. 8:19 --- *“Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.”*

Broeders en zusters, er worden in het Grieks twee woorden gebruikt voor kinderen Gods, namelijk allereerst *“tekna”* dat verwijst naar de natuurlijke geboorte en slaat op wedergeboren kinderen Gods.” Dat woordje is hier in Rom. 8:19 niet gebruikt. Het tweede woord is *“huios”* en verwijst naar de relatie tussen kinderen en ouders. Het slaat hier op kinderen Gods, die volwassen zonen van God zijn geworden. Dit woordje *“huios”* werd in vers 19 gebruikt. De wereld smacht naar de openbaring van volwassen en geestelijke kinderen Gods, die hun licht in de wereld verspreiden.

Maar bij God is er altijd een weg tot bekering mogelijk. Denkt u aan het verhaal van Jona die aan Ninevé moest verkondigen dat God hen zou oordelen. Toen alle mensen van Ninevé zich bekeerden, toen trok God het oordeel terug. Ook het gebed van Daniel in Dan. 9:3-21 is heel duidelijk! Leest u dit schriftgedeelte. Laat ons verzoening doen aan de voeten van het kruis van Jezus en onze zonden belijden. Allereerst voor onszelf, dan voor ons gezin en onze familie, vervolgens voor de gemeente die wij bezoeken en tenslotte voor het gehele Nederlandse volk. Laten wij als Daniël, omdat wij door onze passiviteit medeschuldig zijn, de schuld van de zonden in Nederland op ons nemen en ze belijden aan Jezus. Dan zal Hij ons vergeven en reinigen (1 Joh. 1:9).

Tot slot zullen we Efeze 5:7-17 lezen --- *“Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid, en waarheid), Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten. Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijken, maar als wijzen. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.”*

Broeders en zusters, dit is duidelijke taal. Het is de taal van het Woord van God. Verspreid uw licht en wandelt in het licht. Amen.