

## LICHAAM, ZIEL EN GEEST (5) na de wedergeboorte hjms

Geliefde broeders en zusters, in het vorige deel hebben we de heerlijke dingen gezien, die er ná de wedergeboorte van de mens met zijn lichaam, ziel en geest gebeuren. Juist daarom zijn vele “jonge” kinderen Gods verrast over de geestelijke strijd, die zich na hun wedergeboorte vervolgens in hun leven achter Jezus ontwikkelt. Zij kunnen het waarom niet begrijpen. Daarom wil ik in dit Deel 5 kort ingaan op de verzoeken, die ongetwijfeld zullen gaan plaatsvinden. Uit Deel 6 zal blijken, dat soms die verzoeken niet worden weerstaan.

Laten we beginnen met het lezen van 1 Joh. 2:15-17 – *“Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid .”*

De apostel Johannes spreekt hier over drie soorten verzoeken, namelijk (1) de begeerlijkheid des vleses, (2) de begeerlijkheid der ogen en (3) de grootsheid des levens. Uit de context van deze brief van Johannes blijkt ook dat hij het niet tegen ongelovige wereldlingen heeft. Neen, hij spreekt tegen wedergeboren kinderen Gods. En hij drukt hen op het hart om de wereld niet lief te hebben, want het is immers satan die de wereld regeert (Luk. 4:6; Joh. 14:30). Satan zal beslist de kinderen Gods, die hij immers haat, trachten te verzoeken en tot zonde te verleiden met alle middelen waarover hij de beschikking heeft. En hij zal hen verzoeken naar lichaam, naar ziel en naar geest. De mens is immers, zoals we weten, een drie-eenheid die uit lichaam, ziel en geest bestaat.

We zullen de drie soorten verzoeken eens wat nader bezien:

- Satan zal de kinderen Gods verzoeken met begeerlijkheden des vleses.

Hiermee worden de lichamelijke lusten bedoeld, dat wil zeggen de onverzadigbare, onuitblusbare verlangens van de lichamelijke behoeften, zoals sex, eten en drinken. De natuurlijke begeerten van de mens hunkeren er naar om bevredigd te worden. En natuurlijk is het normaal om te eten en te drinken en in het huwelijksleven op een gezonde manier van sex te genieten. Maar satan wil in ons stimuleren om hier niet meer tevreden mee te zijn. Hij wil ons verslaafd laten worden aan deze behoeften door in ons het verlangen naar excessief genot te stimuleren. En, broeders en zusters, laten we ons niet vergissen. Satan zal beslist alles op alles zetten om deze natuurlijke begeerten van ons vlees aan te wakkeren.

Het is duidelijk dat het hier verzoeken naar het LICHAAM betreft.

Rom. 8:6 zegt dat het bedenken des vleses resulteert in de (geestelijke) dood, terwijl Gal. 5:19-21 een aantal zonden noemt, die uit zo'n vleselijk leven kunnen voortvloeien.

- Satan zal de kinderen Gods ook verzoeken met begeerlijkheden der ogen.

Met begeerlijkheden der ogen wordt ogenlust bedoeld. Het gaat hier om meerdere soorten verlangens. Ten eerste het verlangen naar materiële zaken, zoals auto's, huizen, kleding, vakanties, etc. Ten tweede het verlangen naar aantrekkelijke, maar verboden mannen en vrouwen. Ten derde gaat het om het verlangen naar immateriële zaken, zoals macht en heerschappij.

En net zoals de vleselijke begeerten van de mens onverzadigbaar zijn, zijn dat ook zijn ogen. Spr. 27:20 – *“De hel en het verderf worden niet verzadigd; alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd.”*

Hoe voltrekt zich het proces van ogenlust? Men zegt wel eens, dat de ogen de vensters van de ziel zijn. Het proces voltrekt zich daarom als volgt! We zien iets moois, zoals bijvoorbeeld een mooi sieraad of een begeerlijke vrouw. Daarna beginnen we ons te verlustigen in het bezit en een en ander te overwegen in ons verstand (ziel). Onze hebzucht en lust doen zich gretig en gulzig gelden, met als resultaat, dat we hetgeen we hebben gezien ook persé willen bezitten. Vervolgens zetten we alles op alles om het te verwerven.

Het betreft hier verzoeken van de ZIEL van de mens.

Het Woord van God zegt, dat onder andere de volgende zonden met onze ogen in verband staan. Ogen die een (verboden) vrouw begeren (Matt. 5:28). Ogen die vol van overspel zijn (2 Petr. 2:14). Ogen die de (nood van de) arme niet zien (Ps. 10:8). Egoïsme en gierigheid zijn hier dikwijls de oorzaak van. Ogen die alle dingen die gezien worden, begeren (Pred. 2:10). Ogen vol van afgoderij (Ezech. 6:9).

Matt. 6:22-23 – *“De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn!”*

- Ten slotte zal satan de kinderen Gods ook verzoeken met grootsheid des levens.

Onder deze noemer kunnen veel vormen van ongerechtigheid worden geschaard. Het gaat hier om hoogmoed en ambitie. Maar ook om bijvoorbeeld trots over de al dan niet geringe dingen, die men in het leven heeft bereikt. Het gaat hier ook om het zoeken van eigen eer. Ieder mens heeft immers de neiging om belangrijk te willen zijn. Het gaat hier om zelfgerechtigheid en om onbeschaamd zelfvertrouwen, dat wil zeggen de zekerheid en het vertrouwen dat men bepaalde zaken wel zélf met eigen kracht kan regelen en volbrengen. Tevens gaat het hier om om het vertrouwen op aardse zaken en eigen bronnen. Men snoeft (zeker niet altijd in het openbaar) over eigen bezit, eigen capaciteit en kracht, over eigen rijkdom en bezit, over eigen positie en schoonheid.

Deze zonden hebben in de kern altijd te maken met het zich boven andere mensen verheffen en zich beter dan hen voelen. Men heeft immers van hen geen hulp nodig. Maar wat nóg erger is, men verheft zich (soms onbewust) ook boven God. Men heeft God immers ook niet nodig en men gaat aan Hem voorbij. Want al hetgeen, dat God aanbiedt om ons in het geestelijk leven te helpen, zoals bijvoorbeeld de vijf door God geschonken geesteszintuigen als wijsheid en kennis Gods, liefde, geloof, hoop, maar ook aanbidding (zie Deel 2), heeft men immers niet nodig. Men vertrouwt volledig op zichzelf. *“I can do it, because I'm the best”*. De trots van de mens verlangt onafhankelijkheid van God en eist zelfverheerlijking.

Er staat in de bijbel een treffend verhaal over de dwaasheid van trots, hoogmoed en zelfgerechtigheid geschreven. Luk. 12:16-21 – *“En Hij zeide tot hen een gelijkenis, en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen; En hij overleide bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas, en deze mijn goederen; En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien, die zichzelf schatten vergadert, en niet rijk is in God.”*

Deze rijke man dacht bij zichzelf: *“Ik zal het wel even fixen!”*. Maar God zei: *“Je bent een dwaas!”*

Hoogmoed was ook de grote zonde van de engel Lucifer, vóórdat hij satan werd. Luvifer was niet tevreden met de hoge positie, die hij als aartsengel en als morgenster reeds innam. Neen, vervuld en vól van zijn eigen ego, zijn eigen **ik**, wilde hij aan God gelijk worden. Maar God bepaalde dat de hel zijn bestemming zou zijn.

Jes. 14:11-15 – *“Uw hovaardij is in de hel nedergestort, met het geklank uwer luiten; de maden zullen onder u gestrooid worden, en de wormen zullen u bedekken. Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij, die de heidenen krenktet! En zeydet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil!”*

Broeders en zusters, de verleiding die satan op Eva toepaste bij de zondeval, had óók betrekking op deze zonde, want de slang lispelde: *“Eva, als je van die boom eet, zul je als God worden! Dat is toch geweldig? Wie wil dat nou niet?”*

Gen. 3:5 – *“Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.”*

Het vreselijke gevolg was, dat Eva' geest nog op dezelfde dag dat zij zondigde, stierf (Gen. 2:17).

Ja, als we de diepe oorzaak van hoogmoed ontdekken, wordt het duidelijk dat het hier verzoeken van satan naar de GEEST van de mens betreft.

Geliefde broeders en zusters, zoals Johannes reeds duidelijk maakte, zal satan de wedergeboren kinderen Gods naar hun lichaam, hun ziel en hun geest verzoeken. Beslist! Waarom weet ik dat zo zeker?

Omdat satan zelfs Jezus naar lichaam, ziel en geest heeft verzocht. En als hij het aandurft om Jezus, de Zoon van God, te verzoeken, dan zal hij het zeker ook bij ons doen.

We zullen lezen over deze verzoeking in Luk. 4:1-14 – *“1 En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn; 2 En werd veertig dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve geëindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste. 3 En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen, dat hij brood worde. 4 En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. 5 En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. 6 En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelve koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil; 7 Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn. 8 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen. 9 En hij leidde Hem naar Jeruzalem, en stelde Hem op de tinne des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelven van hier nederwaarts; 10 Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, dat zij U bewaren zullen; 11 En dat zij U op de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot. 12 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken. 13 En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd. 14 En Jezus keerde wederom, door de kracht des Geestes, naar Galilea; en het gerucht van Hem ging uit door het gehele omliggende land.”*

Zoals we hebben gelezen, doorstond Jezus de drie verzoeken van satan glansrijk. Het waren zoals gezegd verzoeken naar Zijn lichaam, Zijn ziel en Zijn geest. Maar Jezus

overwon! En ik wil nu reeds benadrukken, dat Hij overwon, omdat Hij 100% geestelijk was toebereid. Want:

- Jezus was vol van de Heilige Geest, toen Hij door de Heilige Geest naar de woestijn werd geleid. De volheid van de Heilige Geest is dus het eerste vereiste voor de overwinning.
- Jezus versterkte Zichzelf door te gaan bidden en vasten. Dit is het tweede vereiste.
- Jezus overwon satan doordat Hij bij elke verzoeking Gods Woord hanteerde. Dit is het derde vereiste voor de overwinning.

Over de verzoeking op het LICHAAM van Jezus lezen we in Luk. 4:2-4.

Het betrof dus een verzoeking op de begeerlijkheden des vlees van Jezus. Want na veertig dagen gevast te hebben, had Jezus beslist honger. Hij zou best graag iets lusten. En juist toen de honger van Jezus zó groot was, dat Hij in satan's ogen kwetsbaar voor lichamelijke verlangens was, verzocht de satan Hem. Het was een frontale aanval. Net als bij Eva's verleiding in het paradijs, probeerde satan eerst twijfel in Jezus' hart te zaaien. Wat zei hij dus? *"Bent u wel echt de Zoon van God? Maak dan toch van deze steen een brood. Dan heeft u toch te eten?"* Als Gods Zoon had Jezus best met één woord een heerlijk brood kunnen maken, en dan had Hij meteen ook elke eventuele twijfel in Zijn hart weggenomen. Maar prijst God, dat Jezus door het lange vasten en bidden juist geestelijk sterk was en het Woord van God paraat had. Jezus diende de satan van repliek met een schriftwoord uit Deut. 8:3, dat alléén het Woord van God aan de mens waarachtig (eeuwig) leven kan schenken. Ook in Joh. 6:35 en 63 kunnen wij dat lezen. Wie van het Woord van God eet, zal nooit meer geestelijk hongeren, maar zal geestelijk leven.

Jezus is het Woord van God, het Brood des levens. Daarom, broeders en zusters, als satan ons verzoekt op de begeerlijkheden van ons vlees (eten, drinken, sex), dan kunnen wij Hem met het Woord van God pareren. En door het eten van het Woord zullen wij ook ware verlossing vinden.

Over de verzoeking van Jezus' ZIEL lezen we in Luk. 4:5-8.

Satan verzocht Jezus dus op aanwezigheid van ogenlust. Alles wat de wereld en de koninkrijken aan pracht en praal, glamour en glitter, maar ook aan materiële dingen te bieden hebben, toonde hij aan Jezus. Vervolgens probeerde hij Jezus om te kopen met de belofte van heerschappij over de hele wereld. Maar de te betalen prijs voor het bezit van en de heerschappij over al deze zaken zou de aanbidding van satan zijn. Wat een brutaliteit! Maar opnieuw pareerde Jezus satan's aanval met het Woord van God, namelijk dat alleen de Here God aanbeden mag worden (Deut. 6:13; 10:20).

Maar broeders en zusters, welk een ernstige waarschuwing voor ons!

Als het overwegende verlangen van ons hart het verwerven van bezit, materiële rijkdommen, mooie vrouwen, macht en heerschappij betreft, dan ligt hierin de kiem van de aanbidding van satan verborgen. Want satan is de bezitter van deze dingen en hij geeft ze tegen betaling aan wie hij wil.

Tenslotte verzocht satan Jezus op Zijn GEEST, zoals we lezen in Luk. 4:9-13.

Jezus werd dus verzocht op de grootsheid des levens, dus op hoogmoed, ambitie, trots, het zoeken van eigen eer, de neiging om belangrijk te willen zijn. Satan probeerde Jezus te verleiden om van de tempel naar beneden te springen om Zijn grootheid, Zijn macht en Zijn hoge positie bij God te bewijzen. Eigenlijk daagde hij Jezus uit om onafhankelijk van de wil van God de Vader te handelen en Zélf de engelen te gebieden om Hem bij Zijn val van de tempel op te vangen. Jezus was toch immers Gods Zoon, Die Zijn hoge positie in de hemel aan de rechterhand van God tijdelijk had verlaten?

Maar satan wist niet, dat Jezus Zijn hoge positie in de hemel had verlaten om de mensen te gaan redden door eens voor hen te sterven aan het kruis (Fil. 2:5-8; 1 Cor. 2:7-8). Eigenlijk had Jezus Zich reeds als het ware uit de hemel neergeworpen op de aarde. Dit deed Jezus om de wil van God de Vader te doen.

Inderdaad zou Jezus Zich op Zijn hoge positie hebben kunnen beroepen en de engelen zouden Hem zeker hebben beschermd. Maar het was de wil van God de Vader dat Jezus mens werd, Zijn eigen wil neer zou leggen en aan het kruis zou sterven. Als Jezus Zich op Zijn positie had beroepen, zou Hij daarmee Zijn Vader in de hemel hebben verzocht. Maar dat wilde Hij niet. Jezus wilde slechts Zijn Vader behagen. Joh. 8:29 – *“En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd, wat Hem behagelijk is.”* En zo pareerde Jezus satan opnieuw met Gods Woord uit Deut. 6:16, dat wij de Heer, onze God niet moeten verzoeken.

De waarschuwing voor ons is, dat wanneer wij in zelfgerechtigheid steun zoeken in onze eigen positie, onze eigen kracht, etc., dat wij daarmee God verzoeken, Die ons Zijn Heilige Geest als Helper heeft aangeboden.

Geliefde broeders en zusters, prijst God dat Jezus elke verzoeking naar lichaam, ziel en geest overwon. Prijst God dat Hij tot slot ook Zijn wil overwon. Hij dronk de drinkbeker vol met onze vieze misdaden, zonden en ongerechtigheden leeg en plaatste Zijn eigen wil daarmee op de wil van God de Vader (Luk. 22:39-46). Prijst God dat Jezus daarmee de totale overwinning behaalde, zodat Hij volkomen onschuldig en zonder ooit enige zonde of misdaad te hebben begaan voor ons aan het kruis van Golgotha kon sterven. Dát was de wil van Zijn Vader, dat Hij schuldloos en zondeloos zou sterven voor het verloren mensdom. Want alleen daardoor zou de prijs zijn betaald en de verlossing volkomen zijn. Al onze zonden zijn vergeven en gereinigd door Jezus' Bloed. Onze relatie met God de Vader is hersteld. En nu troont Jezus in de hemel als onze Hogepriester, die voortdurend voor ons bidt en ons kracht geeft, opdat wij elke verzoeking van satan zullen weerstaan. Prijst God voor zoveel Liefde en Genade.

Broeders en zusters, als nieuw geboren kinderen van God zullen wij beslist regelmatig door satan worden verzocht. Maar, de overwinning is verzekerd als wij dicht bij Jezus en Zijn Woord blijven wandelen in de volheid van de Heilige Geest.

Volgende week zal ik in het laatste Deel 6 behandelen, dat kinderen Gods ook best nog wel eens kunnen zondigen.

Moge de Heiland u deze week rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd).