

LEGERS IN DE LUCHT

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, op deze website werd reeds enkele malen vermeld dat er in de eindtijd geweldige verdrukkingen zullen plaatsvinden, waarin de oordelen van God over de wereld zullen gaan en de verharde mensen zullen worden getroffen. Het zijn de oordelen vlak voor de dag van de Wederkomst van Jezus. Dit zal een vreselijke dag zijn voor alle vijanden en tegenstanders van God, maar het zal een heerlijke dag zijn voor allen die Zijn Naam aanroepen. Deze verdrukkingen zullen voor velen, ongelovigen en lauwe christenen, vrijwel ongemerkt beginnen als satan begint te reageren op de geestelijke groei van de Gemeente en van Israël. Zolang de Gemeente nog lauw is en zolang Israël nog ongehoorzaam is, zullen satan en alle duistere machten, waardoor de wereld wordt beheerst, nog redelijk ontspannen achterover leunen. Maar niet zodra er geestelijke groei komt!

De Gemeente van vurige kinderen Gods, de Bruid van het Lam, zal echter de periode waarin de eindtijdverdrukkingen op z'n hevigst woeden, niet meemaken. Want dan zal zij reeds zijn opgenomen, cq. zijn weggenomen. Deze Opname, cq. Wegname zal nog op deze website aan de orde komen. Met name zal ik dan ingaan op hét discussiepunt onder de kinderen Gods, namelijk het tijdstip van de Opname. Wat in ieder geval als vaststaand mag worden vermeld, is het heerlijke feit dat vóóordat het vuur van Gods toorn in de fielenoordelen zal neerdalen op Zijn vijanden, de wáre kinderen Gods die open staan voor de werkingen en de leiding van de Heilige Geest in de lucht zullen worden opgenomen en in één ogenblik een verheerlijkt lichaam zullen ontvangen.

Joël 3:16 – *“En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn.”*

1 Thess. 4:13-18 – *“Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.”*

Broeders en zusters, God zal op een vreselijke wijze met Zijn vijanden afrekenen. En tot deze vijanden rekent Hij beslist niet alleen de ongelovige vijanden van de christenen, maar zeker óók de vijanden van Zijn volk Israël.

Om dit goed te verstaan is het belangrijk, dat we ons realiseren dat een centraal thema in de Bijbel, als het om de eindtijd gaat, de terugkeer van de Joden naar het land Israël is en hun uiteindelijke geestelijke herstel. Dit alles uiteraard onder leiding van de Here God. Hierná zal Hij Koning zijn in een geweldig Koninkrijk van Vrede en vanuit Israël over de gehele aarde regeren. De profeet Joël sprak over deze eindtijddagen rond de Wederkomst van Christus. Joël 3:1-2 – *“Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden; Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld.”*

Er zal een einde komen aan de eeuwenlange verdrukking van het Joodse volk, waarin men als vee over de gehele wereld werd opgejaagd en verstrooid. Het was een geestelijke gevangenschap, waarin men door alle heidenvolkeren werd veracht en zelfs nu nog steeds wordt. Maar het was en is ook nog steeds een gevangenschap van verblindheid voor Jezus,

de Messias. Maar prijst God! Hij zal Israël fysiek en geestelijk herstellen!

Maar metéén is er tegelijk met Israëls herstel ook het verband met Gods oordeel over de heidenen. Broeders en zusters, nú zien we gebeuren, dat vele Joden naar Israël terugkeren. Vele Joden moeten de reis nog ondernemen. Maar we lezen dat Gods herstelplan voor Israël, als Hij hun gevangenschappen zal afbreken, gekoppeld is aan Zijn vreselijke oordeel over de heidenen. Omdat zij degenen zijn, die Zijn volk hebben vervolgd en die Zijn land hebben verdeeld. De heidenvolkeren hebben dóór alle eeuwen en óók nu in onze tijd het Joodse volk hun land Israël en zelfs hun naakte bestaan betwist. Denkt u alleen maar aan de Holocaust van enkele tientallen jaren geleden en aan al het getouwtrek om dat piepkleine stukje grondgebied dat Israël heet. Maar God zal hun zaak behartigen. Hij zal voor hen twisten en Hij zal voor hen opkomen (Jer. 50:34). En wie God als vijand heeft, die is niet te benijden. Wee dan de heidenvolkeren die nu gemakshalve maar even “vergeten”, dat er nooit een op het grondgebied rechthebbend Palestijns volk is geweest, maar dat degenen die zich nu Palestijnen noemen onder toelating van de Engelsen uit diverse landen naar Israël geëmigreerde Arabieren zijn. Wee de heidenvolkeren die nu “vergeten”, dat het meeste grondgebied in Israël door de Joden eerlijk voor harde valuta werd gekocht.

Ook de profeet Jesaja sprak over dit oordeel over de heidenvolkeren. Het zal een oordeel Zijn, waarin God Zélf Zijn volk zal verdedigen en waarin Hij Zélf de twistzaak van Sion (dus van Israël) zal behartigen. Want er is geen wereldse organisatie en geen enkel volk (ook de Verenigde Staten niet!) dat nu oprecht opkomt voor Israël en het Joodse volk.

Jes. 34:1-2,8 – *“Nadert, gij heidenen, om te horen, en gij volken! luistert toe; de aarde hore, en haar volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt. Want de verbolgenheid des HEEREN is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heir; Hij heeft hen verbannen, Hij heeft ze ter slachting overgegeven. Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN, een jaar der vergeldingen, om Sions twistzaak.”*

De profeet Jesaja sprak over Gods wraak over de heidenvolkeren ter wille van het rechts-geschil, de twistzaak, van Israël. De profeet Joël zei in Joël 3:2 dat God de heidenvolkeren zal verzamelen in het dal Josafat om hen daar te richten, te oordelen. Dus Hij zal hen naar Israël brengen. In gelijke zin lezen we Zach. 14:2a – *“Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen;*”

We zien nú reeds dat dit proces van verzameling al is begonnen. Want de schijnheilige en onrechtvaardige woede van de heidenvolkeren jegens Israël is opgewekt. Om de Palestijnse zaak, om de kolonistenpolitiek van Israël en hun politiek ten aanzien van de zogenaamde “bezette” gebieden, om de positie en de status-quo van Jeruzalem, om de wijze waarop Israël zich wel móét verdedigen tegen de duizenden terroristische aanslagen. Zelfs ook om de terugkeer van de Joden naar Israël en het feit dat het hen militair en economisch voor de wind gaat, terwijl Israël de in 1948 gevluchte Arabieren niet terug laat keren.

De heidenvolkeren zijn begonnen om zich rond Israël te verzamelen. Overal rondom zijn reeds VN-troepen om bestanden te “handhaven”. Militaire legers van verschillende landen bevinden zich in het Midden-Oosten, bijvoorbeeld in Libanon en met name in Irak, het land van de rivier de Eufraat. Maar om het nu eens oneerbiedig te zeggen: het land Israël en met name de stad Jeruzalem is Gods lokaas om de heidenvolkeren te verzamelen voor Zijn finale oordeel. De gehele wereld meent immers aanspraak te mogen en kunnen maken op Jeruzalem, Gods eigen voor Zijn Naam gekozen woonplaats.

Zach. 12:2-3 – *“Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmee beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.”*

De wereld meent te weten wat goed en rechtvaardig is, doch is blind voor haar eigen diep gewortelde vijandschap en haat jegens Israël en jegens God en ook jegens de wederge-

boren kinderen Gods, die “fanatici” en “fundamentalisten” worden genoemd. De ongelovige wereld denkt er goed aan te doen om Israël tot de orde te roepen, maar het is in werkelijkheid God, Die hen naar Zijn vreselijke oordeel in het dal van Josafat trekt. Het enkele feit dat zij zich daar straks bevinden, maakt dat zij schuldig zijn en Gods oordeel ten volle verdienen. De heidenvolkeren hebben door alle eeuwen heen de Joden over de aarde verstrooid, hen vervolgd en vermoord in wrede pogroms. En in onze “moderne” tijd hebben zij onder leiding van de VN, de EU en de USA voortdurend Gods eigen landje Israël verdeeld. Zij hebben de Joden de autonomie in hun eigen, piepkleine landje Israël niet gegund. Daarom zal God hard, maar rechtvaardig afrekenen met de wereld en met het antisemitisme en het antizionisme. In het blad *Aktueel van Christenen voor Israël* las ik ooit, dat Joël 3:2 Gods ernstige waarschuwing is aan terroristengroeperingen, islamieten, humanistische bewegingen, lauwe christenen die Israël ongenueanceerd veroordelen, wereldse media en welke andere (inter-) nationale groeperingen dan ook, die zich allemaal verenigd hebben op één punt, namelijk op het voortdurend aan de kaak stellen van Israël, waarbij de waarheid geweld wordt aangedaan en de feiten worden verdraaid en verkeerd geïnterpreteerd.

Alles zal dus uiteindelijk gaan draaien om het recht van de Joden om in hun door God aan hen gegeven land Israël met de hoofdstad Jeruzalem te wonen, versus het vermeende recht van de Palestijnen op Israël en op Jeruzalem. Er zullen intense spanningen op het internationale politieke toneel ontstaan, welke het gevolg van de geestelijke strijd in de lucht tussen de machten van het Licht en die van de duisternis. Voor een korte tijd zal de wereld menen eindelijk vrede te hebben bereikt in het Midden-Oosten (1 Thess. 5:1-3), maar het zal een desillusie blijken te zijn. Op dit thema wil ik nu hier niet verder ingaan. Maar uiteindelijk zullen de volkeren der wereld zich tóch beginnen voor te bereiden op een grote oorlog tegen Israël. Want de tijd van vrede zal een desillusie blijken. Daarom moeten hun soldaten nu de spaden, sikkelen en overige landbouwgereedschappen omsmeden tot zwaarden en speren. Blind voor het feit dat God hen roept om te verschijnen voor Zijn oordelen. Ook hierover sprak de profeet Joël. Joël 3:9-14 – *“Roept dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg; wekt de helden op, laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Slaat uw spaden tot zwaarden, en uw sikkelen tot spiesen; de zwakke zegge: Ik ben een held. Rot te hoop, en komt aan, alle gij volken van rondom, en vergadert u! (O HEERE, doe Uw helden derwaarts nederdalen!) De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom. Slaat de sikkelen aan, want de oogst is rijp geworden; komt aan, daalt henen af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen over; want hunlieder boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.”*

Nu, in deze tijd van de voltooiing van het geestelijke herstel van Israël en van de Gemeente zullen zich de militaire legers van de heidenen gaan verzamelen voor de oorlog tegen Israël in het dal van Josafat. Wellicht duurt het nog slechts een heel korte tijd.

“Josafat” (in het Hebreeuws “*Jehosjafat*” - יהושפט) betekent “*de Heer heeft geoordeeld, de Heer heeft gericht*”. Dit is wat daar precies zal gaan gebeuren.

Het is niet bekend waar precies zich dit dal in Israël bevindt. Vele schrijvers zeggen dat deze oorlog juist de slag in het dal van Armageddon zal zijn. Want in Openb. 16:12-16 is óók over de vergadering van de heidenvolkeren geschreven: *“En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon komen zullen. En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valschen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods. Ziet, ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie. En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.”*

Wel, of het Armageddon zal zijn, zal de tijd leren!

Het vuur van Gods boosheid, maar ook het vuur van Zijn onbeschrijflijke heerlijkheid, zal voelbaar en zichtbaar worden bij Jezus' Wederkomst. Dit vuur zal de boze mensen en hun legers volkomen verteren. (Zach. 14:12, Mal. 4:1; 2 Petr. 3:10). Ongetwijfeld zal er sprake zijn van een nucleaire oorlog met kernwapens, maar de heidenvolkeren zullen deze oorlog in hun verdorvenheid zelf ontketenen. Iran, dat waarschijnlijk op korte termijn over kernwapens zal beschikken, heeft reeds bedreigd om Israël (dat eveneens kernwapens heeft) volkomen van de kaart te vegen. Een kernoorlog zal tot gevolg hebben, dat ontelbare mensen door het helse vuur en de radioactieve fall-out van de kernbommen zullen worden verteerd.

In deze oorlog zal het er voor Israël in het begin heel slecht uitzien. Zach. 14:2-3 – *“Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.”*

Maar op het meest kritieke uur zal er uitkomst en redding voor Israël zijn. Want dan zal de Heer Jezus Christus terug komen en ingrijpen. Juist als de nood zeer groot is en men de strijd dreigt te gaan verliezen, zal het volk van Israël én haar leiders Jezus gaan smeken om redding. Men zal massaal tot Jezus gaan roepen, want eindelijk, eindelijk, nu alles om hen heen wordt verwoest, zullen hun blinde ogen door de Heer worden geopend. Eindelijk zal men de verharde harten openen voor Jezus, de Messias en gaan reageren op de intensieve evangelieprediking in Israël in deze tijd.

Jes. 6:10-11 – *“Maak het hart dezès volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worde.”*

Zach. 12:9-10 – *“En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.”*

Hos. 5:15 en 6:1 – *“Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken. Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.”*

In Matt. 10:23 verbond Jezus Zijn Wederkomst met de evangeliepredikingen door Zijn discipelen in (alle) steden van Israël juist in een tijd van vervolgingen: *“Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn.”*

Maar als met name Israëls leiders zullen roepen: *“Gezegend is Hij Die komt in de Naam des Heeren”* (Matt. 23:39; Luk. 13:35) en tot God zullen schreeuwen in diep berouw, dán zal Jezus komen en hen helpen in die vreselijke oorlog. Dán komt Jezus terug op de Olijfberg vlak bij Jeruzalem. Zach. 14:3-5 – *“En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds. En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelfs naar het zuiden. Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!”*

Israël zal ontzet worden en het volk zal kunnen vluchten en dan zullen de heidenvolkeren worden verslagen. Daarná begint Jezus' Koninkrijk van Vrede.

Overigens zal niet alleen Israël in uiterste nood gaan bidden en smeken om Jezus' redding. De geestelijke druk zal in deze dagen van goddeloosheid, oorlogen, vervolgingen en rampen (Matt. 24) zó intens zijn, dat ook de Gemeente voortdurend in aanbidding zal zijn en zal strijden in de gebeden. Of de Bruid nu nog op aarde is of reeds is opgenomen, haar vurige voorspraakgebed zal God bewegen om Zijn vuur uit te storten, net zoals eens op die grote Pinksterdag (Hand. 2:1-4). Velen zullen vól worden van Gods Geest (Joël 2:28-29) en overal op de wereld zullen wonderen en tekenen gebeuren (Joël 2:30-31). Want nog heel éven en dan zal Jezus komen.

Maar weet u wat mij zo bijzonder aanspreekt, broeders en zusters?
Dat Jezus terugkomt met ál de heiligen!

De gehele wereld zal Israël willen aanvallen. Maar tegelijkertijd met het verzamelen van de militaire legers rondom Israël (Joël 3:11a – *“Rot te hoop, en komt aan, alle gij volken van rondom, en vergadert u!”*), zullen zich ook Gods legers in de lucht verzamelen (Joël 3:11b – *“..... O HEERE, doe Uw helden derwaarts nederdalen!”*).

Wie bevinden zich in deze legers van helden? Joël gaf hierover geen uitsluitel. Bedoelde hij wellicht legers van engelen, die in Gods opdracht zullen strijden tegen Israëls vijanden? Bedoelde hij dat zich ook kinderen Gods in deze legers bevinden? Bedoelde hij dat dan de engelen neerdalen om de uitverkorenen Gods op de aarde te verzamelen (Mark. 13:26-27)? Het lijkt mij het meest waarschijnlijk, dat er in Joël 3:11b sprake is van geestelijke legers van de Heer, die Israël in de hevige strijd zullen gaan helpen. Uiteraard komen dan het eerst de engelen hiervoor in aanmerking. Maar tóch kan er best wel het nodige worden opgemerkt over kinderen Gods, die zich waarschijnlijk ook in deze hemelse heirlegers zullen bevinden! Misschien niet direkt als strijders, maar zeker wel als toeschouwers.

Want reeds Henoch, een man die in oude tijden met God wandelde en door Hem van de aarde werd weggenomen (Gen. 5:24), profeteerde volgens het apocriefe boek Henoch over Jezus' Wederkomst met vele duizenden heiligen. Jud. 14 – *“En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;”*

Dit woordje *“heiligen”* is de vertaling van het Griekse *“hagios”*. Maar *“hagios”* stamt af van *“hagos”*, dat *“iets ontzagwekkends”* betekent. Men zou op basis van deze tekst dus nog kunnen twifelen of het hier geheiligde kinderen Gods betreft, danwel de ontzagwekkende engelen. Hoewel overigens naar mijn mening geheiligde kinderen Gods met hun verheerlijkte opstandingslichamen zeer beslist ook ontzagwekkend zullen zijn. Maar ook Zach. 14:5c vertelt, dat Jezus terug zal komen met Zijn heiligen: *“.....; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!”*

Deze heiligen zijn beslist wél geheiligde kinderen Gods met een opstandingslichaam, want hier stamt het woordje *“heiligen”* (in het Hebr. *“kedosjiem”* – קדושים) af van *“kadosj”* (קדוש), dat *“heilig, geheiligd, afgezonderd”* betekent. En u begrijpt dat de engelen zich niet voor de Heer hoeven te heiligen en af te zonderen, maar wél de in zonde gevallen mensheid.

Ook Jes. 13:3-6b spreekt over een leger van geheiligden (voor de Heer afgezonderden) en van helden, dat zich zal verzamelen voor de eindtijdorlog op de dag des Heren. Jesaja spreekt dus over hetzelfde moment als waarover in Joël 3:11b en in Zach. 14:5c wordt gesproken, namelijk het moment waarop alle heidenvolkeren zich verzamelen rondom Israël voor de laatste strijd. Jes. 13:3-6b – *“Ik heb aan Mijn geheiligden bevel gegeven; ook heb Ik tot Mijn toorn geroepen Mijn helden, de vrolijken Mijner hoogheid. Er is een ruisende stem op de bergen, gelijk eens groten volks; een stem van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen; de HEERE der heirscharen monstert het krijgshier. Zij komen uit verre landen, van*

het einde des hemels; de HEERE en de instrumenten Zijner gramschap, om dat ganse land te verderven. Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij;”

En ook Johannes zag in zijn visioen in Openb. 19:11-15 grote heirlegers op witte paarden, die Jezus ten strijde volgen: *“En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. En Hij was bekleed met een kleet, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.”*

Hemelse legers zullen Jezus volgen om tegen de legers van de heidenvolkeren te strijden, hen te oordelen en de Antichrist (het beest) en de Valse Profeet te verslaan.

Openb. 19:19-20 – *“En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirlegers. En het beest werd gegrepen, en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.”*

Deze hemelse heirlegers zijn naar mijn mening niet alleen legers van engelen. Want ze zullen zijn gekleed met wit en rein lijnwaad, dat de kledij is van gereinigde en met Jezus' Bloed gewassen kinderen Gods (Openb. 3:5; 4:4; 7:9). En ook volgens het zojuist besproken Jud. 14; Zach. 14:5c en Jes. 13:3 zullen heirlegers van heiligen, dus van kinderen Gods, de Heer volgen bij Zijn Wederkomst als Hij neerdaalt uit de hemel.

In dit licht zijn de volgende drie in verband staande teksten nu beter te begrijpen.

Col. 3:4 – *“Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”*

Het tweemaal gebruikte woordje *“geopenbaard”* (in het Grieks *“phane'ro-oo”*) geeft wellicht onduidelijkheid. Beter zou zijn geweest om te vertalen met *“verschijnen”*, respectievelijk *“verschijnen”*. Ik geef de tekst volgens de Amplified Bible: *“When Christ Who is our life appears, then you also will appear with Him in glory.”* Met andere woorden, wanneer Christus zal verschijnen, dan zullen wij ook met Hem in heerlijkheid verschijnen. Wij zullen dus Jezus volgen als Hij komt om te strijden tegen Zijn vijanden en die van Israël.

Ook in het volgende schriftdeel kunnen we iets dergelijks lezen.

2 Thess. 1:7-10 – *“En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; Met vlamvend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte, Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in dien dag.”*

We kunnen hieruit afleiden, dat Jezus terugkomt met Zijn krachtige engelen om zich te wreken op Zijn vijanden én ook dat wij daarbij zullen zijn. Want wij zullen in die verschijning van Jezus worden verkwikt en ook worden verheerlijkt. Wij zijn erbij!

En dan is er ook nog Openb. 17:14 – *“Dezen (NB, de tien koningen) zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.”*

De tien koningen onder leiding van de Antichrist zullen tegen Jezus, het Lam van God strijden, maar volgens deze tekst niet alleen tegen Hem, maar wellicht ook tegen ons, de

geroepen gelovigen die met Hem zijn. Wij zullen er dus bij zijn! Of wij ook daadwerkelijk zullen strijden wordt niet uitdrukkelijk vermeld, maar wél zullen we samen met Jezus de overwinning mogen smaken.

Broeders en zusters, misschien is het goed om het voorgaande kort samen te vatten. De militaire legers van de heidenvolkeren zullen zich onder leiding van de Antichrist rondom Israël legeren (Joël 3:2,11a; Jes. 13:3-6b; Zach. 12:2-3; 14:1-2) en aanvallen teneinde dat lastige volkje eens een toontje lager te laten zingen. Maar wanneer Israël in het nauw is gebracht en in diepe nood verkeert en met geestelijke steun door het voorspraakgebed van de Gemeente (de Bruid), de Heer massaal gaat zoeken in intens berouw (Hos. 5:15 en 6:1; Zach. 12:9-10), dán zullen zich de legers van Gods heilige helden onder leiding van de Here Jezus in de lucht verzamelen om te hulp te komen (Joël 3:11b; Zach. 14:3,5c; Jud. 14). Jezus, het Lam van God, zal in heerlijkheid samen met Zijn geheiligden in de lucht verschijnen (Col. 3:4). Zijn heiligen maken deel uit van de geweldige hemelse heirlegers (Openb. 19:11-15) en zullen uit genade ook deel hebben aan Jezus' heerlijkheid (Col. 3:4). Jezus zal Zich met vlammend vuur wreken en de goddelozen straffen (2 Thess. 1:7-10). Het zal een oorlog zijn tussen Jezus en Zijn vijanden, maar Zijn overwinning staat al bij voorbaat vast (Openb. 17:14; 19:19-20). Wij zullen erbij zijn en daardoor verkwikt worden en we zullen mogen delen in de overwinning (2 Thess. 1:7-10; Openb. 17:14). Ja, Jezus, de grote Koning, zal komen en Zijn geliefde volk Israël bevrijden en dan zal Hij nederdalen op de Olijfberg bij Jeruzalem (Zach. 14:4). Dan zal Hij Koning zijn over de gehele aarde. Zach. 14:9 – *“En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE een zijn, en Zijn Naam een.”*

Geliefde broeders en zusters, als we tot besluit nog even terug gaan naar het boek Joël, dan lezen we dat ook de profeet Joël tenslotte zei, dat de Heer zal regeren vanuit Jeruzalem (Sion), Zijn woonplaats. Wat zal het een geweldige tijd van geestelijke voorspoed en vrede op de aarde zijn.

Joël 3:16-18, 20-21 – *“En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn. En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. En het zal te dien dage geschieden dat de bergen van zoeten wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan; en er zal een fontein uit het huis des HEEREN uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren. Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. En Ik zal hunlieder bloed reinigen, dat Ik niet gereinigd had; en de HEERE zal wonen op Sion.”*

Broeders en zusters, verlangt u ook reeds naar deze geweldige tijd? Wat een fijne toekomst heeft de Heiland toch voor ons in petto. Maar voordat het zover is, wachten ons nog vele beproevingen en verdrukkingen. Maar laten we in geloof volharden en op Jezus blijven blikken. Want Hij komt spoedig terug. Niet alleen om Israël te ontzetten, maar ook om Zijn Bruid tot Zich te nemen. God zegene u rijkelijk. Amen.