

JEZUS: LAM, LEEUW, KONING EN BRUIDEGOM (1) HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, een broeder in onze gemeente stuurde mij per email een afbeelding waarop onze Heiland Jezus Christus drievoudig wordt getypeerd. Als een zwak, onschuldig Lam, als een sterke Leeuw én in een schitterend wit gewaad. In dat gewaad ziet Jezus er uit als een Koning én ook als Bruidegom.

Jezus, het Lam

Toen Jezus werd geboren, leek Hij op een zwak lammetje. Een schaap kan zich niet tegen roofdieren verdedigen. Het heeft geen horens, geen klauwen of scherpe tanden. Het kan niet snel rennen. En als het op de rug ligt, kan het zich zelfs niet omdraaien. Wat te meer een nóg zwakker, klein lammetje. Maar God kóós er voor om een onschuldig Lam te worden!

De grote Schepper van hemel en aarde, de machtige Koning der koningen werd niet in een paleis geboren temidden van dienaren. Hij werd geboren in een kribbe, in een voederbak van dieren. Geboren in heel eenvoudig gezinnetje, waar vader Jozef hard moest werken om de kost te verdienen. Waarschijnlijk was Jozef al gestorven, vóórdat Jezus op dertigjarige leeftijd aan Zijn bediening begon, zodat Jezus als oudste van de kinderen de kost voor het gezin heeft verdiend. De bijbel zegt dat Jezus timmerman was (Mark. 6:3). Beslist zal Hij tot aan zijn dertigste jaar keihard hebben gewerkt. Want toen begon Jezus aan de opdracht die God de Vader Hem had gegeven (Luk. 3:23).

NB, om tot de priesterlijke bediening te worden toegelaten moest men dertig jaar oud zijn (Num. 4:2-3). Zo was ook David dertig jaar toen hij koning werd (2 Sam. 5:4).

Jezus begon aan Zijn grote taak om mensen te bevrijden van de macht van de zonde en wat riep Johannes de Doper toen hij Jezus zag aankomen? Joh. 1:29 – *“Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!”* Waarom kon Johannes de Doper dat zeggen? Omdat God hem had geopenbaard, dat Jezus als Offerlam voor de zondesuld van de wereld zou sterven. God had hem laten zien, dat al die ontelbare offeranden van dieren Hem niet konden behagen. Daarom kwam Jezus als Gods eigen Lam om met een volmaakt Offer wél onze talloze zonden weg te nemen. Hebr. 10:4-7 – *“Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme. Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!”*

Het ogenschijnlijk zwakke Lam van God moest sterven aan het kruis van Golgotha voor onze zonden. Hij stierf om ons te bevrijden van de macht van satan, de macht van de zonde en de zuigkracht van de wereld. Met één absoluut volmaakt en subliem Offer, want Hij was immers zondeloos en schuldloos, heeft Hij ons in eeuwigheid volmaakt. Hebr. 10:14 – *“Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.”*

Met één Offer heeft Jezus alles volbracht. Daar kunnen wij niet voor werken. Daar kunnen én mogen wij niets meer aan toevoegen. Dat zou een profanatie van Jezus' volmaakte Offer zijn. Maar willen wij Jezus' volmaaktheid deelachtig worden, dan zullen wij Hem moeten aannemen en bereid moeten zijn om Hem te volgen. Dit betekent, dat wij ook de weg van heiligmaking zullen afleggen. Jezus heeft gezegd: *“Wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.”* (Luk. 14:27). En Hij heeft gezegd: *“Wees heilig, want Ik ben heilig!”* (1 Petr. 1:15-16). Wie hiertoe bereid is en Jezus navolgt, zal steeds meer door Gods Geest worden veranderd naar het beeld van Jezus. Het is Zijn werk, niet het onze! Het is zó belangrijk, dat we Jezus niet enkel beschouwen als onze Redder, maar óók als onze Heer, die wij volgen. Daarom moet het begin van onze geestelijke wandel goed zijn.

In Lev. 1:4-5 staat geschreven, dat de offeraar zijn handen op het hoofd van het offer, het te slachten onschuldige dier, moest leggen. Hij moest erkennen in een gebed, dat het dier onschuldig was en nu in zijn plaats voor zijn zonde ging sterven. En dan moest hij het offerdier zelf de keel dichtknijpen en de keel doorsnijden. Hij moest het zelf slachten. Hij moest de sidderingen en stuiptrekkingen van het dier zelf voelen. Opdat hij het gewicht van zijn zonden zou voelen en zich bewust zou zijn, dat het dier absoluut onschuldig was.

Het redeloze offerdier zal zich niet bewust zijn geweest van dit alles, maar Jezus wel. Jezus werd bevreesd, toen Hij met de realiteit van Zijn spoedig naderende dood werd geconfronteerd op het tempelplein. Jezus kwam enkele dagen voor het Paschafeest aan op het tempelplein in Jeruzalem. En dan waren er volgens de Joodse historicus Josephus wel een miljoen mensen aanwezig en werden er meer dan 250.000 lammeren geslacht. Jezus zag het slachten van die lammeren en runderen. Hij hoorde de angstkreten van de dieren. Hij rook de geur van het bloed en de dood, de spontane ontlastingen. En Hij wist, dat nu Zijn uur gekomen was. Jezus wist dat Hij nu als Gods Offerlam zou moeten lijden en aan het kruis op Golgotha zou moeten sterven. Hij wist dat Hij hiervoor op aarde was gekomen. Het moet vreselijk voor Jezus geweest zijn. Jarenlang ben ik zelf op weg naar mijn werk langs twee slachthuizen gefietst, maar nooit heb ik kunnen wennen aan die vreselijke geur, die tot ver buiten het slachthuis te ruiken was.

Nu begon de geestelijke strijd van Jezus pas echt. Satan viel Hem aan met gevoelens van doodsangst. In Joh. 12:27 (SV) lezen we dat Jezus' ziel "ontroerd" was: *"Nu is Mijn ziel ontroerd; en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen."* Maar het Griekse grondwoord "ta'rasso", betekent niet "ontroeren" maar juist "beroeren" in de zin van "vrees aanjagen, bang maken, intimideren, verbijsteren, verwarren". Jezus werd vrees aangejaagd en geïntimideerd door alles wat Hij zag, rook en hoorde. Jezus werd in een geweldige, geestelijke strijd gevoerd. In Zijn binnenste stormde het: *"Wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen."* Jezus accepteerde de wil van God de Vader en Zijn bestemming als Offerlam.

Maar Zijn geestelijke strijd was nog niet ten einde. En het is hierom dat Jezus in deze week dat Hij dagelijks in de tempel was, elke avond naar de Olijfberg ging om er te bidden. Elke nacht bracht Jezus door in de Hof van Gethsemané boven op de Olijfberg (Luk. 21:37). En de climax van Zijn gebedsstrijd kwam in de nacht, dat Hij werd gearresteerd. Luk. 22:39-44 – *"En uitgaande, vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar den Olijfberg; en Hem volgden ook Zijn discipelen. En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad, Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede. En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte. En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds, die op de aarde afliepen."*

Jezus werd bang toen Hij onze drinkbeker vol gruwelen moest drinken. Hij moest onze zonden op Zich nemen, onze ongerechtigheden, onze overtredingen, onze schuld, onze haat, onze pijn, onze ziekten, ons verdriet, onze bitterheid, onze onreinheid, onze eenzaamheid en óók onze straf (Jes. 53:2-7). Jezus onderging de boosheid in mijn hart jegens andere mensen, jegens mijn lieve vrouw, mijn kinderen. Hij onderging de lust die in mij was, toen ik mij te buiten ging aan porno. Hij moest de schuld dragen, toen ik in mijn oude leven vocht met andere mensen. Hij droeg mijn kleinzerigheid. Hij droeg de pijn van ontelbare kinderen, die zo worden gepest. Hij onderging het verdriet dat mensen ervaren als hun geliefden van hen worden weggenomen. Hij onderging de intense pijn van mensen en vrouwen, die worden mishandeld, verkracht. Hij voelde de innerlijke strijd en het verdriet van mensen, die onrechtvaardig worden behandeld, van mensen die een dodelijke ziekte onder de leden hebben. Hij ervoer en droeg de haat van mensen die andere mensen om niets vermoorden. Hij voelde de moordlust van de daders en de pijn van de slachtoffers. Hij ervoer hoe mensen

God verachten. Hij ervoer en droeg onze misplaatste hoogmoed, onze onbuigzaamheid en koppigheid. Hoe wij elkaar zo intens kunnen krenken en pijn doen.

Welke zonde wij ook hebben begaan, welk verdriet en pijn wij ook hebben ervaren, welke verkeerde gevoelens en lusten er ook in ons hart zijn geweest, Jezus heeft het álles op Zich genomen en gedragen. En daarom zijn wij vrij! En niets, maar dan ook niets, zullen wij aan Zijn werk kunnen toevoegen! De deur naar het Allerheiligdom in de hemel staat open en we mogen vrij tot God komen, want Jezus bracht ook daar Zijn verzoenend Bloed (Hebr. 9:12).

Toen Jezus onze gruwelijke drinkbeker eenmaal had geaccepteerd en gedronken, werd Hij meteen gearresteerd (Luk. 22:47-54). Nu was Hij concreet Gods Lam geworden, dat ter slachting wordt geleid.

Jezus, Koning en Bruidegom

Waarom accepteerde Jezus deze vreselijke zielestrijd? Omdat Hij een Bruid voor Zichzelf zocht (2 Cor. 11:2; Efez. 5:25-27).

Het in de ogen van de ongelovige wereldlingen oh zo zwakke Lam Gods, Dat voor ons werd geslacht, is door Zijn dood en glorieuze Opstanding de grote Overwinnaar geworden. Hij versloeg satan, dood en hel. En Hij is nu die grote Koning, onze Bruidegom. Het Lam van God zocht een Vrouw, een volk van wedergeboren kinderen Gods getypeerd in Zijn Bruid. En spoedig, op een dag, zullen wij die Jezus liefhebben en volgen, met Hem in het huwelijk treden. Openb. 19:7-9 – *“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.”*

Tweeduizend jaar geleden was Jezus het geslachte Lam, hangende aan een kruishout. Maar binnenkort zal dat zwakke Lam terugkomen en in het huwelijk treden met Zijn volk, dat Hem liefheeft. Maar dán is Hij absoluut niet zwak meer. Neen, dan is Hij de grote Koning. Elke knie, óók van de ongelovigen, zal zich voor Hem moeten buigen (Fil. 2:10), maar Hij zal de liefhebbende Bruidegom van Zijn volk zijn. Ja, spoedig komt Hij om Zijn Geliefde op te halen.

Dan zal Hij ook oorlog voeren tegen de vijanden. Zijn wij dan gereed om Hem te ontmoeten? Openb. 19:11-16 – *“En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren.”*

Geliefde broeders en zusters, Jezus, het Woord Gods, is een machtige Strijder, Die alle vijanden zal verslaan. Hij was Gods Lam. Zijn met Bloed geverfde kleed duidt erop. Maar Hij is ook de grote Koning der koningen. En als Strijder wordt Hij tevens de Leeuw van Juda genoemd (Openb. 5:5). Volgende week zullen we zien, dat Hij Zijn leeuwenhart ook geeft ter bescherming van Zijn geliefde Bruid.

Moge Hij u en mij deze week beschermen. Amen.

(wordt vervolgd)