

LEES GODS WOORD, DE BIJBEL (2) HJM Sales, 1-11-2015

Geliefde broeders en zusters, het dagelijks lezen van de bijbel, Gods Woord, is belangrijk. Voor onze groei en voor onze uiteindelijke vruchtdracht.

Na onze geboorte zijn wij niet onmiddellijk groot en volwassen. Neen, groei gaat gepaard met geleidelijkheid. Elke dag eten en drinken we een bepaalde hoeveelheid en gestaag worden we groter en sterker. Hetzelfde geldt voor het geestelijke. Door elke dag, dus met regelmaat, een bepaalde hoeveelheid te 'eten' van Gods Woord en te 'drinken' van de Heilige Geest groeien we geleidelijk evenwichtig op en worden langzaam aan sterker.

In de bijbel wordt een voorbeeld, een gelijkenis, gegeven over deze geleidelijkheid. Helaas echter komt het karakter van de gelijkenis in de Nederlandse taal niet zo goed uit de verf, maar ik zal het u uitleggen. Het gaat om Psalm 1, de verzen 1-3, in het bijzonder om vers 3.

Ps. 1:1-3 (SV) – *“1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; 2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.”*

Ps. 1:1-3 (Canis) – *“1 Gelukkig de man, Die de raad der goddelozen niet volgt, Niet de weg der zondaars betreedt, Niet neerzit in de kring van de spotters; 2 Maar die zijn vreugde vindt in Jahweh's wet, En dag en nacht zijn wet overweegt. 3 Hij is als een boom, aan stromend water geplant, Die zijn vrucht geeft op tijd, Waarvan het blad niet verwelkt: Al wat hij doet zal gedijen.”*

Vers 1 roept ons op om niet mee te doen met de goddeloze zaken van de ongelovige mensen. Volg hun adviezen niet op, doe niet mee met hun zondige praktijken, bespot niet samen met hen de mensen die Jezus ernstig willen volgen en dienen. Integendeel, zoek vreugde in het bestuderen van Gods Woord, de bijbel, mediteer en denk erover na (vers 2).

Alsdan zal vers 3 ons deel worden: dan zullen wij worden als een boom die geplant is aan een stromend waterbeekje en op tijd vruchten voortbrengt. Dus niet meteen a la minute, maar zodra de boom het stadium van gezonde volwassenheid bereikt.

Waar gaat het mij nu om? Ik wil uw aandacht vestigen op het woord “waterbeken”, in het Hebreeuws “*palgkei-majiem*” (פלגי מים), hetgeen letterlijk “*watervedelingen, d.w.z. irrigatiekanaaltjes*” betekent. Wat was het geval? Een tuinman had bijvoorbeeld zijn akker of tuin in de buurt van een bron waaruit vers water opborrelde. Dan groef hij vanuit die bron smalle irrigatiekanaaltjes op een bepaalde afstand van elkaar door zijn akker. Op deze manier kon hij het benodigde water direkt naar de wortels van zijn aanplant leiden. Hij kon ook regelen dat de plantjes niet te veel water kregen. Dan plaatste hij op gezette tijden bijvoorbeeld een grote steen of wat aarde in dat kanaaltje, zodat het water niet verder kon stromen. En dat deed de tuinman dan vaak simpelweg met zijn voet. Kortom, hij zorgde ervoor dat de planten precies zo veel water kregen als ze nodig hadden.

Geliefde broeder en zusters, in Joh. 15:1 staat geschreven, dat Jezus zei: *“Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de Landman.”* God de Vader, die wondervolle hemelse Tuinman, zal er voor zorgen, dat u de juiste geestelijke voeding in de juiste hoeveelheid zult ontvangen, als u bereid bent om u geregeld, liefst elke dag, met ernst en met een gebed in Gods Woord te verdiepen. *“Heer, wat wilt U vandaag tot mij spreken? Heer, wat wilt U dat ik zal doen? Heer, wat mag ik vandaag van U leren?”* Is het u duidelijk geworden?

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.