

LANG LEVEN – GODS WENS

HJM Sales, 10-07-2018

Geliefde broeders en zusters, deze keer een gedeelte uit een preek van Joseph Prince. In de eerste tijdsperiode na Adam leefden mensen lang. Terwijl toch de zonde hen had gecorrumpeerd en in hen was. Zij waren zich echter zonder aanwezigheid van Gods Wet hier niet van bewust. Zelfs Adam en Eva, gevallen door satan's verleiding en daarmee veroorzakers van de aanwezigheid van zonde, leefden lang. Pas met de latere instelling van Gods Wet werd de mens zich van zonde bewust en daarmee ook van Gods gerechtvaardigde straf en toorn. De mensen in de tijd na Adam voelden zich niet veroordeeld, want er was geen Wet (Rom. 4:15; 5:13). Dus leefden zij lang. Veroordeling doodt (Rom. 7:10; 2 Cor. 3:6)!

Prijst Jezus, Die ons uit Genade heeft gered van de verdoemenis. Rom. 8:1 – *“Zo is (tegenw. tijd) er dan nu geen verdoemenis (Gr. “kata’krima”, d.w.z. doodvonnis, veroordeling) voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.”* Adam en de eerste mensen na Adam hadden geen duidelijk, zeker besef van zonde, hoewel Adam en Eva zich na hun zondeval voor God verborgen (Gen. 3:8-10). Maar tóch was de zonde in hen en daarom moesten zij tóch sterven (Gen. 2:17). Maar de mensen stierven niet snel. Het was opnieuw Gods Genade, die hen lang deed leven.

Ja, er waren uitzonderingen. Zo greep God bijvoorbeeld in bij de ontucht van Sodom en Gomorra. Een andere belangrijke uitzondering hield verband met de allereerste bijbelse profetie in Gen. 3:15 – *“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.”* De vrouw zal een Zaad voortbrengen, die de kop van de slang zal vermorzelen. Dit was een profetie van een maagdelijke geboorte in de familiestam, want een vrouw kan immers geen zaad voortbrengen. Volgens de profetie zou dat Zaad van de vrouw, d.w.z. een Mens, d.w.z. Jezus, de slang satan vermorzelen. De reden voor het genoemde ingrijpen van God was, dat satan de geboorte van Jezus als het Zaad wilde verhinderen.

We lezen in Gen. 6:1-2 dat gevallen engelen (demonen) naar de aarde kwamen en vleselijke gemeenschap met de mensen hadden. NB, de bijbel kent vele voorbeelden dat engelen een zekere tijd de gestalte van mensen kunnen aannemen!

“En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.” (SV)

Met de uitdrukking “Gods zonen”, in Hebreeuws “*b’nei-elohiem*” (מַּיְהִלָּא יְנֹב), worden in de bijbel “engelen” bedoeld. Lees bijvoorbeeld Job 1:6.

De vruchten van die afschuwelijke vleselijke gemeenschap waren reuzen en gedrochten (Gen. 6:4). Op zeker moment werd de wereld bevolkt door vele gedrochten. Met gevolg dat er uiteindelijk zelfs geen puur menselijk geslacht meer over was. Uitgezonderd Noach en zijn gezin, zodat God besloot om de mens te vernietigen. Gen. 6:6-8 – *“Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN.”* Satan had middels gevallen engelen getracht te verhinderen, dat de vrouw het geprofeteerde Zaad voort zou brengen. Want Jezus zou puur Mens moeten zijn. Maar satan faalde. Want God bewaarde Noach en zijn gezin in de ark voor de zondvloed, terwijl de vreselijke gedrochten vernietigd werden.

Waarom werd Noach gespaard? In Gen. 6:9 staat dat Noach rechtvaardig en oprecht was en met God wandelde, zodat predikers verklaren dat dit de reden was: *“Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.”* Noach's goede relatie met God heeft zeker een rol gespeeld, maar het gekozen woordje “oprecht” is de onjuiste vertaling van “*tamim*” (מִּיָּמֵט), dat “volkomen gaaf, heel,

gezond” betekent. Tamiem heeft niets met gedrag te maken. Maar Noach was een gezond mens in overeenstemming met de schepping. Uit hem ontstond het latere menselijke ras.

Gen. 5:1-32 behandelt de genealogie van Adam tot Noach. De tijdsbedeling vóór Mozes! Adam leefde 930 jaar. Met andere woorden moet Noach welhaast uit eerste hand van Adam hebben vernomen, wat er allemaal in de Hof van Eden was gebeurd. Alle Adam's verdere nakomelingen leefden erg lang. Zeker was er zonde in hen, maar het werd hun niet toegerekend. Zij voelden zich niet veroordeeld en veroordeling doodt.

Er was één persoon, Henoch, die echter slechts 365 jaar leefde. Omdat hij de eerste mens was die door God in de hemel werd opgenomen (Gen. 5:24-25). Want Henoch wandelde met God. Hebr. 11:5 verklaart dat Henoch in geloof wandelde en God daarmee behaagde.

Henoch's zoon was Methusalach (מֶתוּשָׁלַח), hetgeen betekent: “(als) hij sterft, (dan) zal ik zenden (de vloed)”. Dus de dood van Methusalach zou de vloed brengen. Maar omdat God er niet van houdt om te veroordelen en straffen, werd Methusalach de langst levende persoon ooit op de aarde, nl. 969 jaar. We herkennen Gods genadige hart. Hij is snel bereid om te vergeven en traag om te oordelen. Methusalach stierf in het jaar van de zondvloed. De zoon van Methusalach was Lamech, die 777 jaar werd. Diens zoon was Noach, die 950 jaar oud werd (Gen. 9:29). Noach was 500 jaar als hij zijn zonen verwekte (Gen. 5:32) en hij bouwde 100 jaar aan de ark (Gen. 7:6). Na de vloed leefde hij nog 350 jaar.

Er zijn predikers en wetenschappers die deze hoge leeftijden verklaren met het argument dat er ‘een andere, gezonde atmosfeer, een soort baldakijn van water (vocht) om de aarde heen’ moet zijn geweest, welke God verbrak bij de zondvloed. Anderen zeggen dat er toen ander gezonder voedsel was, etc. Maar God is niet geïnteresseerd in menselijke wetenschap. Hij is immers Zelf de Schepper. God heeft interesse in Zijn Woord. Ware wetenschap bevestigt wat in het Woord geschreven staat.

Wetenschappers zeggen dat de wetenschap gefundeerd is op 5 elementen: tijd, beweging, kracht, ruimte, materie. De bijbel begint hiermee al in het allereerste vers. Gen. 1:1 – “In den beginne (**tijd**) schiep (**beweging**) God (**kracht**) den hemel (**ruimte**) en de aarde (**materie**).” Allerlei wetenschappelijke verklaringen, bijvoorbeeld over evolutie of oerknal, hoeven ons dus niet te verontrusten. De bijbel zegt dat de mensen die denken wijs te zijn dwazen zijn (1 Cor. 1:17-31). Mensen vragen: “Waarom schiep God Adam terwijl Hij wist dat deze zou zondigen en Zijn hart zou breken?” Maar de kracht en vurigheid van Gods liefde, waarmee Hij ondanks alles van Zijn schepsel houdt, kennen zij niet. Ware liefde accepteert ook pijn, die liefde soms met zich mee brengt. Of ze vragen: “Waarom schiep God de boom van kennis van goed en kwaad, wetend dat deze niet goed voor de mens was?” Maar God wilde de mens een vrije keuze geven. Als alles om ons heen goed is, wat valt er dan vrij te kiezen?

Door de zondeval van Adam en Eva, waar satan achter stond, kreeg verderf zijn kans. Dood en verderf maakten hun entree. Velen sterven inmiddels door allerlei ziekten, bacteriën en virussen ten gevolge van zonden (in uiterste instantie door de zondeval). Wetenschappers hebben geen verklaring waarom bacteriën en virussen steeds kunnen veranderen. Bacteriën en virussen léven en muteren spoedig, zodra er weer een of ander veelbelovend medicijn wordt toegepast. Maar de kracht hierachter is een persoon, satan.

Methusalach en alle anderen leefden tóch lang omdat ze, ondanks de zonde in hen, geen veroordeling ervoeren. Het had een opmerkelijk effect op hun lichamen. Daarom verwijderd veroordeling uit de prediking en verkondig dat Jezus ons uit Genade heeft gerechtvaardigd. Het zal tot gezonde, lange levens leiden. Veroordeling leidt tot ziekte en dood.

Genesis 5 verbergt via de genealogie van de personen (de stamreeks van de namen) een heerlijke boodschap over het Evangelie:

Adam (מַדָּא): “mens”

Seth (שֵׁט): “bepalen tot, stellen tot”

Enos (vwna): “sterfelijk mens”

Kenan (Nnyq) : “smart, zorg, bezit”

Mahalalel (lallhm): “de gezegende, de geloofde God”

Jered (dry): “zal neerdalen, neerdaling”

Henoch (Kwnx): “lering, onderwijzing, toegewijd”

Methusalach (xlvwtm): “zijn dood zal brengen” én “hij sterft, ik zal zenden”

Lamech (Kml): “krachtig”

Noach (xn): “rust”

De boodschap in Gods Woord middels deze namen luidt: “De mens is gesteld tot sterfelijkheid en smart, maar de gezegende God zal neerdalen en onderwijzen en Zijn dood zal krachtige rust brengen”. Hallelujah! Prijst Jezus.

Wát een belofte om de gevallen mens, tot de dood gedoemd, tot herstel te brengen! Ja, de mens mocht desondanks lang leven, maar tóch bracht God verandering in hun lange levens. Want omdat de mens totaal gedegeneerd was door de sexuele zonden met demonen, wilde God de mens door de zondvloed verderven. En Hij bepaalde dat de mens (i.c. het nageslacht van Noach) voortaan maximaal 120 jaar zou leven. Gen. 6:3 – “Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.”

Dit moeten we ons goed realiseren. Want nogal wat christenen worden bang als ze ouder geworden zijn dan bijvoorbeeld 50 of 65 jaar. En zij beginnen te blikken op allerlei ziekten in de familie. Maar Jezus heeft ons vrijgemaakt van veroordeling en van vrees voor de dood. We mogen 120 jaar oud worden. We dienen ons daarom niet te laten beïnvloeden door allerlei wereldse opvattingen. Natuurlijk zijn er tegenwoordig allerlei schadelijke invloeden, maar met Jezus zijn wij meer dan overwinnaars. NB, Mozes werd 120 jaar, Jozef werd 110 jaar en Abraham werd zelfs 175 jaar.

Veroordeling van de zonde op grond van de Wet leidt tot de dood (1 Cor. 15:56). Het verkort het leven. Een kind van God dient zich niet veroordeeld te voelen, zelfs niet na een zonde, omdat Jezus reeds elke veroordeling van die zonde heeft ondergaan. Natuurlijk is er droefheid in het hart als men in zonde gevallen is, maar er is óók de blijdschap dat Jezus je allang heeft vergeven en gerechtvaardigd. Door het besef van Zijn grote Liefde en Genade verander je en zul je de zonde gaan nalaten. Gal. 5:1 – “Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.” Het gevoel van hopeloze verdoemenis en veroordeling brengt ons terug onder de Wet. En dan zijn wij gedoemd om die zonde opnieuw te plegen. De enige manier om uit de cirkel van zonde en veroordeling te geraken is het accepteren van de genadegave van rechtvaardigmaking door het Offer van Jezus. Dáárom zei Jezus tegen de overspelige vrouw: “Ik veroordeel je niet, ga heen en zondig niet meer.” Hij schonk haar de gave van geen veroordeling, waardoor zij de kracht ontving om niet meer te zondigen. Velen zeggen echter: “Zondig niet meer en dán is er geen veroordeling.” Zo ontcrachten zij Gods genade.

De mens mag dus 120 jaren leven, waarmee we bij de uitspraak van Mozes in Ps. 90:9-11 komen, dat de mens maximaal 70-80 jaar zal leven: “Want al onze dagen gaan henen door Uw **verbolgenheid**; wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snelijk afgesneden, en wij vliegen daarheen. **Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt?**” We moeten hier goed op de context letten en beseffen dat dit Mozes’ gebed tot God in de wildernis van de woestijn was, terwijl zij onder Gods Wet en Zijn toorn vertoefden (Ps. 90:7-9). Vers 10 staat ingeklemd tussen de verzen 9 en 11 over Gods toorn. Thans zijn wij niet meer onder Gods toorn en veroordeling. Dat kwam ten volle terecht op Jezus, Die Zelf in onze plaats werd gestraft voor ál onze zonden. Het is volbracht!

Zie hier het probleem van velen. Zij hebben gezondigd en verwachten dat een strenge God hen nu de rug toekent. Ze menen dat als ze goed doen, God goed voor hen is. Doen ze verkeerd, dan verlaat Hij hen. Maar met deze opvatting vertoeven ze nog steeds onder de Wet. En de veroordeling zal langzaam hun lichamen doden. Bijvoorbeeld ook door ziekten.

Satan, de vader der leugen (Joh. 8:44), probeert God te imiteren. 1 Petr. 5:8 – *“Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;”* Hij copieert Spr. 20:2 – *“De schrik des konings is als het brullen eens jongen leeuws; die zich tegen hem vergramt, zondigt tegen zijn ziel.”* “Schrik” komt van het Hebreeuwse “*eymah*” (*חַמָּה*), d.w.z. *“dreiging, boosheid”*. De koning mogen we als God,

Die Koning is, interpreteren. Satan imiteert God en probeert je het gevoel te geven dat God boos op je is en je wil oordelen. Terwijl Hij niet boos is. Als je er in trapt, wordt je bedrogen. Satan’s brullen heeft je nu angst aangejaagd. Tracht dit snel te onderscheiden. God is een vurig liefhebbende Vader, Die Zijn kind niet zal verlaten.

De toorn van de Koning is als een brullende leeuw. De Wet brengt toorn voort, maar waar er geen Wet is, is er (logischerwijs!) ook geen overtreding (Rom. 4:15). Dit betekent dat degene die onder de Wet vertoeft, of zich ondanks de Genade toch onder de Wet stelt, als het ware Gods toorn bespeurt, voelt.

Een vader die altijd boos en emotioneel op de kinderen reageert, beïnvloedt hen daarmee. Deze boosheid heeft effect op hun emoties (en daarmee de gezondheid van lichaam, ziel en geest). Deze kinderen vertoeven ook onder de toorn (i.c. die van hun vader). Het doodt! Mensen die schreeuwen, zijn niet ‘in control’. We hoeven onze kinderen niet met boosheid op te voeden. Spreek met autoriteit en stel grenzen. Kinderen die zien dat wij de controle verliezen, zullen dat gedrag ook overnemen. Goed gedrag nemen ze ook over. Het kind dat opgroeit in een gezin waar rust, liefde en aandacht heerst, en waar grenzen worden gesteld, zal emotioneel gezond opgroeien.

Als satan komt, wijst hij ons op Gods boosheid: *“God is boos op jou. Voel dat God je nu heeft verlaten. Hij antwoordt niet meer op je gebed. Want je hebt gezondigd”*. Maar nu zijn wij geliefde kinderen Gods geworden. Dát is onze identiteit. Sta dáár in geloof op.

In Jes. 54:14,17 (dat ná hoofdstuk 53 over Jezus’ Kruisoffer komt) staan beloften dat we niet voor boosheid hoeven te vrezen. Deze beloften gelden ná Jezus’ volbrachte werk. Deze gelden voor wie gerechtvaardigd is door Jezus. God heeft na de zondvloed gezegd, dat Hij nooit meer boos op ons zal zijn. Jes. 54:9 – *“Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; also heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal.”* Als wij nu een regenboog zien, denk dan aan Gods belofte dat er nooit meer een zondvloed zal komen én dat Hij nooit meer toornig op ons zal zijn (Gen. 9:9-17). Want we zijn nu gerechtvaardigd door Jezus’ Offer. God zwoer dit. Dit betekent alles voor Hem! Want Hij hoeft niet te zweren.

Wedersta ook de wettische toorn en boosheid waarmee mensen je soms benaderen. Weest niet bang, hetgeen kan veranderen in haat. Wedersta die boosheid in Jezus’ Naam. Laat je niet door hen binden! Maar treedt hen desondanks met respect tegemoet. Spoedig ontdekt u dat Jezus ook liefde in het hart voor hen geeft.

Zoals gezegd is Ps. 90 de psalm van Mozes in de woestijn onder Gods Wet en toorn met een levenspan van 70-80 jaar. Maar Ps. 91 is Davids psalm. David is een type van Jezus. Ps. 91:1 refereert aan de gelovige, die nu in Gods rust mag zitten in hemelse plaatsen: *“Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.”* Dit is de psalm van bescherming en lang leven. Ps. 91:16 – *“Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.”* “Heil” is in Hebreeuws *“Jesjoeah”* (*יְשׁוּעָה*), een duidelijke verwijzing naar Jezus. Wie niet meer onder de toorn van de Wet verkeert, maar gerechtvaardigd is door Jezus en daar in geloof op gaat staan, gaat het leven wérkelijk voelen en ervaren. Die mag lang leven.

Dit is Gods belofte voor hen, die Jezus hebben aangenomen. Maar het gebruikte werkwoord “*verzadigen*” houdt in, dat dit van onszelf afhangt. Zijn we tevreden met 70 of 80 jaar, oké. Maar willen we ouder worden? Begeer dit. Het is onze erfenis, welke we door geloof kunnen ontvangen. Eerst mogen we Jezus uiteraard aannemen, maar daarna mogen we Hem voortdurend aanschouwen! Het geheim van lang leven is Jezus aanschouwen! Zie Hem! Gods eigen Zoon! God zei: “*Mijn Jesjoeah*”. Zie hoe geweldig Jezus is en vol liefde voor ons.

Geliefde broeders en zusters, God wil dat wij Jezus in Zijn Woord aanschouwen. Denk aan het verhaal van de Emmaüsgangers. Jezus verduisterde hun ogen totdat zij Hem in het Woord, dat Hij voor hen opende, aanschouwden (Luk. 24:32). Bij de breking des Broods (de viering van het Heilig Avondmaal) werden hun verblinde ogen door Jezus geopend. Jezus in het Woord aanschouwen is veel belangrijker dan fysiek. Dat deden de farizeërs ook en ze bekeerden zich niet. Door Jezus in Zijn Woord te aanschouwen voeden wij onszelf met Hem, het hemelse Brood.

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.