

DE KRUISWEG VAN JEZUS (1)

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, christenen die Jezus volgen, bevinden zich op de weg van heiligmaking. De een is al een heel eind op weg, de ander is net op pad. Zoals velen van u weten, is de oudtestamentische, Israëlitische tabernakel met al z'n verschillende objecten onder andere een typebeeld van het proces van heiligmaking. En dit proces, deze weg, is lang niet altijd zo gemakkelijk. Telkens weer worden we met moeilijkheden geconfronteerd. Maar weet u wat zo bijzonder is? De verschillende objecten in het Heiligdom moesten met bloed van offerdieren worden gereinigd. Wat een geweldig typebeeld!

Op de weg van heiligmaking worden wij zoals gezegd geconfronteerd met teleurstellingen, problemen, tekortkomingen, zonden, etc. Maar dan mogen wij telkens terugkeren naar het kruis van Golgotha, waar Jezus als Gods Offerlam werd geofferd voor ons. En dan mogen wij Hem vragen om ons te helpen en met Zijn Bloed ons te reinigen.

Wie de tijd en de moeite neemt om de zware weg, die Jezus moest afleggen naar Golgotha's kruis, diep in zijn of haar hart te laten inwerken, zal zich in verslagenheid en vol dankbaarheid aan Jezus' voeten neerwerpen en Hem aanbidden. Want op Golgotha deden niet wij verzoening voor onze zonden en tekortkomingen. Neen, God de Vader verzoende Zich daar met de mens middels het Offer van Zijn Zoon Jezus.

Heeft u het moeilijk, broeders en zusters? Keer dan steeds terug naar Golgotha en sta toe dat Zijn Bloed u volkomen zal reinigen. Het is goed om dit te doen, zoals ook apostel Johannes deed. 1 Joh. 1:1 – *“Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;”*

Met zijn geestelijke vingers had hij over het geestelijke schilderij van Jezus' leven gestreken en het gezicht van Jezus betast. Hij had Jezus aanschouwd en in Zijn ogen gekeken. En toen besepte hij: Wie ben ik toch, mijn Heer, dat U voor een armzalig, verloren mens als ik Uw kostbare leven offerde en Uw Bloed vergoot? Wie ben ik toch, dat U mij redde van het eeuwige verderf en mij maakte tot een gereinigd en geheiligd kind van God. In Uw ogen absoluut volmaakt! Maar in mijn dagelijks leven helaas veel tekortschietend! Heer, vaak zie ik het niet meer zitten, maar reinig mij a.u.b. met Uw Bloed en geef mij nieuwe kracht.

Laten we eens kijken naar de kernpunten van Jezus' lijdensweg, vanaf het moment dat Hij samen met Zijn discipelen de paschamaaltijd had genoten en was vertrokken naar de Hof van Gethsemané om daar te bidden. Want daar begon het lijden in concrete zin.

Uiterste zielenood

Luk. 22:39-44 – *“En uitgaande, vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar den Olijfberg; en Hem volgden ook Zijn discipelen. En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad, Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede. En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte. En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds, die op de aarde afliepen.”*

Matth. 26:36-39 – *“Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedéüs, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.”*

God de Vader confronteerde Zijn Zoon Jezus, Die als een smetteloos en onberispelijk, zond- en schuldloos Lam voor onze zonden moest worden geofferd, met een drinkbeker. Een

drinkbeker tot aan de rand gevuld met onze zonden en misdaden, vol met onze ellende van pijn, verdriet, ziekte, haat, onreinheid en noem maar op. Jes. 53:4-5 – *“Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.”*

Het was een drinkbeker met een zo vernietigende inhoud, dat Gods oordelen van toorn met volle kracht op ons zouden neerdalen als Jezus die beker niet zou leegdrinken.

Jezus werd bedroefd en bang, tot de dood toe, toen Hij die drinkbeker vol gruwelen moest drinken. De Griekse grondtekst gebruikt *“thanatos”* voor *“tot de dood toe”*. Dat betekent *“de ellendige toestand van de goddelozen in de hel”*. Jezus kreeg een voorproefje van de hel.

Maar na een heftige zielestrijd dronk Hij toch die beker. Die strijd was zo zwaar, dat bloed uit Zijn poriën stroomde. Jezus zweette bloed. Doktoren noemen dat *hematidrosis*, een heel zeldzaam fenomeen. In geval van extreme, emotionele stress knappen de bloedvaatjes rond de zweetkliertjes en als de persoon dan gaat zweten, drukken die kliertjes ook het bloed naar buiten. Dit gebeurde bij onze lieve Heiland.

Hij moest onze zonden op Zich nemen, onze ongerechtigheden, overtredingen, schuld, haat, pijn, ziekten, verdriet, bitterheid, onreinheid, eenzaamheid en óók onze straf. Jezus onderging de boosheid in mijn hart jegens andere mensen, jegens mijn lieve vrouw, mijn kinderen. Hij droeg de lust in mij, toen ik mij te buiten ging aan porno. Hij moest de schuld dragen, toen ik in mijn oude leven vocht met andere mensen. Hij droeg mijn kleinzerigheid. Hij droeg de pijn van ontelbare kinderen, die zo worden gepest. Hij onderging het verdriet dat mensen ervaren als hun geliefden van hen worden weggenomen. Hij onderging de pijn van mensen en vrouwen, die worden mishandeld en verkracht. Hij voelde de innerlijke strijd en het verdriet van mensen, die onrechtvaardig worden behandeld, van mensen die een dodelijke ziekte onder de leden hebben. Hij ervoer en droeg de haat van mensen die andere mensen om niets vermoorden. Hij voelde de moordlust van de daders en de pijn van de slachtoffers. Hij ervoer hoe mensen God verachten. Hij ervoer en droeg onze misplaatste hoogmoed, onze onbuigzaamheid en koppigheid. Hoe wij elkaar zo intens kunnen krenken en pijn doen.

Welke zonde wij ook hebben begaan, welk verdriet en pijn wij ook hebben ervaren, welke verkeerde gevoelens en lusten er ook in ons hart zijn geweest, Jezus heeft het álles op en in Zich genomen en gedragen. Al mijn zonden en elke schuld, al mijn ziekten en pijn werden op Jezus gelegd (Jes. 53:6). De bijbel zegt dat Jezus tot zonde werd gemaakt (2 Cor. 5:21). En daarom ben ik vrij! Verlost (Hebr. 9:12). Daarom staat de deur naar de hemel voor mij open en mag ik vrij tot God komen (Efez. 2:13). Wat een geweldig wonder van het kruis waardoor ik ben gereinigd van elke zonde (1 Joh. 1:9).

Toen Jezus onze gruwelijke drinkbeker eenmaal had geaccepteerd en gedronken, werd Hij meteen gearresteerd (Luk. 22:47-54). Een bende schurken, Judas de verrader samen met Romeinse soldaten en Joodse priesters, nam het Lam van God in de Hof van Gethsemané gevangen om Hem ter slachting te leiden (Joh. 1:29).

En zij brachten Hem eerst naar het huis van de voormalige hogepriester Annas, die door de Romeinen was afgezet (Joh. 18:13). Annas was de schoonvader van Kajafas, de hogepriester. Annas stuurde Jezus na ondervraging door naar Kajafas (Joh. 18:24). Waarom twee rechtzittingen? Om manipulatief zogenaamd aan de Joodse Wet te voldoen. Die schreef voor dat het twee zittingen voor het Sanhedrin moesten zijn, waar geen dag tussen mocht zitten. De zitting voor Annas was daarom niet eens rechtsgeldig.

Tijdens de ondervragingen waren de getuigen niet eensluidend. Ze waren vals en spraken elkaar tegen. Ze werden niet onderzocht en er was niemand die als advocaat voor Jezus optrad (Matth. 26:59-61). Daarom had Jezus moeten worden vrijgesproken (Deut. 19:15).

Het was een fakeproces! Dagen tevoren hadden zij Jezus al heimelijk ter dood veroordeeld (Matth. 26:3-4). Wat een schandaal dat zelfs geestelijke leiders van het volk dit uit haat en jalouzie konden doen.

Zwaar mishandeld

Tijdens het ondervragen werd Jezus zwaar mishandeld. Dat was een ander grof schandaal. Jezus was notabene nog niet eens veroordeeld. De dienaren van de hogepriester gaven Hem kaakslagen. In aanwezigheid van de geestelijke leiders, het Sanhedrin! Zij sloegen Jezus met stokken en met vuisten en spuwden Hem in het gelaat (Joh. 18:22; Matth. 26:67-68; Luk. 22:63-64; Micha 4:14; Jes. 50:6).

Jes. 53:7 – *“Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, also deed Hij Zijn mond niet open.”*

Het werkwoord “verdrukken” komt van het Hebreeuwse “aanah” (ענה) dat “verdrukken, vrees aanjagen, vernederen, mishandelen, kwellen” betekent. En dit alles onderging Jezus voor ónze zonden, voor ónze verlossing. Jes. 50:6a verklaart zelfs, dat Zijn baard van het gezicht wordt afgetrokken: *“Ik geef Mijn rug dengene, die Mij slaan, en Mijn wangen dengene, die Mij het haar uitplukken.....”*

Tijdens alle aanklachten en ondervragingen zei Jezus niets. Elke beschuldiging onderging Hij lijdzaam, zwijgend. Hij accepteerde de beschuldiging (Matth. 26:63; 27:12,14; Jes. 53:7).

Voor ons deed Hij dat! Want dikwijls kunnen wij nog zo worden geplaagd door schuldgevoelens. De duivel blijft aanklagen en beschuldigen. Hij is de grote aanklager. Ook mensen om ons heen blijven vaak maar aanklagen. De duivel zegt tegen God dat onze ziel zwart is. Ook Salomo's bruid (typebeeld van de Bruid) werd daardoor geplaagd (Hoogl. 1:5-6). De duivel zegt dat wij slecht zijn en niet deugen. Maar Jezus zegt: *“Ik houd van haar”*. Jezus zegt: *“Heb je gezien hoe mooi hij of zij is en hoe lief?”*

Jezus nam niet alleen al onze zonden, pijn en verdriet op Zich. Hij nam ook elke aanklacht en iedere beschuldiging in Zich op. Zélf volkomen onschuldig nam Jezus de volle schuld van onze zonden en ongerechtigheden op Zich om in onze plaats te sterven. Maar in feite hadden wij schuld en verdienden de straf.

Maar Jezus droeg alles. Zijn dood was nodig voor ons behoud! Zo betuigde ook Kajafas. Onwetend, maar onder leiding van de Heilige Geest. Joh. 11:49-50 – *“En een uit hen, namelijk Kajafas, die deszelden jaars hogepriester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets; En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat een mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga. En dit zeide hij niet uit zichzelf; maar, zijnde hogepriester deszelden jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk;”*

Wie werkelijk van schuld is bevrijd, ervaart pas échte vrijheid als ook de stem van het aanklagende geweten tot zwijgen is gebracht. En geloof mij, broeders en zusters, dat satan beslist alles op alles zet om ons via het geweten te kwellen. Wat daarom zo geweldig is, is dat Jezus ook ons innerlijke geweten reinigt. Hebr. 9:14 – *“Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?”*

Het Sanhedrin onder leiding van hogepriester Kajafas veroordeelde Jezus dus in een schijnproces tot de dood. Matth. 26:65-66 – *“Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van node? Ziet, nu hebt gij Zijn godslastering gehoord. Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig.”*

Alles in het proces tot veroordeling van Jezus gebeurde onder Gods toelating. Daarom óók het verscheuren van zijn kleding door de hogepriester. Dit was het moment dat Kajafas zijn

hogepriesterschap verloor, want de hogepriester mocht zijn heilige kleding niet verscheuren (Lev. 10:6; 21:10). Vanaf dit ogenblik werd Jezus onze volmaakte en hemelse Hogepriester en Zijn kleding werd niét verscheurd (Matth. 27:35; Joh. 19:23-24; Ps. 22:19). Precies volgens het eeuwige raadsplan van God (Ps. 110:4).

Maar omdat de Joden onder de Romeinse bezetting zelf geen doodstraffen mochten opleggen en uitvoeren, moesten zij toestemming vragen aan het Romeinse gezag. Daarom brachten zij Jezus naar Pontius Pilatus. Hij was de wrede Romeinse stadhouder en het hoogste gezag in Israël. En weet u wat er gebeurde? Ondanks de valse aanklachten van de Joden oordeelde Pilatus tot driemaal toe, dat Jezus onschuldig was (Luk. 23:4,14,22). Hij noemde Jezus treffend de Rechtvaardige (Matth. 27:24).

Pilatus liet tussentijds Jezus zelfs naar koning Herodes Antipas brengen, zodat deze Jezus kon ondervragen. Maar ook Herodes vond geen schuld in Jezus (Luk. 23:15). Desondanks, ondanks de onschuld van Jezus, vond Herodes vermaak in het verachten van Hem. Hij deed Jezus een blinkend kleed aan om Zijn koningschap bespottelijk te maken (Luk. 23:11).

Gegeseld

We zien hoe wreed en laf Pilatus was. Bang voor oproer gaf hij toe. Jezus kon ter dood worden gebracht. Hij mocht worden gekruisigd. Ondanks Zijn vaststaande onschuld! Hij was zo wreed, dat hij Jezus zelfs ook liet geselen (Matth. 27:26). Hij zei, dat hij Jezus zou kastijden (Luk. 23:22). Het woord kastijden komt van het Griekse *“paideuo”*, dat betekent *“opvoeden, een lesje leren”*. En hij liet Jezus door de Romeinse soldaten geselen met hun vreselijke zweepen met aan de uiteinden loden kogels of haakjes. Volgens de Joodse wet moest Jezus maximaal 39 slagen ontvangen. De achterkant van Jezus' lichaam, in het bijzonder Zijn rug (Jes. 50:6), zal finaal aan flarden zijn geslagen. Het moet één bloedende massa zijn geweest. En dat alles, terwijl hij Jezus toch onschuldig had verklaard.

Maar weet u wat er hier gebeurde? Jezus onderging Gods oordeel over al de ziekten van het in zonde gevallen mensdom. Ziekten en dood zijn in oorsprong het gevolg van de zondeval en daardoor van de algemene degeneratie van het mensdom. Veroordeelt u daarom mensen niet die ziek zijn: *“Oh, zij zullen wel hebben gezondigd”*. Neen, doet u dat niet!

Jes. 53:3-5 – *“Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.”*

Doordat Jezus zo vreselijk werd gegeseld en kapot geslagen, mogen wij genezing van onze ziekten ontvangen. Jezus was volmaakt en zonder zonde en Hij liet toe dat Zijn volmaakte lichaam volkomen werd verwoest door de geseling. Tot een rauwe brij van bloedend vlees geslagen. Elke dodelijke, verwoestende ziekte werd op Hem gelegd. En nu, door Zijn striemen en op grond van ons geloof, ontvangen wij genezing. Want Hij heeft het volbracht. Toen Jezus in de Hof van Gethsemané zo in zielenood was, nam Hij onze zonden en zorgen op zich. Maar toen Zijn arme lichaam volkomen kapot werd geslagen, nam Hij onze ziekten op Zich. Voor onze genezing! 1 Petr. 2:24 – *“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.”*

En de weg tot onze genezing leidt via gehoorzaamheid aan Hem en door het geloof.

Ex. 15:26 – *“En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!”*

Gekroond met doornen

De wrede geseling was niet het enige wat Jezus door de hand van de Romeinse soldaten moest ondergaan. Jezus was reeds tijdens de ondervraging door Herodes gekleed met een bespottelijk, blinkend kleed als parodie op een koningsmantel. Maar nu ontkleedden de soldaten Hem, deden Hem vervolgens een purperen soldatenmantel aan en drukten een kroon van doornentakken op en in Zijn arme hoofd. En met een rietstok sloegen zij vervolgens die kroon vast in de huid. Matth. 27:27-31 – *“Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende. En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om; En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechterhand; en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden! En op Hem gespogen hebbende, namen zij den rietstok en sloegen op Zijn hoofd. En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen.”*

Terwijl het bloed uit Zijn wonden stroomde, bespotten de soldaten Jezus als koning. Maar wat een waarheid zat daar onbedoeld in verscholen. Jezus is de grote Koning en Hij is Heer. Hij regeert over alles en alle boze machten moeten voor Hem wijken. Ja, ook de vloek op ons oude leven, d.w.z. de negatieve gevolgen van onze talloze zonden. Want weet u, de doornen aan die zogenaamde kroon op Zijn hoofd verwijzen naar de vloek op het leven van de mens als gevolg van de zondeval van Adam en Eva. Enkele schriftgedeelten:

Gen. 3:17-18 – *“En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebod, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.”*

Deut. 28:15 – *“Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des HEEREN, uws Gods, niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en Zijn inzettingen, die ik u heden gebied; zo zullen al deze vloeken over u komen, en u treffen.”*

Door ons zondige oude leven hebben diverse vloeken ons getroffen. God trok Zijn beschermende hand over ons leven terug, waardoor wij overgeleverd werden aan satan en aan de boze machten van de duisternis gebonden raakten. In het bijzonder kunnen sexuele en occulte zonden generaties lang worden overgedragen. En als wij ze zelf beoefenen, dan worden onze kinderen en kleinkinderen ermee besmet.

Maar Jezus maakte ons vrij. Hij nam ook de vloek over ons oude leven op Zich. Hij werd Zelf tot een vloek gemaakt. Gal. 3:13 – *“Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.”*

Geliefde broeders en zusters, wordt u nog voortdurend door een bepaalde zonde geplaagd? Hebt u van alles geprobeerd, maar werd u nog niet bevrijd? Wellicht is het een zonde uit het voorgeslacht. Belijdt ook die zonde aan Jezus. Want Hij droeg ook die zonde en ook de gevolgen van die zonde, namelijk de vloek, toen de vreselijke, scherpe dorens Zijn hoofd binnendrongen.

Volgende week zullen we deze bijbelverkondiging besluiten met de kruisiging van Jezus. Moge Hij u en mij zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)

Voor deze bijbelverkondiging heb ik overvloedig mogen putten uit het prachtige boek Het wonder van het kruis (De laatste achttien uur voor Jezus' sterven) van Wilkin van de Kamp. Verplichte lectuur voor iedere christen!