

## ALLE DINGEN ZIJN VERBONDEN DOOR HET KRUIS

xps

Geliefde broeders en zusters,

In deze boodschap wil ik u graag laten ervaren hoe groot en geweldig onze God is. Ik wil u laten zien dat God aan alles heeft gedacht tijdens de schepping van de aarde.

Kolossenzen 1:15-19 – *“Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller creaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en op de aarde zijn, die zienlijk en onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen door Hem en tot Hem geschapen. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan te zamen door hem. En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou.”*

In het begin heeft God de aarde geschapen (Genesis 1: 1-25). De aarde was eerst woest en ledig en Gods Geest zweefde over de wateren. God maakte dag en nacht, zeeën en aarde. Op de aarde schiep Hij het gras, de planten en de bomen. God maakte de hemel en daar plaatste Hij overdag de zon en in de nacht de maan en de sterren. Op de vierde en de vijfde dag schiep God de vogels, de vissen en alle dieren op de aarde. En God zag dat het goed was. Maar eigenlijk gaat het veel verder. Het is perfect! Alles wat God gemaakt heeft is perfect en onvoorstelbaar gedetailleerd. Alle klopt en zit op de juiste plaats. We kunnen uren kijken naar zenders als Discovery of National Geographic en genieten van alle wonderschone creaties op de aarde. Als God iets goed vindt, dan is het ook goed. Hij is het ermee eens en het is zoals het moet, zoals God het bedoeld heeft.

Op de zesde dag maakte God de mens (Genesis 1:26-28). Hij schiep de mens naar Zijn beeld; naar de gelijkenis van God. God zegende de mens en zeide tot hen:

*“Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen, het gevogelte en al het gedierte dat op de aarde kruipt!”*

En God zag al wat Hij gemaakt had en het was zeer goed. God heeft de mens ingenieus geschapen. Alles in ons lichaam is tot in de kleinste details perfect. Ons lichaam bestaat uit honderden onderdeeljes zoals vlees, spieren, botten, haren, zenuwen, bloed en nog veel meer. En al deze onderdeeljes zijn weer opgebouwd uit miljarden cellen.

God heeft de hemel, de aarde en de mens geschapen met maar één doel: Jezus! Vanaf het begin, de schepping, draait alles om Jezus. Jezus is het Begin en het Einde (Openbaring 1:8,17). Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Alle dingen werden gecreeërd door Hem (Johannes 1:1-4) en vóór Hem. Hij is voor alle dingen en door Hem blijven alle dingen bij elkaar (Kolossenzen 1:15-19).

Het beeld dat door Jezus alle dingen bij elkaar blijven, spreekt zelfs in ons eigen lichaam. We zijn per slot van rekening naar Gods beeld geschapen. Biologisch onderzoek heeft aangetoond dat in ons lichaam zich een belangrijk soort proteïne bevindt met de naam laminin. Een proteïne is een bepaald soort eiwit. Laminin is de belangrijkste component in ons lichaam. Het heeft armen die zich aan moleculen kunnen binden en andere laminin-moleculen en zijn langste arm wordt gebruikt om zich te binden aan cellen. Laminin is van vitaal belang, omdat laminin ervoor zorgt dat overal de lichaamsstructuur standhoudt.

Op het internet staat een omschrijving van laminin uit Wikipedia, een uitgebreide online-encyclopedie. Het adres is <http://en.wikipedia.org/wiki/Laminin>



1. schematische tekening van laminin



2. microfoto's van laminin

Maar wat maakt dit laminin nu zo bijzonder. Volgens het genoemde artikel op Wikipedia is tijdens biologisch onderzoek de structuur van laminin ontdekt en vastgelegd. De structuur van een kruis (zie de twee afbeeldingen)! Is dit niet wonderbaarlijk? Ik weet zeker dat er nu mensen twifelen en denken: ja en, het had ook een heel andere vorm kunnen zijn! Maar dat is het niet!

De kruisiging van Jezus was maar 2000 jaren geleden. Volgens de bijbel zijn mens en dier vierduizend jaar ouder. Als we de evolutietheorie moeten geloven zijn mens en dier zelfs miljoenen jaren ouder. Dus nog voordat de kruisiging van Jezus had plaatsgevonden, was er al laminin in ons lichaam, miljoenen kruisjes die onze lichaamstructuur bij elkaar houden. Ik weet niet hoe u erover denkt, maar voor mij is het weer één van de stukjes van het wonderbaarlijke plan van God. Veel mensen zullen zeggen dat het een toevallige samenloop van omstandigheden is, dat alles wijst naar God. Maar hoeveel toevalligheden heeft u nodig om te geloven? Of is het gewoon weer een bewijs van de wondervolle grootheid van God!

God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggen Zoon naar de aarde stuurde. Niet om haar te veroordelen, maar om haar te behouden. Johannes 3:16-17 – *“Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.”*

Jezus gaf Zijn leven aan het kruis om ons te behouden. Hij stierf voor onze zonden. Het kruis is onze redding! Als Jezus niet voor ons was gestorven aan het kruis, dan waren wij verloren. Maar Jezus deed wat Hij moest doen, want Zijn Liefde voor ons is onvoorwaardelijk. Laminin heeft dezelfde functie. Als laminin niet in ons lichaam is, dan is er géén lichaamsstructuur en dan zijn wij verloren. Laminin, in de vorm van het kruis, bindt elke cel van ons lichaam aan elkaar. God wilde ons het belang van het kruis van Zijn Zoon Jezus duidelijk maken. Wat een geweldig schaduwbeeld ook van het Lichaam van Christus, de Gemeente. Elk lid van dit Lichaam is door het kruis van Jezus aan elkaar verbonden.

God heeft bij de schepping aan alles gedacht tot in het kleinste detail om Zijn Raadsplan te volbrengen. En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zéér goed!

Moge Jezus, onze Heiland u en mij zegenen. Amen.