

DE KREUPELE MAN GENEZEN

HJM Sales

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, verleden week las ik opnieuw het verhaal in het boek Handelingen, hoofdstuk 3, de verzen 1-10, over de genezing van een man, die reeds sedert zijn geboorte kreupel was. En ineens werd mij duidelijk waarom genezing zo lang was uitgebleven. Laten we het verhaal eens aandachtig lezen:

“Petrus nu en Johannes gingen te zamen op naar den tempel, omtrent de ure des gebeds, zijnde de negende ure; En een zeker man, die kreupel was van zijner moeders lijf, werd gedragen, welken zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degenen, die in den tempel gingen; Welke, Petrus en Johannes ziende, als zij in den tempel zouden ingaan, bad, dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide: Zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende, dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem, dat hij die was, die om een aalmoes gezeten had aan de Schone poort des tempels; en zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was.”

We lezen hier over een man, dus een volwassene, die kreupel was *“van zijn moeders lijf”* (hij was dus kreupel geboren) en die dagelijks door familieleden, vrienden of kennissen naar de tempel werd gedragen om daar in het gat van de toegangsdeur om aalmoezen te bedelen. Die aalmoezen vroeg hij dan aan degenen, die naar binnen in de tempel gingen. Nu is kreupelheid een ernstige, beperkende factor in iemands leven. Ik kan daar zelf enigszins over meepraten. Maar deze man was zó gehandicapt, dat hij zelfs niet kon lopen! Wat leert dit ons? Omdat de bijbel een uitermate geestelijk boek is, waarin God ons Zijn levende Woord openbaart, is het niet zo moeilijk te verstaan, dat lichamelijke kreupelheid een schaduwbeeld is van geestelijke kreupelheid. Dat wil zeggen, niet in staat zijn om jezelf op een gezonde manier geestelijk voort te bewegen. Niet in staat zijn om een gezonde, normale, geestelijke handel en wandel te ontplooiën. De oorzaken kunnen velerlei zijn: nl. onbekeerlijkheid, hardnekkige of onbeledenen zonden, verslavingen, zelfgerichtheid, etc.

De bijbel spreekt over *“een zekere man”*. Dus naamloos! Alsof hiermee tot uitdrukking moet worden gebracht, dat hij in potentie ieder mens had kunnen zijn. En dat is zo! Want ieder mens die Jezus' verlossende genade niet ten volle aanvaardt, is in Gods ogen kreupel.

Deze kreupele, volwassen man werd elke dag in de poort van de tempel gezet. Jaar in, jaar uit! En hier wortelde nu precies het probleem in zijn leven.

Het was nog slechts een paar maanden geleden, dat Jezus was gekruisigd, vervolgens na drie dagen uit de dood opgewekt en daarna ten hemel gevaren, terug naar God de Vader. Drieënehalf jaar lang had Jezus met grote regelmaat in de tempel gepredikt. Dus Jezus, Gods eigen Zoon, de Redder der mensheid, de Messias, was hem reeds talloze malen door die poort gepasseerd, maar het had totaliter niets in zijn leven uitgewerkt.

In de tempel daar woonde God. De tempel was Gods terrein. En terwijl Jezus de tempel inging en ook vele andere mensen naar binnen gingen, bleef de kreupele man buiten Gods terrein. Hij zat weliswaar in de poort, maar in feite toch buiten. Jezus zal hem beslist hebben zien zitten en hij zal beslist Jezus hebben gezien, maar in zijn hart was er niets positiefs uitgewerkt. Want er was geen geloof!

Dit zelfde kan ook ons gebeuren!

Hoeveel mensen vinden het niet de moeite waard om met regelmaat een gemeente te bezoeken? Zij geloven niet in Jezus of wijzen Hem af. Wat een tragedie met eeuwige gevolgen! En is het met betrekking tot sommige mensen die wél gaan niet frappant, dat tijdens de dienst vaak groepjes mensen buiten bij de deur van de kerk staan te praten of te roken? Hebben zij wél echte interesse in Jezus en Zijn Woord en in de gemeente? Neen, niet echt! En gebeurt het ook niet, dat sommigen tijdens de dienst wel in de gemeente aanwezig zijn, maar met het verstand totaal ergens anders vertoeven? Op het werk of thuis, of vakantie of in de stad, noem maar op! Of dat zij aan geen enkele gemeentelijke activiteit deelnemen? In al deze gevallen zijn we in meer of mindere mate geestelijk dood of kreupel. De vraag die de Heilige Geest vandaag aan u stelt is, of u reeds daadwerkelijk bent binnen gegaan in Gods huis. Of staat u nog steeds op de drempel van die “Schone” (mooie) poort? Dat wil zeggen, uiterlijk niets op u aan te merken! Bent u wérkelijk Jezus en Zijn Gemeente met hart en ziel toegedaan? Oh, ik roep u allen toe om toch met hart en ziel de gemeenschap van Gods heiligen binnen te gaan en uzelf volkomen aan Jezus toe te wijden. Hij wacht op u en Hij wil u zegenen.

We zien zo duidelijk in het verlangen van de kreupele man tot uitdrukking komen, dat de geestelijke dingen hem boven de pet gingen. In feite was zijn grote behoefte gezondheid, namelijk genezing van zijn kreupele benen die niet konden lopen. Maar dat begeerde hij niet. Neen, hij vroeg om een aalmoes.

Volgens het woordenboek is een aalmoes een (geringe) gift aan een bedelaar, maar ook een uit de hoogte toegeworpen gave of gunst. Met een aalmoes wordt een bedelaar in feite afgescheept, want zijn armoede wordt slechts een héél klein beetje verlicht.

Terwijl enkele maanden eerder Jezus voorbij was gegaan, vroeg hij Hem niet om genezing, want hij had niet de juiste geestelijke blik. Dat kon ook niet, want hij was nooit Gods huis, de tempel, ingegaan om aandachtig naar de prediking van Gods Woord te luisteren. En dan wordt het moeilijk om jezelf goed te bekeren en je aan God over te geven. Dan wordt het moeilijk om tot geloof te komen, om Jezus aan te nemen en een kind van God te worden.

En terwijl nú Petrus en Johannes voorbij gingen, vroeg hij nog steeds niet om genezing.

Neen, hij begeerde nog steeds alleen maar een aalmoes. Wat leert ons dit?

Beseffen wij wel ten volle, dat God ons geen aalmoezen wil geven? Hij wil ons niet slechts enkele magere zegeningen schenken, maar Zijn volle zegen. Niets slechts enkele druppels van de regen van Zijn Geest, maar de overvloedige stortgevens. Rom. 8:32 – *“Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”*

Verwachten wij in Gods huis de overvloed van Zijn Woord en Zijn Geest of zijn we tevreden met surrogaat? Enige gezelligheid met de broeders en zusters en een beetje vermaak door de zang en muziek? Maar welke rechtgeaarde vader wil toch zijn kinderen afschepen?

Uit vers 4 leid ik af, dat de man in alle bescheidenheid zijn ogen had neergeslagen, toen hij Petrus en Johannes om een aalmoes vroeg. Misschien was hij zelfs bevreesd. Maar wees toch niet bang! Durf toch aan God bekend te maken, wát u vandaag van Hem wenst te ontvangen. Maak aan Hem uw diepste verlangens bekend. Want Hij wil aan u slechts het goede schenken. Dat lezen we zo duidelijk in Jer. 29:11-13 – *“Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.”*

Daarom zei Petrus tegen hem: *“Zie op ons!”* Petrus bedoelde niet, dat zij het wonder zouden doen. Neen, hij vroeg aandacht en concentratie van de man, zodat hij open zou staan voor de kracht van Jezus’ Naam. En gelukkig gehoorzaamde de man. Petrus en Johannes keken hem intens aan! Ik denk dat toen het grootste wonder gebeurde. Vóórdat het wonder van de genezing plaatsvond, gebeurde er een ander wonder: er kwam geloof in zijn hart. Ik denk dat hij Gods grote liefde in hun ogen zag en de grote autoriteit van Gods Geest in hen. Toen

overtuigde de Heilige Geest ook zijn hart. Petrus zei: *“Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u; in de Naam van Jezus Christus, sta op en wandel!”* Er is niet te meten kracht in Jezus' Naam. Prijst God! We beseffen vaak niet hoe rijk wij zijn in Jezus. We hoeven geen geld of goud te bezitten. Als Jezus maar in ons hart woont. Dan ontvangen wij van Hem geweldige kracht en autoriteit om zwakken en behoeftigen te helpen. Petrus greep de man bij de rechterhand en richtte hem op en meteen werden zijn voeten en enkels vast. En de man sprong op en wandelde en nu ging hij met Petrus en Johannes **in** de tempel. U leest het goed! Nu zat hij niet meer bij de poort, neen, nu ging hij naar binnen in de tempel. En vol blijdschap sprong hij op en neer en hij loofde en dankte God. Hallelujah! Dit geweldige wonder kan ook vandaag in uw levens gebeuren. Hoe kunt u genezing ontvangen van uw geestelijke kreupelheid? Heel eenvoudig! Door geloof in de machtige Naam van Jezus. Gelóóf dat Hij de straf voor al uw zonden heeft gedragen en dat Hij machtig is om u van elke ziekte of kwaal te herstellen. Hand. 9:16 – *“En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid.”*

Maar u zult ook nog iets anders moeten doen. Dit lezen we in Hand. 3:19a – *“Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden;.....”*

God verlangt van u, dat u uw zonden aan Hem belijdt en u bekeert. Vraag toch aan Hem om vergeving voor uw ongelooft en uw onverschilligheid. Vraag Hem u te vergeven, dat u steeds uw verlangens heeft gezet op de materiële dingen van deze wereld in plaats van op de eeuwige, geestelijke zaken. Vraag om liefde voor uw broeders en zusters in de gemeente. Dan zal Hij u van harte vergeven en u vrijmaken en u genezen. Hij zal de zware lasten van uw schouders wegnemen en u vullen met vrede en blijdschap en rust. Hij zal u het goede geven en in uw hart komen wonen. Zou dat niet geweldig zijn? Nog vandaag wil Hij het aan u schenken, *“want u bent geroepen om vrij te zijn”* (Gal. 5:13a). Hallelujah!

God zegene u. Amen.